



TÜRK EĞİTİM-SEN  
TÜRKİYE KAMU-SEN



**Şiir Yarışması**

24 Kasım Öğretmenler Gününde  
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Tarafından  
Düzenlenen Şiir Yarışmasına Katılan Eserler



TÜRK EĞİTİM-SEN



## Şiir Yarışması

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde  
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Tarafından  
Düzenlenen Şiir Yarışmasına Katılan Eserler



# Şiir Yarışması

2005 Yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde  
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Tarafından Düzenlenen  
Şiir Yarışmasına Katılan Eserler

Baskıya Hazırlayan  
Ayşegül DÖNMEZ

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi  
Bayındır2 Sokak No:46  
Kızılay/ANKARA  
Tel:0.312.424 09 60(8 Hat)  
Faks:0.312.424 09 68

Türk Eğitim-Sen, Türkiye Kamu-Sen üyesidir.

## ÖNSÖZ

Sanat, şüphesiz toplumsal gelişimin en önemli dayanaklarından birisidir. Her ne kadar sanatçılarımız, ilk sanat etkinliklerinin tarih öncesinden gelerek çağdan çağa, kuşaktan kuşağa geçen tecrübelerinden faydalansalar da, kendi eserlerini meydana getirme süreçlerinde; kendi tarzlarıyla resim, müzik, heykel, edebiyat eserleriyle de sanatı geliştirdiler. Toplumla diledikleri mesajları, sanat aracılığı ile sundular ve 82 yıllık Cumhuriyet sanatını oluşturdular. Hiç kuşku yok ki, toplumun çağdaşlaşmasına, ilerlemesine bu yolla katkıda bulundular. Sanatçıları bu anlayışta odaklaştıran Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk bu alanda da sanatçılarımıza hep öncü ve destek oldu.

Yok edilmek üzere olan milletimizi, Türk Kurtuluş Savaşı ile yeniden şaha kaldıran büyük Atatürk, hedefe ulaşmamız için asker ve irfan ordusu olmak üzere iki orduya ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Vatani kurtaran asker ordusu; tarihte görevini, düşmanı topraklarımızdan atarak başarıyla yapmıştır. "Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacakları neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir." diyen Atatürk, aynı zamanda irfan ordusuna da hedefini göstermiştir. Cumhuriyet kültürü, yalnızca milletin hayatını şekillendirmekle kalmamış, bu hedeften yola çıkan irfan ordusu (ki, biz bu orduyu bugün eğitim çalışanları olarak görüyoruz) ile kendi felsefesini, kültürünü, değerlerini koyduğu sanatın her dalında uluslararası sanatçıları da yetiştirmiştir.

Sanata ve sanatçılarımıza büyük önem verilmesi gerekmektedir. Bu görev, Devletimizin asıl sorumluluklarından olmasının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının da öncelikli işlevlerinden bir tanesi olmalıdır. Bu nedenle Türk Eğitim-Sen olarak, özellikle üyelerimizin sanatsal çalışmalarına önyak olmaya gayret ediyoruz.

Türk milletinin geleneğindeki güçlü sanatçı ruhuyla eserlerini veren eğitim çalışanı şairlerimizi tanımak ve tanıtmak amacıyla, üyelerimiz arasında bir şiir yarışması düzenledik.

"Bir millet sanattan ve sanatkarlıktan mahrumsa, tam bir hayata malik olmaz." diyen Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak amacıyla, üyelerimiz arasında düzenlediğimiz yarışmaya 368 şiir katılmıştır. Bu şiirlerden şartlara uymayan 9 eser değerlendirmeye alınmamıştır. Seçici Kurul üyelerinin şiirleri derecelendirmede çok zorlandıklarını belirterek teslim ettikleri birbirinden kıymetli şiirleri bu kitapta toplamış bulunuyoruz.

Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza, seçici kurulumuzu oluşturan sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Yrd. Doç. Dr. Ali YAKICI ve Yahya AKENGİN'e ve bu çalışmamızın her aşamasında desteklerini esirgemeyen Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.

Firdes İŞİK  
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

## Eserler şube isimlerine göre sıralanmıştır.

Ali Bektaş - Ordu Şubesi	1
Hadi E. Güngör - Hatay-2 Nolu Şube	4
Kebir Polat - Gaziantep Şubesi	5
Bayram Ali Çelikten - Manisa Şubesi	7
Nihat Şengül - Konya-2 Nolu Şube	8
Rafet Öztürk - Ankara-5 Nolu Şube	9
Muharrem Güvercin - Adana-1 Nolu Şube	11
Hüseyin Yurtseven - Adana-1 Nolu Şube	12
Dursun Murat Gül - Adana-1 Nolu Şube	13
Şükran Gönen - Adana-1 Nolu Şube	14
İbrahim Pataz - Adana-1 Nolu Şube	16
Mehmet Çetin - Adana-2 Nolu Şube	17
Metin Çetin - Adana-2 Nolu Şube	22
Mehmet Çetin - Adana-2 Nolu Şube	24
Mehmet Çetin - Adana-2 Nolu Şube	27
Yusuf Delikoca - Adana-2 Nolu Şube	29
Mehmet Çetin - Adana-2 Nolu Şube	30
Arif Naci Köneç - Adana-2 Nolu Şube	33
Mehmet Çetin - Adana-2 Nolu Şube	34
Mehmet Çetin - Adana-2 Nolu Şube	36
Mehmet Çetin - Adana-2 Nolu Şube	43
Mehmet Çetin - Adana-2 Nolu Şube	44
Emirali Arslan - Adıyaman Şubesi	46
Emirali Arslan - Adıyaman Şubesi	47
Emirali Arslan - Adıyaman Şubesi	48
Bilal Turgut Devran - Adıyaman Şubesi	49
Hacer Saygı - Adıyaman Şubesi	50
Abdulkadir Bilgiç - Adıyaman Şubesi	51
Musa Göçer - Adıyaman Şubesi	52
Şemsettin Açar - Adıyaman Şubesi	54
İbrahim Atay - Afyonkarahisar Şubesi	56
A. Gülseren Çelik - Afyonkarahisar Şubesi	57
Rıza Selek - Afyonkarahisar Şubesi	58
Emine Karakuş - Afyonkarahisar Şubesi	59
Ceyhan Güngör - Afyonkarahisar Şubesi	60
Ceyhan Güngör - Afyonkarahisar Şubesi	61
İsmail Çelik - Afyonkarahisar Şubesi	62
Hakan Akalın - Aksaray Şubesi	63
Kaya Çağlar - Amasya Şubesi	64
Tevfik Pekacar - Amasya Şubesi	66
Şengül Yılmaz - Ankara-3 Nolu Şube	69
Şükran Yargı - Ankara-3 Nolu Şube	70
Şükran Yargı - Ankara-3 Nolu Şube	72
Selahattin Sürsavur - Ankara-3 Nolu Şube	74
Şükran Yargı - Ankara-3 Nolu Şube	76
Mehmet Nuri Parmaksız - Ankara-3 Nolu Şube	78
Ünsal Doğan - Ankara-3 Nolu Şube	79
Muharrem Büyükkaynıkçı - Ankara-3 Nolu Şube	80
Hasan Yıldırım - Ankara-5 Nolu Şube	81
Hüseyin Sönmez - Ankara-5 Nolu Şube	83
Necla Sönmez - Ankara-5 Nolu Şube	84
Abdullah Yiğitoğlu - Ankara-5 Nolu Şube	86
Şükrü Kumru - Antalya-1 Nolu Şube	87
Velim Savaş - Antalya-1 Nolu Şube	88
Ayten Teylik - Antalya-1 Nolu Şube	90
İdris Aydın - Antalya-1 Nolu Şube	92
Halil Yiğit - Antalya-2 Nolu Şube	93
Nazende Çağaloğlu - Antalya-2 Nolu Şube	94
Mükerrem Kurt - Antalya-2 Nolu Şube	96
Ali Süslü - Antalya-2 Nolu Şube	98

Osman Köseoğlu - Antalya-2 Nolu Şube	99
Ziya Bircan - Antalya-2 Nolu Şube	100
Güler Şahin - Antalya-2 Nolu Şube	101
Turgut Başer - Artvin Şubesi	103
Özgür Koca - Artvin Şubesi	105
Asil Portakal - Aydın Şubesi	106
Ahmet Taşdelen - Aydın Şubesi	107
A. Tarkan Binici - Balıkesir-1 Nolu Şube	108
Mustafa Keser - Balıkesir-1 Nolu Şube	109
A. Tarkan Binici - Balıkesir-1 Nolu Şube	111
Muammer Sazak - Balıkesir-1 Nolu Şube	112
Hüseyin Buluş - Balıkesir-1 Nolu Şube	114
Mehmet Curabay - Balıkesir-1 Nolu Şube	115
Bilal Dülgeroğlu - Balıkesir-2 Nolu Şube	116
Güven Çetin - Balıkesir-2 Nolu Şube	119
Dilek Dülgeroğlu - Balıkesir-2 Nolu Şubesi	121
Bekir Yeşil - Bartın Şubesi	122
Adnan Kaynak - Bartın Şubesi	123
Hüsnü Cesur - Bartın Şubesi	124
Fatma Bayam - Bilecik Şubesi	125
Süleyman Ergün - Bitlis Şubesi	127
Süleyman Yıldız - Bitlis Şubesi	128
Metin Koca - Bitlis Şubesi	129
Melih Zencir - Bitlis Şubesi	130
Rahmi Sarıgül - Bitlis Şubesi	131
Hüseyin Hatlı - Bitlis Şubesi	133
Osman Kuş - Bitlis Şubesi	134
Tuncay Demir - Bolu Şubesi	135
Tuncay Demir - Bolu Şubesi	137
Tuncay Demir - Bolu Şubesi	141
Islahattin Öztürk Bolu Şubesi	143
Medine Bağlan - Burdur Şubesi	144
Uğur Yalçındağ - Burdur Şubesi	146
Selim Maçan - Bursa-1 Nolu Şube	147
Selami Yıldırım - Bursa-1 Nolu Şube	148
Zeynal Yaman - Bursa-1 Nolu Şube	149
Nail Demir - Bursa-1 Nolu Şube	151
Mustafa Değirmenci - Bursa-1 Nolu Şube	153
Engin Yiğit - Bursa-1 Nolu Şube	154
Cevdet Beken - Bursa-1 Nolu Şube	155
Süreyya Güven - Bursa-1 Nolu Şube	160
Osman Yılmaz - Bursa-1 Nolu Şube	161
Bayezit Ergene - Bursa-1 Nolu Şube	163
Perihan Dirican - Bursa-1 Nolu Şube	165
Saadet Şenoğulları - Bursa-1 Nolu Şube	166
Galip Duman - Bursa-1 Nolu Şube	167
Ahmet Rıdvan Turan - Bursa-1 Nolu Şube	169
Fatih Dede - Bursa-1 Nolu Şube	170
Ömer Duygulu - Bursa-1 Nolu Şube	172
Ebru Baran - Bursa-1 Nolu Şube	173
Hulki Demirtaş - Bursa-2 Nolu Şube	174
Kubilay Şahin - Bursa-2 Nolu Şube	176
Esat Güler - Bursa-2 Nolu Şube	178
Hasan Hüseyin Yılmaz - Bursa-2 Nolu Şube	179
Elif Saat - Bursa-2 Nolu Şube	182
Sabri Salman - Çorum Şubesi	184
Tamer Kaya - Çorum Şubesi	186
Muzaffer Dursun - Çorum Şubesi	187
Ramazan Kaymakçı - Denizli Şubesi	188
Abdullah Ogün Barışkan - Denizli Şubesi	190

Serhat Can - Denizli Şubesi . . . . .	191
Mustafa Hızeskin - Denizli Şubesi . . . . .	192
Osman Keçelioğlu - Denizli Şubesi . . . . .	193
Kadir Can - Denizli Şubesi . . . . .	194
Hasan Öztepe - Erzurum-1 Nolu Şube . . . . .	195
M. Yasin Kalaycıoğlu - Erzurum-1 Şubesi . . . . .	196
Fadime Saylan - Erzurum-1 Nolu Şube . . . . .	197
Fikri Özkal - Erzurum-1 Nolu Şube . . . . .	199
Hüseyin Yeşiltürk - Erzurum-1 Nolu Şube . . . . .	200
Rıfat Küçük - Erzurum-1 Nolu Şube . . . . .	202
Kezban Yeşilyurt - Erzurum-1 Nolu Şube . . . . .	203
Mustafa Sağlık - Eskişehir Şubesi . . . . .	204
Metin Akdemir - Eskişehir Şubesi . . . . .	205
Bahaddin Özaçmak - Eskişehir Şubesi . . . . .	206
Metin Akdemir - Eskişehir Şubesi . . . . .	207
Necip Zeybek - Eskişehir Şubesi . . . . .	208
Mehtap Kavas - Eskişehir Şubesi . . . . .	213
Yüksel Subaşı - Eskişehir Şubesi . . . . .	215
Melek Işık - Eskişehir Şubesi . . . . .	216
Erdal Işık - Eskişehir Şubesi . . . . .	217
Kadir Erdevir - Gaziantep Şubesi . . . . .	218
Mehmet Dinç - Gaziantep Şubesi . . . . .	219
Nuh Göğüş - Gaziantep Şubesi . . . . .	220
Gülseren Çağlayan - Gaziantep Şubesi . . . . .	221
Öner Çağlar - Gaziantep Şubesi . . . . .	222
Veli Kılıç - Gaziantep Şubesi . . . . .	225
Mehmet Yaşarcan - Gaziantep Şubesi . . . . .	227
Bestami Gülsüren - Hatay-1 Nolu Şube . . . . .	228
Muzaffer Kalkan - Hatay-1 Nolu Şube . . . . .	229
Reyhan Özay - Hatay-2 Nolu Şube . . . . .	230
Osman Özay - Hatay-2 Nolu Şube . . . . .	231
Hikmet Akyol - Isparta Şubesi . . . . .	232
Sevil Yıldız - Isparta Şubesi . . . . .	233
Sevil Yıldız - Isparta Şubesi . . . . .	234
Ercan Yaman - Isparta Şubesi . . . . .	235
Ali Balaban - Isparta Şubesi . . . . .	236
Yakup Şimşek - İstanbul-2 Nolu Şube . . . . .	237
Uğur Demirtaş - İstanbul-2 Nolu Şube . . . . .	240
Birgül Bilgin - İstanbul-2 Nolu Şube . . . . .	241
Bünyamin Ayçiçeği - İstanbul-2 Şubesi . . . . .	242
İbrahim Bulut - İstanbul 2 Nolu Şube . . . . .	243
Fatma Polat - İstanbul-3 Nolu Şube . . . . .	244
Meryem Özen - İstanbul-3 Nolu Şube . . . . .	246
Yaşar Yener - İstanbul-3 Nolu Şube . . . . .	247
Osman Gökçe - İstanbul-5 Nolu Şube . . . . .	249
İsmail Çalım - İstanbul-5 Nolu Şube . . . . .	250
Hilal Sağıral - İstanbul-5 Nolu Şube . . . . .	252
Elif Baydar - İstanbul-6 Nolu Şube . . . . .	253
İhsan Koç - İstanbul-6 Nolu Şube . . . . .	254
Ali Rıza Özaydın - İstanbul-6 Nolu Şube . . . . .	256
Maşallah Taş - İstanbul-7 Nolu Şube . . . . .	258
Fatma Can - İzmir-2 Nolu Şube . . . . .	260
Özlem İnci - İzmir-2 Nolu Şube . . . . .	261
Filiz Kutlu - İzmir-2 Nolu Şube . . . . .	263
Mustafa Yaman - İzmir-2 Nolu Şube . . . . .	264
Orhan Güngör - İzmir-2 Nolu Şube . . . . .	267
Hakan Dolgun - İzmir-3 Nolu Şube . . . . .	269
Ünata Öztürk - İzmir-3 Nolu Şube . . . . .	270
Hüseyin Özçiftçi - İzmir-3 Nolu Şube . . . . .	271
Mustafa Gökhan - K.Maraş-1 Nolu Şube . . . . .	272

Mehmet Serin - K.Maraş-1 Nolu Şube	274
Şakir Yemenli - K.Maraş-1 Nolu Şube	276
Mustafa Hamarat - Karabük Şubesi	277
Mustafa Yılmaz - Karabük Şubesi	279
Leyla Pehlivan - Karabük Şubesi	281
Dursun Arslan - Karabük Şubesi	283
Ufuk Demiray - Karabük Şubesi	284
Nurcan Özkan - Karabük Şubesi	285
Yaşar Özkan - Karabük Şubesi	286
Recai Yüksel - Karabük Şubesi	287
Ahmet Turgut Kurtoğlu - Karabük Şubesi	288
Mehmet Mendilli - Karaman Şubesi	289
Mehmet Çete - Karaman Şubesi	290
Ali Çevik - Kastamonu Şubesi	292
Mehmet Ali Koçak - Kastamonu Şubesi	293
Sadık Kırkoğlu - Kastamonu Şubesi	294
Sıtkı Önder - Kastamonu Şubesi	295
İsa Yılmaz - Kastamonu Şubesi	297
Saim Kebelioğlu - Kastamonu Şubesi	298
Seyfi Altındış - Kayseri-1 Nolu Şube	299
Duran Metin - Kayseri-1 Nolu Şube	300
Noman Salın - Kayseri-2 Nolu Şube	301
Adnan Büyükbaş - Kayseri-2 Nolu Şube	302
İzzet Talip Polat - Kayseri-2 Nolu Şube	305
Akif Taşdelen - Kayseri-2 Nolu Şube	307
Abdullah Ayata - Kayseri-2 Nolu Şube	309
İbrahim Mucuk - Kayseri-2 Nolu Şube	311
Ömür Kuzğun - Kayseri-2 Nolu Şube	312
Rafet Arıcan - Kırıkkale Şubesi	314
Dilek Duran - Kırıkkale Şubesi	315
Faruk Nafiz Demir - Kırıkkale Şubesi	316
Abdullah Yücesan - Kırşehir Şubesi	317
Necati Yıldırım - Kırşehir Şubesi	319
Özgür Akalp - Kırşehir Şubesi	320
Mehmet Sait Diyarbakırlı - Kilis Şubesi	321
İsmail Malatya - Kocaeli-1 Nolu Şube	322
Fatma Gülşen - Kocaeli-1 Nolu Şube	323
Süleyman Pekin - Kocaeli-1 Nolu Şube	324
Halil İbrahim Erdoğan - Kocaeli-1 Nolu Şube	325
Murat Erarlan - Kocaeli-1 Nolu Şube	326
Gülizar Ünel - Kocaeli-1 Nolu Şube	327
Murat Sipahioğlu - Kocaeli-1 Nolu Şube	329
Mahmut Kuru - Kocaeli-2 Nolu Şube	330
Yusuf Ziya Yılmaz - Kocaeli-2 Nolu Şube	331
Sami Akcan - Kocaeli-2 Nolu Şube	335
Seyfettin Bozçalı - Kocaeli-2 Nolu Şube	337
Fikir Tevfik İdare - Konya-1 Nolu Şube	338
Bekir Can Çanuk - Konya-1 Nolu Şube	339
Bekir Can Çanuk - Konya-1 Nolu Şube	340
Hasan Can - Konya-1 Nolu Şube	341
Hasan Can - Konya-1 Nolu Şube	342
Hasan Can - Konya-1 Nolu Şube	343
Ümit Özduman - Konya-1 Nolu Şube	344
İbrahim Karaçay - Konya-1 Nolu Şube	345
Tuğba Ünüvar - Konya-1 Nolu Şube	346
Mehmet Çiftçi - Konya-1 Nolu Şube	347
Döne Gürcü - Konya-1 Nolu Şube	348
Ayvaz Adıgüzel - Konya-1 Nolu Şube	351
İhsan Özetçi - Konya-1 Nolu Şube	352
Tülay Karabıçak - Konya-1 Nolu Şube	353



Zühal Küçüksavran - Konya-2 Nolu Şube	354
Yaşar Gürcü - Konya-2 Nolu Şube	355
Çetin Erdoğan - Konya-2 Nolu Şube	357
Turan Şakalar - Konya-2 Nolu Şube	359
Cemil Arı - Konya-2 Nolu Şube	361
Sevgi Yücer - Konya-2 Nolu Şube	362
Ahmet Güleç - Konya-2 Nolu Şube	363
Salih Özden - Kütahya Şubesi	365
Gamze Altun - Kütahya Şubesi	368
Gamze Altun - Kütahya Şubesi	369
Gamze Altun - Kütahya Şubesi	370
Gamze Altun - Kütahya Şubesi	371
Ahmet Urfalı - Kütahya Şubesi	372
Ahmet Urfalı - Kütahya Şubesi	373
Ahmet Urfalı - Kütahya Şubesi	374
Ahmet Urfalı - Kütahya Şubesi	375
Mehmet Karabekir - Kütahya Şubesi	376
İhsaniye Düzdağ - Malatya Şubesi	378
Levent İskenderoğlu - Malatya Şubesi	379
Nebehat Temelli - Malatya Şubesi	381
Pirvani Temelli - Malatya Şubesi	383
Pirvani Temelli - Malatya Şubesi	384
Ahmet Düzdağ - Malatya Şubesi	385
Mustafa Atalay - Manisa Şubesi	386
Feridun İpekçi - Mersin-1 Nolu Şube	387
Durmuş Gültekin - Mersin-1 Nolu Şube	389
Ahin Erdiñç - Mersin-1 Nolu Şube	391
İsmail Sağır - Mersin-1 Nolu Şube	392
Recep Kara - Mersin-1 Nolu Şube	393
Cevat Mertaslan - Mersin-1 Nolu Şube	394
Abdullah Işık - Mersin-1 Nolu Şube	395
Emin Ateş - Mersin-1 Nolu Şube	396
Cevat Mertaslan - Mersin-1 Nolu Şube	397
Cengiz Narin - Mersin-1 Nolu Şube	398
Eşref Şulha - Mersin-1 Nolu Şube	400
Zafer Ağut - Mersin-1 Nolu Şube	401
Tevabil Akıncı - Mersin-1 Nolu Şube	402
Şerife Ağut - Mersin-1 Nolu Şube	404
Ayla Selçukoğlu - Mersin-2 Nolu Şube	405
Ömer Işık - Mersin-2 Nolu Şube	406
Ali Gül - Mersin-2 Nolu Şube	407
Kenan Şahbaz - Mersin-2 Nolu Şube	408
Mustafa Türkücü - Mersin-2 Nolu Şube	411
Selahattin Ozanoğlu - Mersin-2 Nolu Şube	413
İdris Özler - Muğla Şubesi	415
İsmail Aslan - Muğla Şubesi	417
Nezahat Uslu - Nevşehir Şubesi	418
Adnan Menderes Şahin - Nevşehir Şubesi	419
Mehmet Ali Talayhan - Nevşehir Şubesi	420
İhsan Uğraş - Niğde Şubesi	421
Mürsel Karahasan - Ordu Şubesi	423
Selami Öztürk - Ordu Şubesi	424
Ahmet Şahin - Ordu Şubesi	425
Cabir Özata - Ordu Şubesi	426
Mustafa Arslan - Ordu Şubesi	427
Halim Kunduz - Ordu Şubesi	428
Selim Cabbar - Ordu Şubesi	429
Seyfettin Duman - Ordu Şubesi	430
Rüştü Danışman - Ordu Şubesi	431
Reşit Akdağ - Ordu Şubesi	434

Gülay Nar (Akbaş) - Ordu Şubesi	435
Binnaz Zingir - Osmaniye Şubesi	436
Ahmet Kandemir - Osmaniye Şubesi	437
Doğan Gültekin - Osmaniye Şubesi	438
Ahmet Kandemir - Osmaniye Şubesi	439
Zeynep Şen - Rize Şubesi	440
Hamza Kaya - Sakarya Şubesi	441
FeYZa Güçlü Gezer - Sakarya Şubesi	442
Hasan Topçu - Sakarya Şubesi	443
Veysel Yiğit - Sakarya Şubesi	444
Sinan Yılmaz - Sakarya Şubesi	445
Bekir Uzun - Sakarya Şubesi	448
İbrahim Açılan - Sakarya Şubesi	449
Cengiz Yazgan - Samsun-1 Nolu Şube	450
Osman Sivri - Samsun-1 Nolu Şube	452
Akif Şanlı - Samsun-1 Nolu Şube	454
Aydın Ustaoglu - Samsun-1 Nolu Şube	456
Ahmet Taşan - Samsun-1 Nolu Şube	457
Nigar Erdil - Samsun-1 Nolu Şube	458
Abdullah Dede - Samsun-1 Nolu Şube	459
Hüseyin Büyük - Samsun-1 Nolu Şube	460
Hasan Sancak - Samsun-1 Nolu Şube	462
Zeynep Hamzaçebioglu - Samsun-1 Nolu Şube	463
Üzeyir Koçyiğit - Samsun-1 Nolu Şube	464
Doğan Kan - Samsun-1 Nolu Şube	466
Şinasi Koçar - Samsun-1 Nolu Şube	467
Doğanay Erdin - Samsun-1 Nolu Şube	468
Gülİstan Köprülü - Samsun-1 Nolu Şube	469
Beyhan Ural - Sinop Şubesi	471
Aslan Uslu - Sivas Şubesi	472
Mahmut Öztürk - Şanlıurfa Şubesi	474
Aras İlhan Yılmaz - Tekirdağ Şubesi	476
Sevinç Kırğul - Tekirdağ Şubesi	477
Şükrü Işık - Tekirdağ Şubesi	478
Ayşe Gücyeter - Tekirdağ Şubesi	479
Yılmaz Şanlı - Trabzon-1 Nolu Şube	481
Veysel Balcı - Trabzon-1 Nolu Şube	483
Fatma Atasoy - Trabzon-1 Nolu Şube	484
Suat İnce - Trabzon-1 Nolu Şube	486
Kamuran Tuna - Trabzon-2 Nolu Şube	487
Bekir Semerci - Uşak Şubesi	488
Bekir Semerci - Uşak Şubesi	489
Davut Kürtül - Uşak Şubesi	490
Cafer Oral - Uşak Şubesi	493
Mustafa Altındağ - Uşak Şubesi	496
Bekir Semerci - Uşak Şubesi	499
Bekir Semerci - Uşak Şubesi	500
Abdulahap Sağınç - Van Şubesi	502
Fikret Zorer - Van Şubesi	504
Gökhan Güler - Van Şubesi	505
Necmi Hamamcioglu - Van Şubesi	506
Erdal Kayan - Van Şubesi	507
Nazmi Karahasanoğlu - Yalova Şubesi	508
Nuray Toksoy - Zonguldak Şubesi	510
Harun Toksoy - Zonguldak Şubesi	511
Hasan Başar - Zonguldak Şubesi	512
Şener Çetin - Zonguldak Şubesi	513
Erol Yetiştiren - Zonguldak Şubesi	514
Muhammet Ardıç - Zonguldak Şubesi	517

## **BİR NEGATİF ZİYARETİN ANATOMİSİ**

Oturdum  
Nemrut'un bahtsız tahtına  
Seyreyledim  
Put misali dağları  
Keşke.  
İman düşseydi aciz bahtına  
Ne olurdu  
Düşürseydin gözündeki ağları?  
O zaman  
Sevensiz ölmezdin  
Belki  
Kefensiz gömülmezdin...

Oturdum da  
Nemrut'un bahtsız tahtına  
Seyreyledim  
Güneşin şevkle batışını  
Sadece ben gördüm  
Batarken kaşlarını çatışını  
Duymadı  
Ruhu Nemrutlar  
Duymadı, Nemrut 'taki putlar...

Oturdum da  
Nemrut'un bahtsız tahtına  
Seyreyledim heykellerini  
Akıbeti senden beter  
Bu anlamsız tapınak  
Seni tarife yeter  
Sadece ben gördüm  
Kölelerin gözü yaşlı nakşını  
Sadece ben gördüm  
Nakışların taşları yakışını  
Ve...  
Bir vaveyla koptu taşlardan  
Az çekmemişti taşlar  
Zulmün tapınağı başlardan  
Bense,  
İzin dileniyordum  
Bir zulümkara acımak için  
Gözümdeki yaşlardan

Oturdum da  
Nemrut'un bahtsız tahtına  
Seyreyledim  
Güneşin tatlı batışını  
Anladım o an  
Tefekkürün imanıma iman katışını  
Ve anladım ki  
Her şevkin bir udu  
Her devrin bir Nemrut'u  
Var..

Oturdum da  
Nemrut'un bahtsız tahtına  
Seyreyledim,  
Ziyaretçileri  
Kör, ruhsuz, sağır ve etten  
Ve bin kıssa çıkardı ruhum  
Bu negatif ziyaretten...

Oturdum da  
Nemrut'un  
Bahtsız tahtına  
Seyreyledim  
Güneş, dağların arasından düşüyordu  
Bu ruhsuz mabetle  
İmanım üşüyordu  
Yüzümü yalıyordu karanlık bakışlar  
Her heykelde  
Herkes kendini buluyordu  
Bahaneydi  
Heykeldeki müthiş nakışlar...

Son bulurken bu negatif ziyaret  
Anladım,  
Rab istemezse  
Topuklara bile ulaşmaz hidayet...

Oturdum da  
Nemrut'un bahtsız tahtına  
Seyreyledim  
Kendimi  
Bir heykelin donuk gözbebeklerinde  
Çıkarken bu yüksek tapınağa  
Duygularımı bırakmışım  
Dağın eteklerinde  
Öpüp sallarken ellerimi güneşe  
Heykeller de gömülürken karanlığa  
Sebepsiz.  
Gönlüm oldu pür neşe...

Kalkarken  
Nemrut'un bahtsız tahtından  
Yüreğim iki burkuntuya esir,  
Ruhu yücelememişlere feryat  
Biri de  
Sorulmayan halimdi  
Heyhat...

*29 MAYIS NEMRUT DAĞI*

## **KIZIM**

*Kızım Berceste 'ye...*

Ay haresi, gn Őulesi; hoŐ edam, iŐvem, nazım,  
Sevinci mutluluęum; kederi aęrım, sızım.  
Soframın bereketi; ekmeęim, suyum, tuzum...  
Kızım...

Ruhumun aŐk ateŐinde kllenmez kzm,  
Canımın ten kafesinde; can evim, zm,  
SylenmiŐ, sylenecek en gzel szm...  
Kızım...

KıŐ kıyamet ortasında, sensin baharım, yazım,  
Trkm de sen Őarkım da... Sensin kavalım, sazım  
Skutum, hem ıęlıęım; hem Davudi avazım  
Kızım...

BaŐucumda kitabım, kalem ucunda yazım  
Can kulaęım, yreęim, sebebim, iki gzm  
Gl yapraęım, iy tanem, kelebeęim, st kuzum,  
Kızım...

GeçmiŐim, geleceęim; kaderim, alınıyazım,  
lks kar beyazım, bedeli kan kırmızım,  
Yerde bayrak direęim, gkte ayım-yıldızım.  
Kızım...

## **GURBET KAHVESİ**

Selam verdi, ilişti boş bir masaya.  
Etrafı şöyle bir süzdü,  
Garsona bakıp "çay" dedi  
Aniden daldı uzak limanlara,  
Hüzün mavisi gözleri

On altı mı desem, on yedi mi  
Eh, işte o yaşlarda.  
Bıyıkları daha henüz terlememiş  
İçinde bir dert var gibi  
Henüz, kimseye söylememiş.

Derdi olmayan gelmez bu kahveye  
Zaten burası Gurbet Kahvesi  
Herkes kendi oyununu oynar  
Burası, tek kişilik oyun sahnesi

Bilmediği gölden su içen ceylan gibi  
Ürkek ürkek yudumladı çayını  
Herkes gibi o da gelmişti gurbete  
O da alacaktı kaderden  
Kendine düşen payını

"Merhaba" dedim, oturdum yanına  
"Merhaba amca" dedi  
Yüzü Harran'a benziyordu, yanık  
Yüreği Palandöken kadar aktı  
"Memleket nere hemşerim?" dedim  
Derin derin uzaklara baktı.  
"Tokat" deyiverdi.  
Ses vicdanımda yankı yaptı.

Dedim "yiğen mevsim daha bahar  
Sen daha tomurcuksun  
Gurbeti omuzlamak için  
Sen daha küçüksün"

İçinde bir buz kütlesi erimiş gibi  
Damlalar dayandı gözlerine  
"Babam öldü" deyiverdi  
Anladım ki baharda doluya tutulmuş  
Bir şeftali çiçeği idi.

"Kimin kimsen var mı buralarda?" dedim  
Çökmüş omuzları daha da çöktü  
Eğdi başını sustu.  
O perişan hali ile  
Dilinden daha çok konuştu.  
Anladım ki sahipsizlik  
İstanbul'dan daha büyüktü.

Dedim "ne iş tutacaksın?"  
Ökseye tutulmuş bir kuş gibi  
Ne yapacağını bilmez bir durumda  
Çırpındı yüreği.  
Anladım ki;  
Yıkıldı içindeki umut direği.

Üzülme hemşerim üzülme.  
Burada herkes senin gibi  
Herkes birbirine benzer  
Hepimizin ekmek kavgası  
Sana da bir kapı açar kader.

Kalkmak için müsaade istedi  
Dedim "müsaade senin"  
Nereye gideceğini bilmiyordu  
Ama ben biliyordum  
Bilmediğine gidecekti.

Çay parasını ödemek için,  
Küçük ellerini cebine attı.  
Dedim "bendensin hemşerim"  
Başı ile bir "sağol" yaptı.  
Bir çocuk gibi oturduğu sandalyeden,  
Büyümüş bir adam gibi kalktı.  
Gurbetçi kahvesine  
Herkes gibi o da bir selam bıraktı



## UTAN

Ben bir çocuğum  
Yetimim,  
Öksüzüm,  
Hatta ölmüşüm.  
Bosna'daki kurşun,  
Irak'taki bomba  
Sokmadı beni  
Anamın koynuna.  
Değer miydi beni korkutmak  
Para uğruna,  
Petrol uğruna,  
Ölümcül bir kurşunla  
Delik açmak alınma  
Değer miydi?  
Ağladım Bosna'da  
Filistin'de yandım.  
Susuz kaldım,  
Aç kaldım.  
Amansız hastalıklar sardı  
Körpe bedenimi  
Bir şey yapamadım  
Sadece ağladım.  
Duymadı sesimi  
Dost bildiklerim  
Dünya çocuklarına kucak açanlar  
Beni görmedi,  
Beni bilmedi.  
Anamın süt dolu göğsünü  
Bir kurşun deldi.  
Anam gülemedi,  
Acısını gizleyemedi,  
Bastı bağına beni  
İnledi inledi.  
Gözlerinde hasret,  
Dudak kenarlarında kan  
Anamdı, kardeşimdi  
Şu da babam  
Kanlar içinde yatan  
Gör de utan  
Utan  
İnsanlık utan.

## **BOYACI**

Boşuna kendini yorma boyacı,  
Parlamaz bu eski, yırtık çarıklar.  
Bastıkça ufalanır da her taşı,  
Tozar yine çilekeş kaldırımlar...

Büyüdükçe içimdeki bu sancı,  
Sokak sokak delice dolaştırır.  
Felek acımadan sallar kırıbacı,  
İnsan basacağı yeri şaşırır.

Bırak artık boş hayaller kurmayı,  
Hayatına sığmaz bunca dilekler.  
Mümkün mü durdurmak geçen zamanı?  
Pervasızca gün batar, günler biter...

İstersen yine de salla fırçanı,  
Belki bir akşamlık nafakan çıkar.  
Zor yakalanır da hayatın tadı,  
Çilede anlaşılmaz bereket var...

Hep yakında sanırsın son durağı,  
Sen adım attıkça uzanır yollar,  
Karşına çıkıp da musalla taşı,  
Ta ki, nefesin bitinceye kadar...

## **BEKLE KÜÇÜĞÜM**

Oy Toroslar'ımın boynu bükük karanfili  
Bekle beni!  
Belki Nur Dağı'nın yamacında.  
Belki de Çukurova'da ıssız bucakta;  
Kim bilir belki de çok yakınımda yanı başımda.  
Umutla, elinde kalemle bekle beni küçüğüm!

Oy Erciyes'imın mis kokulu kırmızı gelinciği  
Bekle beni!  
Anadolu'mun ana yüreğini açacağım sana,  
Gönül bahçemden inciler dökceğim sana,  
Mavi bulutlarla bilgimi taşıyacağım sana.  
Samyelinin seni kavurmasına izin vermeyeceğim küçüğüm.

Oy Egeli'm, zeybeğim, zeytin gözlüm  
Bekle beni!  
Bakma gözlerimin böyle puslu bakışına,  
Gönüm seninle şenleniyor, küçüğüm,  
Seni başarının zirvesinde gördükçe  
Dünyalar benim oluyor, küçüğüm.

Oy Konya'mın yağız buğday tenlisi  
Bekle beni!  
Mevlana'yı tanıtacağım sana,  
Hoşgörü denizinden tattıracağım kana kana,  
El ele gideceğiz Yunus'un dünyasına.  
Hep beraber seveceğiz insanı, insanlığı küçüğüm.

Oy Edirneli'm çiçeğim, ayçiçeğini  
Bekle beni!  
Anlatacağım sana şanlı tarihini,  
Malazgirt'te Alp Arslan'ın atının şahlanışını,  
Anlatacağım bin dörtyüz elli üçü, Fatih'i.  
"Ordular ilk hederiniz Akdeniz'dir" diyen,  
O büyük komutan Mustafa Kemal'i.  
Bu şanslı mirası taa...iliklerine kazıyacağım küçüğüm.

Oy TÜRKİYELİ'M ülkemin ufku geleceği  
Bekle beni!  
Bu kutsal yolda saçlarımı ağartsam bile,  
Seni yüceltmek için eriyip yok olsam bile,  
Sel olup akacağım minicik yüreğine;  
Bilim yolunda ilmek ilmek dokuyacağım seni,  
Çağdaş uygarlık yolunda koşturacağım seni,  
Ay Yıldızın dalgalandığı her yere geleceğim.  
Bekle beni küçüğüm, bekle beni!  
Çünkü ben bir ÖGRETMENİM!  
Ne Mutlu TÜRK'üm diyenim.

## **SEVGİDEN GERİYE**

Gönüller terk etmiş sevgilerini,  
Unutmuş muhabbet zamanlarını.  
Aşıklar incitmiş cananlarını,  
Hasret deryasında avereler var.

Sevgiden bihaber bütün güzeller,  
Kalmamış hakiki vefadan eser  
Dudaklar maziyi sual eyler  
Sevdadan bahseden efsaneler var.

Canan yok kalbimde geceler ıssız...  
Nameler tükenmiş, sessiz sedasız  
Kararmış sevdanın ışığı, yalnız...  
Zulümle çırpınan biçareler var.

Cananın kalmamış eski neşesi  
Kırılmış, kalmamış şevki hevesi,  
Uzakta bir iki hıçkırık sesi  
Gönülleri kanağan sevdalılar var.

## UNUTMAM SENİ

Olmasan da yanımda hep aklımdasın.  
Yazdığım şiirde mısralardasın.  
Döktüğüm gözyaşının her damlasındasın,  
Sen varsın her yerde unutmam seni.

Güneş batıp ufka dalınca,  
Karanlığın koinunda Ay'ı görünce,  
Yıldızlar inci inci parıldayınca.  
Sen gelirsın aklıma unutmam seni.

Ellerim ellerine hasret kalınca,  
Kollarım sen diye boşluk sarınca,  
Dudaklarım kuruyup da çatlayınca  
Sen gelirsın aklıma unutmam seni.

Saçların diye ipeği tuttuğum zaman,  
Gözlerin diye kömüre baktığım zaman,  
Sensin diye resmine sarıldığım zaman,  
Sen gelirsın aklıma unutmam seni.

## **ANADOLU'MUN KÖYLERİ**

Camileri, minareleri,  
Tane tane şirin evleri,  
Hocaları, dedeleri,  
Anadolu'mun köyleri.

Kara taşı, cirit düzü,  
Mert yiğidi, güzel kızı,  
Anaların nurlu yüzü,  
Anadolu'mun köyleri.

Sohbetli çeşme başı,  
Eğilmiş mezar taşı,  
Al yazmalı gelin başı,  
Anadolu'mun köyleri.

Gelinlerin gözü yolda,  
Eri, nişanlısı gurbet elde,  
Ya şehirde ya Alaman'da,  
Anadolu'mun garip köyleri.

Azası ilgisiz, muhtarı dertli,  
Okulu ısınmaz, öğretmen dertli,  
Mahsulü pahasız, ahali dertli  
Anadolu'mun dertli köyleri.

Tahlilde bozuktur, içme suları,  
"Sandıkta keklik" oyları,  
Seçimde yapılır (?) toprak yolları,  
Anadolu'mun viran köyleri.

Akşam oldu, gün batıyor,  
Bacada duman tütüyor.  
Gönlüme hüzün katıyor.  
Anadolu'mun hazin köyleri.

## OĞLUMA

Bir yürek vardı ki bizde oğul.  
Orta Asya'dan estik, ılık bir rüzgar gibi,  
Serinletmeye geldik Anadolu'yu.  
Sevgi doldurmaya geldik gönüllere.  
Alparslan'la açılan kapıdan oğul,  
Süzüldük içeriye.

Arkamıza bakmadan, coştuk hep oğul,  
Vatan diye sarıldık, bir ana gibi,  
Göğsüne sokulduk.  
Nice canlar verdik metrekaresine.  
Ne Haçlı durdurabildi, ne de Bizans oğul,  
Kılıçarslanlar'la koştuk hep ileriye.

Düştük bazen ama, yıkılmadık oğul.  
Tekrar dirildik, ilkbaharda yeşeren yapraklar gibi,  
Yeni filizler açtı çevremizde.  
Vazgeçmedik bu sevdadan.  
Bir Türkmen çadırında Osman oldu adımız oğul,  
Adımız değişti ama, vatani kazımıştık yüreğimize.

Dünyaya nam saldı oğul.  
Hoşgörü, sevgi, merhamet deryası gibi,  
Rahmet yağdırdık topraklara.  
Doyurduk insanlığı, altı yüzyıl adaletimizle.  
Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler hep önde oğul,  
Çağlar açıp, adımızı taşıdık şanlı tarihimize.



Hani demiřtim ya, dűřmeyen bir Allah (C.C) oęul.  
Yine karalar baęladık yaęmur bulutu gibi,  
Kurtuluřtu bu seferki destanımız.  
řanlı Tűrk Milleti, omuz omuza el ele.  
Rabbim hep yanımızdaydı oęul,  
Bak, Mustafa Kemal'ler řahlandı řimdi de.

Bakıyorum da gűzlerin kapalı oęul.  
Bir varmıř, bir yokmuřla bařlayan masal gibi,  
Dinliyorsun ama hissetmiyorsun.  
Biliyorum suę bende...  
Gűzlerine geręęi gűsteremedim oęul,  
Gűtűremedim seni Dumlupınar'a, anakkale'ye.

Ama sen orak bir tarla deęilsin oęul.  
Sadece uyururulmuř bir hasta gibi,  
Gűzűn kısılmıř, hep ۆnűne bakıyorsun.  
Kaldır kafanı bak gűkyűzűne!  
Seni selamlayan nice řehitlere bak oęul,  
Bak ayaęının altında titreyen kemiklere...

Haydi řimdi sıra sende oęul.  
Sűnműř kűllere bulanmıř, sessiz bir volkan gibi,  
Bűyle bařıboř, řařkın, miskin durma!  
Yeni bir destan daha yazdırtma bizlere.  
Sen de tarihe geę insanlıęınla, buluřlarınla oęul,  
Nasıl olurmuř gűster, Tűrk gencini dűnya aleme.

## **BAYRAĞIMA SESLENİŞ**

En yüksekten haykır, Türklüğümüzü,  
Kutlu taç etmişim, başıma seni.  
Asil milletimin, gülüyor yüzü,  
Yükselmiş görünce, arşıma seni.

Bağrına, nakıştı ayla-yıldızın,  
Dalgalan, başımda dağlısın hüzün,  
Hürriyet ışığı saçıyor yüzün,  
Sevdan girdiriyor, düşüme seni.

Daha yüksel, gelsin gökler dar sana,  
Saygım sonsuz, rengindeki al kana,  
Yüce duygu yaşatırsın, sen bana,  
Alıp da bakarken, karşıma seni.

Bulduğun yerde, artar gururum,  
Başım, gökyüzünü deler yürürüm,  
Törenlerde sana, saygı dururum,  
Eşleyip İstiklal Marşıma seni.

Kurumlara, kışlalara, takarım,  
Sana saygısıza, kızgın bakarım,  
Gönlüm der ki, götürür de dikerim,  
En yüce dağların, başına seni.

Bayrak: Vatan, şeref, namus, ar bize,  
Sensiz kalmak, ölümden de zor bize,  
Gölgendedir, en onurlu yer bize,  
Düşman hedef seçmez, boşuna seni.

Göksüne el basar, yemin içerim,  
Senin düşmanına, savaş açarım,  
Uğruna can verir, serden geçerim,  
Görevim, ileri taşıma seni.

Eğer, bir gazada görev alırsam,  
İstiklal uğruna, şehit olursam,  
Eve, tabut ile döner gelirim,  
Sarıp getirsinler, naşıma seni.

...der:Senden ayrı kalamam,  
Uzakta durursam, huzur bulamam,  
Ben, ölünce, başka bir şey dilemem,  
Çizsinler, mezarım taşına seni.

## **GECENİN BEHRİNDE**

Geceler sessiz ve karanlık  
Geceler masum ve dingin  
Geceler zifiri karanlık

Gecenin karanlığında  
Birbirinden çok uzak ve yalnız  
Bu karanlık ve yalnızlığa rağmen  
Pırıl pırıl parıldayan ışıldayan yıldız

Buymuş demek ki zor ve güzel olan  
Yalnızlıklar içinde ışık ve yıldız olmak

Geceler gebe güzele çirkin  
Geceler gebe iyiye kötüye  
Geceler veriyor ilham ve esin  
Geceler kılıyor insanı mahzun

Gecenin ve karanlığın orta yerini  
Yırtıyor bir bebek sesi.  
Bana da yer açın ben de geliyorum aramıza

Gecenin sessizliği içinde bir tren düdüğü  
Özlemleri hasretleri sona erdirircesine mutlu  
Ayrılığın ölüme eş değer hüznü kadar acı

Bir siren sesi duyuluyor  
Arkasından feryatlar  
Bir başka yerde  
Şen şakrak kahkahalar  
Gecenin behri nelere gebe bilinmez ki

Gecenin karanlık dehlizlerinde,  
Gecenin karanlık pazarlarında  
Neler alınıp satılmıyor ki neler

Sevdasızlar sevda alıyor.  
Sevdahlılar rolünü oynadıkları sevdalarını satıyor

Gönülsüzler gönül alıyor.  
Gönülleri emanet olanlar gönüllerini satıyor.

Vefasızlar vefa alıyor  
Vefalılar değerini bilmedikleri için vefalarını satıyor

Beyinsizler beyin alıyor  
Beyinliler beyinlerini boşaltarak satıyor .

Fikirsizler fikir alıyor  
Fikirliler tümden fikirlerini yolda bulmuşçasına satıyor.

Kalpsizler kalp alıyor  
Kalpliler ruhları ile birlikte kalplerini satıyor .

Düzenbazlar düzenbazlık satıyor  
Düzenbazlığı marifet sananlar düzenbazlık alıyor.

Aşksızlar aşk alıyor  
Aşkı bilmeyenler aşkı tanımayanlar aşk satıyor .

Akılsızlar akıl alıyor  
Akıllılar akıllarından olması pahasına aklını satıyor.

Çirkinler güzellik alıyor  
Güzeller çirkin olmak için her şeyini satıyor.

Merhametsizler merhamet alıyor  
Merhametliler kendilerine zehir zemberek olacak merhametsizlik alıyor .

Acımasızlar acıma alıyor  
Acıma hissi olanlar çok iyi yaptıklarını sanarak acımasızlık ve gaddarlık alıyor.

Neler alınıp satılmıyor ki.  
Bu karanlık pazarlarda  
Gecenin behri.  
Gecenin karanlığı nelere gebe değil ki ?

Ne onurlar, gururlar ve de vücutlar  
El değiştiriyor oyun masalarında  
Mallar, mülkler, şerefler ve aşklar  
Oyun masalarına sürülüyor rulet diye .

Ne yiğitler ve de mertler  
Namertleşiyor klüp (kumarhane ) köşelerinde .

Ne kadehler kalkıyor  
Panterler sofrasında  
Tırnaklar törpülenmiş keskin ve cilalı  
Bazılarının pasta ve meze olması şerefine

Ne kadehler kalkıyor  
Şerefine dedikleri  
Şerefsizce işler için

Ne gonca güller karaçalı kaktüs oluyor  
Ne orkideler deve dikenini  
Burada gonca gül ve de orkide olmanın anlamı yok.  
Burada kıymetli olan deve dikenini, karaçalı ve de kaktüs.

Ne sofralar kuruluyor  
İhtişamlı ve de muhteşem

Sofralarda yenilen içilen ise  
Sadece ve sadece insan eti

Bu sofralarda  
Kadehler kalkıyor birbirinin şerefine  
Kadehlerinde içtikleri ise birbirinin şerefi

Gecenin sessiz ve dinginliğimde  
Neler alınıp satılmıyor ki neler  
Bu karanlık pazarlarda

Alınıp satılamayan sadece  
Gecenin karanlığı içinde  
Yalnız başına parıldayan  
Yalnızlıktan korkmayan  
Yıldızların ışıkları .

Onları da alıp satacaklar  
Ellerinden gelse bu karanlık  
Pazarın patronları.

Güçleri yetmiyor  
Yıldızları alıp satmaya güçleri  
Demek ki alınıp satılamamamış  
Yıldız olmanın gereği.

Bu duygular içinde bahçeme bakıyorum  
Daha değişik kokuyor GÜL.  
Farklı geliyor bana NAR çiçeği.  
Görmüyorum sardunyalarda bir bezginlik

Gelin duvağı daha bir ihtişamlı  
Laleler ise daha mahzun ve davetkar  
Bir başka mis kokuyor bahçem  
Bir başka boyutta görüyorum bahçemi

Buymuş diyorum alınıp satılamayan  
Gecenin behrinde  
Sessizlik ve huzur  
Buymuş demek ki insanı özgür kılan.

İçim kıpır kıpır  
İçimden gönlüme bir şeyler akıyor ılık ılık  
Yaşamak sevinci doluyor içime  
İnadına yaşamak...

Aşık olmak istiyorum  
Gönül zincirlerimi kırarak  
Aşık olmak istiyorum aşık  
Ta ki gönlüme zincir vuracak  
Kimyasal formül bulunana dek

Sevdalanmak istiyorum  
Sevdasızların inadına sevdalanmak  
Kalpleri taşlaşmışların inadına her şeye sevdalanmak

Sevdaları da seviyorum  
Aşkları da  
Vefalıları da seviyorum  
Yufka yürekli de

Fikir üretenleri de seviyorum  
Akıllıları da

Hele gönülleri olan GÖNÜLLÜLERİ  
Daha çok SEVİYORUM.

Karanlık sessizliğin içinde  
Pozitif DÜŞÜNENLERİ  
Geceleri de SEVİYORUM  
Bahçemde ve de gecenin içinde yalnız  
Yıldızları da ne kadar yakınımda görüyorum  
Bu gece ellerimi uzatsam sanki ellerimde olacaklar

Tek başlarına zifiri karanlığa rağmen  
Korkusuzca tek başlarına ışıltılı, pırıl pırıl parlayarak  
Buymuş demek ki yıldız olmak !..

Zifiri karanlığın içinde bile  
Korkusuzca tek başına bile olsa ışık saçmak  
Tek başına IŞIK OLMAK

Her şeye meydan okuyorlar  
Zifiri karanlığa bile  
Mağrur ve ONURLU  
Budur diyorlar sanki  
Hiç de kolay olmayan yıldız olmak . . .

Herşeyin bir bedeli varmış demek ki ?  
Yıldız olmanın da tek başına olmak  
Buymuş demek ki güzel olan bu !  
Tek başına da olsan  
Güzeli yaşamak !..

Önemli değil zor değil ki  
Işığın içinde yıldız olmak  
Önemli ve zor olan karanlığın içinde yıldız olmak

Buymuş demek ki güzel olan bu !  
Tek başına da kalsan  
SEVDALARINI korkusuzca YAŞAMAK !!!

## **SEN BENİM İÇİN**

Sen var ya benim için.  
Canlı için hücre  
Hücre için de  
Hücre de mitokondride  
Protein amino asit ribozomlar

Canlı için GÜNEŞ  
Evren için merkez  
Nefes için oksijen  
Çöl için yağmur

Bülbül için GÜL  
Arı için ÇİÇEK  
GÜL yaprağı için ŞEBNEM

Göz için NUR  
Işık prizması için IŞIK

Arkadaş için GÜVEN  
GÖNÜL için YOL  
Kalp için SEVGİ  
Beden için RUH

Kubbe için hoş SEDA  
Bilmek için MERAK  
Sevmek için YÜREK  
Yapılan iyilikler için VEFA



Akıl için İZAN  
Hoş görünüm için ESTETİK  
Mutluluk için HUZUR  
Güzellik için HUY  
Hayat için SU

Sinerji için duygu ve COŞKU  
Dalgalar için SAHİL  
Nehirler için YATAK  
Petek için BAL

Ne ise sen de benim için olsun  
Telepatik ve sibernetiksel  
Dünyamın hız ve enerji kaynağı  
Bu dünyada  
Güçlü olanlar değil  
Uyum sağlayanlar  
Hayatın tadına varacaktır

Bu beden  
Maddeden ruha dönüşünceye kadar da  
Öyle kalacaksın GÖNLÜ GÜZEL  
Kendi GÜZELLER GÜZELİM

Öyleyse altı milyarlık  
Bir loğa oyununda her loğa ile  
Uyum sağlayabilenler  
Hayatın sefasını sürebilecektir.  
Çünkü onlar oyunu kuralına göre oynayanlardır !...

Yaşamak direnmekse  
Bu beden ruha dönüşünceye kadar  
Bütün hücreleri ile  
Şaha kalkarak direnecektir !...

## **EY BENİM KIYASLANAMAYANIM**

Bizim sevdamıza kara sevda derlerse inanma  
Bizim sevdamız zifiri kara sevdadır

Ferhat Şirin için dağları delmiş diyorlar  
Ben senin için evrenin sonsuzluğunu delerim

Kerem Aslı için yandı diyorlar  
Benim ise senin için her hücrem har oldu

Mecnun Leyla için deli oldu ise  
Ben senin için zır deliyim

Zamanların zamanlar harmanında  
Tozu dumana kattığı anlardan bir zaman

Zamanların zamanlarla kesiştiği an  
Zamanların kalburdan elendiği zaman

Azgın zaman şelalelerinden hızla akıp gittiği zaman  
Zamanın zamanlara sorduğu zaman

Nedir bu telaş içinde hızla akıp gitmenizin nedeni?  
Sevdaları sevdalılara taşıyoruz

Sevdalıların sevdasıyla buluştuğu o ana  
Şahitlik etmektir acelemiz

Sevdalının sevdasıyla buluştuğu an  
Evrendeki en büyük elektriksel akımının

Nurundan meydana gelecek seyrine doyum olmayan  
Anı zaman kayıt defterine geçirmektir  
Acelemez bundandır derler tüm zamanlar, zamanlara

SEN SÖYLE GÜLÜM...  
Böyle bir sevdayı ne ile kıyaslayayım?  
Benim kıyaslanamayanım.

Seni ne ile tanımlasın tanımlar?  
Seni tanımlamayı tanımlar bile

Tanımsız olduğunu bildiği için ve de  
Güzelliğın tanımlı sen olduğun için

Tanımlar bile güzelliğın başka!  
Tanımlı yok diyorlarsa GÜLÜM

Sevginin timsali olan  
Seni çiçeklerle mi kıyaslayayım?

Çiçekler renge, renk açar koku salgılar  
Senin teninin kokusuna benzemesi için

Ne çiçeklerin mis kokulu salgısı,  
Ne suni parfümler, ne de dünyadaki diğer kokular

Senin teninin kokusunun  
Milyarda bir mikron zerresini veremez

Benim hiçbir şeyle kıyaslanamayanım  
Böyle bir sevdanın var olduğunu

Yukarıda ALLAH yerde SEN biliyorsun ya  
Allah'ımdan daha başka ne isterim GÜLÜM?

Sevdalar zamana bağılı olamaz  
Sevdalar zamanın sonsuzluğında

Her zaman olduđu yeredir  
Biz zaman kalburu içinde elendiğimiz için  
Sevdaların yok olduğunu farz ederiz gülüm

Sen ki ey benim kıyaslanamayanım  
Geçmişteki başlangıcım!  
Gelecekteki sonsuzluğumdaki sonum!

Sensiz geçen mikro salisenin bile  
Zamanların durduğu anlar

Zamanların evrendeki kara delikler tarafından  
Yutulduğunu hissettiğim çağlar gibidir

Seni gördüğüm ve seninle birlikte  
Olduğum anlarda ise

Her hücremin delirircesine  
Bayram yapıp coştüğünü

Kalbimin hiçbir kural dinlemediği  
Gönlümün kanatlanıp  
Bedenimi uçurmak istediği anlardır GÜLÜM.

Böyle bir sevda nasıl olur da  
Alelade duygularla kıyaslanır GÜLÜM.

Benim hiçbir şeyle kıyaslayamadığım  
Sevdamin sevdalısı  
GÜZELLİĞİ kıyaslanamayan GÜZELİM.

Gönül ışığım pürü nurum nur tanem.  
Sana bir tanem diyemem o sadece bir tanedir

Oysa sen GÜLÜM!...  
Sen evrenlerin merkezindeki dünya  
SEN DÜNYADAKİ GÜZELLERİN EN GÜZELİSİN!... GÜLÜM

## YAŞADIN VE GÖRDÜN MÜ

Sen hiç çok güzel  
Duyguların bitimini yaşadın mı?

Sen hiç kalbinin  
Bıçağın keskin yüzüyle  
İkiye ayrıldığını hissettin mi?

Sen hiç kalbinin  
Beynini uyuşturduğu  
Anları yaşadın mı?

Sevdiklerini ve onları kaybederken  
Geri dönmeyeceklerini bilerek  
Ağlama gözlerim Mevla kerimdir

Demekten başka yapacak  
Bir şeyin olmadığı çaresizlik  
Girdaplarını yaşadın mı?

Gözlerinden damlaların  
Kendiliğinden düşmesine  
Engel olamadığın  
Anların oldu mu?

Sevdalarının anlaşılmasını  
Karanlık hüznünü  
Hücrelerinde hissettin mi?

İçini ürperten güzel duyguların  
Yer bir olduğunu  
Taa kalbinin derinliklerinde  
Kor ateşlerinin içinde  
Kavrulduğunu yaşadın mı?

İnsanı başka alemlere  
Kanatsız uçuran  
Sevgilerin coşkuların

Çevrendeki herşeyi  
Olduğundan daha güzel  
Gören duygularının  
Karanlık bir çıkmazda  
Kesiştiğini yaşadın mı?

Sen hiç on katlı  
Bir apartmanın balkonundan  
Düşen kristal vazo  
Gördün mü?

Kırılmadan önceki  
Haline getiren  
Usta gördün mü?

Tabi ki göremezsin (zalim)  
Sen kendinden başka  
Hiç kimseyi göremeyecek kadar  
Soyut yaşayan birisin  
GÜLÜM

## ÖĞRETMENİM

Çiçek olmak isterim baharlara,  
Müjdelemek güzel günleri insanlara.  
Sen bahçivansın, ben fidan saksıda,  
Sula beni, yetiştir öğretmenim.

Sana geldim, sığmaz iken avuçlarına,  
Tanımazken anlamlı birşeyi yaşamda.  
Sen kalemsin ben boş bir sayfa,  
Bilginle doldur beni öğretmenim.

Dedim ya ilklere hayattımda,  
Kırma, incitme, hor bakma.  
Sen ana ol, ben evladın sana,  
Gözün gibi bak bana öğretmenim.

Bilgi, hüner, kabiliyet gerek insana,  
Gelecek için emanetim ben sana.  
Sen müzisyensin, ben bir nota,  
Bestele beni, yorumla beni öğretmenim.

Çalışmalıyız son hızla, Ata'nın yolunda,  
Hep birden aynı hedef, isim altında.  
Sen rehbersin, ben çıkan yola,  
Ata'nın izini göster bana öğretmenim.

Ulaşılmazmış, varılmamış yıldızlara,  
Elbet ulaşırsız ona da zamanla.  
Güneşsin sen, ben bir dünya,  
Işığınla aydınlat beni öğretmenim.

Yaşamın varmalıdır elbet anlamına,  
Nefes olmalıyım güzel yurduma.  
Sen ruhsun, ben beden sana,  
Seninle yaşıyorum öğretmenim.

Tüm dünyaya sevgi aşıla,  
Dargınları barıştır, son ver ayrılığa.  
Sen sevgisin bizler muhtaç sana,  
Sev bizi, sevdin canım öğretmenim.

## **GÖRMEK İSTEDİĞİN**

Yok ise beyninde şahane saraylar  
Bütün sarayları virane görürsün.

Yoksa beyninde güzellikler  
Güzelliklerde çöplüğü görürsün.

Yok ise beyninde hoşgörü  
En hoşgörülü ortamda kavgayı görürsün.

Yok ise beyninde bağışlama duygusu  
Herkesi zalim ve acımasız görürsün.

Yok ise beyninde tolerans  
En sükun ortamları gergin görürsün.

Yok ise beyninde insan sevgisi  
Her insanı canavar görürsün.

Yok ise beyninde güven duygusu  
Çevrendeki herkesi hain görürsün.

Yok ise beyninde arkadaşlık duygusu  
Herkesi kendine düşman görürsün.

Yok ise beyninde mertçe duygular  
Bütün duyguları namert görürsün.

Yok ise beyninde realiteleri (gerçekleri) görme duygusu  
Görmek istediğin YALANLARI görürsün.

Yok ise beyninde coşkulu duygular  
Her coşkulu duyguyu pörsümüş görürsün.

Yok ise beyninde evrensel duygular  
Her düşüncüyü kendi küçücük dünya penceresinden görürsün.

Yok ise beyninde çağlar ötesi ve berisi zamanlar  
Yaşadığın zaman diliminde ezilir gidersin.

Yok ise beyninde evrensel düzeyde aşk duyguları  
Bütün insanları sevgisiz yaşıyor görürsün.



Yok ise beyninde paylaşma ve cömertlik duygusu  
Herkesi fesat, hasis ve cimri görürsün.

Yok ise beyninde her gönle girme duygusu  
Her GÖNLÜ boş ve anlamsız görürsün.

Yok ise beyninde fedakarlık ve özveri duygusu  
Her fedakarlık ve özveriyi zahmet, külfet görürsün.

Yok ise beyninde karşındaki insan gibi düşünebilme duygusu ve  
(yeti, olgusu) psikorealiterin  
Her şeyi ben merkezli görürsün.

Yok ise beyninde olaylar ve olanlar karşısında bağıntı kurma, sentezleme,  
örnekleme ve fonksiyonel düşünme !...  
Herşeyi BASİT görürsün !...

Yok ise beyninde çevrendeki oluşumları  
Görebilme, sezebilme, hissedebilme  
Yorumlayabilme çözümleyebilme  
Ve imbiklerinden süzebilme duygusu !.

Çevrendeki oluşum, gelişim, değişim olup biteni avam  
ve de yüzeysel görürsün !...

Yok ise beyninde ideallerin, amaçların  
Emellerin, dileklerin, hedeflerin  
Kızıl elmaların, stratejilerin bunları  
Pekiştirebilecek duygusal ve reel entegrelik  
Düzeyde duyguların...

Yapılanları, yapılacak olanları  
Yaptığın ve yapmak istediklerini!  
Tekdüze, gereksiz, yorucu, bezdirici  
Usanç verici, iç karartıcı, rutin can sıkıcı !.  
Ruhsuz ve de sanal bakış açısı ile görürsün!...

Yok ise beyninde pırıl pırıl, ışıl ışıl  
Beyninden gözlerine yansıyan ışıltılar ve de!  
Onları oluşturan duygular...

Baktığın herşeyde karanlık boşluğu görürsün!  
Var ise beyninde bu duyguların ve gördüklerinin !...  
TAM TERSİ

Çevrene pozitif enerji veren  
Negatif enerjileri NÖTR eden

Her ortamda aranan özlenen  
Yokluğu hissedilen

Herkesin GÖZÜNÜN  
Seni görmek ve de senin de onları  
Görmeni istediği !

Senin sesini duymak ve  
Onların da sana seslerini duyurmak istediği

Senin onlarla olmanı  
Onların da seninle olmak ve de  
Senin de aralarında olmanı istediği

Sana güvenmeyi  
Senin de onlara güvenmeni istediği

Gönül ve kalbini ardına kadar açmanı  
Onların da sana gönül ve kalp kapılarını  
Ardına kadar açmak istediği

Değeri bilinen ve de  
Değerlerinin bilinmesini istediği

Çok ama çok sevilen SEVGİLİ olursun  
Böyle olabiliyorsan?  
Ne MUTLU sana !...

İşte o zaman  
Dünya da DÜYALAR DA SENİN OLUR!  
GÜLÜM

## KÖPRÜLER

Köprüler var insanı yalnızlığa bağlayan  
Köprüler var insanı terkettiren hayattan  
Köprüler var insanı son bakışta ağlatan  
Köprüler köprüler  
İçimde uzanan liğme liğme yolsuz yollar

Bir saklı peri uçmuyor nedendir zaman  
Bir gidiş ileri bitmiyor nedendir zaman  
Bir rüzgar deli esmiyor nedendir zaman  
Zaman zaman  
İçimde haykıran boşluktaki yokuş

Beklentilerde esir mi bu duman şimdi  
Her sitem nasıl düşecek gönüle şimdi  
Aydın şavkında ağlayacak sular şimdi  
Şimdi şimdi  
Ezan vaktinde soracak kim sessizliği

Köprüler var çok insanı anlatmayan  
Köprüler var sahtelikte ince kağıttan  
Köprüler var kopacak serseri halattan  
Köprüler köprüler  
İçimde kıvrım kıvrım iki ipin ucu yalan

## ZAMAN KALBUR İÇİNDE

Zaman, zaman içinde zaman kalbur içinde.  
Zaman mı akıp gidiyor,  
Yoksa biz mi zamanın içinden akıp gidiyoruz?

Zamanın içinden biz mi geçiyoruz,  
Yoksa zaman mı bizim içimiz den geçiyor?

Akıp giden zamanın kıyısında mı,  
Yoksa merkezinde miyiz?

Zamanın içindeki zamanı biz mi hızlandırıyoruz,  
Yoksa zaman mı bizim içimizdeki zamanı hızlandırıyor?

Zamanın içinde dönüp duran biz miyiz,  
Yoksa bizim içimizde dönüp duran zaman mı?

Zamanın içinde eriyen biz miyiz,  
Yoksa bizim içimizde eriyip giden zaman mı?

Zamanın arkasında olamadığımız önünde duramadığımız,  
Zaman izafiyetini biz mi oluşturuyoruz, yoksa?

Zaman mı bizi oluşturuyor,  
Yoksa biz mi zamanı oluşturuyoruz?

Zaman mı bizi sınırlıyor,  
Yoksa zamanı biz mi sınırlıyoruz?

Zaman mı kalbur,  
Yoksa zamanın içinde biz mi kalburuz?

Kalburda biz mi zamanı eliyoruz,  
Yoksa zaman kalburunda biz mi eleniyoruz?

Kara delikler mi zamanı yutuyor,  
Yoksa zaman mı bizi ve kara delikleri yutuyor?

Biz mi zamanı çalıyoruz,  
Yoksa zaman mı bizi çalıyor?

Biz mi zamanı harcıyoruz,  
Yoksa zaman mı bizi harcıyor?

Zaman mı acımasız,  
Yoksa zamana karşı biz mi acımasızız?

Zaman mı dar,  
Yoksa biz mi zamana dar geliyoruz?

Boş zaman mı var,  
Yoksa zamanın içinde biz mi boşuz?

Yaşadığımız zaman mı hoş,  
Yoksa zamanın içinde biz mi hoşuz?

Yaşananları zamanla zaman içinde biz mi unutuyoruz,  
Yoksa zaman mı bizi içinde zamanla unutuyor?

Yaşadığımız zaman mı güzel,  
Yoksa zamanın içinde biz mi güzeliz?

Zamanla olgunlaşan biz miyiz,  
Yoksa zamanı olgunlaştıran mı biziz?

Güzel geçen zaman mı yoksa,  
Zamanın içinden geçerken biz mi güzeliz?

Zaman mı sonsuz,  
Yoksa yaşanan zaman içinde biz mi sonsuzuz?

Sonlu olan zamanda,  
Sonsuz olan SEVGİ, GÖNÜL, HOŞ SEDA' dır.

Zamanın sonsuzluğu bunların içinde yok olur.  
Yok olmayan sadece ve sadece!!!  
SEVGİ, GÖNÜL, HOŞ SEDA ve RUHTUR.

Ne mutlu ki onlara !  
Sevgisi, gönlü, hoş sedası.  
Olup da bunlara ruhlarını da katabilenlere !.

## SEN

Sen hiç bulutla denizin kesişim noktasındaki  
Sanal salıncaklarında saçlarını  
Uçururcasına doya doya sallandın mı ?

Sen hiç dudakla gözün aynı andaki  
Gülüşündeki inci beyazlığı su duruluğundaki.  
Mutluluğu gördün mü ?

Sen hiç musiki ezgileri ile  
Zaman mefhumunda (ışınları hüzmelerinde)  
Savrularak istediğin  
Zaman boyutunda ve diliminde  
Yaşadığın anların oldu mu?

Sen hiç kırlardaki turacın ötüşüyle  
Akdeniz akşamlarındaki  
Alaca karanlığında meltem ve aşağı  
Yellerinin oluşturduğu iyotlu havasının  
Büyüsüne kapılarak gariplik,hüzün ve sevinç  
Veren otantik sesinden oluşan  
Duyguların kesişimini yaşadın mı?

Sen hiç yağmur damlalarının çinko  
Çatı veya cama vuruşundaki  
Ritm sesleriyle kendini dünyanın  
En müthiş orkestrasının  
Veremeyeceği müzik ziyafeti  
Sofrasında bulundun mu?

Sen hiç güneşin batışında  
Sendeki hüzünleri alıp  
Başkalarına mutluluk olarak götürdüğünde  
Düşünerek mutlu olduğun anların oldu mu?

Sen hiç gecenin karanlığında  
Pencerelerden veya ışık kaynağından  
Süzülen ışık hüzmeleri gördüğünde  
İçinde çok güzel duyguların  
Kesiştiği anların oldu mu?

Sen hiç varsın mutsuz olayım  
Benim mutsuzluğum başkalarına  
Mutluluk getirecek dediğinde  
Mutsuzluğu yaşadığın anlarda bile mutlu olabildin mi?  
İsyan ettiğin oldu mu?

Sen hiç yaşam terazisi kefelerinin neden  
Birbirine denk gelmiyor insan  
Birini buluyor diğeri kayboluyor  
Diğeri buluyor, biri yok oluyor  
Bu mu hassas terazi?  
Böyle teraziyi parçalamam gerekir  
Dediğin oldu mu ve sen hiç  
Denk yaşam terazisi gördün mü?

Sen hiç cıvı cıvı hayat dolu  
Bakışların gülüşlerin  
Donuklaştığını görüp  
Buna sebep nedir  
Ne oldu da böyle oldu  
Acaba dediğin oldu mu?

Sen hiç çok estetik çok hoş çok güzel şeylere.  
Çok güzel dediğinde  
Sihrinin bozulacağını düşünerek  
Çok hoş, çok estetik, çok güzel  
Demekten korktuğun oldu mu?

Sen hiç sabahlara konuştuğunda yorgun  
Ve bezginliğin yerini  
Tatlı bir yorgunluk, rehavet ve tatlı huzur  
Veren zamanın ve uykunun  
Dinlenmek için o kadar da  
Önemli olmadığı  
Sabah serinliklerini yaşadın mı?

Sen hiç sevdaların hüznünün bile  
Mutluluk verdiğini düşünerek  
Hüzün deryasındaki  
Mutluluk kayığına bindin mi?

Mutluluk veya mutsuzluk  
İnsanın beyninde oluşuyor, bitiyor ve başlıyor ise  
Bulunduğun yerde  
Problem değil problemin çözümünün  
Bir parçası olmalıyım dediğin oldu mu?

Sen hiç düşüncelerindeki sınırsız  
Yaşama isteği ve sevincini  
Yaşadığın çevrendeki kurallar manzumesi  
Cenderesinde preslenmesinin  
Verdiği preslenmiş duyguları yaşadın mı?

Sen hiç çok güzel duyguları  
Kendine bile söylemekten korktuğunda bile  
Bu duyguları paylaşmazsam çıldırırım  
Dediğin anların oldu mu?

Sen hiç güneşin batışında bulutların  
Oluşturduğu kızıl şekilleri sevdiğine  
Benzeterek gözünü kırpmadan  
Güneşin batışını seyrettin mi?

Sen hiç bir dağın zirvesine varıp  
Kuş bakışı bakarak  
Demek ki gönlüm hep buradaymış  
Bedenen neden burada bulunmamışım  
Gönül gözüm beden gözümden  
Güzellikleri daha önce görüyor  
Hüznünü yaşadın mı?

Sen hiç güvercin yavrusunun  
İlk uçuşuna hazırlanırken  
Kanatlarını son kez açıp gerinirken  
İlk uçuşun verdiği  
Korku ve sevinci gördün mü?

Sen hiç inadına yaşama  
Sevinci olmayanların  
Gözlerindeki boş boş fersiz gri  
Bakışı gördün mü?



Sen hiç bu dünyaya gelmelerinin  
Sanki nedeni yakmak yıkmak  
Kırmak dökmek parçalamak  
Dağıtmak olduğunu sanan  
Kalpsiz ve ruhsuzları gördün mü?

Sen hiç çok ciddi  
Şeyleri alaya alıp  
Çok basit şeyleri  
Ciddiye alarak  
Çok ciddi sorunlar yaşatanları gördün mü?

Sen hiç çok güzel (şeyleri) duyguları  
Hissetmemiş ve yaşamamış insanların  
Ben çok güzel (şeyleri) duyguları yaşamadım  
Çevremdekilere de yaşatmam diyen  
İnsan görünüşlü canavarları gördün mü?

Sen hiç önceden olacakları  
Hissetmenin sezmenin ve çok şey bilmenin  
Derin boyutlu (her olayı değişik perspektiften) düşünmenin  
Mutsuzluğunu yaşadı mı?

Sen hiç yüzde yüz olacak  
Şeylerin olmadığını şaka sanarak  
Oluşum ve gelişimlerin  
Gerçek (reel) olduğunu görüp  
Donup kalanları gördün mü?

Sen hiç tek düşünceleri ve amaçları  
Yaşamı yemek ile lavabo (tuvalet)  
Arasında geçenlerin  
Gözlerindeki vahşeti görüp  
Sözlerindeki basitliği duydun mu?

Sen hiç son bir ümit  
Işığının da söndüğü gözlerdeki  
Gözlerine alaca karanlığın çöküşüyle  
Omuzlarının da çöktüğünü gördün mü?

Sen hiç yaşamla ölümün  
Kesişimin (bileşimin)deki bıçak sırtı anlardaki  
İnsanların gözlerindeki korku dolu  
Buğulu bakışı gördün mü?

Sen hiç kendince  
Zafer kazananların  
Gözlerindeki ilkel vahşi bakışı  
Her şeyi küçümseyen, alaya alan  
Gözlerdeki iticiliği gördün mü?

Sen hiç yaşamı zifiri karanlık  
Hüznünü yaşayanların  
Çıkamaz labirentlerinde  
Bir ışık arayanların seslerindeki gözlerindeki  
Çaresizlik hüznünü gördün mü?

Sen hiç herşeyini kaybedenlerin  
Gözlerindeki son bir ümit ışığı arayanların  
Gözlerindeki son bir ümit ışığını gördün mü?

Sen hiç mutluluktan ağlayanların  
Gözlerindeki hüznün ve sevincin kesişiminin oluşturduğu.  
Gözyaşının yanaklarından süzülmesini gördün mü?

Sen hiç kelebeğin veya bir kuşun uçuşundaki  
Ahengi görüp içine  
Yaşama sevinci doldu mu?  
Sen hiç karşılıksız özveride (iyilik ve yardımda)  
Bulduğunda bir gönlün  
Kanatlanıp uçtuğunu gördün mü?

Sen hiç yaşamın  
Pınarlarından sevgi, huzur, güven  
Mutluluk akanların gözlerindeki  
Yıldız yıldız, inci inci parıltıları gördün mü?

Sen hiç sevdaları  
Başı dumanlı dağlar gibi yüce  
Dalgalar gibi hırçın  
Şelaleler gibi coşkulu  
Çöllere gibi harlı  
Denizler gibi engin  
Sular gibi duru sevdaları gördün mü?

Sen hiç sevdalarındaki yüceliğinden  
Elini uzatsa dağları tutan  
Başını kaldırsa bulutlara deęen  
Yürüdüęünde ardından ormanların  
Yürüyeceęine inananların  
Bakışlarında çevresine ışık saçan  
Sevginin gücünü ve sevmem ihtişamını  
GÖRDÜN MÜ?

Sen bunları görmediysen duymadıysan  
Hissetmediysen model alıp model olmadıysan  
Senin yaşamın hep hayat çöplüęünde  
İzbe karanlık, çıkmaz  
Arka sokaklarında geçmiş.

Sen hiç ilkbahar sabahının  
Serin tazelięini görmemişsin.

Sen hep sonbaharın son günlerindeki  
Ayaz soęuk sabahlarındaki gazeli görmüşsün

Sen hep hazanı  
Hüznü, acıyı, kederi, gamı görmüşsün.

Sen hiç baharı yaşamamışsın  
Hep hayat seni yaşamış  
Sen hiç hayatı yaşamamışsın.

Ama sen bunları  
Görmüş, duymuş ve hissetmiş isen

Sen gönül bahçelerine girip  
Binbir çeşit  
Mis kokulu rengarenk çiçek açan  
GÖNÜL BAHÇELERİNDE YAŞAMIŞSIN

Sen hayatı yıl, ay, gün, saat, dakika  
Saniye saniye değil salise salise, dolu dolu  
Yaşamışsın ne mutlu sana.  
Sen gerçek (reel) hayatı yaşıyorsun.

İnadına yaşama sevinci de  
Parayla değil ya  
İnadına yaşama sevincini yaşamak isteyenler

Binlerce yıldır seni bekliyorlar.  
Yanlış duymadın SENİ BEKLİYORLAR.

NEDEN SEN evet, EVET neden SEN onlara.  
MODEL olmayasın ! ...  
Neden, NEDEN ? ? ?  
Bir TANEM !!!...

SEN, SEN YİNE SEN!!!!...

## **SELAM**

Ey kalbi en sevgi yüklü  
Duygularımla selam olsun  
Sen veya sen ne fettansın sen  
Gelmiş, geçmiş ve gelecekteki  
Sevenlerin sevebileceklerin  
En çok sevileni  
Sevgi tanımlanamaz yaşanır  
Bir kimyager titizliği ile  
İncelese idin  
Bir trilyonluk her hücremde  
Senin resmini görürdün  
Çünkü bu hücreleri taşıyan  
Dağda, ovada, platoda vadide  
Ağaçlarda, yapraklarda, çiçeklerde  
Güneşte, ayda, yıldızlarda  
Gecede, gündüzde, bulutta, suda  
Her nereye baksa seni görüyor  
Taa ki bu kalp atışları  
Durduğunda donup kalan  
Yüz trilyonluk donup kalmış  
Senin resmin olacak  
O resminde senin  
Güzel gülüşün,  
Güzel endamın, güzel yüzün olacak Gülüm  
Sen ki gönlümün prensi  
Rüyalarımın perisi  
Hayatın boyunca geçtiğin  
Bütün yollar pürü nur olsun  
Yeşeren umudun,  
Biten hüznün,  
Hep gülen yüzün,  
Susmaya sözün,  
Bilgi kaynağın,  
Dualarım yaşama sevincim,  
Bilgi kaynağın,  
Her doğan gün,  
Yaşama sevinci ve neşesi getirsin  
Dili tatlı, gönlü kanatlı,  
Dünyalar güzeli,  
Sana selam olmasın da  
Kime selam olsun?  
En kalbi ve sıcak duygularımla  
Selam olsun  
Gülüüm...!

## **ATATÜRK**

Ben Atatürk'ün  
Neyini seviyorum  
İlime ve fenne önem verişini seviyorum  
“Köylü milletin efendisidir.” diyor  
Traktöre binişini seviyorum  
Kocatepe'de heybetli duruşunu seviyorum  
Samsun'dan çakmak çakmak  
Bakışını seviyorum  
Eline tebeşir alıp kara tahtanın başına geçip  
Başöğretmen oluşunu seviyorum  
Yetim bir çocuğun ideal ve hedeflerini belirleyeli  
Dünyada saygın bir lider oluşunu seviyorum  
Yorgun ve bitap düşmüş bir milletin  
Dirilişine liderlik yapışını seviyorum  
İktisat kongreleri yaparak  
Ekonomiye verdiği önemi seviyorum  
Sanat ve sanatçıya verdiği değeri seviyorum  
Cepheye giderken annesine  
Arkamdan dualarını eksik etme deyişini seviyorum  
Gençlere verdiği önemi belirten  
Gençliğe hitabesini seviyorum

Yaşadığı dönemde bugünleri görebilme  
İleri görüşlülüğünü seviyorum  
Büyük hayallerini duyguları ile harmanlayarak  
Hayallerini gerçekleştirmesini seviyorum  
Türk milleti dünyanın asil  
Milletidir deyişini seviyorum  
Dış ilişkilerde onurlu  
Vakurlu dik duruşunu seviyorum  
Halkına karşı alçak gönüllüğünü seviyorum  
Dağdaki kobani ile konuşurken  
Gösterdiği mütevaziliği seviyorum  
Kendine güvenini, halkına güvenini ve  
Ekip çalışmasını seviyorum  
Önemli kararlar verirken  
Yapmış olduğu istişarelerini seviyorum  
Düşman bayrağına ve esir komutanlarına  
Göstermiş olduğu saygısını seviyorum  
Güzel Türkçemize, fenne ve matematiğe  
Yaptığı yenilikleri ve kattıklarını seviyorum  
Türk doktorlarına güvenini seviyorum  
Dünyanın en gelişmiş süper gücü olmamızın  
Belirlemiş olduğu kızıl elmalarını seviyorum  
“Ne mutlu Türk'üm diyene”  
Deyişini seviyorum  
Atatürk'ü Türklerin Atası  
Atatürk olduğu için seviyorum.

## TÜRKİYEM

Sakarya oldun, Fırat oldun türkülerde.  
Anadolu oldun, Trakya oldun gönüllerde.  
Bayrağımın dalgalanmadığı yerlerde.  
Garip kaldın, mahsun kaldın TÜRKİYEM!

Yağmur oldun, rüzgâr oldun kaşıma.  
Emek oldun, ekmek oldun aşıma.  
Gelsem Sultan Süleyman'ın yaşına,  
Sana olan hasret bitmez TÜRKİYEM!

Gurur oldun, onur oldun bizlere.  
Sevinç oldun, keder oldun yüzlere.  
Sana kem gözlerle bakan gözlere,  
Bu dünyayı dar ederim TÜRKİYEM!

İlke oldun, ülke oldun illere.  
Baraj oldun, köprü oldun sellere.  
Vatan vatan diye açan güllere,  
O güzel adını verdim TÜRKİYEM!

Kış oldun, bahar oldun mevsimlere.  
Kanat oldun, kalkan oldun Ayşe'lere.  
Güven Ahmet'lere, Mehmet'lere,  
Hepsi de uğruna ölür TÜRKİYEM!

Kars oldun, Edirne oldun çağlarca.  
Şehit verdin, Gazi verdin yıllarca.  
Yarın Hakk'ın divanına varınca,  
Hesap vermeye hazırım TÜRKİYEM!

Nemrut oldun, Ağrı oldun gönlünce.  
Ana oldun, baba oldun sevilince.  
Çanakkale'm, Sakarya'm denilince,  
Yürekler birden çarpar TÜRKİYEM!

Nice geceler boyu uykusuz kaldık.  
Kur'an dedik, Bayrak dedik yılmadık.  
Sen rahat uyu biz daha ölmedik  
Emir öğretmeninden selam TÜRKİYEM!



## **BABA OCAĞI**

Nesi boş, nesi dolu şu kahrolası dünyanın,  
Neyi gerçek, neyi yalan gördüğümüz rüyanın.  
Herkes kanat takıp uça kuşlar gibi havada,  
Kimler vardı, kimler yoktu şu virane yuvada.

Yıkılmaya yüz tutmuş babamın ahşap evi,  
Onlara sahip çıkmak değil mi bizlerin görevi.  
Düşmüşüz dünya derdine hiçbir şey görmüyoruz,  
Ne yeninin ne eskinin değerini bilmiyoruz.

Baba evi, baba ocağı böyle olmamalı,  
Rahmetli babam mezarında rahat uyumalı.  
Şimdi hiç gidesim gelmiyor o güzel köyüme,  
Ama birde gelin sorun şu çarpan yüreğime.

Hiç aklımdan çıkmıyor balık tuttuğum dereler  
Kuzu baktığım, papatya topladığım tepeler.  
İçimden hala çelik çomak oynamak geliyor,  
Bunları düşünmek bile bana acı veriyor.

Yine çocuk olup köyümde yaşamak isterdim,  
Çayırlarda, tarlalarda yine ekin biçerdim.  
Bütün bunlar olmayacak duaya âmin demek,  
Var mı öyle şehirde yaşayıp köyü de sevmek.

## **BÜLBÜL**

Dün ormanda sessizce seni aradım,  
O güzel sesini duyabilmek için.  
Gelirken de koca çınara uğradım,  
O da direniyor yıkılmamak için.

Çık artık ortaya dertleşelim biraz,  
Sana anlatacak çok şeylerim var.  
Güven dostluğumuza etmez itiraz,  
Biliyorum birine ihtiyacın var.

Dinle beni dinle matem anlımsız,  
Şarkılara döküver acılarını.  
Sitemlerim hepsi yersiz ve zamansız,  
Ne çabuk unuttun anılarını.

Bak güneş batıyor hava kararmakta,  
Yine yalnız, tek başına kalacaksın.  
Fayda etmedi sana yalvarmakta,  
Anlaşıldı ortaya çıkmayacaksın.

Sana veda etmeden gidemiyorum,  
Şu ağaçta ağlayan biri var sanki...  
Öt artık öt kendimi tutamıyorum.  
Seni kafesten salan bendim inan ki...

Dönüşte baktım koca çınar yıkılmış,  
Rüzgârlara dayamamış gövdesi.  
Bir zamanlar dalına bir bülbül konmuş...  
Onu bir daha görmekmişti sevdası.

Hızlı adımlarla uzaklaştım ordan,  
Daha fazla üzölmek istemiyorum.  
Bir bülböl sesi duydum çok uzaklardan,  
Bu da onun son sesi diyemiyorum...

## **OLMUŞUM**

Gece gündüz senle olmak isteyen,  
İnan ki sevdiğim delin olmuşum  
En güzel gonca'yı dermek isteyen  
Billahi sevdiğim elin olmuşum.

Volkandan fişkırان lavlar gibiyim,  
Avcıya görünen avlar gibiyim  
Derimi sil baştan kavlar gibiyim  
Yanıp ateşine külün olmuşum.

Destan olsun sevdam bütün dilere,  
Kurbanım yar sinendeki gülere  
Gezip göreceğın gurbet ellere  
Sererek canımı yolun olmuşum.

Bütün benliğimi bağladım sana,  
Nice geceleri ağladım sana  
Kapını kapatma sen bu Ozan'a  
Dergaha yüz süren kulun olmuşum.

## **KAR SOĞUĞU**

Kar soğuşu var yüreğimde  
İnsanlara karşı  
Sevemedim yaşamayı  
Sevemedim hayatı.

Kar soğuşu var gönlümde  
Kırılmış her şeye karşı  
Vurdukça ufalanan,  
Ufalandıkça çoğalan..

Kar soğuşu var ellerimde  
Dokunduğum her şeye karşı  
Okşandıkça üşüyen,  
Üşüdükçe kaybolan ellerimde.

Kar soğuşu var gözlerimde  
Baktıkça küçülen,  
Küçüldükçe acıyan yüreğimde.

Kar soğuşu var ayaklarımda  
Yürümek isterken, koşan  
Koştukça, sevgiden uzaklaşan ayaklarımda.

Kayboluyorum tutun ellerimi.  
Kayboluyorum tutun yüreğimi.  
Kar soğuşu var, tutun beni!

## **ANNECİĞİM**

Ben bir küçük çiçeğim,  
Toprağımsın benim,  
Havam, suyum, yemeğim,  
Senden gelir anneciğim,

Ben bir küçük çiçeğim,  
Güneşimsin benim,  
Karanlıkta ışığım, üşüyorsam sıcaklığım,  
Senden gelir anneciğim.

Ben bir küçük çiçeğim,  
Baharımsın benim,  
Bu güzelliğim, bu rengim,  
Senden gelir anneciğim,

Ben bir küçük çiçeğim,  
Masalımsın benim  
Sen masalsan, masalcın  
Olacağım anneciğim.

## **BİR AKSİ SEDA**

En güzel türküyü en güzel şiirler söylerse,  
Tutuşmuş birkaç mısranın,  
Direniş türküsüdür bu duyduğun.  
Daha, benim türküm söylenmedi yeryüzünde .  
Başkaldırların en soylusu ise şiir dediğin,  
Yakıp bütün şiirlerimi,  
Yalnız iki dize ile gelirim sana.

Ya umutlarımı ver bana,  
Ya en kalın urganınla, çek beni darağacına .

Şiirler yanar, şair ağlar.  
Sabah ezanı ile yeni bir gece başlar.  
Ve başlar kanamaya kabuk bağlamış bir yara .

Bir ormanın en koyu yeşilinde değil;  
Bir dilek ağacının  
Kurumuş dalları arasında ara  
Sana yanan yüreğimi.  
Eğer bir gün geleceksen cansuyum !  
Susuzluğumu getirme bana.  
Yine aynı taşı dikeceksen başucuma,  
Bir kurşunluk barutum var,  
Anasını yitirmiş çocuğa.

Ilık akşam yeli bıraktığında,  
Gecenin kıyısına,  
Sol yanımdaki cesedi,  
Bir sessizlik kapladığında şehri  
Arzuhale kime gideyim,söyle?

Kahreden bir denge,  
Alıp götürdüğünde beni uzaklara  
Tutsak olur ruhum  
Bir garip çelişkiye.

Gülün dikenle işi ne?  
Günün geceyle.

Ey yar!  
Nedir bu fırtına, tufan  
Hani nerde süt liman?  
Bir akrep kıskacında bulurum kendimi,  
Boynuma intihar suçunu yüklersin  
Dilime, ölüme denk türküleri.  
Gayrı, sabırlar tahammülsüzdür  
Kurbanınım ciğerparem !  
Koyma beni darda,  
Sensiz şiirler kayboluyor kaldırımlarda.

Şairler yanar, şiir ağlar  
Sabah ezanı ile yeni bir gece başlar.  
Şairler ve şiirler yalnız birbirine ağlar..

## **ADADIM**

Doksan ikilerden bu güne deđin,  
Benliđimi sendikama adadım.  
Kimi zor geđti gnler bazı da yeđin,  
Gnlđm sendikama adadım.

Armayı grnce mařukam sandım,  
Tutuldum, bađlandım, kavrulup yandım.  
Sevđi deryasında yzyom sandım,  
Dřlerimi sendikama adadım.

Onunla řenlendi divane gnlm,  
Onla řifa buldu tm sızım ađrım,  
Bořa geđti sanki nceki mrm,  
Yıllarımı sendikama adadım.

Onunla bahardı kışım ve yazım,  
Gnlmdaki sevdam, iđimde sızım..  
Bazen bize de gel! der idi kızım,  
Ayřegl' sendikama adadım.

Kattım gecemi gndzm ile,  
Katlandım dikene, sevdam var gle..  
Evimin diređi eřimi bile,  
Refikamı sendikama adadım.

İstedim sendikam hep hizmet sunsun,  
Bu dava ezelden, ebede srsn..  
Bazen aycısıydım kimi de garson,  
Benliđimi sendikama adadım.



Bazen hüznü doldum, gözüm sulandı,  
Kimi uykum kaçtı beynim dolandı,  
Simsiyah iken bak aka bulandı,  
Saçlarımı sendikama adadım.

Misafirdi gezmeydi unuttum hani,  
Sıla-i rahimse olmadı yani,  
Çok şey geçiciydi çok şey de fani,  
Yarınımı sendikama adadım.

Bir sevda uğruna bu yola düştüm,  
Ham idim yandım, yandım da piştim.  
Asker yollamaya anca yetiştim,  
Evladımı sendikama adadım.

Direndim dayandım kışa, borana,  
Sürdü mücadelem kıran kırana,  
Sitem ettim sitem! bomboş durana,  
Dillerimi sendikama adadım.

Yoldaş olmadım hiç yolun bilmeze,  
Sırdaş olmadım ben sözün bilmeze,  
Meyil vermedim ki kadir bilmeze,  
Tüm sevgimi sendikama adadım.

Sıtk ile bağlandım, devam diyerek,  
Hep sıcacık bildim yuvam diyerek,  
Batılla, taklitle kavgam diyerek,  
Varlığımı sendikama adadım.

Tüten bir sevdadır, serimde duman,  
Onsuz biçareyim, ahvalim yaman.  
Asılsa boynuma idamlık ferman,  
Son sözümü sendikama adadım.

Bu Ozan Derviş'in kışı da yazdır.  
Sendikalı olmak boynuma farzdır.  
Hilal kaş altında sürmeli gözdür.  
Tüm sevdamı sendikama adadım.

## ÇANAKKALE'DE

Tarihte eşi yok böyle bir zaferin;  
Kanımızla satır satır yazdık Çanakkale'de!  
Şahadet şerbetini içip birer birer,  
Esaret kördüğümünü çözdük Çanakkale'de!

Türk'ü ayırmak için öz vatanından,  
Toplanıp geldiler dünyanın dört yanından.  
Hürriyeti aziz sayıp tatlı canından,  
Ölümlere koşan bizdik Çanakkale'de!

Nice adsız kahraman toprak oldu orda;  
Canları hayat verdi bu güzel yurda.  
Şöyle bir bak etrafına, biraz dur da.  
Kan olup toprağa sızdık Çanakkale'de!

İstiklâl sevdası türkü oldu Türk'ün dilinde.  
Mehmetçik, şanına şan kattı vatan yolunda.  
Yedi düvenli boğup Boğaz'ın coşkun selinde,  
Vatan haritasını yeniden çizdik Çanakkale'de!

Al bayrağım! Hür dalgalan sonsuza kadar.  
Uğrunda serden geçen koç yiğitlerin var.  
Ne demek esaret; ne demek engel, duvar?  
Bütün hain plânları bozduk Çanakkale'de!

Çanakkale gelir akla, destan deyince.  
Türk gönüller titrer, bu destanı duyunca.  
Söylesin dillerde çağlar boyunca.  
Zalimlerin mezarını kazdık Çanakkale'de!

Kalemin aciz kalır, kelimeler yetmez.  
Atay'ım, bu destan anlatmakla bitmez.  
Türkoğlu yurdunu yad ellere terk etmez.  
Vatana uzanan elleri ezdik Çanakkale'de!

## YILDIZLAR VE ANNEM

Yıldızlar kadar uzaktın bana.  
Sığınmak isterdim sıcaklığına,  
Boşunaydı her şey biliyorum.  
O kadar uzaktın ki;  
Uzaktın uzak olmasına ya,  
Bir o kadar da yakındın  
Güzel annem.  
Her gün bitiminde  
Kararınca gök yüzü.  
Kapanınca odama  
Bakardım saatlerce yıldızlara.  
Uyku girmezdi gözlerime,  
Doyamazdım onları seyretmeye,  
Sanki her yıldız senin parçandı  
GÖZLERİNDİ, KOLLARINDI, SIMSICAK GÖĞSÜNDÜ!  
İşte böyle güzel annem.  
Hem uzak hem yakındın bana.  
Yıldızlarla geçti ağlamaklı,  
Bilmem kaç yıl.  
Bir de bakmışım ki;  
Avuçlarımdan kayıp gitmiş  
Koskoca bir yirmi beş yıl.  
Şimdi öyle pişmanım ki beklediğime,  
Ama öylesine mutluyum ki;  
Bir yirmi beş yıl daha beklemediğime

## ÖĞRETMENİZ

Kişiye benliğini, dünyasını tanıtır  
Fazilete sevkeder, kötülükten arttır.  
Çocuğa şekil verir, gece gündüz çalışır  
Mimarlar yetiştirir, yurdu imar ederiz.

Yeniliği ararız, ileriye koşarız  
Eserimiz gençlerle çağdan çağa taşarız.

Bayrağı selamlarız, etrafa şan salarız  
Öğrenciyle üzülür, öğrenciyle güleriz.  
Mesleğe yöneltiriz, yeteneği bileriz  
Güçsüzlere güç verir, göz yaşını sileriz.

Hürriyeti tattırıp, müspet ilmi veririz  
Cehalet zindanını her fırsatta yereriz.  
Gerçekleri gösterir, göz önüne sereriz  
Engelleri tanımaz, zora göğüs gereriz.

Gayret olmasa, gönüller edilir mi fetih?  
Akşemseddin olmasa, olur muydu bir Fatih?  
Tanıttı çocuklara, Cumhuriyet ve Türk'ü,  
Öğretmen yetiştirdi, koskoca Atatürk'ü.

Yeniliği ararız, ileriye koşarız  
Eserimiz gençlerle çağdan çağa taşarız.

## **KOCA ÇINAR**

Yamaçlarında açan gülleriyle,  
Gülşeni şenlendiren bülbülleriyle,  
Altay'dan Tuna'ya yiğitleriyle,  
Bu topraklar, bu vatan hepimizin.

Her devri İrem eyledi atları,  
Nağmeler yaydı altın kanatları,  
Gönüllere taht kuran yüceleri,  
Alpleriyle bu vatan hepimizin.

Kasvetli geceleri aydınlatan,  
Ölümlüleri ölümsüzleştiren,  
Zalimlere bedenden bentler kuran,  
Mehmetçik, Türk erleri hepimizin.

Hummalı rüyaların şifacısı,  
Hazan mevsiminin bahar rüyası,  
Semaların nazenin nazlı süsü,  
Ay yıldızlı al bayrak hepimizin.

Zulmetleri aydınlatan levhalar  
Tarihten süzülen derin manalar  
Makbere sığmayan koca yürekler  
Vatan şehidi Elif hepimizin

Pancurları açtı Firdevsî tepelere  
Raşeler yaydı gönülden gönüle  
Rahmet damlaları saçtı bağlara  
Şevklerle dolu tarih hepimizin.

## **MAVİ ATLAR 1**

Mavi atlara biniyoruz,  
Bir bahar akşamında.  
Atlar bizi bir Őehrin gbeđine gtryor  
Orada  
Bize baŐka bir mekan ve zamandan,  
GelmiŐ insanlar gibi bakıyorlar.  
Atların ađızları kpkl  
BaŐları ve yeleleri dik!  
Bastıkları her adımdan sonra,  
Çelik ve beton sesi birbirine karıŐıyor.  
Mavi atlar dedim  
Belki siz hiç grmediniz  
Ama biz,  
Mavi atlara bindik  
Ve bir Őehre girdik  
Őehir bizi yabancı dedi  
Biz Őehri yabancı grdk  
Mavi atlarımız yksekten baktı,  
Betonlara duvarlara...  
Barınamazdık bu Őehirde  
Ve tekrar dndk  
Mavi atların mavi Őehrine

## **MAVİ ATLAR 2**

Sevdalar taşıdık,  
Senelerce biz yređimizde  
 nedir kin nedir bilmedik  
nk onları denize atmıŐtık.  
Kucađımızı amıŐtık  
Btn insanlıđa  
Biz gk kuŐađını grmŐtk,  
Altından gemek istemiŐtık.  
Sonra makinistler ve Őofrler,  
Bize gazete atmıŐlardı  
Biz onları okumuŐtık  
Dnya kk myd o zaman?  
Elleri, ayakları nasırlı insanları sevmiŐtık,  
Yzleri harita gibi insanları...  
nk biz mavi atların mavi Őehrinde  
Bu insanları tanıdık.  
Ama yređi nasırlı olan insanlar,  
O Őehre giremedi  
Biz onları asla sevmedik  
Eskiden bacalarımızdan ıkan dumanlar  
KucaklaŐırlardı birbirleriyle  
Őimdi onlar bile birbirine sođuk  
Halbuki sevinlerimiz aynıydı,  
Ađıtlarımız aynı...  
Őimdi ise bir Őeyler deđiŐmiŐ;  
Kendi rengine deđil toprak  
Yađmurlu bir gn  
Atlarımızın yeleleri ıslak  
Gidiyoruz mavi atlarla bu Őehirden  
Ve dnyoruz tekrar  
Mavi atların mavi Őehrine

## BENİ GÖZELİ'YE GÖTÜRÜN

Elinde bir domates, elma gibi tuzsuz yer,  
İri gözlerinde boncuk boncuk yaşlar.  
Urfa sıcaklığında susamış meğer.  
Dalgıç pompa yanmış, okulun suyu akmaz,  
Beni alın, Osman'ıma götürün.

Emine'nin gözleri üzüm karası,  
Minicik ellerinde terlemiş kalemi,  
Dil bilmese de sevgiyle konuşur.  
Gitmezsem, babası okuldan alır!  
Beni alın, Emine'ne götürün.

Ali, Koca Nizam'dan gelir,  
Nerden baksan üç kilometre.  
Ali'm gelemez, yağmasın yağmur.  
Okulu açayım, üşümüştür, yorulmuştur,  
Beni alın, Ali'ne götürün.

Karadağ'ların Süleyman'ı,  
Sigara sararken görmüşler.  
Söz, vurup incitmeyeceğim,  
Sade iki çift sitem edeceğim.  
Beni alın, Süleyman'ıma götürün.

Güneşle beraber doğar kapımda,  
Elinde ya yoğurt kabı, ya yufka.  
Kara bir zeytin gibi Sino'nun Zeliha,  
Uyandırdın yine beni, kız Zılha!  
Beni alın, Zeliha'ma götürün.

Adlarınızı sayamadım, gücenmeyin,  
Rahime, Salih, Şeydi, Ahmet, Metin...  
Hiç birinizi unutmadım, emin olun.  
Elden ne gelir, yazılmış kader,  
Öğretmen göçünü sarar, Afyon'a gider.

Tezek sıcaklığı sınıfımda,  
Birleştirilmiş bir ders vereceğim.  
Lojmandan seyyar kablo uzatıp,  
Teyple halay çektireceğim.  
Öğle arası patlıcan közleyip,  
En kaçığından, demli bir çay içeceğim.  
Beni alın, Gözeli'ye götürün.



## **BEN ÖĞRETMENİM**

En güzel sanattır, benim mesleğim.  
Bana emanet edildi geleceğim.  
İlim, medeniyet öğreteceğim.  
İzindeyim senin, Baş Öğretmenim.

Ben, Fatih'i yetiştiren, Akşemsettin'im.  
Ben Kanuni, ben Yavuz, ben Alparslan'ım.  
Ben tarihim, ben coğrafya, ben fizik, kimya;  
Öğretirim, sorumluyum, ben öğretmenim.

Bir köprüyüm, geçmişten geleceğe uzanan.  
Bir yolcuyum, yükü çok ağır olan.  
Yolumu kesip bana; pusu kuran düşman.  
Bir ölüp, bin dirilen, ben öğretmenim.

Sevgi, saygı, şefkat tohumu bende.  
Çarşıda, pazarda, köyde, şehirde,  
Toplumda sözüm pek dinlenmese de.  
Severim herkesi, ben öğretmenim.

Issız köylerimde ünüm var benim.  
Kardelen çiçeğim, gülüm var benim.  
Yirmi Dört Kasım' da günüm var benim.  
Cennet vatanımda, ben öğretmenim.

## OĞLUMA ÖĞÜTLER

"DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK ŞİARIN OLSUN,  
SÖZ VERİRSEN TUT Kİ DEĞERİN OLSUN."

Doğru ol ki nur kaplasın yüzünü,  
Ömer adaleti sarsın özünü,  
Kanundan da sağlam olan sözünü,  
Verdiğin gün, bu öğüdü hatırla.

"GARİPLERİ GÖZET, YETİM SEVİNDİR,  
HAYIRDA YARIŞ Kİ, CENNET SENİNDİR."

Cömert olup, yık cimrilik bendini,  
Böyle ister Allah' ın bu son dini,  
Bir yetimin gözyaşında kendini,  
Gördüğün gün, bu öğüdü hatırla.

"TEMİZ OL Kİ, TEMİZLİK İMANDANDIR,  
YÜZÜNDEKİ NUR, BELKİ DE ONDANDIR."

Temiz kalplilerin güzeldir huyu,  
Temiz giyinenin asildir soyu,  
Taze abdest alıp, güzel kokuyu,  
Sürdüğün gün, bu öğüdü hatırla.

"KOMŞULARIN İNCİNMESİN DİLİNDEN,  
KUL HAKKI ÇIKARIR İNSANI DİNDEN."

Kapın açık olsun kapı komşuna,  
Fakir ise ortak olsun aşına,  
Kalbini kırıp da üzme boşuna,  
Güldüğün gün, bu öğüdü hatırla.

"EŞ SEÇERKEN İYİSİNİ BUL, ARA,  
SONRA ELALEME OLMA MASKARA."

Besmeleyle başla işin başından,  
Hayırlı kısmetin gelir peşinden,  
Yuva yapmak geçiyorsa içinden,  
Kurduğun gün, bu öğüdü hatırla.

"EVLADINI HELAL İLE YETİŞTİR,  
HAK EMRİNE UYMAK NE GÜZEL İŞTİR."

Bil ki bu yavrular bize hediye,  
Bir lokma da olsa helalden yiye,  
Bir gün verilmez mi bu hesap diye,  
Sorduğun gün, bu öğüdü hatırla

"İŞİN BAŞI İSLAMIN BEŞ ŞARTIDIR,  
FAZLASI TAKVADIR, BÜYÜK ARTIDIR."

Dilinde Şehadet, Namaz beş vakit,  
Oruçla nefsi terbiyeye git,  
Hac ve Zekat ile sağlam bir akit,  
Kurduğun gün, bu öğüdü hatırla.

"DÜNYAYLA AHRETİ AYIRMA SAKIN,  
UNUTMA Kİ ÖLÜM BİZE ÇOK YAKIN."

Bu fani dünyaya geldik bir kere,  
Gönlünde Peygamber gülü yeşere,  
Bir gün çağrılınca Ruz-i Maşşere,  
Vardığın gün, bu öğüdü hatırla.

Kılıçtan keskindir ve ince kıldan,  
Ölümü çıkarma bir an akıldan,  
Geçmek için sırat denen o yoldan,  
Durduğun gün, bu öğüdü hatırla.

'ANAN, BABAN ÖLÜNCE HAYIRLA YADET,  
BU DUALAR ULAŞIR ONLARA ELBET."

Gözünde yaş olsa, içinde sızı,  
Hak emri bu, böyle yazılmış yazı,  
Baban için sen secdesiz namazı,  
Kıldığın gün, bu öğüdü hatırla.

"SENİN EN BÜYÜK DÜŞMANIN NEFSİNDİR,  
SAKIN GÖZ AÇTIRMA, YUMRUĞU İNDİR."

Unutma ölümü mal hevesinden,  
En büyük düşmanı tut ensesinden,  
Gördüğün belayı kendi nefsinden,  
Bildığın gün, bu öğüdü hatırla.

## **DÜŞÜMDE ANNE...**

*Küçücük mezarında unutma beni anne,  
Dilimin döndüğünce anlattım seni anne!*

Bir beste -ki yansıdı hayali puslu camda-  
Düşümde seni gördüm, sana uyandım anne!

Gönlüme düştü yağmur bir seyrin ortasında,  
Ruhum ruhunun aksi, küçücük su tasında.

Yapayalnız dünyamda toprak, mermer ve mezar;  
Bembeyaz elbisenle sende her nazar anne!

Minicik çarpan yürek, o her şeyden habersiz,  
Hayat veren gözlerin yorgun, üzgün ve fersiz.

Biri var omuzlarda, kıymetini bilmedim;  
Herkes ağlıyor diye ağladım sana anne!

O küçücük kollarım yalnız boşluğu sardı,  
İçimdeki ürperti yedi kat göğe vardı.

Çaresizce iki göz, öte âleme baktı;  
Yağmur oldu yaşlarım içime aktı anne!

Bir avuç kalabalık, annen gelecek, diyor;  
Vuslat öte diyarda kimsecikler bilmiyor.

Bir damla düştü benden meçhul ummana daldı,  
Gözyaşlarımı silen başka bir eldi anne!

Penceresiz odana hiç mi gün doğmayacak?  
Kar renkli saçlarına hiç mi kar yağmayacak?

Bir avuç toprak attım, kapanmış gözlerine,  
Bir zamanlar rüyalar gördüğüm dizlerine.

*Derin hıçkırıklarla içimizi kanattık,  
Gizemli bir hâl aldı servilerin çığılığı.  
Kapkaranlı dünyanda yapayalnız bıraktık,  
Hüzünlü adımlarla terk ettik mezarlığı.*

20 YIL SONRA...

Aynalarda bir çehre! Sen misin, hayâlin mi?  
İçimdeki gurbetsin, her taraf ayna anne!  
Bir tufanın ardından korkutucu sessizlik;  
İşte şimdi anladım, çok zormuş annesizlik!  
Gözlerimin ferinde bin bir dünya aksetti,  
Yalnız kalan bir hırka senden bahsetti anne!  
Yine geldim yanına, ne çabuk geçti zaman,  
Artık çocuk değilim, belki hiç ağlayamam!  
Sana olan sevgimi belki hiç anlatamam,  
Öldüğünü bilsem de gönlüme dinletemem!  
Elimde tutuyorum hayal meyal resmini,  
Yıllar sonra bir taşta gördüm ismini anne!  
Belki geçen günleri bir bir hayâl ederim,  
Acına dayanamam, hemen çeker giderim.  
Arkamda bıraktığım koskoca bir dünyanın;  
Kaybolurum içinde hazin bir hatıranın.  
Düşse de bir gözyaşı, billurlaşır derinden;  
Garip sesler yükselir ömrümün mabedinden.  
Umut ile gerçeğin akisleri karıştı,  
Hayal de olsa, gece almasın seni benden.  
Dünya ile ahiret, iki âlem barıştı.  
Ne olur çekilmesin gözlerin pencereden!  
Bir gün gelir de belki yolunu unuturum,  
Gizlice ağlasam da kendimi avuturum,  
Defterime çizdiğin gülleri kuruturum,  
Ne olursun affet, ben de unuturum anne!  
Düşlerdeki gerçektin, asla bitmeyecektin,  
Anneler bırakmazdı, hani gitmeyecektin?  
Bak rüyam gerçek oldu, ter içinde uyandım!  
Yıllar geçti aradan uyanmadın sen anne!

## **KARDEŞ**

Alaşehir'e vardın mı?  
Selam saldım, aldın mı?  
Onca kalabalıktan sonra,  
Şimdi yalnız kaldın mı?

Uzun olur, gurbetin gecesi,  
Ağlar durur; anası ile bacası.  
Bu görev, görevlerin yücesi,  
Yap gel, kardeş seni beklerim.  
Hasretini yüreğime eklerim.

## **GÜL GONCAM**

Ne olur habersizken  
Aniden çık gel gül goncam  
Ama ben inceden inceye  
Sezeyim geleceğini...  
“Bir gelin kınalı elleriyle  
Kiraz toplarken gel”  
Can erikleri düşünce kütür kütür tezgâhlara  
Kınalı kuzular meleşince harmanlarda  
Binbir çiçek açınca ormanlarda  
Bir imdat vakti kuşlar  
Süzülürken yuvaya saf saf  
Ne olur habersizken aniden  
Çık gel gül goncam  
Ama ben derinden derine  
Sezeyim geleceğini inceden inceden  
Yapayım hazırlığımı önceden önceden.  
Sofralar kurayım dostlarımı ağırlayayım  
“Dağlar gibi et yensin,  
Sular gibi ayranlar içilsin”  
Yetimler kimsesizler garipler  
Kurtlar kuşlar yesin  
İlede sevdalılar doysun bu sofradan...  
Vuslata erememişler doysun.



Çulsuzlar giydireyim, kuşatayım  
Gelin gibi süslensin herkes...  
Gönlü aç, ruhu çıplak olan da giysin giysilerimden.  
Sevgi giysileri bunlar.  
Ne olur aniden gel gül goncam  
Ama ben inceden inceye  
Sezeyim geleceğini  
Hazırlanayım sana önceden önceden.  
Son sözümü söyleyeyim  
Borçlarımı ödeyeyim gönül borçlarımı.  
Hasretliklerimle kucaklaşıp  
Dileyim helâlliklerini...  
Sen yine de aniden çık gel  
Gül goncam  
Sezeyim geleceğini önceden önceden.  
Anamın dediği ve erdiği gibi muradına  
“Havaların hoşluğunda  
İnsanların boşluğunda  
Üç ayların nurlu sarhoşluğunda”  
Seni beklerken gül goncam.  
Seni karşılayayım önceden önceden.  
Hazır olayım sana inceden inceden.

## **ANKARA'M BAŞKENTİM**

Güzel Türkiye'min bir incisisin,  
Bütün başkentlerin birincisinin.  
“Ya İstiklal, ya ölüm'ün habercisisin.

Yurdumun kalbinin attığı yersin  
Atamın sessizce yattığı yersin.

Kara günler gördük yıkılmadık biz,  
“Hasta adam ” dendi dökülmedik biz,  
Bu günlere çok kolay gelmedik biz,  
Bu yurdu düşmana vermedik biz.

Türkiye'me başkent oldun Ankara'm  
Atatürk'e durak oldun Ankara'm

Anıtkabri, Altınparkı, kalesi,  
Açmış çiftliğimin gülü lalesi.  
Gökyüzüne vurmuş bağımsızlık halesi.  
Başka yoktur başkentlerin böylesi.

Türkiye'me yürek oldun Ankara'm  
Gençlerime umut oldun Ankara'm

Çankaya kalbimizin attığı yer  
Batıkent metronun gittiği yer  
Eryaman dertlerin bittiği yer  
Hacı Bayram Veli'm bize huzur ver.

Türkiye'me yürek oldun Ankara'm  
Hürriyete direk oldun Ankara'm

Bu gece misketi çaldırılmaz mıyım?  
Bu şehri ayağa kaldırılmaz mıyım?  
Ben dostu düşmana aldırılmaz mıyım?  
Sana göz koyana saldırılmaz mıyım?

Yurdumun kalbinin attığı yersin  
Seymenimin şenliğe gittiği yersin.  
Türkiye'me yürek oldun Ankara'm  
Atatürk'e durak oldun Ankara'm.  
Ankara'm Ankara'm güzel Ankara'm.

## ONA

Dün acı bir haber okudum gazetede;  
"Onları ölüm tüketemeyecek" yazıyordu.  
Bu kutsal görev uğruna öğretmenim,  
Kimseyle vedalaşmadan gidiyordu.

Yanaklarımızdan hasretle aksa da gözyaşları  
Bedeniyle fikriyle yüreğimizdeydi.  
Rabbimin huzurunda öğretmenim;  
Müjdelenmişti, ölmemişti ve diriydi.

Yüzlerce ilim şehidiyle öksüz bırakılarak,  
Memleketimin yıldızları, yılmadı yılmayacak.  
Bitmeyecek asla kaleminin mürekkebi,  
Ata'nın yüce sevdasını gururla yazacak.

Aradan aylar geçti bir zaman  
Öğretmenimi rüyamda gördüm.  
Huzurluydu, gülüyordu mimarım.  
Mübarek ellerinden hasretle öpüyordum.

Taktı bayrağı elleri titreyerek göğsüme,  
Dedi "gerekirse buna can vermelisin ",  
İlminle, ahlâkınla öyle bir ol ki;  
Hasta beyinler seninle dirilsin.

Uçacağız elbet bir gün hepimiz ötelere  
Ötelere bilgiler hep gururla uçar.  
Gururla taşınırken ay yıldızlı tabutlar,  
Gözyaşımınla irkilir sınıftaki hatıralar.

Ne de çabuk geçti aylar seneler hey hat!  
Şimdi ben de öğretmen oldum.  
Yetiştirdi öğretmenim fidanın, işte dipdiri burada  
Lâkin fırtınalı, zor bir günde yola koyuldum

Geçen gün ziyaretine gittim öğretmenimin.  
Oturup kabrinin başında Fatihalar okudum.  
Elimdeki fidanı dikerken toprağına,  
Gözlerim doldu hıçkırığa boğuldum.

Ayrılıyorum öğretmenim şimdi yanınızdan.  
Bak işte, sildim göz yaşlarımı  
Kuşlar, taşlar, otlar duyun ve şahit olun.  
Karıştıracağım, gerekirse öğretmenimle kanımı.

## **ATATÜRK ve ANKARA**

Canına yetmişti yüce milletimin savaş ezgileri,  
Nasıl da kesişiyordu tıpatıp kader çizgileri,  
Mustafa Kemâl, Türk Milleti ve Ankara.  
Karar vermişti; Yurdun kalbi artık Ankara.

Şimdi Türkiye'min kalbinin attığı yer Ankara.  
Atamın sessizce yattığı yer Ankara.

27 Aralık 1919 günü bir güneş doğdu,  
Dikmen sırtlarından bahtına bu milletin,  
Her türlüşünü çektirmişti düşman bize zilletin.  
Doğan güneş "makuz talihin" karanlığını boğdu.  
Çekil git! Dökül git Akdenize! Dedi; düşmanı kovdu.

Bağımsızlık mayasının tuttuğu yer Ankara.  
Atamın gururla yattığı yer Ankara.

"Ne doğan güne hükmüm geçer,  
Ne halden anlayan bulunur." diyen  
Şaire inat; doğan güne hükmün geçti.  
Türk milleti ölümlerden ölüm seçti.  
Hürriyetin, kurtuluşun, şehâdetin şerbetini içti.

Tüm dertlerin tasaların bittiği yer Ankara  
Atamın huzurla yattığı yer Ankara.

“Rabbim isterse sular bklm bklm burulur,  
Srtına Sakarya'nın Trk Tarihi kurulur.”  
Demiřti řairler řairi koca ınar bilinir.  
Rabbim istedi sular bklm bklm buruldu.  
Kalbine Trkiye'nin Ankara'da Cumhuriyet kuruldu.

Yurdumun kalbinin attıęı yer Ankara  
Anıttepe sırtlarında Atamın yattıęı yer Ankara.

řimdi “Ankara'yı dinliyor gzleri kapalı”  
Hicranla, yaslı anıyor seni milyonlarca Ankaralı  
10 Kasımlarda, 13 Ekimlerde, 27 Aralıklarda...  
Yurdumu Cumhuriyet, Ankara'mı bařkent yapalı  
Minnettr sana bu millet, ill da Ankaralı.

Baęımsızlık meř'alesinin tutuřtuęu yer Ankara  
Vatanı yrekte sevenlerin buluřtuęu yer Ankara.

Yurdumun kalbi řimdi Ankara'da atıyor  
Atam Anıt kabir'de huzur iinde yatıyor,  
Her tepesinden ıřıl ıřıl uygarlık akıyor,  
Milleti, Seymeni, Mehmetięi ona gz gibi bakıyor.

Atayı yurdunun kalbine gmdę yer Ankara  
Uęruna milletimin korkusuzca ldę yer Ankara.  
Tm dertlerin bittięi yer Ankara  
Duaların hep ona gittięi yer Ankara

## **SANIRSIN**

Efsûnlu hayatın sonu hiç yok mu sanırsın ?  
Yetmiş senelik ömrünü sen çok mu sanırsın?  
Mahşer günü şeytan bile ürker de azaptan,  
Hep can alan Azraili sen tok mu sanırsın?

Her nîmeti sen boş yere ihsan mı sanırsın?  
Göklerde olan kudreti noksan mı sanırsın?  
Bayram günü koçlar bile korkar da kasaptan,  
Alemdaki tek canlıyı insan mı sanırsın?

Dünyayı o bomboş geçen anlar mı sanırsın?  
Sevdâyı sebepsiz yaşananlar mı sanırsın?  
Mahşer günü dağlar bile titrer de hesaptan,  
Hâk bilmez olan sevgiden anlar mı sanırsın?



## EY MİLLET

İşler kötü, durum beter  
Günlerin hep boşa geçer  
Artık uyuduğun yeter  
Aç gözünü be kardeşim

İngiliz petrol aradı  
Bizimki lale suladı  
Cahilliktir bunun adı  
Aç gözünü be kardeşim

Eller yaptı sinevizyon  
Teyp, radyo, televizyon  
Kalmaz oldu bizde vizyon  
Aç gözünü be kardeşim

Üç tarafın senin deniz  
Boşa yutkunuyor geniz  
Açlıktan kalmadı beniz  
Aç gözünü be kardeşim

Yoktur artık bunun sonu  
Boştan yere bulma konu  
Bırak artık sağı solu  
Aç gözünü be kardeşim

Gün geçtikçe batıyorsun  
Suçlusunu arıyorsun  
Hep dışarda buluyorsun  
Aç gözünü be kardeşim

Uzaksın sen üretmekten  
Boşa hava üflemekten  
Bıkmadın mı tüketmekten?  
Aç gözünü be kardeşim

*Muharrem Büyükkayıkçı  
Ankara-3 Nolu Şube*

## **MAVİ GÜLÜCÜKLÜ TÜRKÜSÜ ÖĞRETMENİN**

Ve birgün,  
Okuyup adam olacaktı  
Tahta valiziyle düştüğünde yollara.

Sırtını dayayıp, koca bir çınar gövdesine,  
Bir of çekişe sığdırdı tüm alt yazılı arakesitlerini.  
Yüzünde acı bir tebessüm kan damladı yüreğinden.  
İki kere ikinin dört etmesi bile,  
Silemedi hüznü yüreğinden....

Sustu... Susardı hep..  
Anlayan olmadı suskunluğunu.  
Olmaktansa var olmak savaşını.  
Yitirdiği umutlara ek,  
Önceki ilgileriydi artık elde kalan.

Ve,  
Her dem yalnızlıktı yaşadığı,  
En derin göğüs dekoltesinde aşkın.

Direndi... Direnirdi hep....  
Toplayıp arta kalan neyi varsa kendinde,  
Tutundu hayatın bir köşesinden.  
Gülyüzlü çocukları görünce karşısında.  
Kendinden kopup gidenler sunulmuştu sanki,  
Bir tutam dağ çiçeğinde.

Asılıp hayata,  
Bildiği ne varsa arakesitlerine dair,  
Verdi çocuklara,  
Koca bir güneş gibi doğdu, gülyüzlü çocuklara.  
İnadına geçirdi tırnaklarını hayatın sırtına.

Gülümsedi... Gülümsüyordu artık..  
Hayata dair/yarına dair/aşka dair neyi varsa,  
En derin fırça darbelerinde tuvalinin  
Paylaşarak renklerini hayatın  
Okuyup adam olduğunda mavi önlüklü çocukları,  
Bir türkü tutturdu mavi tadında.

İşte o..  
Mavi gülücüklü türküsüydü öğretmenin,  
Öğretmenimin,  
Öğretmenlerimizin.

## **TÜRKİYEM.**

Dağı, ovası, yaylasına  
Erzurum'daki dadaşımın barı  
Trabzon'da tepilen horonuyla  
Elazığ'ın çayda çırası  
Malatya, Antep, Kars'ın halayıyla  
Bir başkadır benim

## **TÜRKİYEM.**

Sıcak olur Diyarbakır'ı Adana'sı  
Serinletir Torosların yaylası,  
Portakal limon çiçeği kokar.  
Anamur'un Finike'nin ovası  
Onun için bir başkadır benim

## **TÜRKİYEM.**

Aydın, Denizli, İzmir'de  
Çalar zeybeğimin havası  
Çanakkale'den geçilmez  
Şehitlerimizin destanlar abidesi,  
Onun için bir başkadır benim

## **TÜRKİYEM.**

Tabiat güzelliğın gibi yoktur.  
Dünyada emsalin  
Van gölü, Tuz gölü, göller bölgesi  
Tarihle, tarihler yazdırdı milletim  
Anadolu'mun her il, ilçe, beldesi  
Onun için bir başkadır benim

## **TÜRKİYEM.**

İstanbul'um olmuş medeniyet beşiğim  
Bursa, Edirne'de uzanır minarelerim.  
Mimar Sinan'daki teknik ve bilim  
Fatih'le büyümüşür benim büyüklüğüm  
Onun için bir başkadır benim

## **TÜRKİYEM.**

Anadolu'mdur beni bana bağlayan  
Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'de eser havam  
Seğmenimdir, bozlaktır benim dünyam  
Ankara'da yatar vatani kurtaran kahraman  
Onun için bir başkadır benim  
**TÜRKİYEM.**

Ne olursan ol gel diyen  
Hacı Bektaşî, Yunus Emre, Mevlana'sına  
Dirlik, birlikle kurulan vatanımda  
Yurtta sulh, cihanda sulh diyen Atam'la  
Onun için bir başkadır benim  
**TÜRKİYEM.**

Bir başka güzeldir benim Vatanım.  
Binlerce şehit olmuş kefensiz yatanım.  
Doğusu, batısıyla bölünmez hiçbir yanım  
Dedelerimden kalmıştır kahramanlığım  
Onun için bir başkadır benim  
**TÜRKİYEM.**

Tarihime işlenmiştir.  
Geleneğim, göreneğim  
İnancım tamdır.  
Bükülmez bileğim  
Elini bir uzat, bir uzat  
O zaman göreyim  
Yediğin şamarlardan, şamarlardan  
Bir daha, bir daha vurayım  
Onun için bir başkadır benim  
**TÜRKİYEM.**

Ben beni bilirsem geçmişimi,  
Dedeyle torun arasındaki,  
Vatan, vatan sevgisini  
Kahramanlıklar yazılan tarihimi  
Destanlaşan medeniyetimi devletimi  
Al bayrağımdaki kanımın rengini  
Döke döke geldim,  
Geldim canım, canım **TÜRKİYEM.**

## ŞEHİTLER VE BAYRAĞIMIZ

Toprağın için toprağa düştün.  
Yılmadan savaştın, engelleri aştın.  
Kahramanca coştun, taştın.  
Yiğidim, askerim, Mehmet'im.  
Senin gibi asker görmedim.  
Toprak bağrına aldı seni,  
Bir ana gibi sarıldı sana,  
Bıraktın en derin acıları,  
Seni seven canlara,  
Sessiz şehir oldu senin vatanın  
İncitmedin, hiçbir an Atanın  
Yüreğini...  
Bükemediklerinde o güzel  
Bileği...  
Arkadan kahepece vurdular!  
Çoluk çocuk, yaşlı genç  
Demeden hep kırdılar.  
Birer birer  
Zalimce haince!  
Emellerini gerçekleştirmek için,  
Sinsice  
Saldırdılar.  
Düşman sardı her yanı,  
Kıpkırmızı Türk kanı,  
Bir ay, bir yıldız ile buluştu.  
Bayrağım, canım bayrağım oluştu.  
Tanrı'dan bir sunuştu bu,  
Yiğidim, askerim, Mehmet'im!  
Senin gibi bir kahraman görmedim!  
Tanımadım, bilmedim.  
Daha nice kahramanlık  
Yazacaksın tarihe,  
Düşmanın bunu hep böyle bile.  
Hangi millet, bayrağını kandan almış?  
Hangi millet, bu kadar çok ağlamış?  
Hangi millet, tarihe Türk kadar ün salmış?  
Tekrar yazacağız tarihe Türk'ün adını,  
Göstereceğiz, Türk'ün şanını.

## SAVAŞAN DÜNYA

Gözlerimi kapıyorum,  
Bu savaşan dünyaya;  
Ama olmuyor  
Olmuyor işte.  
Okuyorum,  
Dinliyorum  
Bir sızı yüreğimde.  
Bir an  
Kendimden geçiyorum.  
Ellerimi açlığa, ellerimi savaşa  
Yüreğimi  
Kine açıyorum.  
O da ne?  
Buna dünya,  
Buna yaşamak mı dersin?  
Eller ayrılmış,  
Gözler çökmüş.  
Barış dolu o topraklar  
Kanla dolmuş, taşmış.  
Yağmur değil,  
Kan emiyor bu toprak,  
Yere düşüyor yaprak yaprak  
Binlerce ölüm, binlerce son.  
Küçüğüm var,  
O ise bir deri bir kemik

Yarınsız.  
Kan dolu dünyada  
Ölümünü bekliyor.  
Gözyaşı bile kurumuş  
Aç, susuz.  
Umut dersen kalmamış.  
Bitmiş, tükenmiş her şey  
Her yer çoraklaşmış,  
Kıtlık, kuraklık.  
Yürekler bile yozlaşmış.  
Atmış sevgiyi.  
Dünya diyorlar buna  
Yaşamak...  
Ne yaşaması?  
İnsanlar kırıp geçiyor  
Birbirini.  
Ne acı son.  
Ellerimiz nerede?  
İnsanın ilk yapacağı  
Elini uzatmak olmalı  
Derken siliniyor,  
Yüreğim soruyor,  
Düşüncelerim dağılmış  
Parça parça.  
Bir anlam vermeden,  
Belki ben de  
Kini, ayrılığı alırım diye  
Korkuyorum  
Bu SAVAŞAN DÜNYA'da.  
Sevgiyi unutmaktan,  
Uçan kuşu, doğan güneşi  
İnanın... herşeyi.  
Kaybetmekten korkuyorum.

## **BULAMADIM**

Bir gün kopuz, bir gün neyle  
Bir bağlama, bir de meyle  
Bin bir türlü ifâdeyle

Sazda sözü bulamadım  
Sazı sözsüz çalamadım

Sarp yollarda izler sürdüm  
Yalın ayak size vardım  
Kapınızı çaldım durdum

Sizde sizi bulamadım  
Sizde sız siz kalamadım

Ömrüm geçti gurbet elde  
Bazen handa bazen yolda  
Çile dolu otuz yılda

Bizde bizi bulamadım  
Bizde bizsiz gülemedim

Deryâlara girdim ama  
İlim irfan gördüm ama  
Kabukları kırdım ama

ÖZDE ÖZÜ BULAMADIM  
ÖZDE ÖZSÜZ OLAMADIM



## **NİCE 24 KASIMLARA**

Nasıldı o öğretmen şarkısı...  
İnceden inceye söyledik hani,  
Canım benim, canım benim, benim diyerekten  
Eğitirlerdi bizi yılmadan, yorulmadan  
24 Kasımlarla hatırlanıyorlar.  
Küçücükler, minnacıklar tarafından  
Acaba kendileri mutlu muydular bilmem.  
Sabahın altısında kalkıp giderken.  
Ilık ılık esen rüzgarda,  
Mevsim kışta, yazda, baharda  
Lâle sümbül, mor menekşeyi kopar da  
Anla ve anlat öğretmenini.  
Ruhları şad olmuşsa bile;  
Anla ve anlat sen yorulmadan.!

*15.10.2005*

## NAMLUNUN UCUNDAKİ CENNET

Bitlis'te akşamdı  
Hazandı  
Köy ilkokulu lojmanında iki öğretmen  
"Tanrı mesleği" deyip çıkmışlardı yola  
Kol kola  
Türkiye haritası yüreklerinde  
Bir vatan türküsü tutturmuşlar  
Hizmet elzem, hizmet farz  
Bayrak inmez, ezan susmaz!

Akşamdı  
Dışarıda yalnızlığın voltası  
İçeride anlaşılmaz bir suskunluk  
Üç yaşındaki Yasemin, ortamdan bihaber  
Uyumak istiyordu  
Bu kahpe oyunu  
Ne fark edebilir, ne de yorabilirdi...

Akşamdı  
Büyüsü bozuldu suskunluğun  
Eşkiya tıklatmıştı kapılarını  
Vedalaşır gibi bakıştı karı koca  
Kalem kırılmış, ceza kesilmişti  
Tetiğe uzatıp kanlı ellerini  
Taradılar şuursuzca, barış çiçeklerini...

Akşamdı  
Bir yaralı ceylan misali düştü yere Gül Ana  
Çözüldü kapıyı tutan elleri Murat'ın  
Kanlı gömleğiyle usulca kaydı, bayrak gibi  
Canlarına baktı, düğümlendi boğazında sitemleri  
İkisi de yerdeydi başları sarkık  
Allah'ın rahmetini kucaklamış  
İki kan çiçeğiydiler artık...

Uykusunda vurdular Yasemin'i  
Sarı saçları, beşibirlik gibi serpilmişti alınına  
Üstünde Gül Ana  
Kurşunlardan korumak için, basmıştı yavrusunu koynuna  
Heyhat!..  
Kapanıştıydı bu perdenin  
Kardeş dediklerinin kurşunu ile ölmek  
Ne garip tecellisiydi kaderin  
Niçin gelmişti, niçin ölmüştü  
Hiç öğrenemeyecekti Yasemin...

Zor bela kıpırdandı Murat Öğretmen  
Sevdiklerine uzandı, son kez  
Havada asılı kaldı eli  
Burçlardaki bayrak gibi  
Göğüs cebinde kırılmıştı kalemi  
Mürekkeple karışmıştı kan  
Dışarıda kaygısızca bir sürü insan  
Ve uzaklarda kurtlar sessiz, tarifsiz!..

Öğretmenim!  
Görevin ne senin görevin?  
Öğretmenim!  
Pusatsız askerim  
Böylesine haince vurulmak  
Var mıydı tarihinde senin?  
Sen ki Fatih'in Akşemsettin'i  
Sen ki Atatürk'ün öğretmeni  
Sen ki Muhammed'in ümmeti  
Hissetmiştin, görmüştün değil mi?  
NAMLUNUN UCUNDAKİ CENNETİ...

Yeter, yeter, yeter! diyorum  
Bu hain saldırı biter, biter! diyorum  
Elimi attım sabır mavzerine  
Tetiği çekmek üstüme düşer, düşer! Diyorum  
Öğretmenim!  
Görevin ne senin görevin?  
Nur içinde yat öğretmenim  
Kanını temizlemek namusum benim...

## **İŞİTİN TÜM PERİLER VE KANATSIZ MELEKLER**

Bu yaşta resme bu merak  
İçimde bir ukdedir kalan  
Çocukluğumun kayıp yıllarından.

Güneşli yağmurlarda,  
İslatıp resim perisi fırçasını  
Boyardı ya bir taç gökyüzünün başına  
Uçları yere degen,  
Alamazdım gözümü renklerinden.  
Kimin boya kalemleri yokmuş,  
Ona sanki dert  
Kim yılmış her resim dersinde fırça yemekten.  
Kaplardı dünyamı o anlarda renkler  
Özellikle kırmızı...  
İçimde kopardı fırtına, sessizdi ağıt  
Kederinden apak kesilirdi elimde kağıt.  
Her güneşli yağmurda böyle ayaklarım çıplak  
Koşardım o alkımın peşinden şuarsuz,  
Üstüm başım ıslak.

Bu yaşta müziğe bu merak  
İçimde bir ukdedir kalan  
Çocukluğumun kayıp yıllarından.

Akiverir gönlüm şarkılara şimdi  
Yalnız ve karanlık bir ormandan  
Güne koşan ırmak gibi.  
Akranlarım, sihirli parmaklardan çıkan  
Seslere can verirken,  
Ve iribaşlar gibi kuyruklayıp onları  
Porte üzerinde dans ettirirken,  
Kalemimle kağıdı gagalardım ben.  
"Ümitsiz vaka" bu diyerek  
El çektiğinde öğretmenim benden  
Hiç sevinemedim nedendir bilmem.  
Oysa o sihirli parmaklar isterdim ki  
Tutsun benim de elimden.  
Ne âlâ, söz eden yok okumama  
Öyle ya, her yaşta okumalı insan.

Ama o zaman  
Hayatın kasvetinden, kahrından  
Kurtulmak içindi kitaplara sevdam.  
Başka bahçelerde çalı olmak,  
Dal olmak çiçeksiz  
Başka evlerde kuzucuk.  
Olmaktansa pabucundan çıkan parmağını  
Yok farzeden çocuk...  
O sayfalardaydı yoksulluğun geride kaldığı  
Işık hızında tek yolculuk.

Hayal perisi, müzik perisi, resim perisi...  
Umut sınıflarının kanatsız melekleri  
İşitin, sözüm size!  
Boyayınız sefaleti güneşli gök rengine  
Kuş gibi şakıyarak resim yapsın çocuklar,  
Sevinç nağmeleriyle, binlerce imza atsın  
Gökkuşağı üstüne.

## **BİZ ÖĞRETMENLER**

Biz öğretmenler  
Uzak köylerde açan  
Sevgi çiçekleriyiz rengarenk  
Elif'iz, Ahmet'iz, Ayşe'yiz  
Mutlu yarınları çoğaltan coşku neşeyiz  
Ay Yıldızlı bayrağınız yurt ufkunda dalgalanan  
Türküseyüz barışın kardeşliğin

Biz öğretmenler  
Paslanmış dimağlara umut  
Tebessüm oluruz çocuk yüzlere yüreklere  
Tebeşir koksa da ellerimiz  
Edirne'den Kars'a kadar  
Yurt sevgisiyle küt küt  
Atar duygularımız düşüncelerimiz  
İstiklâl Marşımızı inançla gururla söyleriz  
Biliriz bu vatan omuzlarımızda yükselecek.

Biz öğretmenler  
Buluşlardan ilerlemelerden yana  
Nasırlı ellerimizle sınırsız yüreğimizle  
Alın yazısız memleketin  
Burası köy şurası kasaba demeden  
Düşeriz yollara yollara  
Ülkümüz Türkiyemizi yüceltmek daima

Biz öğretmenler  
Bir şefkat eli olacağız  
Yurdumuzun çocuklarına bir güzellik örneği  
Vatan topraklarına sevinç  
Bir süt kadar temiz ve ak  
Gümrah ırmakları gibi Anadolu'nun  
Her zaman dupduru ve berrak  
Eğilip kırılmadan dosdoğru yaşamak  
Düşüncesi olacağız, genç nesillere körpe beyinlere  
Binlerce çiçek açacak bahçelerde  
Gençlikler parçalanmayacak harcanmayacak  
Tebessümle karşılayacağız doğan günü  
Sevgiyle umutla

## **ÖZLEM**

Sevdası çalınmış ömürler geçti.  
Vahasız çöllerde seni aradım.  
Buz içinde solan kardelen gibi,  
Kendi ateşimde kavruldum, kaldım...

Bu dağlarda yaralı, hep ben oldum.  
Ölümlere sıralı, hep ben oldum.

Yenik savaşlarda geçti yıllarım.  
Bir dem yaşasaydı gönül muradı.  
Kıtalara sığmaz ayağım, başım  
Vatanımda kaç parçaya ayrıldı...

Efsunlu uykulardan uyansaydık,  
Erdemle pusatlanıp doğrulsaydık...

Ruhları boğsa da kara geceler,  
Yüreklere gün ışığı özlemi.  
Hayallerde yüzen mavi gemiler.  
Getirsinler artık yiğitlerimi!

Şimdi çınar öz suyundan beslensin,  
Yeşersin dalları, filizler versin.

Asya ana, emzir yavrularını,  
Umudun şafağı söksün büyüsün!  
Alperler kaldırsın sancaklarını,  
Zincirleri kırmak için yürüsün!

Sonsuzluk sensin, çekik gözlü peri  
Yine sun bengisu kadehlerini...

## YÜREĐİMİN SESİ

Vatan, Bayrak, Sevgi  
Evet günün yazısı, dedikleri gibi evet günün yazısı  
Bizim varlığımızı anahtarı ..18 mart,  
Vatan ,bayrak ve sevgi ..  
Yücelik bu olsa gerek .  
İŐte Atamın bana canı pahasına bıraktığı hazine.  
Yüređimin sesi diyor ki  
Biz bunun hangisini unuttuk ne dersiniz ..  
Yerine neyi koyduk; para mı,köŐe dönmece mi?  
Hangisini kaybettik vatan mı bayrak mı .?.  
Yoksa sevgi mi:?  
Nedir hiç düşündünüz mü?  
Evet her Őeye rağmen umudumuzu hiç yitirmeyelim  
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ! diyen milletin torunlarıyz.  
Hiçbir zaman vazgeçemediđimiz  
VATAN,BAYRAK ve SEVGİ nin sevdalısıyızz..

Yaşamın içinden ... destan dinlediniz mi?  
Yazamadan edemiyorum dediđiniz oldu mu.  
Siz hiç kocasını Çanakkale'de , Őehit veren nineniz,  
Babasını Balkanlarda Őehit veren,  
Dedenizin hikayesini dinleyip..  
Onlarla yaşadınız mı..?  
Evet dedenizin gözyaŐları  
Bembeyaz aksakalından inerken  
Yüređinize damladığını,  
Hissetiniz mi?  
Gördünüz mü?  
Yaşadınız mı?  
Aclara gark oldunuz mu?

Siz köy odasında savaŐ anılarını anlatan  
Aksakallı dedelerle günler, aylar yıllar geçirdiniz mi..?  
O küçücük yüređiniz sıkıŐtı mı?  
Yumruđunuz katılaŐtı mı?  
Gözleriniz doldu mu?  
Vatanıma canım feda olsun diyerek çıđlık attınız mı?

İŐte bunun için varız  
Bunun için birer nefer olmuŐuz...  
Kanımızın son damlasına kadar  
Vatan için var olacađız..  
Biz çünkü onların torunlarıyız



"Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı;  
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.  
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı;  
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı." diyen  
Şairimize sahip çıktınız mı?  
Onu anladınız mı?  
İçinizde hissettiniz mi?  
Onu yeterince yaşattınız mı?

İşte bunun için yüreğim kanıyor  
Bayrağım yanıyor...  
Kanım donuyor...  
Şehidim ne oluyor....diye  
HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

Siz, siz ninni yerine  
Ağıtlar dinleyerek uyudunuz mu?  
Yüreğinizin ta derinliklerinde  
Kınalı ellerim solmadan  
Yalnızlıklara konan  
Osman'ımı yurt diyarlarında şehit verdim diyen  
Ninenizle ağladınız mı?

Aç, susuz, ekmeksiz, günler aylar  
Öksüz, yetim iki kadın,  
Bir de çocukla yalnızlıklara gark oldunuz mu?  
Her biri şehit olan, üç kardeşle evlenen,  
Yangın yerine dönen gelinlerin,  
Yaşanmış yüreklerini gördünüz mü?  
Ağıtlarını duydunuz mu?  
Yine de şükreden; bu günlerde geçer, güneş doğar..  
Diyen analar, gelinler gördünüz mü?  
Hissettiniz mi?

Bak bunun için yüreğim kanıyor  
Bayrağım yanıyor  
Kanım donuyor  
Şehidim ne oluyor?  
Hiç düşündünüz mü?

*BEN - 2004*

## **GÜZEL ANTALYA'M**

Ey güzel Antalya'm!  
Toroslar eteklerin,  
Dantel olmuş kıyıların.  
Nakış nakış işlenmiş makilerle,  
Turuncu renkte taşların.  
Bembeyaz açmış elmas pamukların,  
Gelin olmuşsun, süzölmüşsün, giymişsin gelinliğini;  
Masmavi Akdeniz'e kucak açmış, kavuşmuşsun.

Ey güzel Antalya'm!  
Saçların dalga dalga savruluyor Manavgat'ta;  
Kurşunlu'da,Düden'de,  
Öyle uzun,öyle güzel uzanıyor,salınıyor Akdeniz'e.  
Topuz olmuş Karpuzkaldıran'da bir kısmı,  
Kavuşuyor denize;bir ananın hasret kalmış,  
Yavrusuyla kucaklaştığı gibi.

Ey güzel Antalya'm!  
Olmuşsun mıknaatıstan bir inci,  
Çekiyorsun yaz-kış kendine dünyayı.  
Hava sıcak, deniz sıcak, insanın sıcak...  
Sevgi dolu kucak kucak!

Aspendos'ta, Side'de tarihi eser,  
Kıyıların kalelerle bölgeyi saklı tutar.  
Şairlere şiir, ressamalara kaynak sağlar,  
Geleceğe ışık tutan geçmişim toprakta yatar.

Ey güzel Antalya'm!  
O pamuk ellerin uzanmış körfezden denize,  
Takmışsın cevherleri parmağına;  
Kumluca, Finike, Kaş, Fethiye.  
Topluyorsun türlü türlü, renk renk, koku koku,  
Domatesi, biberi, limonu, portakalı, narı,  
Unutmamışsın Alanya'dan almayı muzları.

Ey güzel Antalya'm!  
Zümrüt yeşili ovaların,  
Cam göbeği denizin, ırmakların,  
Kekik kokar, keklik öter yaylaların.  
Türkü söyler kara çadırda Yörüklerin.

Ey güzel Antalya'm!  
Doğduğum, yudum yudum ana sütü içtiğim,  
Pehlivanlar diyarı Serik'im.  
Kar görmedim, çıkarmadım kışlığım,  
Dört mevsimi Saklıkent'te sakladığım.

Ey güzel Antalya'm!  
Portakalı altın yapıp asmışsın gerdanına,  
Ünün yedi kıta, üç okyanus Avrupa'da.  
Çiçek açmış bahar dalı ocakta,  
Uzanmış yatıyor, beyaz, siyah, sarı, kızıl kumsalda.

Ey güzel Antalya'm!  
Hep böyle sıcak, güzel, taze kal.  
Çocukların, torunların neşeyle coşar,  
Unutmaz geçmişini atasını sayar,  
Gelinliğin kirlenmesin, değmesin nazar.

Güzel yurdum, Türkiye'm, toprağım.  
Anam, babam, sevdiğim vatanım.  
Ne zorlukla kazandık unutmadım.  
Benim cennetim, güzel Antalya'm.

## **YAR NERDESİN**

Firakınla yanar yüreğim, narınla alev alır bedenim  
Gidişin yağmurla olmuştu, hasretim yağmurlara şimdi  
Baharda güllerine küsmüş bülbüller gibiyim  
Zevalin alır beni benden hasretim sana vuslatım beklerim.

Arz ile sema arasında nakış dokurum gece yarılarında  
Yıldız toplarım rüyalarında başına taç yapmak için  
Hicranla matemle girerim sensizliğin sabahına  
Hülyalarım artık gerçek olsun, yar nerdesin vuslatım beklerim.

Bir şems gibi tulu etmiştin karanlık gecelerime  
İnci mercan bakışların hani nerede gazal gözlerin  
Şemsini istemiyorum mehtabım ol aydınlık getir geceme  
Mahbubumsun, cananımsın yar nerdesin vuslatım beklerim.

Sen gittin ya gül bahçem harab oldu, gönlüm viran  
Özleminin narıyla alev alev yanar yüreğim  
Yollarım gözlerim şimdi yollar bana düşman  
Hasretim sana yar nerdesin vuslatım beklerim

## ..YALNIZIZ

Paçavranmış bir idrak  
Çiğnenmiş rüyalarımız  
Kararsızlık / karamsarlık  
Bilincimize taktığımız sinsi bir çelme  
Yaşamak için mecburuz her şeye  
İstemese de  
Düşlerimiz rüzgârın önünde  
İstedğimiz her şey bir ütopya  
Var olan sadece biziz, bedenimiz  
Benliğimiz bile bizden uzak  
Bir meçhulüz kalabalığın içinde  
Yalnızız  
Yabancıyız  
Yabancılığımız kendimize  
Kendimizden dahi kaçmışız  
Heyhat, gölgelerimiz peşimizde  
Bir mağara ya da bir sığınak  
Ne varsa hepsi bizden uzak  
Belki de  
Aradığımız bizde, bizim içimizde..

## **EL-EMAN**

Baharlarımız vardı bizim oysa şimdi her yanımız hazan  
Nicedir esmez oldu bad-ı saba ufkumuzda kara duman  
Düşüncelerimiz bulanık lakin gönüllerimizde sırlı bekleyiş  
Ya Rab! Bahtına düştük ne olur el-emân...

Duygularımız behimi arzulara mübtela, hatta esir  
Hislerde erozyon, bohem bir hayat nazarlarımızda kir  
Ötelerden bir el, birâb-ı hayat, hala dualarımız bakir  
Ya Râb! Bahtına düştük ne olur el-eman...

Karanlığın koynunda bir yığın insan, düşüncelerde gaflet  
Sevdaları yosun kaplamış, sinelerde husumet  
Bedenlerimiz pahalı bir meta ruhlarımızda sefalet  
Ya Rab! Bahtına düştük ne olur el-eman...

Kahr bulutları üzerimizde ey sevgili ne zaman vuslat  
Aşkların içi boş sensiz, yanık gönüller var sana hasret  
Dudaklarımız lâl oldu göz pınarlarımız kurudu dillerde sükûnet  
Ya Rab! Bahtına düştük ne olur el-eman...

Ya İlâhi! Dergâhından uzaktayız siretlerimiz mahmur  
Bundan muradın ne ise onu vicdanlarımıza duyur  
Yalnız duyurmakla kalma bizi o duygularla doyor  
Ya Rab! Bahtına düştük ne olur el-eman...

## ÖĞRETMEN

Öğretmen denince içim açılır,  
Sınıfa girdimi ilim saçılır,  
Çocukları sever, gönlü açılır  
Parayı pulu sevmez Öğretmen.

Öğrenciye bakar uzaktan gözler,  
Açlığını fark eder ciğeri sızlar,  
Doyurur karnını herkesten gizler,  
Açlığı yokluğu bilir Öğretmen.

Kendini adanmış insan yoluna,  
Duruşu benziyor bahar gülüne,  
Düşenin sarılır hemen koluna  
Fitneyi fesadı bilmez Öğretmen.

Tarihini anlatır topluma yöreye,  
Sahip çıkar geçmişine töreye,  
Huzursuzluk varsa girer araya,  
Haklının yanında olur Öğretmen.

Haram para, rüşvet özünde yoktur,  
Topluma girdimi seveni çoktur,  
Peygamber mesleği Allah'tan haktır  
Dostluğu, vefayı silmez Öğretmen.

Dargını barıştırır ortamı sağlar,  
Ağa paşa olsa da doğruyu söyler,  
Kötülüğü kaldırır ne yapıp neyle,  
Fitneyi fesadı siler Öğretmen.

Vatanı sever, ölür yoluna,  
Yalanı dolanı almaz diline,  
Örnek olur, ilçe ile iline  
Tehditten sürgünden yılmaz Öğretmen.

Atamdan emanet gençlikte sana,  
Sahip çıkmak için güzel vatana.  
Yetiştirip hazırlar her yıl sınava  
Başarması için diler Öğretmen.

Bazı çiçekler var, erken soluyor,  
Öğrenciyi görünce, yüzü gülüyor  
Gerekirse onlar için ölüyor  
Saç sakal ağarsa da solmaz Öğretmen.

Kimisi subay, kimisi doktor  
Dağılmış her meslekten sayısı çoktur,  
Serveti bunlardır, keyfine yoktur  
Şükreder Mevla'ya, Güler Öğretmen.



## **NASIĖATIM VAR**

Dinle arkadařım nasihatim var,  
Gönül bir Őiředir, kırmıř demiřler.  
Sakin ol her zaman, düşün sözünü,  
Keskin sirke, küpe zarar demiřler.

Bakma her güzelin cilve nazına,  
Her gülen dost olur, sanma yüzüne,  
Kırılma kiřinin doęru sözüne,  
Kaybeden, dostunu arar demiřler.

Vaktini nakit bil, zarar eyleme,  
Gözünü tok eyle, nazar eyleme,  
Ye, iç, gez ama israf eyleme,  
Her Őeyin fazlası, haram demiřler.

Güneř balçık ile sıvanmaz ey dil,  
Konuřmaz olsa da bellidir kâmil,  
Kendinden bařkasını beęenmez cahil,  
Kendi çalar, kendi oynar demiřler.

Gerçeęi görmeyen insanlar kördür,  
Bilmeden konuřma, iftira zordur,  
Giderse ahirette yeri çok dardır,  
Őairi söyleten de budur demiřler.

Yanılışlar kınanır, doğru kınanmaz,  
Kurunun yanında, yaşlar da yanmaz,  
Her şey aldanır da, bir şey aldanmaz,  
İnsan ettiğini çeker demişler.

Kendini sempatik, nezaketli kıl,  
Yılanı delikten, alır tatlı dil,  
Hırs gider, kararır yüzün iyi bil,  
Saymadığın taş, baş yarar demişler.

Çalış da haksıza olma sen esir,  
Demiri kestirir, üstteki emir,  
İnsan dünyasına bir kere gelir,  
Gidenler geriye, gelmez demişler.

Çalışmazsan, açlıktan ölür gidersen,  
Yaşlandıkça “ah gençliğim” dersin,  
Bir an gelir, Azrail pençesin yersin,  
Her ömrün bir sonu, vardır demişler.

## KAHRAMAN

Yusuf gibi zindanları taç olarak takarlar;  
Mesih olur semalara bir hamlede çıkarlar,  
İbrahimce, putları bir bakışta yıkarlar;  
Zekeriya misali dişlerini sıkarlar!  
Bulunmaz yüzlerinde bir parça keder...  
Ömürleri geçer, Hakk'ı niyazla,  
Sorulamaz onlara ölümden asla,  
Harcamaz zamanı, bir kuru yasla,  
İsmail'in sırrı, onlarda bulunur !  
Yunus ile Mevlana'ya varılır...  
Geçmiş, bir ulvi kadehte gördüm,  
Nuh'u andım Barbaros'a vuruldum,  
Eyyup gibi Akdeniz'de duruldum,  
Yakup'un aşkını buldum sonunda!  
Pervaneler gibi döndüm korunda...  
Yavuz'un davasıyla kavruldum, yandım,  
Viyana önünde bir gül gibi sarardım!  
Mekke'de boyandım; Söğüt'te uyandım,  
Alparslan'ı, ölüme susamış sandım!  
Ahmet Yesevi'ye kandım, yolunda...  
Parlıyor toz bulutunun içinde, bir altın ye!e!  
Mohaç ufkunun olduğu o müthiş yerde,  
Götürmek istiyor, kahramanım bir kutsi sefere;  
Yiğitler, savaşa koşarak gider...  
Musa gibi, Firavun'a bu dünyayı dar ederek...  
Gördüğün en son rüyayı hayra yormalısın!  
Şamil'in yalnızlığını Veyssel'e sormalısın,  
Çanakkale'de sonsuza kadar, soluksuz durmalısın!  
Atalarının yolundan yılmadan yürümelisin!  
Kahramanım; yük ağır, daha büyümelisin!  
Aşarak yüce dağları bir gün bile bekletmeden gel!  
Kırarak üç yüz dokuz yıllık ruhundaki zincirleri!  
Geçit vermez engellere ne olur takılma yeter!  
Nemli gözlerimizi ipekten mendil ile sil!  
Bir sabah, ansızın atmosferimize gir!  
Kahrettirme, geleceksen artık çabuk gel!  
Derdimiz Zeliha'nın derdinden daha büyük,  
Kırıyor kemiklerimizi omuzlardaki yük,  
Yalnızlığımızdan boynumuz bükük!  
Yürekler kabarmış, gözler uyanık,  
Buyur, ANADOLU seni bekliyor  
Kelimenin gücü bitti, bülbüller öttü,  
Hemen, şimdi gel! Gelmişsin zaten!

## **EY TÜRK UYAN !**

Bir alev gibi üzerini kaplayan  
Karanlık gecelerin uğursuz uykularından  
Asırlara hükmeden ey Türk uyan !

Al kanlar içindeki şehitlerin,  
Başı öne eğik yetimlerin,  
Haykıran gözlerdeki ümitlerin,  
Sensin dermanı, ey Türk uyan !

Senin kılıcının gölgesindedir adalet.  
Yüreğindedir her daim merhamet.  
Senin nizamındır gerçek saadet.  
Alperenler soyu, ey Türk uyan !

Dağların doruklarında seninle coşar rüzgar.  
Senin hasretinle çarpar bu kalpler.  
Bu vatan, bu bayrak seninle şaha kalkar.  
Fatihlerin nesli, ey Türk uyan !

Akın akın gelip sel olup coştun.  
Allah Allah nidalarıyla nice enginleri aştın  
Tarihin sayfalarını şanla şerefle yazdın  
Kahramanlar soyu, ey Türk uyan !

## MEÇHUL ÖĞRETMEN

Tarihin altın sayfalarında izi vardır,  
Nice insanların gönlünde yeri vardır,  
Bilgidir, sevgidir, umuttur onun adı...

Vatan sevgisini, insan sevgisini gönüllere taşır,  
Çekilen acıları, yalnızlıkları paylaşır,  
Bilgidir, sevgidir, umuttur onun adı...

Fatihleri, Sinanları, Şamilleri yetiştirendir o,  
Yarınlarla irfan ülküsünü birleştirendir o,  
Bilgidir, sevgidir, umuttur onun adı...

Nerede, nasıl, niçin, ne zaman ne yapar?  
İnsanlık için ilim için meş'aleler yakar,  
Bilgidir, sevgidir, umuttur onun adı...

Süzülür bilgi pınarından demet demet inciler,  
Kırılacaktır onunla, bağlı olan zincirler,  
Bilgidir, sevgidir, umuttur onun adı...

Korku nedir bilmez her zaman,  
Ölüm bile gelse hazırdır her zaman,  
Bilgidir, sevgidir, umuttur onun adı...

Dudaklarından eksilmez büyülü heceler,  
Onula çözülecektir en zor bilmeceler,  
Bilgidir, sevgidir, umuttur onun adı...

Özü sözü doğrudur onun,  
Rehberidir kardeşlik yolunun,  
Bilgidir, sevgidir, umuttur onun adı...

Karanlıkları aydınlatan ışıktır o,  
Yorgunluğun zevkine alışıktır o,  
Bilgidir, sevgidir, umuttur onun adı...

Tertemiz kalacak sayfalarda adı,  
Unutulmayacak o eşsiz vatan evladı,  
Bilgidir, sevgidir, umuttur onun adı...

## RÜYA

Dün gece gördüm,  
Bana koşuyordu yine,  
Tıpkı eski günlerdeki gibi  
Sevincini, sevgisini haykırıyordu sürekli.  
"Bir daha asla ayrılmayacağız!" diyordu,  
Bir daha asla ayrılmayacağız...  
Şaşkındım  
Sevinçliydim  
Bu sözler karşısında ne düşünmeliydim?  
Bir heyecan sardı yine beni,  
Tıpkı O'nu gördüğüm ilk günkü gibi.  
Aylar boyu beklediğim şeydi bu,  
Ya sonu?  
Sonu ne olur diye hiç düşünmeden  
Sarıldım,  
Doyasıya sarıldım.  
Ne kadar da hasret kalmışım bu an'a  
Artık O bana aitti, ben de O'na  
Yine gülmedi gözlerim,  
Yine yaşlarla doldu.  
Akan bu yaşlar, sevinç ve mutluluktaki.  
Seviyordum ve mutluydum.  
Bu an'ı hiç bitmeyecek sanıyordum.  
O'na sarılmayı bırakıp gözlerimi açtığımda,  
Karşımda gördüğüm bir dolap ve bir masa..  
Uykunun "Rüya" denen tatlı görüntüsüyümüş bunlar.  
Kalktım oturdum yatağıma  
Ağlattı beni olanlar.  
Gördüklerim  
Kendisi kadar güzel,  
Sözleri kadar yalanmış meğer.  
Yine de bu an'ı  
Rüyada yaşamak bile değer.

## **HELE GARDAŞ**

Yaklaş... hele gardaş  
Biraz daha yaklaş..  
İki çift lâf edek, seninle  
Ama...Önce beni dinle  
Sonra dökülsün.  
Elimizdeki, eteğimizdeki daş!

Derler ki: Doğunun iklimi sert,  
Karayağız insanı MERT  
Acaba hangi namert  
Bozmayız kalktı, birliğimizi  
Dirliğimizi...Yavaş yavaş!

Yıllarca yanyanaydık.  
Halaylarda... düğünlerde  
Çanakkale'de... Sarıkamış'ta  
O mukaddes ölümlerde...  
Erzincan işi, bakır güğümlerde  
Kardeşliğimiz işlendi...  
Nakış-nakış... desen desen  
Allah aşkına... nerden çıktı?  
Kime karşı, bu savaş?

Sen hep haktan  
Haklıdan yanaydın.  
Askerdeki bir kavgada...  
Hemşehrine rağmen  
UŞAKLI'dan yanaydın...  
Gece nöbetlerimizde,  
Sen bana... ben sana  
Az mı olduk... SİRDAŞ.

Köyde... Sevdiğin bir kız vardı  
Bir de kahrolası... başlık  
Tarlanız kıraçtı... çoğu yeri taşlık  
Hafta sonu... izinlerinde  
Bölüştüğümüz harçlık  
Harcıydı... dostluğumuzun... kardeşliğimizin  
Bakalım... yine bulabilecek misin?  
İstedığın kadar... gez, dolaş!

Velhasıl GARDAŞ.  
Sözün kıyası...  
Tut ki benim adım:BEKİR  
Senin ki:BEŞİR  
Sonuçta ne değişir?  
Anadolu yaylasındaki  
Bu kardeşlik halayı  
Bozulmasın... dağılmasın  
Sıkı tut omuzlarından... sımsıkı  
Bana biraz daha yanaş!...



## BAHAR DEMETİ

Bir başkadır ilkbahar...  
Rüzgar bir başka fısıldar o mevsim  
Çiçekler bir başka açar.  
Ama kimseden korkuları yoktur,  
Gizlenmek nedir bilmezler..  
Çünkü güzellik ve sevginin sembolüdürler.  
Konuşmasalar bile,  
Seslerini duyuramasalar bile,  
Ne söylediklerini anlamak mümkün değil mi sence?

Bir başkadır ilkbahar diyorum...  
Havanın tatlı sıcaklığı bile bir başka.  
Senin sıcaklığını yansıtır sanki bana.  
Rüzgarın o fısıltısı yok mu...?  
Senin sesin kadar masum,  
Senin sesin kadar saf,  
İlkbahar kadar güzelsin belki...  
Ama, bu kaçış niye?  
Bazen soruyorum kendime:  
"Sen bahar mısın, yoksa BAHAR DEMETİ mi?" diye.

Bir başkadır ilkbahar, şimdi beni anlıyor musun?  
Senin kadar başka,  
Belki senin kadar mahsun.  
Kimi zaman kuşlar,  
Kimi zaman rüzgar,  
Vivaldi'den bir senfoni çalıyor sanki,  
İşte, o zaman anlarım geldiğini,  
Anlarım ve başarımlarım toplamaya seni..  
BAHAR DEMETİ...!

## YARININ BÜYÜĞÜNE SESLENİŞ

Sen ey yarının büyüğü!  
Sana sesleniyorum dinle.  
Dinle ve anla!  
Anla ki senin öz yurdunda,  
Kartalların yuva yaptığı,  
Özgürce kanat çırdığı,  
Dumanlı dağlarında;  
Ve sevda şarkıları söylenen bağlarında,  
Şimdi baykuşlar ötmekte.  
Ve bil ki Türk'ün erkek sesi gün güne kısılmakta.  
Bu mübarek topraklarda küçüğüm,  
Yaban otları bitmekte.  
Sana derim ki çocuğum,  
Şafağım, ufuğum, yarınım, yârânım,  
Sana derim ki durma!  
Bak bizlerin gözlerine mil,  
Dillerine kilit vuruldu.  
Testiyi kıranla taşıyana,  
Aynı hesap soruldu.  
Şimdi vicdanımız şahlansa da,  
Neye yarar çocuğum neye yarar.  
Üzerinde gezindiğimiz toprak mezar,  
Biz de canlı cenaze.

Haklısın ne kadar kızsın da bize.  
Haklısın canım ciğerim haklısın.  
Bakamıyoruz yüzünüze.  
Ama bil ki çığlık olduk haykırdık.  
Tohum olduk yurt sathına saçıldık.  
Kalabalıklarda tane tane seçildik.  
Apansızın gök ekinler gibi biçildik.  
Yine de duyulmadı sesimiz.  
Hatta nefes bile almasın diye,  
Pompalarla,  
Bombalarla,  
Patlatıldı göğüs kafesimiz.  
Gülerek sordular sonunda da:  
Sahi siz kimsiniz!?  
Şimdi kimimiz toprak altında.  
Kimimiz toprak üstünde tutsak.  
Bir mucize olsa da kurtulsak.  
Bu mucize sensin küçüğüm.  
Farketmez biz sonsuzluğa uçmuş olsak da.  
Şimdi sağ iken eğik başımız,  
Emin ol o zaman dimdik doğrulur.  
Sen ey yarının büyüğü!  
Bu Millet seninle kurtulur.

## MEHTER

Mehteri Bizim Mehter, tufandan beter  
Her vuruşun beni perişan eder!  
Her vuruşun; Kosova'dan, Estergon'dan, Budin'den  
Var mı daha yücesi; bu ırktan, bu dilden, bu dinden?  
Her vuruşun bir tokat ehl-i salip suratına  
Seni duyan mücahit bakar mı rahatına?  
Seni duyup da tüyü ürpermeyenin...  
Ya nasipsizdir Hakk'tan ya da katıksız hain  
Her marşın bir dua, cedlerimin ruhuna  
Cedler ki karışmıştı hazinin arasına  
Kös vurdukça şühedanın avdeti dört bir koldan  
Yahya Kemal, Arif Nihat'ın geldiği yoldan  
Yadettiriyorsun her vuruşunla o muhteşem maziyi  
Şadediyorsun kabrinde Ertuğrul, Osman ve en büyük GAZİ'yi  
Onlar ki gazada senden feyz aldılar  
Musikiyle savaşı oyun kıldılar  
Has dur! Ey mehteran, has dur!  
Vur! yine vur! yine vur!  
Al beni diyardan diyara savur!  
Kosovalı, Bosnalı, Şumnulu kardeşlerim  
"Ben kimim?" dersin, dinle; işte mehterim  
Seni duydukça dize gelsin ol kefereler  
Kapansınlar kafeslerine "Türk geliyor!" desinler  
Türk'e ölüm yok, sen varoldukça  
Sen varol ve vur! dünya durdukça  
Çal artık "hücum marşını" ey mehterbaşı!  
Bırak sünnet, düğünü; yetmedi mi bu acı?  
Haydi "Ya Allah" deyup kaldır kılıcı  
Üç hilaller dalgalansın artık KIZILELMA'da  
Baykuşlar tüneğine, şimdi sabah olmada.

## **YAŞAM KAVGASI**

Doğan bir çocuk yürüyüp koşmak ister.  
Gönül dertten bıkip biraz coşmak ister.  
Felek her gün bizimle uğraşmak ister.  
İşte böyledir dostum yaşam kavgası.

Kimimizin cebinde yok beş parası  
Kimimizin gurbette kalmış anası  
Kimimizin yüreğinde var yarası  
İşte böyledir dostum yaşam kavgası

Bir lokma ekmek için koşar dururuz  
Yarınlar için hep hayaller kurarız  
Boşa geçen yıllara yanar ağlarız  
İşte böyledir dostum yaşam kavgası

## UYAN TÜRKİYEM

Fransız'ı, İngiliz'i, Anzak'ı, Rum'u  
Birleşerek, Çanakkale'de çevirmişler yolu.  
Amaç ortak hedef belli: Anadolu.  
Uyan Türkiyem, uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Birleşmişler, Ermeni'si, Yahudi'si, Rus'u  
Türkiyem'e kurmuşlar kalleşçe pusu.  
Hiç olur mu insanın bunlarla dostu  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Diyorlar ki biz sizin dostunuz...  
Tamam da neden yanınızda yoksunuz ?  
Bölücüler sizin en büyük aşkınız...  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Doğanlar, Zanalar, yetmedi Papalar.  
Hepsi anlaşmış aynı kulvardalar.  
Şüphe yok ki hepsi ortak amaçtalar.  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Devamlı geldi gittiler Diyarbakır'a  
Şaşırmışlar halbuki Başkent Ankara.  
Tamam da ne işin var orada?  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Diyarbakır'da başka haritalar açıldı.  
Her tarafa yabancı bayraklar saçıldı.  
Nedense bizim medya bu olaya bayıldı.  
Uyan Türkiyem uyan artık!  
Yetti canıma, tak etti artık!

Sıkıştılar Mersin'de, dediler bu bayrak da bizim.  
Bir mitinginizde Türk bayrakları da dizin.  
Biliyor Türk Milleti; ne yapmak istediđinizi sizin.  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Yok AB, Yok Ortadoęu projesi.  
Hepsi Türk milletine Yahudi kelepçesi.  
Kıbrıs sanki bunların iç meselesi.  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Geldiler bunlar, yine geldiler.  
Bu sefer misyoner olarak girdiler.  
Bilirim, Tarih boyunca hep dayak yediler.  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Güya Ermeni'ye katliam olmuş.  
Türk'ü arkadan hançerlediğini ne çabuk unutmuş.  
Ne kadar meraklısı varsa etrafa dolmuş.  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Fransız'ı, Cezayir'de bir milyonu iç etmiş.  
Amerika'sı milyonlarca yerliyi yok etmiş.  
Bunlar sorulunca hepsi birden çark etmiş.  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Tarih boyunca Türk'le uğraşıp durdunuz.  
Her uğraştan sonra dersinizi aldınız.  
Tamam da beyler, nedir sizin derdiniz ?  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Yok Dünya Bankası, yok İMF.  
Sanki veriyorlar bize ulufe.  
Hani verilen paralar, görülmüyor nerde ?  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Tatar'ı, Çerkez'i, Boşnak 'ı, Kürt'ü,  
Laz'ı, Türkmen'i, Özbek'i, Yörük'ü  
Hepsinin ortak adı vardı o da Türk'tü  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Bir dönem Sağcı, Solcu dediniz.  
Alevi, Sünni diyerek toplumu gerdiniz.  
Yoktur ayırımız gayrımız biz biriz.  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Hristiyanların Papazı öldü dediler,  
Şanlı bayrağımı yarıya indirdiler,  
Güya bizi yönetenler laiktiler,  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !

Millet! Bir gün mutlaka uyanacak.  
İşte o gün ne borç kalır, ne de alacak  
Dülgeroğlu'nun milletine bir sözü olacak  
Uyan Türkiyem uyan artık !  
Yetti canıma, tak etti artık !



## TÜRKİYEM

Avrupa'nın doğusu; Asyanın batı yanı  
Otuz altıncı paralel kırk beşinci meridyeni,  
Dünya'nın tam ortasındaki muhteşem merkezi;  
Yüce Allahın; milletime emaneti Türkiyem!

Trakya'da Edirne'dir; ülkemin en batısı;  
Yurdumun Avrupa'ya sınırdır kapısı;  
Sinan'ın o muhteşem Selimiye Camisi;  
Gönlümde fırtınalar kopartır Türkiyem!

Altı yüzyıl dünyaya başkent oldu.  
Avrupa ve Asya'yı ortadan ikiye böldü.  
Sayende Cenab'ı Mevlam milletimi övdü.  
Herşeyinle muhteşem bir ülkesin Türkiyem!

Ayasofya, Süleymaniye, Topkapı Sarayı,  
Yedikule, Dolmabahçe, Kadıköy'ü Vefa'yı,  
Gezerken içinde çekersin sefayı  
Sen gönüllerde taht kurarsın Türkiyem!

Muhteşem bir inci gibi duruyor boğazı;  
Kendisine hayran bırakıyor gelip gezen herkesi;  
Bir başka duruyor üzerinde muhteşem köprüleri  
Sen dünyalara bedelsin, özelsin Türkiyem!

Çanakkele'den çıktım, vardım İzmir'e;  
Yapıyor sanki insanlara tatlı bir nazire:  
Bırakıp gidemezsin girmeden Çeşme'de denize,  
Benim için yüce bir varlıksın Türkiyem!

Doğusu batısı, kısaca her yanı müzedir.  
Vatan Türk Milleti için çok özeldir.  
Ölüm, ancak senin uğrunda güzeldir.  
Bütün canlar sana feda olsun Türkiyem!

Kuzeyde denize dimdik yükselir dağlar  
Her yanında inci gibi fişkirir sular,  
Görülmeye değer o güzelim yaylalar  
Sen benim en büyük aşkınısın Türkiyem!

Bir başka duruyor güney Ege tarafı;  
Dantel gibi sarmış sanki etrafı;  
Marmaris, Bodrum, Fethiye'de dağıtırsın efkarı  
Dersin, sen bir ömre bedelsin Türkiyem!

Mersin, Tarsus, Adana'dır, Çukurovası;  
Türkiye'nin en güzel pamuk tarlası;  
Turizm merkezleri ile güzel Antalya  
Sende bambaşka bir özellik olur Türkiyem!

Türkiye'min başkenti Ankara'dır, Ankara!  
Ne batıdır ne doğudur, merkezdir ortada.  
Yüce atamın mübarek Kabri de orada  
Sen bir tarafa, dünya bir tarafa Türkiyem!

Mevlana ile ünlenmiş diyardır orası  
Ülkemde en büyüktür Konyamın ovası  
Etli ekmek ve tandırı en güzel sefası  
Sana, ayrı bir güzellik veriyor Türkiyem

Doğu Anadoluma gelince, dağlık bir yapı;  
Palandöken, Ağrı, Erciyes'i karlarla kaplı;  
Nahcivan'dan Türkistan'a, en yakın kapı  
Benim gönlümde fırtına kopartıyor Türkiyem!

Türkiyemin her yeri ayrı ayrı güzeldir;  
Doğduğum yer Ayvalık benim için özeldir.  
Türk için bayrak, vatan kutsal değerdir!  
Bu can ve bu beden feda sana Türkiyem!

## **ŞANLI BAYRAĐIM**

Ey! ebedileşen şanlı bayrađım;  
Ey! asil kan rengi al al sancađım!  
Masmavi göklerde parlayan nurum,  
Yüksel, daha yüksel, Gökler senindir!

Nazlı nazlı tırmandıka göndere,  
Bütün haşmetini göster göklere.  
De ki kainata selam Türklere.  
Yüksel, daha yüksel, Gökler senindir!

Göster tarihteki kaldıđın yeri!  
Göster uğrundaki şehit erleri  
Senin gölgendeki tüm zaferleri  
Yüksel, daha yüksel, Gökler senindir!

Bu ne sevdadır ahh! sen bilemezsin  
İçimdeki kuru söndüremezsin.  
Benim için sen, bitmeyen nefessin.  
Yüksel, daha yüksel, Gökler senindir !

İndirmek isterler seni gönderden  
Şimdi dersin, bu da çıktı nerden ?  
Yeter uyan artık uyan, Türkiyem !  
Yüksel, daha yüksel, Gökler senindir !

Bayrak! ebedi inmez, ezan susmaz.  
Unutma; sen bunu bir kenara yaz.  
Türk Milletinden sizlere son ikaz.  
Yüksel, daha yüksel, Gökler senindir !

## ÇOK FARKLI OLACAK

Şu karşıda  
Dağların yamacındaki karlar hele bir erisin  
Güneş bütün ihtişamıyla etrafa gülümsesin  
Ağaçlar rengârenk çiçek açsın  
Koyunlar kuzular otlamaya çıksın  
Kuşlar ve kelebekler  
Bütün zariflikleriyle tabiata neşe getirsin

İşte o zaman çok farklı olacak  
Çok farklı olacak ağaçlar  
Çok farklı olacak insanlar ve sokak

Gözlerden akan yaşların yerini mutluluk alacak  
Yıldızlar daha farklı bir ışık yayacak dünyamıza  
Ay her zamanki gibi yalnız kalmayacak  
Ve rüzgâr neşeli bir türkü tutturucağk hüzünlü tabiata

Şimdi ben masamda yalnız yudumlarken çayımı  
O zaman boş kalmayacak  
Şu yanımdaki sandalye...

Belki sen olmayacaksın yanımda  
Dostum,arkadaşım, kardeşim, annem, babam olmayacak  
Yalnız elimden tutan sımsıkı bir saadet  
Dudaklarımdan dökülen  
Ben yaşıyorum!  
Ve ben seviyorum herşeyi

İşte o zaman çok farklı olacak  
Çok farklı olacak sevgiler  
Çok farklı olacak sevdalar ve aşk

Hep aynı noktaya saplanmayacak bakışlarım  
Ütopyalardan kurulu bir hayat olmayacak  
Öylesine bir yaşam "öylesine" kurulmayacak

Şimdi masamda yalnız, sadece ben  
O zaman boş kalmayacak  
Kalbimdeki yerin ve sen

## **YALNIZLIK**

Geceleri sokak lambalarından dinlerdim öykümü  
Yıldızlar uğurum olurdu ay umudum  
Ve bir hayal peşinde koşardım  
Hayallerim olurdu  
Mutsuzluğum hüznüm gözyaşlarımla ıslanır sensizliğe boğulurdu.

Bir tutam yalnızlık..  
Yalnızlıkla başlardı bütün dertler kederler  
Yalnızlıkla doğardı odama her sabah güneş  
Sevgi dağlar ardında kalırdı  
İyilikler güzellikler ise mehtabın gölgesinde saklıydı.

Ve yine her seferinde meydan okuyordu zaman  
Yine her seferinde bir sonbahar yaprağı gibi kopuyordum dalımdan  
Annemden, babamdan, kardeşimden, sevdamdan...

Tutunuyordum simsiyah gecenin karanlığına;  
Koparırcasına!  
Tutunurdum da gözlerim gökyüzünde  
Gözyaşlarım sağanak makamında...

İnadına!  
Ümitler yeşerirdi ara sıra  
Ve bir şeyler aradım sanki bir şeyler bulurcasına  
Her yıldız kaydığında,  
Her hüznün bulutunda  
Her güneş battığında  
Ansızın yok oluyordu bedenim  
Korkuyordum  
Aştan sevgiden mutluluktan korkuyordum  
Bir mıknaş gibi çekişiyordum hasreti, sevdayı üzerime  
Kendimden korkuyordum.

Bir saniyede bir ömrü düşünüyordum.  
Belki bu yüzden duygulanıyorum her gece..  
Belki bu yüzden ağlamak, gülüp geçmekti her şeye..  
Belki bu yüzden sadece susmak, susmaktı saatlerce...

## SEVGİLİYE

İlkbaharda ağaçların çiçek açmasıydı aşkımız  
Martuların gökyüzünde uçması,  
Balıkların denizlerde özgürce koşuşturmasıydı.  
Ellerim ellerine değecek,  
Kalbim kalbinle birleşecekti;  
Bembeyaz bir aşk sayfasıydı aşkımız.

Bir sabah güneş gibi doğacaktım dağların arkasından  
Seni seviyorum diye haykıracaktım gün boyu  
Sana güzelliğini,  
Sana seni anlatacaktım.

Yapayalnız bir mevsim!  
Elimde ilk sigara  
Şiirlerimde hep sen  
Sevilmeyen istenmeyen bir sevda  
Kör kuyular korku dolu rüyalar  
Bir gün bitecek zannedirdim  
Göz yaşlarım kan göllerine kavuşmadan önce.

İşte ben sevgiliye ulaşan ilk mektup  
Sende sen de ömür buyu solmayan bir gül  
Anılar yaratacağık hayaller ülkesinde  
Gizli bir sevda yaşayacaktık küçülürken göz bebeklerimizde  
Masmavi denizlerde bembeyaz bulutlarda kızılbaşacak  
Akşama doymadan sabahı yaşayacaktık.

Bir dilek ağacımız olacaktı  
Onun altında söyleyecektik en güzel şarkılarımızı  
Ona bağlayacaktık en büyük umutlarımızı;  
Yalnızlığımız olacaktı  
Hasretimiz olacaktı  
Bir ömür boyu mutluluk için  
En tatlı kavgamız olacaktı.

## **SENİ SEVİYORUM ÖĞRETMENİM**

Gürültünün ortasındaki sükunetini.  
Güçlükler karşısındaki sabır ve azmini,  
Umutsuzluklara rağmen ümidini kaybetmeyişi.  
Sevgisizliğin ortasında sevgini yitirmeyişini seviyorum.

Senden öğrendim,çaresizliklere boyun eğmemeyi,  
Yalnızlıklar içinde yalnızlık nedir bilmemeyi,  
Bencilliği bir kenara itebilmeyi,  
Sevgimle evreni kucaklayabilmeyi.

Bir mum gibi eriyip, kendini feda ettin,  
Yokluklarda varlığın sırrını keşfettin,  
Başkalarının önemsemediği sesleri işittin,  
Kurak ve çorak olan her şeyi yeşerttin.

Nefrete karşı sevgiyle yöneldin,  
Dikenlere bile çiçek diye su verdin,  
Sana taş atana, güllerini gönderdin,  
İlmik ilmik sevgiyi gönlüme işledin.

Yorulmadan ilerlersin, ilim yolunda,  
Beklemezsin mükâfat bunun sonunda,  
Bir meşalesin sen ,Anadolu'nda,  
Türkiyem yükselir senin omzunda.

Fark edersin görülmeyen güzellikleri,  
Kararmış gönüllere öğretirsin sevgiyi,  
Ellerinde tutarsın bilgiyi, geleceği,  
İnsanı seversin, önemsemeden kimliği.

Güzel olan her yerde,herşeyde sen varsın,  
Kalbimde her zaman saygı ile yaşarsın,  
Tükenmeyen bir ırmak, tertemiz bir pınarsın,  
Kirli olan ne varsa, sevgin ile yıkarsın.

Sen yetiştirdin Atatürk'leri, Fatih'leri,  
Hiç kimse bilmese de senin kıymetini,  
Anne şefkatiyle seversin öğrencilerini,  
Ve şekillendirirsin onların geleceğini.

Bugün ne kadar iyi anlıyorum seni,  
Yeni fark ediyorum senin değerini,  
Sana borçluyum şimdi öğretmenliğimi,  
Ve saygıyla öpüyorum o güzel ellerini.

Öğrencilerim var, boy boy benim de,  
Geleceği görüyorum, onların gözlerinde,  
Sevgiyle yeşerirler yurdumun her köşesinde,  
Gururluyum inan, yolundayım diye.

Ne yapsam ne etsem emeğin ödenmez,  
Öyle bir güneşsin ki, değerın bilinmez,  
Seni anlatmaya kelimeler de yetmez,  
Seni seviyorum öğretmenim, sevgiler az gelir,  
Sendeki güzelliği, güzel olanlar bilir.



## GÜVERCİN

Bir sabah bakacaksın ki elinden uçmuş güvercin,  
Neden uçtu diye derin derin düşüneceksin,  
Nedenini anlamaya başladığın zaman,  
Pişman olacak, kahrolup yanacaksın.

Bir gün tesadüfen o güvercini göreceksin,  
İçindeki kıpırtılar uyanacak, dalacaksın,  
"O benim güvercinimdi." diyeceksin,  
"O özgürlüğü seçti." diye içinden geçireceksin.

Hani o güvercin varya o güvercin,  
Her şeye rağmen kabul etmişti seni,  
Ama sen aldırmadın, bir su bile vermeye üşendin,  
O şimdi özgür, uçsuz bucaksız göklerde.

Bir gün gelecek unutacaksın o güvercini,  
Nikâh masasına oturacaksın, yapmadan telâfisini,  
İşte o an güvercin bir mektupla konacak masana,  
Okuyacaksın mektuptaki sana olan hasret sancısını.

Ama o güvercin seni asla suçlamayacak,  
Çünkü o kendi seçti özgürlüğünü,  
Ama o unutmayacak hiçbir zaman seni,  
Ta ki kanadı kırılana, gözleri kapanana kadar.

## **YA RESULALLAH**

Dünyalar mutlulukla dolunca,  
Hasretler gerçek olunca,  
Kalpler Allah için çarpınca,  
Yaşamak ne güzeldir ya Resûlallah.

Hayallerle yaşamaktansa,  
Kin ve nefretle dolaşmaktansa,  
Dünyaya mahkûm olmaktansa,  
Sana koşmak ne güzeldir ya Resûlallah.

Ölüm kaygısını taşıma,  
Güvenme sakın genç yaşına,  
Sen de sarıl, Allah aşkına  
Diyebilmek ne güzeldir ya Resûlallah.

Ellerinden düşmezse Allah kelâmı,  
Dilinden dökülürse Resûl'ün sevdası,  
Gönlünde de varsa Allah rızası,  
Mutluluk ne güzeldir ya Resûlallah.

Senin hasretin çökerse gönüllere,  
Ashabın ateşi vurursa emellere,  
Ulaşabilmek için düşülürse yollara,  
Kavuşmak ne güzeldir ya Resûlallah.

## YALNIZ YOLCU

Nedense isyankâr olurum,  
Bir yolculuk doğarsa, karanlığında hüzünlü bir gecenin.  
Bir klakson acı acı çalarsa zamansız,  
Ve bir kadın görsem, saçı-başı darmadağınık,  
Bir kadın ümitsiz, çaresiz, hüzünlü.

Nedense kederli olurum,  
Ağlayan bir çift göz görsem karanlıklarda.  
Bir mendil uzatan olmuyorsa ardından,  
Ve bir adam isyan ediyorsa kaderine,  
Bir adam bilinçsiz, amansız hırsından.

Nedense efkârlı olurum,  
Bir hasret şarkısı duysam radyolarda.  
Bir "ahh" çekilse içten, derinden,  
Ve bir çocuk, 'babam' derse ansızın,  
Bir çocuk görmeden, bilmeden, sevmeden.

Nedense hülyalı olurum,  
Anılar bir bir doğarken kalbime.  
Maziye bir yolculuk başlarsa istemeden,  
Ve ben, yılların yalnız yolcusu,  
Ben ki yitik, harap, yapayalnız.

## ADSIZ

Gecenin karanlığında yok oluş çığıyla uyanan adam  
Sessizliği yırtan bir avuç gözyaşı, yumuk gözler  
Hayalin içinde gerçeği arayan umut duvarı  
Yıkılmaya baş tutan gökkuşağı gibi  
Renklerin içinde çırpınan bekleyiş  
Ne olacağı belirsiz zamanda durak olan haykırışlar  
Rüyalarda serap gören gözü dağların arkasında yaşlı adam,  
Yorgunluğu sahiplenen yürüyüşte başı önde gençliğim  
Sabah dünden hazır ölümcül geceye  
Güneş de ufukta sahipsiz yaniyor  
Ay yıldızlarla dertleşir sonsuz boşlukta  
Uçurtmalar artık eskisi gibi özgür değil  
Rüzgar eskisi kadar vurdumduymaz olmuyor  
Kapıları çalan gecenin sesi mi boşlukta?  
Kelebekler bugün de gelmedi bekledim  
Yağmur bugün göstermedi şefkatli yüzünü  
Bulutlar, bulutlar dolmamış bugün  
Kim düşünüyor, kim ağlıyor kim gülüyor şimdi  
Kim zaman hırsızı oldu ki;  
Sonbahar yaprakları nisanda döküldü bugün  
Mavi yine esir, mavi yine donuk  
Arayışın son sabahında yine tek başına  
Kimi zaman baktığı yıldızlarda bir gözyaşı,  
Kimi zaman yürüdüğü can kardeşi kaldırımlarda çaresiz  
Yüreği umuda yolcu, biletsiz yasak sevgili,  
Bilinmeyen gelecekle yüzleşme zamanı şimdi  
Yarın yine mavi olmasa da dün çoktan kapılan kapadı.  
Ve yine o an geliyor ve yine şiir bitiyor yüreğimde  
Bir özlem, bir umut, bir hayal daha uğurluyorum limandan  
Yarınki umut, yarınki hayal, yarınki mavi kim bilir  
Nereye, ne zaman, nasıl götürecek  
Hüznün efkârı zamanın belası isyanın düşmanı tek dostum mavi özlem  
Seninleyim ve tekim...  
Bir gün, elbet bir gün yalnızlık da konuşur,  
Bir gün sonrası da olsa, bin yıl sonrası da  
Elbet bir gün...  
Sonsuzluk da yaşlanır.  
Bir sonsuzluğun sonu yok bir de...

## **ÖZLEMİNE DAYANAMAM AHLATIM**

Aldaste'de kucak kucak gül biçsem  
Horhor bulağından bir tas su içsem  
Tendirlek gölünde soyunup çimsem  
Mesire yerlerin bunlar Ahlatım

Saka tarlasında ekin biçilir  
Partoz gölgesinde ayran içilir  
Harman savrulur dane seçilir  
Samanı rüzgarla yollar Ahlatım

Tarlasında harman ettik herk ettik  
Kime küstük niye seni terk ettik  
Bağını bahçeni bırakıp gittik  
Meyve yüklü kaldı dallar Ahlatım

Yam düzünün cıvı cıvı kuşları  
Meydanlığın hep altınmış taşları  
Hatırladım durmaz gözüm yaşları  
Gelene tez biter yollar Ahlatım

Dede Maksut, Hasan Padişah, Bayındır  
Karga Çayı, Garmuç Çayı suyundur  
Kavuştuğum günler senin toyundur  
Kavuşmaya engel yollar Ahlatım

Koşakümmet selam durmuş yoluma  
Karadonlar çok takılır dilime  
Hatırladım kalem aldım elime  
Seni yazdım kana kana Ahlatım

Kadı Mahmut Camii İskender Paşa  
Davulhana derler işlenmiş taşa  
Kabe'yi bilmezsem tapardım haşa  
Nimetin minnettir bana Ahlatım

Kadı Mezarlığı, Havayı Baba  
Kırkkardeş Kesikbaş şü Merden Baba  
Bayındır Köprüsü benzer mihraba  
Yüzümü sürmeye geldim Ahlatım

Yaz gününde Van Gölü'nde yüzülür  
Sütey Yaılası'nda balın süzülür  
Eserlerin inci gibi dizilir  
Gezebilsen kana kana Ahlatım

Bir sevdalı bulsam seni anlatsam  
Meyve bağlarında uzanıp yatsam  
Elime saz alıp durmadan çalsam  
Çaldıkça zevk verir bana Ahlatım

Kırklar, Kacer, İkikubbe, Kulaksız  
Yam, Erkizan, Selçuklu, Kale, Tunus  
Taht-i Süleymana otağ kurdunuz  
Bunlar mahallelerin senin Ahlatım

Sarıgül özlemi böyle giderdi  
Seyran Tepesi'nde davar güderdi  
Sana güzelliği Allahım verdi  
Hasretin tak dedi cana Ahlatım

## **AHMET YESEVİ**

İnsana baktıkça için ısıtan,  
O gülen gözlerde AHMET YESEVİ.  
Eğer alev ise Koca Türkistan,  
Sönmeyen közlerde AHMET YESEVİ.

Fitneyi fesadı gönülden silen,  
Vatan sevgisini imandan bilen,  
Divan-ı Hikmet'i bilen söyleyen,  
En güzel sözlerde AHMET YESEVİ.

Toylarda eğlenen, cihadda coşan,  
Dervişçe sabreden, mertçe vuruşan,  
İçi dışı aynı sözü konuşan,  
En sağlam özlerde AHMET YESEVİ.

Nizam veren soy var senin dününde,  
Nizam bekler dünya senden bugün de,  
Her akşam husuyla Kur'an önünde  
Bükülen dizlerde AHMET YESEVİ.

Alparslan'a destur veren öz Onun  
Osman Bey'e ışık olan yüz Onun  
Türkistan'da yokuş Onun, düz Onun  
Nur dolu izlerde AHMET YESEVİ.

*Hüseyin DEVREKİ*

## GURBET

Sıra dağları geçince başlar,  
Ayrılığın tarifidir gurbet.  
Sel olup gözden akınca yaşlar,  
Garipliğın tarifidir gurbet.

Lokma geçmez, boğazda dizilir,  
Sılaya acı mektup yazılır,  
Yarin hayali düşlerde çizilir,  
Yalnızlığın tarifidir gurbet.

Akşamları zindan olur geçmez,  
Bir dost gelip kapıları açmaz,  
Ayak bağlanıp yollara düşmez,  
Acizliğin tarifidir gurbet.

Gönül bahçesine karlar yağar,  
Yüreğine acı dertler dolar,  
Yarin resimleri bir bir solar,  
Sensizliğin tarifidir gurbet.

Ağu olur yenmez yavan aşım,  
Düşünmekten usanır dertli başım,  
N'idelim böyle yazılmış yazım,  
Şaşkınlığın tarifidir gurbet.

Sır vereceğın dostların olmaz,  
Yaren arayan gözlerin görmez,  
Sözler dizilir, kalemin yazmaz,  
Sessizliğin tarifidir gurbet.

Bayramlar gelir de gidemezsin,  
Günler geçer bir kez gülemezsin,  
Takvim biter şafak sayamazsın,  
Suskunluğun tarifidir gurbet.

Türkmenim dünya işi böyledir,  
Bazen ağlatır, bazen söyletir,  
Ağlatıp söyleten de yücedir,  
Onsuzluğun tarifidir gurbet...

*Osman KUŞ  
100. Yıl İ. Ö. O. Sınıf Öğrt.  
Güroymak BİTLİS*



## **KÖPRÜ**

*Makedonya Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü  
öğrencilerinin çıkardıkları KÖPRÜ dergisine*

Bir ilham inerek arş-ı âlâdan  
Dilleri dillere bağlasın Köprü  
Dilerim yaratan Kadir Mevlâ'dan  
Yolları yollara bağlasın Köprü

Sevgiyle büyüyüp, aşkla beslenen  
Birlik için Türk İli'ne seslenen  
Tarihler yazacak görev üstlenen  
Elleri ellere bağlasın Köprü

Kapılar açsınlar, gidip gelsinler  
Dallar araştırıp kökü bulsunlar  
Kardeşler yeniden kardeş olsunlar  
Kolları kollara bağlasın Köprü

Issız yaylalarda Türk'ü söyleyen  
Sibir'de, Yakut'ta toylar toylayan  
Vodna'da, Gence'de gönül eyleyen  
Yelleri yellere bağlasın Köprü

Yıllar yılı hasretiyle dolduğum  
Gökte arar iken yerde bulduğum  
Hısım akrabadan ayrı kaldığım  
Yılları yıllara bağlasın Köprü

Uzak diyarlara haber ulařsın  
Han'lar budunuyla burada biliřsin  
Dedem Korkut gelsin sazla buluřsun  
Telleri tellere baęlasın Kpr

Her akřam firkatla iini eken  
Visal hayaliyle aęıtlar yakan  
Karadeniz, Aral, Hazar'a akan  
Selleri sellere baęlasın Kpr

Bolu'dan ıkararak Karakurum'a  
Kerkk'ten Halep'e, Van'dan Kırım'a  
skp'ten Uygur'a ve Erzurum'a  
İlleri illere baęlasın Kpr

Sefil Pervane'yim sz ettim size  
Szm bir kutlu iz ettim size  
Gnlm gl edip uzattım size  
Glleri gllere baęlasın Kpr

Bolu : 2001

## KAVS-I NÜZÛL

Sözümün özünü anlasın ehil  
"Emrimdir halk olsun an" dedim geldim  
Kâinat yok idi, âlem de dahil  
Yarattım, sonra da "dön" dedim geldim

Sebebi var mutlak sanma nafile  
Bilmeyen aklını yormasın bile  
Elestibezmi'nde duran kandile  
"Ruhlar toplanacak yan" dedim geldim

Âkil olan sormaz neden ve niçin  
Bilinmez varlığı nasıldır hiç'in  
Huzurda hizmeti gördürmek için  
Meleküt kastedip "kün" dedim geldim

Var oldu melekler hepsi huzurda  
Nurdan var eyledim bilmez kusur da  
Beklerken sırayı hali hazırda  
Sevecen bir sesle "cann" dedim geldim

Cinleri var ettim ıssız ateşten  
Seridir her biri nûr-u güneşten  
Uyardım alemi ilahi düştten  
Tam da bu esnada "gün" dedim geldim

Aniden açtırdım sayısız perde  
O anda var oldu bu koca yer de  
Durmadan yanardı seyfareler de  
Önce nazar kılıp "sön" dedim geldim

Emredip doğudan güneş doğdurdum  
Mikâil eliyle bulut ağdırdım  
Yıllarca üstüne rahmet yağdırdım  
Yeşilden giyinsin "don" dedim geldim

Melekler yollayıp çamur aldurdım  
Bin yıl kardırarak özü buldurdum  
En güzel surette Adem oldurdum  
"Lâyıktır kuluma ten" dedim geldim

Hayvan âlemini ast verdim ona  
Varlık deryamızdan post verdim ona  
Kendi sevgimizi dost verdim ona  
Cihanda adına "cân" dedim geldim

"Bir iken esması bin isem eğer  
Rahmi celâline kın isem eğer  
Sizleri yaratan ben isem eğer  
Adem'e secdeye in" dedim geldim

Melekleri ona secde kıldurdım  
Bu kutlu secdede huzur buldurdum  
İblis'in hırsına hüküm bildirdim  
Kovuldun huzurdan "sen" dedim geldim

İblis dönüp dedi "Cenab-ı Hüdâ  
Var mıdır kusurum de bundan mâdâ  
Sûra dek ömür ver bana dünyada"  
"Olasın hükmüme kın" dedim geldim

"Bir isyan beklemem ben böyle kuldun  
İmtihan edelim hem iki koldan  
Eğer Âdem oğlu çıkmazsa yoldan  
O zaman nârıyla yun" dedim geldim

Dedim ki Adem'e "Oldu bir bahis  
Düşmanın İblis'tir kurnaz ve hasis  
Ben onun adını eyledim nefis  
Beni sever isen yen" dedim geldim

Ve devamla "Anla benim dilimi  
Nerde olsan takip eyle yolumu"  
Sonra verdim ona her bir ilimi  
Sorunca adına "din" dedim geldim

Adem'in içinde fırtına koptu  
Onu düşündüren soy ile soptu  
Sol eęe kemięi yerinden saptı  
"Havva'dır olasıñ Ően" dedim geldim

Sizlere bahŐettim cennet ziyneti  
Size mekân verdim yedi cenneti  
Lâkin haram kıldım size nimeti  
Adını sorunca nan" dedim geldim

İblis girdi o gün yılan donuna  
Sürünüp, Havva'nın vardı yanına  
Toplayıp nimeti koydu önüne  
"Hiledir yüzünü dön" dedim geldim

Havva ol nimeti yedi, yedirdi  
Adem'le kendine âsi dedirdi  
Cebrail o anda hükmüm getirdi  
"Cennet hayatınız son" dedim geldim

Havva'yı yolladım Çinü Maçın'e  
Adem'i hapsettim Yemen içine  
Dönüp de bakmadım bin küsur sene  
"Nedamet atına bin" dedim geldim

Nur-u Muhammed'in hatırı için  
Affıma uğradı diyerek suçun  
Çoluk çocuk verdim. Acaba niçin ?  
"Reha mı? Sen öyle san" dedim geldim

"Siz, beni koyup da öte baktınız  
Size olan güvenimi yıktınız  
Emr-i ilâhime karşı çıktınız  
Bu işi temizler kan" dedim geldim

Öldürttüm Kabil'e can kardeşini  
Kargaya gömdürdüm karga leşini  
Tattırdım onlara can ateşini  
"Bir daha bakmayın yan" dedim geldim

Onlardan türettim bir nice insan  
Kimini şah ettim, kimini sultan  
Kimi şükr'eyledi, kimisi isyan  
"Bu dünya bir koca han"dedim geldim

Ruhsat eylemedim kefene cebi  
Korudum âlemi olduğu gibi  
Sonradan gönderdim binlerce nebi  
"Hakikat oduna yan" dedim geldim

Altıncı asırın yetmiş birinde  
Arap diyarında Mekke şehrinde  
Bir güneş yükselttim arz üzerinde  
"İşte bu beklenen an" dedim geldim

Muhammed Mustafa geldi cihana  
Onu nebi kıldım cine, insana  
"And olsun zamana ve de Kur'an'a  
İşte size doğru yön"dedim geldim

"Körler karanlıkta kendini eyler  
Yaratıp eğlendim gör nice şeyler  
Demeyin Pervane boşa söz söyler  
Onu söyletirim ben"dedim geldim

## ÇOCUK

*Oğluma...*

Günlerden pazardı, vakit çok erken  
Hastaydı, bir anda dirildi çocuk  
Ana çocukları koyup giderken  
Sanki ciğerinden vuruldu çocuk

Bakıp da yüzüne öylece kaldı  
Geldiği o günü hayale daldı  
Güzel gözlerinden üç damla geldi  
Son defa ağlarken görüldü çocuk

Derinden derine içini çekti  
"Gitme" diyebilirdi, boynunu büktü  
Dilini ısırды, dişini sıktı  
Hırsından, kahrından yoruldu çocuk

Üç yıldır verilen her söze kanıp  
Şayet yalvarırsa vazgeçer sanıp  
Son bir gayret ile şöyle uzanıp  
Ananın eline sarıldı çocuk

Başını kaldırıp yüzüne baktı  
Koca gözlerini gözüne dikti  
Ananın elinden elini çekti  
Ansızın yay gibi gerildi çocuk

Yorgun bakışları önüne kaydı  
Komazdı babası evde olaydı  
Minicik göğsünde bir sızı duydu  
Daha gonca iken derildi çocuk

Hava yağmurluydu, önleri kıştı  
Onunki umutsuz karşı çıkıştı  
Velâkin ananın sinesi taşıtı  
Sabır taşı olup yarıldı çocuk

Şöyle bir düşündü, yoktu kimsesi  
Sıkışıp dururken göğüs kafesi  
"Küt" diye duyuldu kapının sesi  
Bu yaşta acıyla karıldı çocuk

Durdu duramadı balkona kořtu  
Ardından bakarken çořtukça çořtu  
Dermanı tükendi, betona düřtü  
Tař oldu. Betonla örüldü çocuk

Kalkarak diřini sıktı anaya  
Gözden yitene dek baktı anaya  
Gönlünde muhabbet yoktu anaya  
İçinde bin yerden kırıldı çocuk

Salona girerken yüzünü astı  
Sanırsın herkesle bađını kesti  
Daha açılmadan hayata küřtü  
Yerdeki mindere serildi çocuk

İçinden ađlarken babası geldi  
Son bir gayret ile hafif dođruldu  
"Ođlum" demesiyle gözleri doldu  
Bir nazlı göl gibi duruldu çocuk

Dili döndüğünce anlattı bir bir  
"Anam gitti" derken kabardı nehir  
Minicik gönlüne sığmadı kahr  
Ah edip acıyla buruldu çocuk

Onmadı hasretin açtığı yara  
Uyurken ađladı hem birkaç kere  
Ananın gittiđi o günden sonra  
Bilinmez diyara sürüldü çocuk

Yeřil yazmasını kokladı amma  
Derdini herkesten sakladı amma  
Bir gün döner diye bekledi amma  
Ne arandı, ne de soruldu çocuk

Dert sahibi oldu her an yanarak  
Her kadın görüşte yönün dönerek  
Bütün anaları böyle sanarak  
Ana sözcüğüne darıldı çocuk

Halâ düşünürüm, neydi günahı  
Kimseler duymadı çektiđi ahi  
Bir bahar ayında pazar sabahı  
Sessizce toprađa verildi çocuk



## **24 KASIM**

Bizler öğretmeniz, aydınlatmaktır işimiz.  
Aydın insanlar oldukça yükselecek ülkemiz.  
Cehalet karanlığını elbet yırtacak sesimiz.  
Sesimi yükselterek kutlarım gününü ÖĞRETMENİM.

Ben öğretmenler içinde bir öğretmen neferim .  
İleriye, yeniliğedir, yaptığım her seferim .  
Düşman dediğim cehaletle her an savaş ederim.  
Zaferimi ilan ederek kutlarım gününü ÖĞRETMENİM.

24 Kasım bizim günümüz bunu biliriz.  
Ne olur? Hiç değilse günü kutlasın biriniz.  
İnsanlık sevgisi doludur, bilirim gönlünüz,  
Öğretmenim kutlu olsun 24 Kasım gününüz.

Gecenin sessizliğinde herkes derin uykudayken  
Pencere perdesinden ışık sızan evi var mı gören?  
Biliniz ki o evde vardır, yarına hazırlanan öğretmen  
Yarına hazırlanarak kutlarım gününü ÖĞRETMENİM.

Toplumda rehber, öğretici mutlaka öğretmendir,  
İnsanlığın önünde aydınlığa giden liderdir.  
Cehalet savaşı cephesinde silahı kalemdir.  
Kalemle yazarak kutlarım gününü ÖĞRETMENİM.

Öğretmen, olmaz toplumda kimseye hasım.  
Memnunluk verir okunup bilinirse yazım .  
Gün senin günün bugün 24 Kasım  
Kasımın 24. gününde kutlarım seni ÖĞRETMENİM.

Öğretmen eriyen fakat aydınlatan mumdur.  
Yolu aydınlık, yüce Atamın yoludur.  
Aydınlığa çıkan yolda öğretmen rehber olur.  
Öğretmen olarak kutlarım gününü ÖĞRETMENİM.

Atatürk'ün okulunda çalışırız Atatürk yolunda.  
Tükenmez erdemle uğraşırız insanlık eğitiminde  
Kimimiz şehirde kimimiz uzak köyünde  
Uzaklardan gelerek kutlarım gününü ÖĞRETMENİM.

Öztürk'üm, Türk'tür soyum, Türk'tür atam.  
Halkına kendi öğretti okuma - yazmayı Atam .  
24 Kasım'ı bana gün olarak bırakan  
Atamın yolundan kutlarım gününü ÖĞRETMENİM.

## UNUTMAYA BEŐ KALA

Ansızın baŐlayıverdi hayatımda  
Birden g nler akıyordu ve ben,  
G nlerin iinde akıyordum.  
Bir Őeyler olmalıydı,  
Bir Őeyler olmalıydı,  
Bir Őeyler olmamalıydı  
Hayır hayır...Ya da evet.  
Neydi suların akıŐını tersine eviren?  
Ve neydi benim hayatımın ser veni?  
Bu mu olmalıydı paylaŐmak?  
B yle mi olmalıydı yaŐamak?  
Ben b yle mi okumuŐtum,  
En kaliteli zannettięim kitaplardan?  
PaylaŐmak; olmalıydı g z yaŐını  
H zn , acıyı, sevinci, inancı,  
 zlemi ve  zge bir evi tanımak.  
Ayrı yaŐanmamalıydı b t n realiteler.  
Doęru olan yaŐadıklarım mıydı?  
Yoksa yaŐadıklarım doęrular mıydı?  
D nyanın kuralı bu muydu?  
Ben mi yanlıŐ kural koydumdu?  
Zannettięim Őey g neŐin doęuŐuydu?  
G neŐ doędu; ama doęamiyordu,  
Bir yerlerde kayboluyordu.  
Anlayamıyordu,  
Ve hayat beni anlayamıyordu.

Sağlamlık, doğruluk, aydınlık, eşitlik  
Hepsi fasafisoydu.  
Doğruları anlamaya çalışırken,  
Başka bir gün doğdu  
Meçhule giden bir gündü bu  
Diğer gün batarken.  
Elbette bir yardım gelecekti.  
Ya da adına yardım denilecekti,  
Unutmaya beş kala seni  
Bende ne var ne yok alıp götürecekti.  
Ufuklarda bir umut vardı,  
Yeryüzüne çıkmaya az kaldı.  
Acaba o dünya daha mı zalimdi,  
Yoksa beni mutlu mu edecekti?  
Sürüklerken kader beni  
On biri beş geçti,  
Unutmaya beş kala seni.  
Zaten bende hiç yoktun ki...  
İşte geldi ve alıp götürdü beni,  
Alıp götürdü bilmediğim yerlere  
Bilmediğim bir alabora  
Yaşamaya beş kala.  
Ve ben yeniden doğdum  
Unutmayı beş geçe.

### **BELKİ DE...**

Kaçıncı rüyasında,  
Derin uyuyanlar,  
Mağarada,  
Çemen kucağındaki zerre,  
Yuttu koca dünyayı.

Babil'in bahçelerinde,  
Duvağını örerken bir tırtıl,  
Yağız kişnemelerle,  
Geç kaldığı ilk durak,  
Tufandaki gemiydi,  
Lavın merkezi rota,  
Geçmiş sürünmek,  
Haşhaş tanesi sarhoşluğuyla,  
Şimdisi,  
Gelincik kırmızısı güzellik,  
İpince...

Ötesini kim bilir?  
Doğumu fişkırmak,  
Karanlık dörtнала koşarken,  
Üç metrelik taş yatak içinde,  
Sağ huzur,  
Sol ateş,  
Orta yok!...  
Dal yaralanırken belki de,  
Sûr son talkın olacak,  
Belki de...

## ÖĞRETMENİME MEKTUP

İşte bu olmalı en kutsal meslek,  
Karşında duruyor, yüzlerce çiçek.  
Göreceksin hepsi yeşerecek,  
Yeter ki sen sula öğretmenim.

Öyle susamışlar ki bilgiye,  
Umutla baksınlar ileriye.  
Onların hepsi lazım bu ülkeye,  
Görev senin, haydi öğretmenim!

Cahillik değil Türk'ün kaderi,  
Çok pahalı bu vatanın bedeli.  
Çalışalım, gündüzlü geceli,  
Önde koşan sen ol öğretmenim.

Elbette düşmanı yenmek yetmez,  
Çünkü, bu zorluklar asla bitmez.  
Bizdeki bu azim hiç tükenmez.  
Sakın yılma, canım öğretmenim.

Unutma, söz verdik bu millete.  
Savaş açtık hepimiz cehalete.  
Dönmeyelim tekrar o sefalete.  
Güvencemiz sensin öğretmenim.

Bil ki geleceğin mimarıyız.  
Bu vatana gönülden bağlıyız.  
Hep ayakta nasıl durmalıyız ?  
Sen öğreteceksin öğretmenim.

Uzak demedin, dağ taş demedin.  
Bilmem mi orada ne sıkıntı çektin.  
Görev yapmak şerefimdir dedin.  
Senin hakkın ödenmez be öğretmenim.

Karanlıklara ışık oldun bilginle.  
Kardeşliği anlattın kaleminle.  
Bayrağımıza siper oldun yüreğinle.  
Ver elini öpeyim öğretmenim.

## **“BEN TÜRKÜM” DE !**

Öz adını iyi belle  
Al kalemi yeniden yaz  
Tak göğsünün üzerine  
Olmadıysa kalbine kaz

Türk'üm, Türk'üm! Ben Türk'üm de!  
Ne boy ne soy ne ırkım de!  
İşte benim farkım bu de!

Ben çatıyım Hak katıyım  
Parçaları kucaklayan  
Ana gövde, üst yapıyım

Müslümanlık potasında  
Çeliğime su vermişim  
Adım konmuş evvel-ezel  
Hem alperen, hem dervişim

Rüzgar olup yar yolunda  
Dere tepe savrulmuşum  
Ayazlarda dona kalıp  
Aşk çölünde kavrulmuşum

Soydan öte bir yerlerde  
Görenlerin gördüğünce  
Türk adını Hak yerine  
Koyanların dediğince

Öz adını iyi belle  
Al kalemi yeniden yaz  
Tak göğsünün üzerine  
Olmadıysa kalbine kaz

Türk'üm, Türk'üm! Ben Türk'üm de!  
Ne soy, ne boy, ne ırkım de  
İşte benim farkım bu de!

## **BEN SUÇLUYUM**

Madem ki gamsız biriyim şu âlemdede;  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...  
İşte boynum, ferman edin bir kalemdede  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...

İnsanlar yerken birbirinin naaşını,  
Sorum: "Nasıl yastığa koydun başını?  
Görmedin mi annelerin gözyaşını?"  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...

"Neden hâlâ gözlerinde yaş yok?" deyin  
Ve ağzınıza ne gelirse söyleyin  
Bir de "İnsan mısın sen?" diye ekleyin  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...

Madem ki gamsızlığım zulme destektir  
Zalime yardımdır, mazluma köstektir  
Utanmaz hâllerin encamı kötektir  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...

Sorum bana: "Zulüm nerde, sen nerdesin?  
Neden zalime karşı çıkmıyor sesin?"  
İsterseniz yatırın bıçakla kesin  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...

"Bunca feryat var iken nasıl uyudun?  
Şeytan mısın ki sen şeytanlara uydun?"  
Sorum: "İzzeti kendinden nasıl soydun?"  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...

Kirletilen her şeyin vebâli benim  
Bozuldu mu acaba insanlık genim?  
Yanmak için var binbir çeşit nedenim  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...

Hakk'ın huzuruna varınca, ne derim?  
İnanın ki bundandır benim kederim  
Mezarında bile rahatsız pederim  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...

Şeytandan kaçır iken şeytana döndüm  
Bir güneş idim, artık dürülüp söndüm  
Ben insanlığı toptan mezara gömdüm  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...

Zalimler girerken tarihin kanına  
Sorum: "Neden sahip değilsin ervahına?"  
Sonra götürün cehennemin yanına  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...

Zulüm dalga dalga âleme yayıldı  
Sağır sultanlar bile duyup ayıldı  
Uyuyanlar her yerde suçlu sayıldı  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...

Gelin bu Ozan'ın suçlarını sayın  
Ve ibret olsun diye âleme yayın  
Gözyaşlarına bakıp da aldanmayın  
Ben suçluyum, beni atın ateşlere...



### **ANLAMAZ Kİ...**

Duydum ki el, aşkın tadını çıkarır;  
Sevdiğim bana ancak laf sokuşturur.  
Elalem mutluluğun tadına ermiş,  
Ben ne etsem, muradım bana az gelir...

Açlığın doyunluğunda çile gerek,  
Yoksulluğun cefasını çekmek gerek.  
Mutluluğun ilacını bulmak gerek.  
Söyleyin; can yoldaşım nerede şimdi?

İğneli sözlerin iner yüreğime;  
Neler yapsam da geçmiyor ki makbule...  
Feryat figan eder durur bülbül güle;  
Dostlar; kavuşmak bu kadar zor mu imiş?

Çaresizlik acısı yüreğim dağlar,  
Biçare gözler yare gözyaşı döker.  
Avare dolaşırım ben diyar diyar...  
Söyleyin; sevgili nerededir şimdi?

Ne söylersen söyle, o farkında değil,  
Çektiğim ızdıraplar umrunda değil.  
Kurduğum dünyanın içinde hiç değil;  
Sevgi sunduğum yar halden anlamaz ki...

Yüce aşklar cefa ile olgunlaşır,  
Koştukça peşinden o hep uzaklaşır.  
Ecelim olmakta sırada bekler,  
Söyleyin; bundan daha acısı var mı?

Sevip-sevilmek canlıların ereği,  
Böyle davranmak mıdır aşkın gereği?  
Zulmetmek midir vefasızın dileği?!  
Söyleyin; böyle zulüm kimin eseri... ?

Üzme aşığı, kendin uzak edersin,  
Aç gönül kapını, yüreğine girsin.  
Cefanın sillesini nasıl bilirsin?  
Söyleyin mutluluğa daha ne kaldı?

Sitemim nazlı yare pervasız gelir,  
Duysa da feryadımı duymazdan gelir.  
Çektirse de dünya gamını az gelir,  
Söyleyin; böyle sevdalar kaldı mı ki... !

Kalp kalbin aynasıdır derler bilirsin,  
Dost olan yüzlere her daim gülesin!  
Sevenlerini hayat boyu sevesin!  
Bu aşk böyle yaşanır; o anlamaz ki!

*12'lik hece ölçüsü ile yazılmıştır.*

## **YİNE AYNI HEYECAN VAR YÜREĐİMDE**

On bir yaşında öęretmen okuluna bařladım,  
Deęiřti hayatım, öęretmenlikten hořlandım,  
“Bayraęımın dalgalandıęı yer vatanım.” dedim,  
Beni anlayanlar tarafından alkıřlandım.

Arifiye İlk Öęretmen Okulu 'nın yanından,  
Uzaklara, çok uzaklara trenler giderdi raylarından,  
Okurdum Sarıkamıř'ı Kars'ı vagonlarından,  
Tayinim çıktı, geçti yolum Tuzluca'sından.

Güllüce'si, Tepecik'i, İmam-Hatip'i, Anadolu Lisesi,  
Derken geçti ömrümün bu meslekte otuz senesi,  
Ne kadar kolay “otuz sene!” demesi,  
“Bugün yine on bir yaşıdayım!” diyor Mustafa'nın sinesi.

## **KUTSAL MESLEK**

Kutsal dedik girdik işe,  
Aldırmayız yaza kışa.  
Bizim için görev namus,  
Hedefimiz uygar ulus.

Bu meslekte barış vardır,  
Hizmet için yarış vardır.  
Amaç belli hedef belli,  
Cehaletle savaş vardır.

Edirne'den Kars'a kadar,  
Fikirler bir hep dostluk var.  
Bu şerefli camiada.  
Sevgi, saygı, hoşgörü var.

Yeni nesiller büyüyor,  
Bak gözleri hep gülüyor.  
Öğretmenler sayesinde,  
Ümitsizlik yok oluyor.

Milletimiz gurur duysun,  
Evlatları huzur bulsun.  
Öğretmenler tek vücuttur,  
Cümle alem bunu bilsin.

Hakimleri, savcılarını,  
Polisleri, tabipleri,  
Bir mum gibi erişerek,  
Yetiştirdik tüm fertleri.

Milli birlik beraberlik,  
Kalbimizde özümüzde.  
Güzel sözler hoş sedalar,  
Çalar bizim sazımızda.

Özveriyle çalışırız,  
Dünya ile yarışırız.  
Atamızın hedefine,  
Bu ordu ile varırız.

## **AĞLAMAK İSTİYORUM**

Ağlamak istiyorum, ağlamak  
Kınamayın ne olur?  
Şaşırmayın.  
Ağlamak acizliktir,  
Çaresizliktir, demeyin  
Elinizden geliyor ise siz de ağlayın.  
Ağlayın,  
Ağlayın ki boşalsın yüreğiniz,  
Dinsin öfkeniz, böbürlenmesin  
Yere insin nefsiniz.

Ben ağlamak istiyorum!  
Siz ne dersenez deyin.  
Yine de öğütlüyorum  
Ağlamayı deneyin.

Her hangi bir sebeple  
Hiç olmadık yere  
Biri size küfür mü etti?  
Sinirlendiniz...  
Yumruğunuzu sıktınız,  
Dişlerinizi gıcırdattınız,  
“Ulan!...” diye...  
Hayır! Hayır! Yapmayın.  
Ağlayın!...

Bir hiç yüzünden  
Patronunuz canınızı mı sıktı?  
Bir iki dakika işe geç kaldınız diye  
Müdürünüz mü azarladı?  
İlerlemeyen trafikte  
Bir de polis ceza mı yazdı?

Eve geldiniz...  
Suratı bir karış karınızın  
Ya da  
“Neden tuzu az bu yemeğin”  
Diye mi çıkıştı kocanız?  
Zaten  
Çocukların umurunda değilsiniz  
Gelişigüzel atmışlar çantalarını  
Oturmuş  
Magazin programı izliyorlar.  
Yalnız,  
Değersiz,  
İtilmiş  
Hissediyorsunuz kendinizi;  
Bir şey gelip tıkıyor boğazınızı.

Daralıyor,  
Nefes alamıyorsunuz,  
Değil mi?...

Bir köşeye çekilin, ağlayın.  
Hıçkırma hıçkırma,  
Katıla katıla ağlayın.  
Ağlayın ki  
Boşalsın yüreğiniz,  
Dinsin öfkeniz.  
Rahatlasın,  
Huzura ersin gönlünüz.

Anladım,  
Ekranın karşısında da  
Huzurlu değilsiniz.  
Şöyle adam gibi  
Haber programı bile  
İzleyemiyorsunuz.  
Şu onunla,  
O bununla,  
Kimin nesi, kimin neresinde  
Belli değil.  
Her şey birbirine karışmış.  
Zihniniz bulanıyor.  
Aklınız karışıyor,  
Sıkılıyorsunuz...  
Öyle mi?

Bakıyorsunuz,  
Herkes, herşeyi konuşuyor,  
Hani derler ya  
“Ağzı olan konuşuyor”  
Kimi insan haklarından,  
Kimi hayvan haklarından  
DEM VURUYOR  
Kimi sağcı oluyor,  
Kimi solcu.  
Şucu bucu.  
Yeşilciler meşilciler...  
Nedense bir türlü  
Yerine oturmuyor taşlar.  
Herşey havada kalıyor.  
Yine insanlar ölüyor,  
Yine hayvanlar katlediliyor,  
Ormanlar yanıyor.  
Çevre kirleniyor,  
Bir vurdumduymazlık ki  
Almış başını gidiyor...  
Diyorsunuz, değil mi?

Ve siz,  
Üzülüyor,  
Sıkılıyor,  
Kahroluyorsunuz...  
Ama  
Elinizden bir şey gelmiyor.  
Çaresizsiniz. Çaresiz.  
Offfff of!!...  
Saçlarınızı yolasınız,  
Birşeyleri kırıp dökesiniz  
Geliyor içinizden...  
Hayır! Hayır! Ağlayın!...  
Ağlayın kardeşim!  
Ağlayın dedik ya!  
Hem de hıçkırca hıçkırca  
Katıla katıla ağlayın!

Ağlayın ki  
Dinsin yüreğiniz,  
Rahatlasın.

Düşünüp bakıyorsunuz  
Enflasyon almış başını gidiyor.  
Bir yolunu bulmuş  
Herkes cebini dolduruyor.  
Nasıl iş ise;  
Fakiri de ağlıyor  
Zengini de...  
Hiç kimse halinden memnun değil.  
Kimi bin türlü lüks içinde,  
Kimi yaşayabilmek için harp içinde.  
İçiniz almıyor...  
Sinirleniyorsunuz.  
Kükrüyor;  
"Olmaz, böyle adaletsizlik" diyorsunuz  
Belli,  
Memursunuz,  
Ya da işçi,  
Kısacası  
Dar gelirli.

Bakıyorsunuz bu iş böyle olmuyor,  
Sendikalar kuruyor,  
Ankara'ya yürüyorsunuz.  
Ayaklarınızı şişiyor,  
Sesiniz kısılıyor, bir türlü  
Feryadınızı duyuramıyorsunuz.  
Sonuç,  
Sıfıra sıfır  
Elde var sıfır.

Ümitsiz,  
Yorgun eve dönüyorsunuz.  
Her şeye,  
Her şeye isyan ediyorsunuz.  
Silahı alıp terör estirmek,  
Sonra da...  
Şakağınza bir kurşun sıkıp  
Kurtulmak bu kahpe dünyadan!  
Hayır! Hayır!  
Yapmayın!  
Deymes bütün bunlara.



Ađlamayı deneyin kardeşim,  
Ađlayın!...  
Hoşunuza gitmeyen ne görürseniz ađlayın.  
Rahatlayın!...Boşalın!...  
Hiçbir şey sizden önemli değil,  
Unutmayın!  
Katıla katıla,  
Hıçkırığa hıçkırığa ađlayın.  
Bırakın gözyaşlarınızın özgürce aksın.  
Yüreğiniz hafiflesin,  
Öfkeniz dinsin,  
Ruhunuz dinlensin.  
Varsın,  
Eller ne derse desin.  
Aldırmayın!  
Ađlamayı deneyin ne olur!  
Ađlayın kardeşim! Ađlayın!...  
Hem de hıçkırığa hıçkırığa,  
Katıla katıla ađlayın!

Nasıl?  
Rahatladınız, değil mi?  
Hani ađlamak küçüklüktü, acizlikti?  
Hani ađlamak çaresizlikti?  
Gördünüz mü, ?  
Međer ađlamak ne büyük şeymiş.  
Çareymiş her derde.  
Çıkışmış her yoldan.  
Ađlamak međer en büyük erdemmiş.

Bakın,  
İşte ben de ađlıyorum.  
Şaşırmayın.  
Siz ne yaparsanız yapın.  
"Ben ađlamak istiyorum."  
Karışmayın!

## **BİRŞEYDİ HERŞEYDİ**

Virane bahçelerin, yıkık duvarlarına,  
Kazılıydı.  
Silindi silinecek.  
Çatlak üzümlerin bağ bozumuydu,  
Suyunu güneş içmişti.  
Her yanı yalnızlık kokan,  
Mavi bir kır çiçeğiymiş,  
Bir uçurumun dibinde açan  
Salına salına akan gür suyu  
Yolcular taşırdı bekleyenlerine.  
Ucundaki küpeli çiçeğiymiş  
Tüm katları dolaşan genç sarmaşığın.  
Tavanı ile arası olmayan  
Bir evin bodrumunda  
Bir köşe nakışıydı  
Mazi tozlu sandığın  
İpek kınalığında  
Solmuş sarı sayfaların  
Hiç dil ile sevişmemiş,  
En vurgulu cümlesiydi.  
Suskun sözcüklerin iç çekişiydi.  
Son bir kıvılcıma sahip  
Tek kibrit tanesiydi  
Geçmişin külleri saklı şöminesinde.  
Bir dağ evinin donuk resminde...

## ÜÇ GÜNLÜK MACERA

*-Çok kimseli kimsesizlere-*

İçini çekerek, kalktı yerinden  
Pencereye baktı, ufuk boğuktu  
İçindeki yara yandı derinden  
Şafak sökmemişti, hava soğuktu

Yıkadı yüzünü durgun ve sessiz  
Süzüldü gözlerden birkaç damla yaş  
Hem çok kimseliydi hem de kimsesiz  
Yöneldi kapıya yorgun ve yavaş

Başiboş dolaştı avare, bitkin  
Boşa mı geçmişti bunca seneler  
Başını salladı. Neden ve niçin?  
Öyle harcanmazdı onca seneler

Sislenen ufkunda hayale daldı  
Dinmişti efkârı, bitmişti keder  
Gerçeğe dönünce büsbütün soldu  
Sırtladı hayatı akşama kadar

Sokaklar onundu, cadde ve meydan  
Taşlarla konuştu, taşlarda durdu  
Dolaştı gün, ay, yıl; dolaştı her an  
Yüreği son defa taşlarda vurdu

Kesildi nefesi yıkıldı yere  
Kainat büyüdü, sonra küçüldü  
Zamanı gelmişti, bitmişti süre  
Ona da bir ömür böyle biçildi

Nasıl yaşamıştı neler görmüştü  
Bilinmez ki nasıl yarası vardı  
Belki de sevdaya selam durmuştu  
Sevdası toprakla kendini sardı

Sahipsiz cesedi yerden aldılar  
Sahipsiz sevdayı aldılar yerden  
Kimsesizler toprağına saldılar  
Silindi gözlerden ve gönüllerden

Sessiz ve sedasız gitmişti burdan  
Gönlü öteelerde, arkada gözü  
Kurtuldu dünyadan, kurtuldu dardan  
Bir kelam etmeden bitmişti sözü

## ÖĞRETMENİM

Işıl ışıldır bilgileriniz  
Yalandan uzak yüreğiniz  
Yozlaşan şu dünyada  
Bir siz kaldınız tertemiz.  
ÖĞRETMENİM...

Parlak yanan yıldızlarsınız  
Çiçekler kadar narinsiniz  
Yalan dolu şu dünyada  
Uzak kalan bir sizsiniz.  
ÖĞRETMENİM...

Yalandan, hileden uzaksınız  
Herkes yanılrsa siz yanılmazsınız.  
Değişen şu dünyada  
Her şey değişse, siz hep aynısınız.  
ÖĞRETMENİM...

Bilgilerinizi almadan dağıtırsınız  
Yüreğiniz sevgi bağlarınız  
Kararan şu dünyada  
Işık saçan umutlarsınız.  
ÖĞRETMENİM...

Yurdumun dağlarında, ovalarındasınız  
Halkımın mürşidi, aydınısınız.  
Şaşırın şu dünyada  
Bizlerin rehberi, parlak ışığısınız.  
ÖĞRETMENİM...

Vatan için kurşuna sipersiniz  
Barış için ölen sizensiz.  
Cahil olan şu dünyada  
Yok olmayacak tek fanisiniz.  
ÖĞRETMENİM...

Siz hep böyle kalınız  
Sizinle aydınlanacak yarınlarımız  
Yok olan şu dünyada  
Hep var olacak kutsal varlıklarsınız.  
ÖĞRETMENİM...

Sizleri çok seviyorum  
Bende öğretmen olmak istiyorum.  
Şu küçük dünyamda  
Ben de sizin gibi varım diyorum.  
ÖĞRETMENİM...

## **SANA GÜL UZATAN BİR GENÇLİK VAR**

Çanakkale'nin bağrına sokulurken hançer  
Dilinde tek bir seda "Allahuekber"  
Dedi:  
"Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber"  
Bin öldü bin dirildi de  
Gömmedi tarihe bir tek asker

Feryatlar söz oldu dilinde  
Yetimler köz  
Bülbülleri susturdu kendi tuttu matemi  
Akıtıp içine yaşları gizli gizli  
Dedi: "Hani bu yurdun sahipleri?"

Dolaştı adım adım  
Nasır tuttu kalemi  
Sildi gönüllerdeki umutsuzluk pasını  
Nasrullah Camii'nden arşa değerken sesi  
Öpmek için Mehmet'i  
Gökten ecdadlar indi

Dalgalandı bayrağım dualarıyla  
Boğamadı imanı "tek dişli canavar"  
Hürriyet ışığında yükselirken vatan  
Düştü kubbemize ilahi bir nur gibi istikbal

Ey Akif! Bil ki, ne sana ne ırkına yok izmihlal  
Kazanacaksın yüreklere gönüller zikrettikçe istiklal  
Ne olur durma küskün sevgin yüreklere dar  
Bak, hilalin altında  
Sana gül uzatan bir gençlik var!

## YAŞAMALIYIM İŞTE

Yaşım otuzbir nasıl geçti onca zaman,  
Arkama dönüyorum uzun bir yol,  
Yanıma bakıyorum, kısa bir mutluluk,  
En son ne zaman güldüm anımsamıyorum.  
Her zaman hüzün, her zaman gözyaşı.  
Çocukluğumu bile yaşamadım, yaşayamadım.  
Kaşları her zaman çatık, otoriter bir baba.  
Yapma etme kızım diye, dilinde tüy biten bir anne.  
Küçüklüğümde kazımışım benliğime  
Ben böyle olmayacağım.

İçime attığım, gizlediğim her mutsuzluğum,  
Gün gelir eritip bitireceğini nereden bilirdim ki beni,  
Otuzbir yaşında kalp hastası olacağımı  
Ama niye ben niye?  
Yaşamak zorundayım, yaşamalıyım.  
O iki yavrucuk için yaşamalıyım,  
Bir kez de olsa mutluluğu kahkahalarla duymak için yaşamalıyım  
Yaşamalıyım işte...



## ÖĞRETMENİM

Öğretmenim, öğretenim, sen kılavuzum.  
Sensin kurtuluşa ön öğretmenim.  
Sen benim Fatih'im, sensin Yavuz'um,  
Sensin tarihimde şan öğretmenim.

İstiklâl güneşi, sönmeyen bir nur  
Milletim hep seni övgüyle okur.  
Yükselmiş memleket seninle olur.  
Millete verirsin yön öğretmenim.

Yan da yan durmadan, aydınlat bizi.  
Nasıl kat etmişti atla denizi,  
Adalet timsali geçmişimizi.  
Ancak anlatırsın, sen öğretmenim.

Yunus'ca söyleşir, onca coşarsın.  
Önün engel olsa, yılmaz aşarsın,  
En ücra köyüme durmaz koşarsın.  
Ufuklarda doğan gün öğretmenim.

İlmi, ilimce öğrendik senden.  
Ruhu nasıl ayırırlar bedenden.  
Korkar oldum artık bugünkü günden.  
Anlat bana kimim ben öğretmenim.

Söyle Oğuz muyum, yoksa Alparslan?  
Var mı damarımda halâ eski kan?  
Yoksa istemem ki, olmasın bu can.  
Cevap vermez isen, yan öğretmenim.

Yan ki köksüz nesil, hem de ümitsiz,  
Kendini bilmede kalmış nasipsiz.  
Böyle bir memleket kalır sahipsiz.  
Olmaz mı tarihte son öğretmenim?

Kendini unutan olmaz mı köle?  
Sen anlat ne olur, çeksen de çile.  
Bütün herkes ayrı düşünse bile,  
Sen bensin, ben de sen öğretmenim.

Sen, “YÜKSEL TÜRK” diye seslenen o ses.  
Sen, ruhları yıkayan, büyü nü nefes,  
Ümitsiz olmasın sevin sin herkes,  
Damarımda asil kan öğretmenim.

Sensin Sakarya'mız, sen Çanakkale,  
Sen varken gelir mi, zay istiklâle?  
Cehalet yangını kabarsa bile,  
Yine söndürürsün, sen öğretmenim.

Sen Hoca Yesevi, sensin Mevlana,  
Sen ruhumu okşayan, şefkatli ana,  
Gönlümden fışkıran, hürmetler sana,  
Lütfen kabul buyur, sen öğretmenim.

Selam, sevgi sana, şeref taç sana,  
Artık yüzün gülsün, övgü az sana,  
Selam olsun Ulubatlı Hasan'a,  
Burçlara dikilen sen öğretmenim.

Dumanım tüterim “TÜRK OCAĞI”ndan  
Her yanı Türk kokan, yurt bucağından.  
Hayalim süsleyen, kutlu dağından,  
Dahada yücesin SEN ÖĞRETMENİM.

## **YAKARIŞ**

Yer, gök, kainat matemde,  
Hilal sessiz, yıldız uykuda.  
Gözler yaşlı, gönüller yaşlı,  
Gazi sessiz, şehit uykuda...

Baharda çiçekler tez soldu.  
Melekler sordu, neden oldu?  
Bu ne aşılmaz çetin yoldu?  
Yollar sessiz, yolcu uykuda...

## ŞANLI RASÛL'E

Evrenin en parlak güneşi doğdu,  
Isındık, feyz aldık, tenevvür olduk,  
Zulmeti, vahşeti, haşyeti boğdu,  
Şiddetten, zilletten, dertten kurtulduk.

Bizim için çile çekti, gam çekti,  
Yaşadı, öğretti Din-i İslâmı,  
Tevhid, dostluk, sevgi ekti, aşk ekti,  
Üzerine olsun Hakk'ın selâmı.

Hangi insan var ki arzda, söyleyin,  
Düşmanı güvenip emanet verdi,  
Akıl sahipleri insaf eyleyin,  
"Akı olmayanın dini yok" derdi.

Bir kişiyle, ya da meclis anında,  
Sözlerini tane tane söylerdi,  
Kendini beğenmiş kâfir yanında,  
Azametle ona nazar eylerdi.

Fakirin hâmisi, garip babası,  
Gönlü kırıklara ümid olmuştu,  
Herkese açtı geniş abası,  
O'nda erdem, ahlâk vücût bulmuştu.

Şirke, zulme karşı mücadelesi,  
Kararlı duruşu, etkin girişi,  
Komutan olmuştu siyah kölesi,  
Eşitti gözünde köle-hür kişi.

Adalet yolundan zerre şaşmadı,  
Tefecilik, kan davası yok oldu,  
Rütbe, makam, şan peşinden koşmadı,  
Asırlardır müntesibi çok oldu.

Arka dişi görünmedi gülerken,  
Sünnetiydi O'na has tebessümü,  
Dövmedi dizini kabre girerken,  
Zeyneb'i, Kasım'ı, Ümmü Gülsüm'ü.

Üç dedi münafık alâmetini:  
"Söz verdiği zaman sözünden döner,  
Korumaz kimsenin emanetini,  
Yalan söylemesi bir başka hüner."

Müslümanı bir güzel tanımladı:  
"Zarar gelmez elinden ve dilinden",  
Arkasından sözünü tamamladı:  
"Mazlumun hakkını alır zalimden."

Kendini tanıttı tevazusuyla:  
"Kuru ekmek yiyen kadının oğlu,"  
Müslümanın acısı, sızısıyla,  
Kalbi parça parça, yüreği dağlı.

Buyurdu ki, " ey müminler dinleyin,  
Nefsinize her ne diliyorsanız,  
Kardeşinize de onu dileyin,  
İslâmı hakkıyla biliyorsanız."

Müslümanlar her bir şeye muhtaçken,  
Bedr esirlerinden ilim istedi,  
"Yanında komşusu susuzken açken,  
Tok yatan bizlerden değildir" dedi.

Şanlı Rasûl Kur'an'ın ta kendisi,  
Etten ve kemikten, yürüyen vahiy,  
Alemlerin Rahmeti, Efendisi,  
Düstûru ilâhî emir ve nehiy.

Ey kimsesizlerin kimsesi Rasûl!  
Düşmanına bile merhamet ettin,  
Cümle mazlumların gür sesi Rasûl!  
Sen ki zalimere en büyük settin.

Emanet bıraktın Kur'an-Sünneti,  
Tebliğine Hakk'ı şahid eyledin,  
"Kim ki taşır ise bu emaneti,  
Cennet vâcip olur o kula" dedin.

## **GÜZELLEME**

Güzel ne gezersin sıladan ayrı?  
Yok mudur sevenin yalan dünyada?  
Yakışmaz insana denginden gayrı.  
Gonca gülü kurda kuşa yâr etme.

Mihnet etme sevda için ellere,  
Düşürürler gurbet ilde dillere,  
Zülûflerin açıp verme yellere,  
Sonra pişman olup ah-u zâr etme.

Gönül evin harap olur nâr olur,  
Gül bahçende baykuş öter hâr olur,  
Solar güzelliğın târumâr olur,  
Şu dünyada bir gün bile kâr etme.

Vehbi söyler kendi dinler nafîle,  
Ömrü geçti bin bir çile ah ile,  
Gönül kuşum bir gün olsun sen bile,  
Sevdiğin diye kimselerden âr etme.

## "9 EYLÜL" DE İZMİR

Babama Veda...  
Felaket bulutlan çöküyor sanki şehrin üstüne  
Yer-gök ağıt yakıyor olacaklara dair  
Milyonlarca el sıkıyor yüreğimizi, nefessiz kalıyoruz  
Bir el! Simsiyah bir el!  
Koca bir parça söküyor kalbimizden  
Yetmiyor hıçkırıklarımız felaketi durdurmaya  
Gideni geri almaya gücümüz yetmiyor  
Ölüm sisi gibi çöktükçe keder, şehrin üzerine  
Zavallılığımıza bakıp,  
Kaybettiğimize yanıp,  
Gidenin ardından, daha bir ağlıyoruz!

## **SOKAK ÇOCUĞU**

Yetim kaldım daha doğmadan sonra da öksüz  
Ne baba gördüm ne annem oldu benim  
Kaderin oldu hep benimle ilgili son söz  
Oysa ne hayallerim vardı öğretmenim

Köyüm terk etti ilk önce  
Sonra memleketim, sonra da siz  
Felek de çekti elini yakamdan sizi görünce  
Ben sizdeyim öğretmenim siz ise bensiz

Söküp attınız yüreğinizden ama  
Bu şehir sardı sarmaladı beni  
Yapışıp her gece karanlıklar yakama  
Fısıldar kulağıma "boşver öğretmeni"

Ben kalkarım her sabah güneş yatarken  
Üzerimde gazete sayfaları biraz da tiner akşamdan kalan  
Rüzgar süpürür sokakları ben volta atarken  
Gerçek bir tek ben ve sokak, gerisi yalan

Sohbet ederiz her sabah kaldırım taşlarıyla  
Ben gözlerimle konuşurken onlar hep dinler  
Sonra kuşlar karışır aramıza o dik başlarıyla  
Sonra da siz elinde kitap ve kalemle öğretmenler



Yüreğim kabarıp hep ağlarım gözyaşı akıtmadan  
Görünce çanta elinde koşan çocukları  
Dönüp de arkalarına bile bakmadan  
Sonra bir zil sesi yırtarcasına kulakları

Neden beni kimse sevmiyor öğretmenim?  
Okşamıyor saçlarımı hiç kimsenin eli?  
Çok mu kötüyüm suçum ne benim?  
Neye karşılık tüm bunlar neyin bedeli?

Kimine göre serseriyim kimine göre piç  
Ne biçim düzen bu nasıl dünya  
Yorganım bir parça rüzgar, döşeğim kerpiç  
Belki de hayal tüm bunlar, beklide rüya

Hiçbir şey korkutmuyor beni artık ölüm dahil  
Sırtımı tırmalayan rüzgar, üzerime yağan kar bile  
Çılgına dönmüş şu serseri sahil  
Bu hiddetin, çırpınışın öfken nafile

Dünya bu kadar mı bencil, bu mu hayat?  
Kaldırmıyor artık şu yorgun toy bedenim  
Benimki zamanda zoraki seyahat  
Yolun neresi bu yarısı mı, sonu mu öğretmenim?

Artık kalmadı ne gücüm ne takatim  
Son ders, son akşam belli çalan zilden  
Pes ediyorum siz kazandınız anladım  
Son bir arzum bir isteğim var sizden

Bir anne bir de baba çizim tahtaya sevgiyle  
Sonra da bir şiir yazın SOKAK ÇOCUĞU diye

## ZOR ÖĞRETMENİM

Her güne gülerek başlamayı umarsın,  
Bu gidişle bu iş zor öğretmenim.  
Didinir, çırpınır çareler ararsın,  
Yalnız kalmışsan zor öğretmenim.

Kaderin bellidir kaleminin yazgısı,  
Hazırdır darda boynunun askısı.  
Bu uğurda ölemdir bu yolun şanslısı,  
Ölenle ölebilmek zor öğretmenim.

Hep gülmeyi düşlersin kendince ümitli,  
Ağlamadan gülmek zor öğretmenim.  
Sınıfında çocuklar öksüz ve dertli,  
Çare olmadan gülmek zor öğretmenim.

Bakmayın gönül köşeme hüznün var hüznün  
Çare tükenmişse muhabbet zor öğretmenim.  
İmkânlar kısıtlı öğrenciler ki, çok üzgün,  
Azmin bitmişse düzeltmek zor öğretmenim.

Sevgidir ilacın, cesaret kalkanın,  
Haine silahın kalem öğretmenim.  
Bilgin, cesaret, yürek ve azmin,  
Ülkeme ışık, nur öğretmenim.

Varsın zalimler zulmüyle anılsın,  
Öğretmene şehitlik şan öğretmenim.  
Kalemin bilgiyi şerefle yazsın,  
Ülkeme şehitlik az öğretmenim.

Bu yolda teslimiyet kozdur haine,  
Vatana kalleşlik zor öğretmenim.  
Kalemin doğru yazmazsa nafiye,  
Cahile doğru satmak zor öğretmenim.

Sen ağla, sen üzül vatan sağ olsun,  
Ser vermeden sağ olmak zor öğretmenim.  
Nice Fatih'lerin ruhu şad olsun,  
Ders almadan zafer ki zor öğretmenim.

Gönlünü rahat tut bil ki yalnız değilsin,  
Yiğitler arkada çok öğretmenim.  
Ölsen de şerefiyle şehit oldu denilsin,  
Fatihalar okuyacak çok öğretmenim.

Bu kalem dertlidir sitemi var affedin,  
Boş sorulara cevap yok öğretmenim.  
Ararsalar seni hangi köydesin,  
Dağlar taşlar hep sen öğretmenim.

## **MEDET YA RAB!**

Yolculuğumuz sanadır  
Ve aızığımız sendendir  
Unuttuk menzilin yolunu  
Bilmem nedendir?  
Yüceldikçe dipsiz kuyulara düştük  
Yokları bölüştük  
İşte savaşımız  
Ağrıyor başımız  
Medet! Medet! Ya Rab!...

Deryalarda susuz kaldık  
Serapa daldık  
Bilmek yanmakmış  
Sormak bilmekmiş  
Dillerimiz lal oldu  
Gönüllerimiz bir hal oldu  
Ham kaldık  
Kem kaldık  
Medet! Medet! Ya Rab!...

Gül verdin bağımıza  
Dikenini batırdık canımıza  
Bahçıvanı payladık  
Ne varsa tarumar eyledik  
Şimdi parya bile değiliz  
İblis'in kapısında dilenciyiz  
Sen Rahman'sın  
Sen Rahim'sin  
Medet! Medet! Ya Rab!...

Biz kuluz, sensin nimetimiz  
Sana köleliktir hürriyetimiz  
Noksanımızı tamamla, hoşgör  
Yüreğimizi nazarınla nakış nakış ör  
Sığınağımız sensin  
Aradığımız sensin  
Sen ol dersen olur  
Bizi duy ne olur  
Medet! Medet! Ya Rab!...

*"Benim hayatta yegâne fahrim,s ervetim Türk'lükten başka bir şey değildir. Bu memleket tarihte Türk'tür, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.*

*Ne Mutlu Türk'üm diyene..."*

*M. Kemal ATATÜRK*

## **NE MUTLU**

Atatürk böyle söylemiş  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene  
Hem de çok güzel eylemiş  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Gocunmaya gerek var mı?  
Böyle demek bize ar mı?  
İnkâr etmek büyük kâr mı?  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Türkiyelilik ne demek  
Ardır bunu benimsemek  
Yok bu numarayı yemek  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Bu milletin ismi Türk'tür  
İsmi gibi cismi Türk'tür  
İyi bakın resmi Türk'tür  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Gözüm toktur gönlüm toktur  
İnsanlığa faydam çoktur  
Tarihimde leke yoktur  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Hem yiğitlik erlik için  
Hem bütünlük birlik için  
Huzur için dirlik için  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Uzak durma bana öyle  
Biz kardeşiz yaklaş şöyle  
Bana katıl sen de söyle  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Bayrağa renk katanımız  
Vatan bizim vatanımız  
Yatan bizim yatanımız  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Hem bu güne hem de düne  
Bakın nam saldığım üne  
Orta Asya'dan bugüne  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Düşmeyelim namert ize  
Kanmayalım yalan söze  
Başka dost yok bizden bize  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Beraberdik hep yan yana  
Anlatayım bir bir sana  
Çanakkale şahit bana  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Sakarya'da kan dinmedi  
Türk, Kürt, Çerkez, Laz denmedi  
Yemen'e giden dönmedi  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Şehidimiz gâzimiz bir  
Geçmişimiz mazimiz bir  
Bak tarihe izimiz bir  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Vur yumruğu takır takır  
İhanet zincirini kır  
Durma ülkem durma haykır  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Ülkenin felâhı için  
Mazlumların âhı için  
Şehitlerin ruhu için  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Musul için Kerkük için  
Kıbrıs için Türklük için  
Birlik ve bütünlük için  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Gölgesidir benim sılam  
Bayrağıma olsun selâm  
Bilmem bundan başka kelâm  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Düşünelim fikredelim  
Hep bu sözü zikredelim  
Hamd edelim şükredelim  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene  
Ne Mutlu Türk'üm Diyene

## ÜLKÜ GÜLÜME!

Ülkü gülüm, bir hasret sarar yüreğimi derinden  
Sızlar yaralarım binbir yerinden.  
Küçük bir sitem duymayayım dilinden;  
Bütün karanlıklar inadına üstüme gelir,  
Fırtınalar kopar yaralı yüreğimde,  
Ülkü gülüm söyle, fırtınalar dize mi gelir?  
Bir ümit ışığı ararken kara gözlerin,  
Islak bakışlarında, bir damla gözyaşı olasım gelir...

Bir buruk ağıt varsa şimdi dudaklarımda  
O şanlı destanların yerine,  
Ben dayanamam ülkü gülümün  
Saçlarının tek bir teline.  
Göstermeyin gözyaşlarını, dayanamaz yüreğim,  
Üşür bedenim, titrerim yine,  
Alıp yüreğimi, kınalı ellerine koyuveresim gelir!...

Bir zamanlar doludizgin koşardı atlar,  
Böyle boynu bükük değildi o eski yurtlar!  
Yol gösterirdi Ergenekon'da bozkurtlar  
Bir güzel yurt, bir şanlı tarih  
Gelir gözlerimin önüne serilir.  
Sonra yüreğimi kahreden bir sis perdesi;  
Silinmesin diye hayali gözlerimden,  
Kapatırım gözlerimi; işte o an, kör olasım gelir...

Yüreğim fatihalara muhtaç bir mezar taşı,  
Yüreğim yağmura hasret bir kurak toprak!  
Yüreğim uzak sevgisizliklerden,  
İhanetlerden uzak ve uzak ikiyüzlülüklerden!  
Yüreğim şikayetçi yapılan zulümlerden,  
Şikayetçi her yerde feryat feryat!  
Çaresizlik yağmur olup boşalırken gözlerinde,  
Dudaklarında bir buruk ağıt olasım gelir...



Bir ümit sancısıyla kıvrandır geceler,  
Bilirim geceler güne hasrettir.  
Gözyaşlarıyla ıslanırken nurlu secdeler;  
Bir rüzgâr eser Türkistan ellerinden,  
Dünden bugüne selam getirir.  
Yine filizlenir yüreklerde yetim sevgiler  
Semalara açılan avuçlarda bir dua,  
Secdelere kapanan bir alın olası gelir...

Sanma bu hasret tüter başımızda hep duman duman  
Yine duyulur içimizi ürperten ezan sesleri,  
Şanlı destanlar süsler dudaklarımızı birgün,  
Birgün dalgalanırız yeniden bayrak bayrak!  
Müjdelerle yüklüdür başımız üstündeki bulutlar,  
Yağar beklediğimiz yağmurlar sağanak sağanak...  
Ve çözülp büyüler, dile gelirken her zerre toprak,  
Ana yurdun bağrında, bir avuç toprak olası gelir...

Ülkü gülüm, senin için söylenen bir türkü,  
Yalnız senin adına yazılan bir şiir,  
Senin için dökülen bir damla gözyaşı,  
Kâinatı uyandıran bir acı çığlık olası gelir!  
Kör karanlıklara sıkılan bir kurşun,  
Tetiği çeken güçlü kuvvetli bir el,  
Engel tanımayan deli bir sel  
Ve uğrunda solan bir gül olası gelir!...

## YOKLUĞUNDA BULMAK SENİ

Ey Mehlika gözlü güzel!  
Bir ok şimdi sinemde bakışların  
Bir sızı ki sorma gitsin  
Nasıl yakıp kavuruyor  
Sevdanla yanmak ne güzel ...

Güneşi koparıp da gökyüzünden  
“Ne olur doğ” diye beklemek  
Ay ışığına hasret ekip  
Vuslata vuslat eklemek  
Geçmeyen zamana inat  
Beklemek ne güzel...

Çorak toprağa atılan tohum  
Kavrulan sahrada ılık yağmur  
Zifir karanlığa çakılan kibrit  
Ve aramak en safıyla kendini  
Sevmek ne güzel...

Bilmek seni yakında  
Yakınında duramamak  
Uzanmak sonra  
İmkansıza uzanır gibi  
Adem gibi, kement gibi saçlara  
Dokunmamak ne güzel...

Yüređimi ıkarıp  
Bırakıvermek ayak ucuna  
Bir iz beklemek sana ait  
Bir mürce gece ve sabahlarda  
Sonra eriyip gitmek ayak toprađında  
Yerle bir olmak ne güzel...

Gülmeyi unutmak  
Hep hasret arifesinde  
Gülen gözlerinde  
Tenhada kalmak  
İnleyip durmak Şuaybca  
Gözyaşı ne güzel...

Unutulup gitmek  
Yırtılıp atılan  
Takvim yapraklarında  
Bir daha hatırlanmamak  
Mısralarda, satırlarda  
Kaybolup gitmek ne güzel...

En büyük nimet içinde  
Nasipsizliđi aramak  
Divanelik sırrında yaşamak  
En halis sevdayı  
Mecnun olmak ne güzel...

Durmadan yazmak seni  
Harf harf, hece hece  
Mısralarla örmek  
Şiirin burlarını  
Bitti demek ne güzel...

## RÜZGAR

Bazen bir şarkıdır bana,  
Kanımı kaynatan bu deli rüzgar.  
Aniden neşe salar da,  
İçime öylece bu deli rüzgar

Bilmem ki insanlara neyi müjdeler,  
Hiç susmak bilmez uzun geceler.  
Sanki, bitmez ayrılıkları heceler,  
Saatler sürer de bu deli rüzgar.

Bir ıslık oluverir bazen,  
Bir ürperti salar derinden.  
Nereden geldiği bilinmeyen,  
Hasretler kokulu bu deli rüzgar.

Yücelerden ovaya öyle bir iner,  
Karı buzu ateşle eritir geçer.  
Her estiğinde eker de gider,  
Hasreti bağırma bu deli rüzgar.

Şiirlere söz, şarkılara beste,  
Aşıklara en güzel birer nağme.  
Onulmaz yarama ne büyük çare,  
Olur zaman zaman bu deli rüzgar.

Ne ana, kardeş ne de yar,  
Kapımı ansızın bir rüzgar çalar.  
Kara kışta sanki bir bahar,  
Yaşatır bana bu deli rüzgar.

Akar oluk oluk kanlı yaşlarım,  
İki yana düşer artık kollarım,  
Bu defa kapanır yaşlı gözlerim;  
Kefenim de olur bu deli rüzgar,  
Mezarım da olur bu deli rüzgar.

## **TEFEKKÜR**

Memleketin isimsiz, namsız kahramanı.  
Köyün hemşiresi, büyük, bilge adamı  
Ülkemizin her şeyi canı ve cananı,  
Kendi kendimize bir şey soruyor muyuz?

Başkasının kusurunu konuşuruz hep,  
Kendi kusurumuzu araştırmayız pek,  
Bizler de mi kusurluyuz acep düşünsek,  
Kusurları kendimizde arıyor muyuz?

Neleri öğrettik biz neyi anlattık?  
Çocuklarımıza neyi, nasıl aktardık?  
Ne gibi deneyler, araştırmalar yaptık?  
Doğru yaptığımıza inanıyor muyuz?

Deme bana sakın neyle, nasıl yapayım?  
Hocam her şey para değil kurban olayım!  
Yapanlar nasıl yapıyor düşün bakayım,  
Maddeyi biraz geriye atıyor muyuz?

Para her şeyi çözmez sakın ha aldanma,  
Onun pembe rengi mutluluk verir sanma,  
Dünyanın boz bulanık renklerine kanma,  
Mutlu olmayı huzurda arıyor muyuz?

Hakkımızı aryalım geri kalmadan,  
Mücadelemiz birlikte asla yılmadan,  
Fakat öğrencimize zararı olmadan,  
Eğitime katkıda bulunuyor muyuz?

Okulda, dairede müdürüm, amirim,  
Ben de etten kemiktenim bende insanım,  
Derdimi ve sıkıntımı sordun mu benim,  
Problemlerin nedir diye soruyor muyuz?

Kardeşim öğretmenim verelim el ele,  
Hep beraber yürüyelim güzel günlere,  
Canım vatanın ihtiyacı var bizlere,  
Biraz da fedakar olabiliyor muyuz?

## DİLEK

Önce eşsiz dilimi,  
Oğuz'u Fatih'imi,  
Kendi öz tarihimi,  
Öğret be öğretmenim.

Ergenekon yurdumu,  
Kılavuz Bozkurdumu,  
Adaletli ordumu,  
Öğret be öğretmenim.

Kime duyam kinimi,  
Kime açam sinemi,  
Kutsal İslam dinimi,  
Öğret be öğretmenim.

Türk eğmemiş başını,  
Milletler yarışını,  
Terakki savaşını,  
Öğret be öğretmenim.

Neden verdim canımı,  
Niçin döktüm kanımı,  
Kurtuluş fermanımı,  
Öğret be öğretmenim.

Dinmesin ezanımız,  
Susmasın ozanımız,  
Yayılmak şanımız,  
Öğret be öğretmenim.

Kimler kazdı kökünü,  
Kimler çekti yükünü,  
Şu mübarek ülkümü,  
Öğret be öğretmenim.

Cihanı gezdiğimi,  
Zalimi ezdiğimi,  
Destanlar yazdığımı,  
Öğret be öğretmenim.

Sevmem ben esareti,  
Seçmişim hürriyeti,  
Kurduğum Cumhuriyeti,  
Öğret be öğretmenim.

Ceddimin emanetini,  
Kafirin ihanetini,  
Seçkin medeniyetimi,  
Öğret be öğretmenim.

Kızıl elma neresi,  
Kaldı bende hevesi,  
Çin Seddi neyin nesî,  
Öğret be öğretmenim.

Milletim ezilmesin,  
Analar üzülmesin,  
Kenetler çözülmesin,  
Öğret be öğretmenim.

Sevgilim özgürlüğü,  
Bölünmez bütünlüğü,  
Tam Atatürkçülüğü,  
Öğret be öğretmenim.

Askerimi öldürtme,  
Vatanımı böldürtme,  
Hainleri güldürtme,  
Öğret be öğretmenim.

Devletim baki kalsın,  
Milletim mutlu olsun,  
İnsanlarım hep gülsün,  
Öğret be öğretmenim.

Önce bana sevgiyi,  
Barış denen olguyu,  
O en yüce duyguyu,  
Öğret be öğretmenim.

## ÜŐÜYORUM

Sođuktan deđil bu űrpertim.  
Kimsesizlikten űőuyorum.  
Hayır tek bařına deđilim.  
Kalabalıkta űőuyorum.

Çevremdeki insanlar nerde?  
Geleceđine çalıřıyor.  
İnsanın son durađı nerde?  
Hatırladıkça űőuyorum.

Yediđim belli, içtiđim de.  
Daha fazlası çöplüđümde.  
Kar yolları kapattıđında.  
Fakir gördükçe űőuyorum.

Acep dalga mı geçiyoruz  
Kendi kendimizle, bilmem ki.  
Bařkasına mal yıđıyoruz.  
Giden gördükçe űőuyorum.



## **KERKÜK KİMİN?**

Hakk ana gibi yar, Bağdat gibi diyar verdi,  
Sonra yağma etti düşman, toprağa kan düştü.  
Babam vatanını canından çok severdi,  
Şimdi şehit oldu, bahtımıza hicran düştü.

Vuruluyor her gün, tomurcuk gibi çocuklar,  
Gözyaşı, şehit kanı toprağa karışıyor,  
Savaştır bu, savaşın dini imanı mı var?  
Haçlılar müslüman öldürmede yarışıyor.

Ey Bağdat! Evliya diyarı, müslüman yurdu,  
Bugün rahat yüzü görmez, senin ölün, dirin.  
Ehl-i sâlip ordusu yine şu an kudurdu,  
Ah! Ne belalı yermiş dünyada senin yerin.

Yüreğin yufka olur, şairlik varsa serde,  
Musul, Kerkük için, yıllar yılı içim yandı.  
Şimdiye kadar kaç kişi düştüyse bu derde,  
Bu sevdaların sonu, varıp kabre dayandı.

Bir zamanlar dünya tarihini biz yapardık,  
Yemen türküleri söyleten çöller utansın.  
Atlara Tuna'da biner, Fırat'ta sular dık,  
Din kardeşine silah çeken eller utansın.

Ne Osman'ımız Osman, ne Murat'ımız Murat,  
Kelleleri koltuğa alamaz olduk bugün.  
Ne Dicle'miz Dicle, ne Fırat'ımız Fırat,  
Öz vatanda Türk üzgün, gurbette Kerkük üzgün.

Kabrinde kemiği sızlıyor şehit dedemin,  
Fırat, Dicle bizimse koynundaki yar kimin?  
Tövbemizi bozup, turan için ettik yemin,  
Bağdat elden gitti, Kerkük adlı diyar kimin?

## **BAYRAK GÖLGESİNDE**

Çağdaş geleceğe giden yolda, izindegiz Ata'mızın.  
Eli elimizde, hep bizimle  
Bayrağımız çelikleşmiş bileğimizde,  
Gündüz yok-gece yok, bu ideal bizimle  
Atıyoruz adımları övünçle ileriye.

Bir gölge ki, bu göklerde bizim kanımızın.  
Bir vatan ki, bu toprak bizim ecdadımızın.  
Dünyamız ki kurduğumuz, bütün varımızın.  
İşaret parmağında gittiğimiz ufuklar,  
Ulu önder Ata'mızın.

Anlamı var damarımızda asil kanımızın,  
Cumhuriyetimiz var, emanetimiz yarınlarımızın.  
O bizimle biz onunla, çağdaş uygarlık yolunda,  
"Türkün" demekten gurur duyuyoruz,  
İlke ve inkılaplarıyla her fikriyle, izindegiz Ata'mızın.

Yemin ettik şehitlerimizle, Çanakkale'de  
Yemin ettik kurşun sesinde, milletimizin zor gününde.  
Yemin ettik, "Kurduğumuz Cumhuriyet yaşayacak." diye.  
İstiklal Marşı'mızla, Ata izinde, altı ilkeyle geleceğe  
"Bu vatan Türk'ün." diyen, Ay-yıldız gölgesinde.

## GÖZYAŞI

Ne vardır onun içinde bilinmez,  
Aktığında kaybolur sanki gönül sızısı.  
Bu bir deniz değil, ırmak desen hiç değil,  
Altı üstü akıtılan, iki damla gözyaşı.

Kâh aşık selâmı, kâh bebek nidası,  
Kâh hüznün ifadesi, kâh sevinç meyvası.  
Bahsedilen mülk değil, para desen hiç değil,  
Altı üstü akıtılan, iki damla gözyaşı.

Ne yazı var, ne kışı, ne de gecesi, gündüzü,  
Beslenir gariplerin, çatlamaş çorak yüzü.  
Söylediğim kar değil, yağmur desen hiç değil,  
Altı üstü akıtılan, iki damla gözyaşı.

Yok bilirsiniz değil mi, dertlilerin yoldaşı,  
Arkadaştır her zaman, bazen olur sırdaşı.  
Tanıttığım dost değil, ahab desen hiç değil,  
Altı üstü akıtılan, iki damla gözyaşı.

## GURBET

Gurbet, inandım. Senin tılsımlı oltaların var,  
"Adam olmak" adına kaç genci kaçırdın.  
Sılada analar ağlar, babalar ağlar,  
Oğullarına, günleri zehir edip içirdin.

Kardeşlerimin kimini aldın, kimini sattın,  
Tam iyileşirken yüreğimdaki yaralar,  
Bu sefer de oğulcuğumu aldattın.  
O da düştü ağına neye yarar?

Gerçekleri, acı söyleyen ayna gibisin,  
Yaşlıya yaşlı, çirkine çirkin denmez ki.  
Gurbetin insanı adam edişi var ama,  
Bu kadar da acımasız olunmaz ki.

Ellere yakında, bize uzaklarda sattılar,  
Aldığımız da beş para etmez beylikler.  
Hep biz gibi garipleri aldattılar,  
Gurbet, al verdiklerini, aldıklarını geri ver.

Gurbet, oğlun kızın var mı senin?  
Sanırım varsa da üveydir.  
Ya da okuluna evinden gidip gelmiş,  
Bey oğlu beydir.

Gurbet, sen akbabalardan betersin,  
Körpecik yavruların peşine düşersin.  
Onlar sabredip, ölmemizi beklerler ama,  
Sen adamı ölmeden önce yersin.

Gurbet, sana selam verilmez ama,  
Oğlumu rehin aldın. Ocağına düştüm.  
Hikmetinden sual sorulmaz ama,  
Yine gencecik insanları ağlatır mısın?

## ÖĞRETMENİM

Senin her halini ancak senin gibi yanan bilir,  
Senin gibi yaşayıp da seni her gün anan bilir.

Fil dışı kalelerden bakmayın diyenler bakıyor,  
Göz yaşların Ceyhun olmuştur, sessiz sessiz akıyor.

Öğretmenim sen ki fedakar mesleğin neferisin,  
Açlık ve yoksulluk içinde yürüyen seferisin.

Her şeye rağmen mum gibi yanıp, ışık saçıyorsun,  
İlim, irfandır önderin cehaletten kaçırıyorsun.

Milli kültür miras dedin, aktardın yeni nesile,  
Bugünler seni hatırlamak için oldu vesile.

Bu kutsal çalışmalar ki; senin yegane gayendir,  
Ülkemdeki bu başarılar ancak; senin payendir.

İçindeki buruk bir coşku, bakışında hüzün var,  
Tasasız yaşadığın ne baharın ne de güzün var.

Bil ki; sorumluluk büyüktür, sorunlarla yürümez,  
O önder ki, rehberimizdir, ümitsizlik bürümez.

Atam: "Hayatta en hakikî mürşit ilimdir" dedi.  
Bizlere önder olup yol gösteren başöğretmendi.

## **FIKİR**

Fikirsiz bir baş neye yarar,  
Şapkaya kalıp olur ve kokar,  
Madem ki insanız farklıyız bu kadar,  
Düşünmeliyiz, zira insan ölür fikirler yaşar.

Paran, pulun olsa ne yazar,  
Fikir fakiri isen eđer,  
Birgün çark tersine döner,  
Anlarsın, galip gelen oymuş međer.

Üzüm üzüme baka baka kararır,  
Kararmak ki karanlıklar yaratır,  
Kurtuluş aydınlanmaktır,  
Bunun yolu da okumaktır.

Tabanca, bıçak artık oyuncak,  
Fikirler yansıyor ancak.  
Tek bir söz vefasızları yıkacak,  
Uğraş, didin, düşün budur hak.

## KAR VE ÇOCUKLUĞUM

Artık kar yağmıyor,  
Durdu.  
Bahar yavaş yavaş,  
Yüzünü gösteriyor.  
Çok severim karın yağmasını,  
Üzerime lapa lapa düşmeli,  
Ben yürürken, yolumu kesmeli.  
Bilmem kar tanelerini,  
Hiç incelediniz mi?  
O muhteşem şekillerini,  
Fark ettiniz mi?  
Çocukluğumdaki yıldız yıldız  
Karlar; artık yağmıyorlar..  
Çocukken özellikle,  
Siyah mantomu giyerdim.  
Siyah üzerinde, beyaz...  
Uh...! Keşke hiç gelmeseydi yaz...  
Koluma düşen kar tanelerinin,  
O kelebek kanatlarını,  
İncitmeye çalışır,  
Bozulmasınlar diye; hareket ettirmezdim...  
Yağmıyor; yağmıyor artık o karlar,  
Bana mı küstüler?  
Ama ben; onları,  
O yaprak yaprak kar tanelerini  
Özledim...  
Özledim, karda izdüşümü yapmayı,  
Özledim, karlara gömülerek yürümeyi.

Ve ben, özledim;  
Yokuşlardan kızak yapmayı...  
Yağmıyor, artık gelin tülü karlar,  
Yağmayacak da...  
Bu değişken deli dünyaya,  
Onlar da ayak uydurdular,  
Hızlı hızlı yağıyorlar...  
Şekilleri belirsiz, renkleri beyaz olmayan,  
Karlar yağıyor.  
Bu zalim dünyaya,  
Onlar da uydular, iki renkli oldular..  
Bu ebruli dünyaya,  
Beyaz olarak yağsalar ne fayda...!  
Onlar bile, bu kirliliği tabiatı,  
Kapatamazlar..  
Beyaz tüllerimin, yıldızlarımın aklığı bile,  
Bu kirliliği örtemez...  
Ama ben; tüllerimi, yıldızlarımı,  
İstiyorum.  
Yapraklarımı, kelebek kanatlarımı,  
İstiyorum.  
Ben çocukluğum gibi  
Tertemiz yağın  
Karları istiyorum...  
Ve ben;  
Çocukluğumu geri istiyorum...



## ŞEHİTLERE AĞIT

Osmanlı Sancağı Çat'ta Yavi'de,  
Ermeni piçleri Türk'e saldırdı.  
Daha onbeşinde gençleri de var;  
Sakallı dedeyi, genci soldurdu.

Böyle bir vahşeti tarih az gördü,  
Otuz iki yiğit bak şehit oldu,  
Hain kurşun sesi geceyi böldü;  
Ermeni dölleri vahşet yağdırdı.

Yavi'li güvendi o mert ruhuna,  
Giremez! diyordu,kalleş,köyüme.  
Yarab bu ne acı düştü canıma,  
P.K.K. köpeği gülü soldurdu.

Devlet töreni yok, tabut nerede?  
Kefen yetişmiyor, şehitler elde.  
Yürüyor Bozkurtlar tekbirler dilde,  
Kartal bakışlımı ecel yoldurdu.

Türk milleti başın sağ olsun derim,  
Mevzide bekliyor kadının, erin,  
Başımız dik ama yaramız derin;  
Yürek dayanmıyor, beynim dondurdu.

*NOT: Bu şiir 25 Ekim 1993 te Erzurum-Çat-Yavi Beldesinde  
33 vatan evladının P.K.K.tarafından şehit edilmesi sebebiyle  
yazılmıştır. (Hece vezninde yazılmıştır.)*

## ÖĞRETMENİM

Her bilginin sensin ilki,  
Sen öğrettin şarkı türkü,  
Her fırsatta Atatürk'ü  
Andı, benim öğretmenim.

Karanlıklara vurdu kelepçe,  
Hiçbir şeyi göstermedi gerekçe,  
Yurdun her köşesine mertçe,  
Gitti, benim öğretmenim.

Öğretmekti amacı atasını, aslını  
Aydınlatmak için gelecek neslini,  
Kahpe kurşunlara engin göğsünü,  
Gerdi, canım öğretmenim.

Yunus'tan samimiyet, Mevlana'dan hoşgörü,  
Atatürk'ten nasihat, medeniyete yürü,  
Kılavuzun karınca ve yahut da arı  
Olsun, dedi öğretmenim.

Parolan; çalış boş durma sakın  
Yediden yetmişe herkese hakkın,  
Her akşam evimizde senin adın  
Geçti, canım öğretmenim.

Bilgilerin sanki sağanak yağmur,  
Yoğurdun bizleri olduk mu hamur?  
Beni öğretmen, Ayşe'yi doktor, Ali'yi memur  
Yaptı, benim öğretmenim.

Vatan, millet, bayrak, sancak  
Bunlar nasıl korunacak?  
Şehit olunarak ancak,  
Dedi, benim öğretmenim.

Bizler için, geniş dünya görüşü  
Tatlı rekâbeti, sonsuz yarışı  
Mutluluğu ve toplumsal barışı,  
Yaydı, benim öğretmenim.

Vatan mukaddestir inciden inci,  
Sorumludur ondan yaşlısı genci,  
Hepimize çevre, dostluk bilinci,  
Verdi, benim öğretmenim.

Uygarlığın temeli elbette ki bilimdir,  
Anadolu, zor dokunmuş, çok desenli kilimdir,  
Bu kilimden ip çekenin hakkı, ölümdür.  
Dedi, benim öğretmenim.

Tazecik, tertemiz, tatlı çocuğum  
Severken derdinki mavi boncuğum,  
Seninle hayat tomurcuğum,  
Açtı, canım öğretmenim.

Sarılın Türk bayrağına,  
Sakın gelmeyin oyuna,  
Türk'ü, Alevi'yi, Kürt'ü  
Birleştirip kazağına  
ÖRDÜ, benim öğretmenim.

## **SEN ...**

Sen,  
Ayrıldıđında kentten,  
Arkanda birkaç suzinak beste,  
Ve kahverengi g zler bırakacaksın...  
İnsanlar işlerinde güçlerinde,  
Bir çocuk mutsuzluđuna ağlayacak...  
Orta yaş bir kadın, g zleri dalgın,  
K pe çiçeđini sulayacak yine...  
Aşk, baharatçı d kkanlarında,  
PadiŐah macunlarının raflarında satılacak,  
M Őterileri menekŐe yorgunu...  
Sen,  
Ayrıldıđında kentten,  
Ellerinde b l k p r k umutlarla insanlar,  
Evlerine d necekler umarsız...  
G neŐli havalarda aŐık olamayacak,  
Yađmurla ıslanamayacaklar.  
Ve yine sevgililerini koklamadan uyuyacaklar...  
Oysa sen,  
Ayrıldıđında kentten,  
Yutkunamadıđın duygularını da beraberinde g t receksin..  
G zlerini hep taşıyacaksın yanında,  
K c c k y ređine bir Őeyler anlatacaksın,  
Sessiz, gizli, kendin duyacađın kadar..  
Sen,  
Ayrıldıđında kentten,  
Acıyı  alacak Őarkılar...  
Ve sen bunu hep bileceksin...

## ÖĞRETMENİM

Annem, babam sonra seni tanıdım.  
Dürüstlük, hoşgörü, saadetsin sen.  
Sınıfımızda bir damlacık can idim,  
Mimar sensin, usta sensin, pir sensin!

Seni gördüm bilgi, ışık kaynağı  
Sen çok şeyi, sen her şeyi bilensin.  
Sen tanıtın bayrağı ve sancağı,  
Mürşit sensin, ikbal sensin, yön sensin!

Öfkeye, kedere ve kaygılara,  
Kalbin kapalıdır bütün bunlara,  
Seninle koşarız mutluluklara,  
Sabır sensin, neşe sensin, sulh sensin!

Herkesin gönlünde tahtın var senin,  
Öğretmenim sen nadide bir gülsün,  
Cahilliği yenmeğe de ahдын var senin,  
İlim sensin, irfan sensin, fen sensin!

Tüm dünyayı sınıfıma getirdin,  
Anladım ki bir Atatürk de sensin,  
Milletimi aydınlığa götürdün,  
Ufuk sensin, ışık sensin, yol sensin!

Dönüp baktım tarihteki maziye,  
Bunları gençliğe öğreten sensin.  
Matem şehitlere, selam gaziye,  
Tarih sensin, şeref sensin, şan sensin!

Öğretmenim yolundayız yolunda,  
Vatan sensin, millet sensin, fert sensin!  
İman göğsündedir, kuvvet kolunda,  
Bana göre en mukaddes kul SENSİN!

## **BATAR GİDERSİN**

Güvenme dünyanın tatlı haline  
Göçmen kuşlar gibi öter gidersin  
Sahip olmazsan eęer diline  
Yoksa bu alemde batır gidersin

Tanyeri aęarıp güneş doğarken  
Martılar da gemilere konarken  
İçin sıla hasretiyle yanarken  
Öylece topraęa yatar gidersin

Boz tepeler taze kekik kokuyor  
Yar mektup göndermiş eller okuyor  
Aęaçlar derdinden yaprak döküyor  
Gurbetin yolunu tutar gidersin

Beşik Deresi soęuk suyum  
Yeter üzme ben de Allah kuluyum  
Sevmekten vazgeçmem kötüdür huyum  
Sen de sevda diye yiter gidersin.

## **PAZAR**

Gezerim pazar yerini,  
Görürüm hepinizi.  
Sağa sola koşarsınız.  
Hızlı hızlı yürürsünüz.  
Yüksek sesle bağırsınız.  
Kamyon kasaları açılırken  
Dökülür yere kavunlar karpuzlar.  
Boş kasalar üzerine tezgahlar kurulur.  
Tartışmalar ağız kavgaları,  
Bir metre yer için yapılır.  
Her şey tatlıya bağlanır sonunda.  
Kısa süren bir sessizlik.  
Bakarım tezgahlara mal dizilir.  
Domatesler, biberler, patlıcanlar,  
Üzümler, elmalar, şeftaliler  
Binbir çeşit ve özenle düzenlenir.  
Müşterilerin gözüne hitap eder.  
Kalabalıklaşmaya başlar her taraf.  
Şu kaç, bu kaç, o kaç diye,  
Fiyat sormaya başlar müşteri.  
İşte o an kulaklarınız patlar gürültüden,  
Pazarcılar gevşemeye gülümsemeye başlar.  
Para kasaları dolmaya başlamıştır.  
Pazar hareketlendikçe ortalık kızıdır.  
Rekabet başlamıştır artık  
Müşteri de halinden memnundur.  
Ucuza alacaktır herşeyi,  
Yoğun bir alışveriş trafiği içinde,  
Aşağı yukarı dalaşmaya devam ederim.  
Pazarcıları düşünürüm hep.  
Halleri gözümün önünden hiç gitmez.  
Geçim derdi onların omuzlarında,  
Daha fazla yük oluyor gibi...!

## **HASRET!**

Çık meydana görün, salın.  
Sevgiyi dört yana salın.  
Kem söz deme, hayır işle,  
Sonun ölüm, binek salın.

Malum mu ne olacak yarın.  
Hak olmalı, dünyada yârın.  
Her zerren Hu diye inler  
Hançer alın, bağrım yarın.

Alem çiçek, bezek, gelin.  
Seyre, temaşaya gelin.  
Mağrurlanma deli gönül,  
Hep engin ol, dize gelin.

Gün olur ağarır saçın.  
Hayrı her bir yana saçın.  
Gülle vuslat eyle canın,  
Narı yakmaz teni sacın.

Ne güzeldir benim dilim.  
Hak'kı söyler özüm, dilim.  
Ben dilimden vazgeçmem,  
Eyleseler dilim dilim.



## **AŞK ve BEN**

Meraklı bekleyişler, titreyişler, çılgınlıklar yaşanır.  
Elbette bir amaç içindir bütün bunlar.  
Tatlı sulu bir meyve tadar gibidir insan.  
İlişkilerine içine ruhunun derinliklerine işler bu duygu.  
Neler anlatır?Nasıl mutlu yaşatır inanı...!

Aşk Aşk! İlahi aşkı, mecazi aşkı anlatıyorum size,  
Karalar giyerim, üzülürüm. Aşk olmasa dünyada.  
Derin bir aşkla gönülden severim yaratılanı.  
Eskiye, yeniye, çiçekleri, kuşları bütün varlıkları ve İnsanı;  
Merak ederim, hep. Dünyada sevgisiz aşksız yaşayan var mı?  
İlgisiz, isteksiz, mutsuz bir bekleyiş içindedir onlar.  
Ruhsal sıkıntı ve keder yaşanır. Ömürlerinde...!

*Necip Zeybek*  
*Eskişehir Şubesi*

## ÇINGIRAKLI GELİN KIZ

Yurdumun nazlı gelin kızı,  
Güzel Marmara'm.  
Eteklerin zil çaldı her gece,  
Denizde, sahildep, parkta, bahçede.  
On yedi Ağustosta, bu gece,  
Neden tez bitti eğlence!..  
Nazlı Marmara'm,  
Neden karalar giydin,

Yeşil elbisen üstüne?  
Ne arar gözlerinin feri,  
Gecenin gözlerinde?  
Mahzunsun bu gece,  
Ağrın, sancın mı var?  
Neden baykuş sesini,  
Ağustos böceğinin sesine katar?..

Bir sır var bu gecede,  
Ateşler içinde kara yazılı gelin,  
Uzanmış boylu boyunca yatar.  
Meydanlarında top oynar in cin.  
Akrep üçe yaklaştıkça,  
Gölcük'te gelin kızın yüreği,  
Gümbür gümbür atar.

Ve o uğursuz saat gelir çatar.  
Titreyince gece,  
Titrer elindeki binlerce gizemli çingirak,  
Sarsılır gök ve deniz...  
Mavilikler tutuşur el ele,  
Sarsılır şehitlerimin yadigarı,  
Kutsal toprak,  
Karışır bir meçhul sele.  
Marmara'mda başlar deniz nerede,  
Biter toprak nerde?

Sallanır gecenin elinde binlerce çingirak,  
Sarsılır zengin, muhteşem konak.  
Öter içi çın çın; dışı çın çın...  
Sarsılır demire aç,  
Çimentoya aç, dev apartman.  
Tir tir titrer yoksul gecekondü,

Yaşlı barınak...  
Öter içleri çın çın, dışları çın çın...  
Sokakta yükselir nidalar:  
"Deprem var!.. Kaçın kaçın!..."

Marmara'mda yaşanan can pazarı,  
Can tatlı, kaçsın!..  
Lakin nereye, nasıl kaçsın?  
Uyku, ö lümün tatlı yüzü,  
Nasıl dirilir hastası, yaşlısı, öksüzü!...  
Nasıl kaçar koca koca apartmandan,  
Telaşlanan şuursuz insan?...

Çıngırak çın çın öter.  
Durur dönen Dünya,  
Yerine başım fır döner.  
Durur ilerleyen zaman,  
Döner ters yüz,  
Geri genişler mazimde zaman:  
İlkin canlanır hayalperest, günahkâr gençliğim,  
Yanımdan gelir geçer.  
Kimliğini arayan çocukluğum,  
Top oynar gözümün önünde...  
Korunmaya muhtaç bebeliğim,  
Ağlamaktadır hayal perdesinde.  
Ve canlanıverir özlediğim yüz,  
Rahmetlik annem,  
Korumak için bebeğini,  
Ahretten döner!...

Korkmadım Allah'ım,  
Hiç bu gecedeki kadar,  
Ayaklarımın altından,  
Döşemeler kayar;  
Üzerime üzerime gelir,  
Karşımdaki duvar!..

Haydi, ben bir başımayım,  
Varsın yok olsun evim barkım,  
Hatta razıyım çıksın canım!..  
Ya üst kattaki Hüsniye ablam...  
Yaşlı yatalak halası,  
İşçi emeklisi babası,  
Üç çocuk, bir de kocası,  
Yıkılırsa yuvası,  
Dayanamaz Polyanna ruhlum,  
Düşüncesine bile dayanamaz,  
Kalp hastası, zavallı Hüsniye ablam!...

Yalvarırım Allah'ım,  
Yörüngesinde dönsün gayri duran Dünya!..  
Seyrinde aksın gayri işlemeyen zaman,  
Yalvarırım çökmesin,  
Çökmesin barındığım bu apartman!..

Yalvarırım sussun,  
Sussun gayri şu zehirli çingırak,  
Ne zormuş, ah...ne zormuş Allah'ım,  
Dünyada cehennemi yaşamak!..

Dinleyin, lütfen dinleyin,  
Çıgıllıklarıyla karanlığı yırtan,  
Şu genç anne, kimsesiz insan;  
Nasıl da meliyor bebeği için!..  
Evinin direği gece işinde,  
"Allah'ıma emanet olun!", der,  
Her gece işe gidişinde,  
Yavrusunu ve eşini öper,  
Tedirgin ve gözleri geride,  
Öyle iner merdivenlerden.

Masum bebek daha altı aylık,  
Ayak ucunda, beşikte,  
Uyur masum masum...  
Anası değil, deprem sallar,  
Masumu böyle hoyrat hoyrat,  
Anasının bütün yalvarıp yakarışına inat...  
Caninin çingırağıyla, karanlığın kollarında,  
Uyur bebek, uyur masum masum...

Ana bu, kořmak ister,  
Kucađına alıp, kendi kollarıyla sarmak ister.  
Bu zalim zelzele,  
Evini başına yıkar da almak isterse bir can;  
Bebeciđinin yerine,  
Kendi canını vermek ister...

Kořar, kořar ananın ayakları,  
Kořar beyni,  
Kořar bedeni,  
Lakin tutamaz,  
Tutamaz bebeciđinin minik ellerini!..  
Oysa řuracıktadır,  
řuracıktadır altı aylık kuzusu.  
Uzansa deđecek,  
Ah, bir dođruluverse...  
Uzanıverse...  
Yavrusuna sarılıverse, neler vermez zavallı annecik!..  
Lakin ne mümkün!..  
Ruhundaki deprem,  
Dumura uğratmış bir kere bedenini,  
Söz dinlemez ki eli ayađı!...

Bebecik uyanır,  
Anneciđini oyun yapar sanır.  
Güler bebecik..  
Anne ađlar, bebek güler...

Gecenin elinden düşer yere  
Tek tek binlerce çınırak,  
Öterler hep birden çın çın...  
Bu son sallanıřıdır bizim apartmanın.  
řahadetler yükselirken gökyüzüne,  
Annenin donuktur yüzü,  
Gözleri donuk...  
Hurdahař olurken tař toprak,  
Yařlı genç, çoluk çocuk,  
Bebek ađlar anne güler!..  
Ertesi gün hayrete düşer,  
Yüzünde tebessümle ölen,  
Genç annenin göğsünde,  
Ađlayan bebeciđi görenler!...

Canım Marmara'mda yaşanan kıyamet anı,  
Can pazarı...  
Pazarda satılan ayva nar değil,  
Kaybımız büyük,  
Anlatılacak gibi değil!..  
Yanıp yıkılan,  
Yalnız ev, apartman,  
Bağ, bahçe değil!..  
Kanayan yanımız,  
Yalnız el ayak, kafa, kol, bacak değil!..  
Karayazılım gelinim, nasıl anlatayım?  
Acımız büyük,  
Kaybımız yalnız yaşlılar,  
Çoluk çocuk değil!..  
Yitirdiğimiz can bir değil,  
Bin değil, on bin değil!  
Karayazılım;  
Yok olan yalnız insanımız değil;  
Umutlarımız, geleceğimiz değil,  
Denize verdiğimiz vatan toprağımız değil!..  
Nasıl anlatayım, nasıl,  
Canım Marmara'm,  
Senin kederini anlatmaya,  
Benim şairlik gücüm yetecek gibi değil!...

## ÖYLESİNE BİR NOSTALJİ

Yeni bir günün başlangıcında yola koyulurken,  
Sert, asabi, otoriter olup,  
Tüm kuralları uygulayacağım,  
Hiç kimseye imtiyaz sağlamayacağım,  
Diye düşünürken...  
O karabasan belirir karşımda:  
"Ayağını denk al!"

Üzülür boynumu bükerim.  
Tamam biraz mülayim olayım.  
Görmeyeyim, duymayayım, söylemeyeyim derken  
Yine o belirir.  
"Sen ne pasif adamsın. Biraz sevecen ol"

Evet en güzeli biraz sevecen olmak.  
Hani o gözlerimin içine bakarak;  
"Öğretmenim" sözünden sonra.  
İçimden gelen tüm samimiyetle sarılıp,  
"Söyle canım benim." Demek gelir içimden.  
O kaba ses böler güzel düşlerimi.  
"Sapık. Utanmıyor musun?"  
İçimi bir ürperti kaplar, titreyerek kendime gelirim.

En güzeli sabah otoriter, öğleden sonra mülayim olmak.  
O an omzumda bir el.  
"Kişiliksiz. Ya olduğun gibi görün ya da görüdüğün gibi ol!"  
Tüm düşüncelerim allak bullak olmuş,  
Basamakları inerken yavaş yavaş,  
Çöküp kalırım yere.

Ne olmam gerekir diye düşünürken,  
Farkında olmadan, sağ elim gitmiş çeneme.  
Aniden önümde bir karaltı belirir.  
Bir flaş parıltısı beni kendime getirir.

Ağır adımlarla yürürken eve,  
İki günüm vardı, yeni bir kimliğe bürünmeme.

Hafta başı yeni bir umutla çıktım basamakları.  
Girişte anlamsız bakışlar karşıladı beni.  
Süzerken etrafı anlamsız boş,  
Okul panosunda bir gazete, manşette bir flaş haber.  
"Falan okulun,filan öğretmeni."  
Benliğimi ararken düşmüştüm Bakırköy'e.

Belli ki biraz istirahat ettirecekler.  
İyi gelecek dinlenmek belki yorgun bedene.  
Pranga yok asla düşüncelerime.  
Savunma hakkımı bırakıyorum ,  
Bir daha ki öğretmenler gününe.



## **BEYAZ AKŞAMLAR**

Beyaz akşamlarda,  
Lapa lapa hasret yağar,  
Uykuyla savaşırsın bu seveda,  
Dağları eritir bu yürek,  
Sabaha kadar...

Beyaz akşamlarda,  
Sancılı türküler ışırsın,  
Yarı ağıt, yarı çığlık...  
Al erir kar, ılık ılık...  
Bayrağım bayraklaşır,

Beyaz akşamlarda,  
Kurşun yağar lapa lapa,  
Uzakları örter kefen gibi...  
Kan gölünde uyur çocuklar,  
Arap, Afgan, Çeçen gibi.

Beyaz akşamlarda,  
Kimi yürekler buz tutmuş,  
Kimi evler şen şakrak,  
Varlık içinde "Var"dan uzak,  
Ölümü unutmuş...

Ve... Artık,  
Uyusun çocuklar ana kucağında.  
Ölen hasret olsun, zulüm ölsün.  
Uykuları huzur bölsün.  
Güvercinler yağsın lapa lapa  
Beyaz akşamlarda...

## HAZİN HAZAN

Gezinirken bilinmez vadilerde  
Sessiz  
Yağmurlu kederleri bulaşır gecelerin  
Bana ulaşmasaydı  
Kısalmasaydı damlalar  
Rengi değişmeseydi karanfillerin

Yaprak seslerinde kaybolmuşum  
Yalnızlık sanki mevsimle bitecek

Diyorum ki:  
Senin de sonbaharın sevdasız olur belki  
Bu hüznün serpilen zamanda  
Seyredersin ince bakışlarla  
Kavuşmayı bekleyen yürekleri ararsın  
Bulutlar getirdikçe hasret haberlerini

Diyorum ki:  
Bundan sonra ağlarsın geceleri  
Dalarsın geçen zamana  
Sen yalnızlığı da bilirsin

## **KAYIP UZAKLAR**

Bilmem ki nerede saklansak  
Yıldızlardan sözlerden  
Gecenin kanayan ortasında  
Kalplerden düşen taşlardan  
Yüzlerce eksiğiyle gelirken yaşam  
Kaybolmak yeter mi  
Bir mumla birlikte gölge gibi  
Ya da korkuyu yenmek bir süre de olsa  
Binlerce gölgeyle birlikte  
Titremeden

Her bir şeyi bırakıp kendi karanlığında  
Çekip gitmek vardı bu şehirden  
Görmeden yüzlerin içindeki yalnızlığı  
Uzamak gecenin ortasında  
Kimse bilmeden  
Hazır herkes özlemlerinin telaşında

## **SEVDİĞİM**

Bir yanda ayrılık, bir yanda seveda,  
Öldürdün sevdiğim, öldürdün beni.  
Hasret tezgahında, tam kırk parçaya,  
Böldürdün sevdiğim, böldürdün beni.

Ne zaman dokunsam, aşkın teline,  
Dön olur yollarım, figan eline,  
Eziyet ipliyle çile gölüne,  
Daldırdın sevdiğim, daldırdın beni.

Hatıran canlanır, gelir gözüme,  
Yalandan da olsa, gülsen yüzüme,  
Ne olur inansan, artık sözüme,  
Kandırdın sevdiğim, kandırdın beni.

Kadir'in bağrında, yanan közlere,  
Düşlerin sebeptir, hep bu sözlere,  
Bağlayıp gönlümü, ela gözlere,  
Çaldırdın sevdiğim, çaldırdın beni.

## **NERDESİN ÖĞRETMENİM NERDESİN?**

Hilal YIDIZ !  
Buradayım öğretmenim.  
Hilal YIDIZ!  
Buradayım öğretmenim.  
Hilal YIDIZ !  
Buradayım öğretmenim, buradayım.  
Nerdesin? Korkuyorum.  
Hani gelecektin?  
Hani öpecektin gözlerimizden?  
Hani ısıtacaktı sevginiz, yüreklerimizi?  
Nerdesin? Üşüyoruz öğretmenim.  
Yapayalnız kimsesiz kaldık,  
Küçük askerinizi Ali de yanımda.  
Nerdesin? Ağlıyor öğretmenim.  
Hani diktiğimiz fidan var ya ...  
Nerdesin? Sensiz yeşermiyor öğretmenim.  
İlk kez sensiz gezdiğim bahçede,  
Düştüm de kaldıran olmadı.  
Hani derdin ya: "İlme kilit vurulmaz."  
Şimdi okul kapalı,  
Nerdesin ?  
Açan yok öğretmenim.  
Pencereden baktım içeriye,  
Ders veriyordun.  
Nasıl da sevinmiştim.  
Nerdesin ?  
Hayalmiş öğretmenim.  
Birden bayrağımızı aradı gözlerim,  
Nerdesin ?  
Gökyüzü bomboştu öğretmenim.  
Gel artık, kurumasın fidanlar  
Gel artık, dalgalansın bayraklar  
NERDESİN, ÖĞRETMENİM NERDESİN !!!

## ŞEHİTLERE

İnsan çözülmaz bir sır  
Et ve kemik yığını  
Koşar ideale doğru  
Yaşamadan çağını.

Ruhlar ulaşırken  
Ebedi benliğine  
Geldiği yere döner  
Kara talihlisine

Kan ve çamur yığını  
Alırken son şeklini  
Yıllar önce almışlar  
Ebedilik fikrini

Cisimler yaşasa da  
Kuru ağaç gibidir  
İdealsiz yaşamak  
Serserinin işidir

Biz ki fikir meydanlarını  
Adım adım geçmişiz  
Bayrak olan sembolü  
Kanımızla çizmişiz

İnananlar koşmakta  
Zaferin zaferine  
Mertebeler az gelir  
Ülkünün neferine

Koşar adım ilerler  
Onun yılmaz erleri  
Ey sevda uğruna yükselen ruhlar!  
Sizler yazacaksınız şanlı zaferleri.

## **GÖZLERİNİN GÖKLERİNE SİĞİNİRİM SESSİZCE**

Sessiz bir rüzgar okşar  
Gecenin bakir tenini.  
Bir el dolaşır saçlarımda gizlice,  
Tel tel ağlar saçlarım  
Eski bir şarkının gölgesinde  
Yılgın bir avuntu dizilir  
Can ipliğime.  
Ayaza keser yüreğim,  
Donarım çölllerinde.  
Dayanamam,  
Gözlerinin göklerine sığınırım sessizce.

Asırların yorgunluğuyla kıvranırken  
Saçlarımdaki her bir tel,  
Beyaz güvercinler yollarım  
Gözlerinin zindanlarına.  
Simsiyah iklimler süzülür kirpiklerimden  
Turuncu gün doğumlarına.  
Gelinciklerin boynu bükülür  
Gönlümün aynasında.  
Umutlarım tükenirken bu sonsuz bekleyişte,  
Dayanamam,  
Gözlerinin göklerine sığınırım sessizce.

Bir kız çocuğu düşer gözlerimden  
Lacivert akşamlara.  
Sonra on çocuklu bir anne olur  
Kimsesiz bir konakta.  
Kara trenler geçer yüreğimden,  
Kül rengi hüznler bırakır  
Kızıl şafaklarıma.  
Bir bahar dalı beklerken,  
Bir kelebek gibi takılırım ışığına,  
Kırılır kanatlarım,  
Düşerim ateşine,  
Dayanamam,  
Gözlerinin göklerine sığınırım sessizce.

## ÖĞRENCİLERİM İŞÇİ BENİM

Öğrencilerim işçi benim  
Gündüz çırak, kalfa, hamal...  
Geceleri uykulu gözleri,  
Yarım kaldı ödevler!

Kırk sıralarda yıldızlı gözler  
Her biri farklı yanar, farklı söner  
Bir düşüncedir alır sınıftan gider!  
Üç beş kuruş getirebilsem eve!

Kimisinin babası yok; ayrı kalmış kimisi  
Kimisinin evinin direği annesi  
Günde yarım torba fıstık içi geçimi  
Çalışmam gerek diyor on yaşındaki bebeğim !

Felç olmuş babası, kamyon şoförümüş  
Ne abisi varmış, ne emmisi, ne dayısı...  
Hoş, olsa da onlar da aynı  
Ben istemez miyim, diyor PEKİYİ almayı!

Bir gün derse geç girdi on dakika, on dakikacık  
Yeniydim bilmiyordum yemin ederim  
Bir tokat attım ve düştü damlacık  
Öğretmenim, dedi ona değil kendime ağlıyorum!

Şaşmış kalmış okyanusta bir yelken gibi  
O yandan bu yana savrulup duruyor  
Geçim sıkıntısı içinde bir top mermisi gibi  
Kıvrılarak büyüüp kavuruyor



Uzamış tertemiz saçı ve yok berber parası  
Beyaz gömleğinin siftilmiş yakası  
Ben nasıl isteyeyim boyayı, fırçayı...  
Ve açken bunlar,  
Ben nasıl anlatmadan geçeyim?

...ama hürmetle gözlerinden öperim  
Tüm bunlara rağmen şimdi karşımdalar  
Ya gelmeselerdi ve niçin geldiler?  
Kaloriferi yanmayan sınıfa rağmen.  
Çocuk yaşlarında dev gibi adam bunlar  
Umut kokan dertli dertli türkü söylüyorlar  
Ve bunların hayalleri de başka !  
Sadece ve sadece ilgi bekliyorlar.  
İlgi var mı yok  
Ona rağmen patlatıyorlar tomurcuklarını  
Ve içleri gül kırmızısı mis gibi.  
Düşünüyorum!  
Güneşin yamacında bir mum gibi kaldım  
Hayat dersi veriyor yavrucaklar, mücadele  
Görev bizim, ter onların.  
Sabah beşte kalkıyor, öğlenci ha bu  
Çarşıya yürüyerek gidiyor bir saat  
Elinde boya kutusu dünya kadar ağır  
Sen istediğin kadar 'ÇAĞDAŞIZ' diye bağır

...ve başlıyor üç-beş ayakkabı silmeye  
Belki bir iki bilemedin üç ekmek parası  
Onu da dolmuşa veremez ya...  
Tutuyor okulun yolunu  
On dakika geç giriyor derse  
Yok yazılmış yok yere  
Bir kaç da tokat yiyiyor doyuyor belki  
Sabah kahvaltısı da yoktu zaten  
Bu iyi oldu bedavadan!

Müdür de geç kağıdı vermiyor  
'YARINIMIZ'  
Okul kapısının önünde düşünüyor!  
Düşüyor belki, belki düşmüyor  
ŞANS  
...ve çağdaşlık,  
Zorunlu eğitim on beş milyon yıl  
...ve eşitlik,  
...ve adalet,  
...ve daha bilmem çok şey...  
Üç beş kişinin çocukları,  
Kolejlerde,  
Avrupa okullarında okuyor!  
Vergilerimizle, vergileriyle!  
Okumuyor çar çur ediyor,  
Paramızı, yarınımızı  
...ve bizi satmasa keşke  
Gelse çalışsa.

Öğrencilerim işçi benim  
Gündüz çırak, kalfa, hamal  
Geceleri uykulu gözleri  
Yarım kaldı ödevler.

Off öğretmenim işte  
Not vereceğim  
Yavrularıma yıldızlı PEKİYİ yani beş  
Sisteme sıfır

## SESLENİŞ

Ah Ah, Atlarımız aldır, bozdur, yağızdır,  
Kimimiz Kıpçak, kimimiz Oğuzdur.  
Azer yoksa, Kırgız yoksa, biz de yoğuzdur.  
Türklük teşbihini dizmeye geldik.

Her biri, gül gül olup açılmış  
Aleme Oğuz'un kokusu saçılmış.  
Seherlerinde bülbül-ü şeyda şakımış,  
Destanları yeniden yazmaya geldik..

İnkâr etmeden bin yıllık aslını,  
Hep birlikte var edelim Asımın Neslini,  
Medeniyet pınarından ilim destini,  
Dolmaya, doldurmaya geldik..

Evet şimdi Türk'ün yurdunda  
Binlerce Alperen omuz vuranda  
Namlu gölgesinde, viran diyarda  
Telaferim gibi yanmaya geldik..

Akınlarda naralarla çoşan Türk,  
Altaylardan Viyana'ya koşan Türk,  
İnsanlık ufkunda bayraklaşan Türk,  
Unutulan maziye anmaya geldik.

Bu Kerkük, Musul sönmeyen yara,  
Şamil zuhur etmiş, her Türkmen cana  
Hakkın hukukun senin olsun dünya,  
Turanın güllerini dikmeye geldik..

Uçsuz ovaları çınlatıp tekbirle,  
Tarihe inat birdaha, birdaha gürle.  
Birlik olsun, "İşte, dilde, fikirde ve ülküde,"  
Gaspıralı'nın ruhunu ihyaya geldik.

Kafkasya, Türkistan, adsız diyarlar,  
Islak gözlerle Anayurda bakarlar,  
Saklandığı yerden çıksın hilalli bayraklar,  
Resulzade'nin hayalini gerçeğe geldik..

Zindandan Mehmede çok mektup yazdık,  
Sakarya'ya yandık, Tuna'ya ağladık.  
Sınırdan sınıra kol bacak budandık,  
Yeniden filiz vereceğimiz bahara geldik.

Bizler, kızıl elmanın koç yiğitleri,  
Dünya dursa sen durma, sür atını ileri,  
Ağızları salyalı kudurmuş itleri,  
Yavuz nidasıyla kovmaya geldik..

Türkü çağırdık yinede hey hey le,  
Sevdik sevdalandık, kavalla, sazla, neyle,  
Anadoluyu seyrettik ozan Veysel'le  
Sazımıza sözlerimizi demeye geldik..

Sancaktar eyledi Hak bizi bu emre,  
Mührünü yine vur tarihin kalbine,  
Anadolu'da bin yıldır sönmeyen meşale,  
Kör olan gözlere batmaya geldik.

Malazgirt, Kosova ,Çaldıran, gelelim Çanakkale,  
Zerrece utanç yok, dön ardına bir bak hele  
Albayrak dalgalanıyor ya şimdi bu yerde,  
Gölgesinde terimizi silmeye geldik.

Bu ülkü der bayrak der,  
Vatan dedin mi göz ıslanır, sarar bir keder,  
Aşk ver, iman ver Allahım, ilim ver...  
Her kapıyı çaldık, şimdi sana geldik.

Bizi kapından, bölünmüş parçalanmış,  
Yurdu postalanmış, bayrağı alınmış,  
İstiklal Marşı yeniden yazılmış,  
Olarak ayırma, ayırma ayırma ALLAHIM..

## **KİTAP**

Kaybolmuşsa düşünce boşluğunda,  
Sarıl derim dostum kitaplarına.  
Sabırla çevir sayfaları bir bir,  
Gönül derim dostum kitaplarına.

Ara bir ışık, kalma karanlıkta,  
Düşün bir, ne yaparsın boş kafayla?  
Mazın karanlık olabilir, bakma arkana,  
Atine koş derim dostum kitaplarında.

Aramak ümit, ümit bir ışıktır,  
Ümitsiz yarınlar çok karanlıktır.  
Bulmak istersen ruhunu nur yurdunda,  
Zamanı kucakla derim dostum kitaplarınla.

## GENÇLERE ÖĞÜT

Sevgi ışığı parıldasın gözlerinizde.  
Erdem çiçekleri açsın gönüllerinizde.  
Hoşgörü olup saçsın, mavi göklerinizde;  
Kanat çırpısın, aydın ufuklara doğru GENÇLER !

Yürek sizde, saf çelikten zırh gibi  
Umut sizde, yarınlara demir atmış mih gibi  
Kimse artık feryat etmez, ah gibi  
Güven sizde, yelken açsın sulh gibi GENÇLER !

Şanlı tarihinizle ne kadar övünseniz azdır.  
Sadece maziyle yetinip, yerinde saymak ziyandır.  
Bilimle yarışmak boynunuza farzdır.  
Avuçlarınızın arasından akıp giden, zamandır GENÇLER !

Uyanın uykudan, dönüyor devran !  
Bırakın kısır çekişmeleri, davranın davran !  
Dünya, kan ve gözyaşıyla olmuşken harman;  
İnsanlığın yarasına derman anıdır GENÇLER !

Eğitimle aşarsınız kafağlarını, lafla değil  
Çok çalışmayla azalır dertler, gafla değil.  
Teknolojide en önde olmalısınız, geri safta değil  
Kendi özünüzü bozmadan ilerlemelisiniz GENÇLER !

Siz; şüurlu toplumun mihenk taşı, serveti  
Sinelerimizi coşturan, kâse kâse iksir şerbeti  
Şu bayrak, şu kültür cenneti, Atanızın emaneti  
Menfaat ve cerahat oklarına hedef olmayın GENÇLER !

İradeniz, şan-şöhret, zevk-i sefaya olmasın esir !  
Güzel ahlâkınıza hiçbir virüs etmesin tesir !  
Önünüzde diz dursun, yirmi birinci asır!  
Sancak sizde, cevher sizde, çare sizdedir GENÇLER !

## **NASİHAT**

Oğul...Tanımak İstersen sen seni  
Tarihin destan YAZDIĞI yerdesin  
İnanmazsan git konuşur dedeni.  
Göz yaşlarını DÖKTÜĞÜ yerdesin.

Ta... Orta Asyadan çıkmıştık yola  
Koca Anadolu'da verdik mola.  
Türk'lüğün iziyle doludur Asya.  
Meriç, Tuna'nın AKTIĞI yerdesin.

Edirne'de topu döktüren FATİH  
Öküzlerle bunu çektiren FATİH  
Bizans surlarını yıktıran FATİH  
Sancağı burca ÇAKTIĞI yerdesin.

Koç Köroğlu gibi çıktın dağlara.  
Kalu Yunus gibi düştün yollara  
Mevlana olup daldın dergahlara  
Semadan ilmin YAĞDIĞI yerdesin

Kurtuluş savaşında neler çektik.  
Karı yorgan, taşları yastık yaptık.  
İzmir'de düşmanı denize döktük  
Yunan'ların diz ÇÖKTÜĞÜ yerdesin..

Halay senin, zeybek senin, bar senin.  
Tarih senin, şeref senin, şan senin.  
Dadaloğlu'nun çaldığı saz senin.  
Mızrabın tele VURDUĞU yerdesin.

Ey oğul! İyi dinlediysen dedeni.  
Artık boşuna arama, sen seni.  
Başından anlattı bir bir geçeni.  
Ozanın şiir yazdığı yerdesin.

09.11.2005

## **SERZENİŞ \***

Açtım gözlerimi gördüm ki  
Dünya da bir ana.  
Dağılmış kır saçları,  
Zamanın rüzgarıyla.  
Ben gibi  
Sen gibi  
Bizler gibi savrulmuş,  
Aç gözlü ejderhalar ateşiyle kavrulmuş.

Nefesinde bin yılların yorgunluğu.  
Sırtında aç bebeler, körpe kızlar...  
Peşinde sırtlanlar ve doymaz boğazlar..  
Boğuşur durmaksızın,  
Yokluk, ateş ve kinle.  
Avucunda son buğdayın,  
Saklanmış tek tohumu.  
Koşar durmaksızın,  
Toprakla buluşturmak için onu.  
Bir lokma nimet için,  
Durmaz, dinmez, çabalar  
Yağmalayana inat,  
Yağmurları kovalar.

Kuşlar, balıklar  
Karıncalar, bebeler  
Yolunu gözler!  
Havada, suda  
Toprakta ve kucakta.  
Dualar eder, muskalar yazar,  
İhtiyarlar.  
Gün doğumu, şafakta.  
Yüce sevgi, kutsal barış!  
Tek gerçek sensin,  
Var olan her solukta.

Açtım gözlerimi gördüm ki  
Dünya da bir ana.

\* *Sitem etme.*



## BİR SUYUN HÜZÜNLÜ SESİ

Anımsıyorum çiçeklerimi  
Çılgınlığını gözlerinden silerken  
Aç gözlü ışıklar şakıyordu gecede  
Büyük sarmaşıkların yuttuğu çiçekler.

Sevgi gülücükleri gamzelerinde  
Pamuk elleri dudaklarının kıyısında  
Anımsıyorum çiçeklerimi.

Karlı dağlarda esen rüzgarda  
Dünyanın soluğu bir başka biçimde  
Aevli bir sevdanın akşam çılgılığında  
Ezgi dolu yüreklerde ...  
Sürü sürü boşluklar var yaşamda,  
Anımsıyorum çiçeklerimi.

Düğmesi kopmuş bir gömleğin içinde,  
Morarmış parmakların tuttuğu kalemde,  
Çatlamış gamzelerin saf gülüşlerinde,  
Sessiz bakışların ten rengi inceliğinde,  
Anımsıyorum çiçeklerimi.

Anımsıyorum çiçeklerimi...  
Hüzünlü çiçeklerdi onlar...  
Rengini kaybetmiş  
Gökyüzü çocukları...

## ÇINAR ÖĞRETMEN

İlime, irfana sağlam kök salan,  
Yıkılmadan duran çınar öğretmen.  
Bir kaynaktan çıkıp, deryaya dalan,  
Aktıkça durulan pınar öğretmen.

Adem'le başlayıp hiç yorulmadan.  
Bilire bilmeze hiç kırılmadan,  
Çağlarca yol aldı, bir an durmadan,  
Kendini zorluğa sınar öğretmen.

Güler mi öğretmen toplum gülmeden?  
İdealleri yerlerine gelmeden,  
İşitir her yanı bitmek bilmeden,  
Bir meşale gibi yanar öğretmen.

Bütün bilgilerin cevheri sende,  
Önderlik yapıyor, ilimde fende,  
İyiliğe yarışta hep en önde,  
Kötülüğü daim kınar öğretmen.

Geçmişle gururlanır, övünür,  
Geleceğe umut saçıp, sevinir,  
Sınıfın içinde görsen onu bir,  
Demet demet bilgi sunar öğretmen.

Bir yanda hükümran, bir yanda edip,  
Kölesi olayım yanına varıp,  
Cahilliğin kalesini fethedip,  
Her türlü güçlüğü yener öğretmen.

Fatih'in, Yavuz'un hocasıdır o,  
Tüten fabrikanın bacasıdır o,  
Ab-ı hayat gibi kutsal sudur o,  
Yudum yudum içen kanar öğretmen.

Kimi darda görse hemen ulaşır,  
Mevlana misali sevgiler taşır,  
Vatanımı karış karış dolaşır,  
Beldeden beldeye konar öğretmen.

Seni anlatmaya gücüm yok benim,  
Vasıfların sayılmaz ki, çok senin,  
Öğretmenim hiç benzerin yok senin,  
Seni seven, seni anar öğretmen,  
Bir meşale gibi yanar öğretmen.

## SALEMO

Salemo'ydu adı,  
Bu sokaklar onundu sanki  
Kendi malıymış gibi  
Bir ekmek alırdı her gün bakkaldan  
Yırtık elbiselerini geç,  
Leş gibi kokardı elleri,  
Çöp karıştırmaktan...  
Zavallı Salemo  
Dostu sanıp herkesi  
Selam çakardı kafadan,  
Bir Allah'ı bir de kedisi vardı  
Bazen izin verir kendine  
Bugün mesai yok derdi millete  
Bugün adımlarımı saymayacağım,  
Tatilim tatil!  
Zavallı Salemo...  
Yine de gülerdi hep  
Komik bir şey varmış gibi  
Bilmezdi kendi komikliğini, acizliğini  
Son gördüğümde onu,  
Elinde bu içki şişesi  
Bir kaldırım kenarında  
Yenilmişti hayata...  
Nedendir bilinmez;  
Sokak lambaları bile sönmüştü  
Gece, her zamankinden soğuktu sanki  
Rüzgar son şarkısını çalmıştı ona belli...  
Perde kapanmış, oyun bitmişti.  
Pişmanlıkla yürüdüm...  
Ona gitme diyebilirdim  
Demeye de kalmamış  
Son yolculuğuna çıkmıştı Salemo...  
Kirliydi elleri belki, pisti ama...  
Tertemizdi yüreği bir o kadar,  
Gülebiliyordu hayata en azından,  
Sahte değildi, samimiydi Salemo...  
Mahallemizin biricik dilencisi...  
Ah Salemo...  
Bir veda bile edemeden bize.  
Nasıl gidersin, nasıl?  
Alçak Salemo!  
Neyse ki adı kaldı  
Bize hatıra  
Salemo Çıkmaz Sokak!  
Rahat uyu Salemo...

## **MAVİ-BORDO**

Mavi gecelerin, bordo rengindeyim  
Bugün tadımda değilim...  
Bir şiir yazacak kadar şair,  
Aşık olacak kadar deli değilim...

Mavi gecelerin bordo rengindeyim,  
Bugün havamda değilim...  
Bir şarkı söyleyecek kadar güzel,  
Dansedip oynayacak kadar çılgın değilim...

Mavi gecelerin bordo rengindeyim.  
Bugün günümde değilim...  
Renklerle karışacak kadar ressam,  
Güldürebilecek kadar muzip değilim...

Mavi gecelerin mavi rengindeyim...  
İşte bugün keyfimdeyim...  
İstemediğiniz kadar mavi,  
Düşlemediğiniz kadar derinlerdeyim...

## **İŞTE BEN**

Hayatın hem hüznü hem sevinciyim  
Her ağlayışta ben, her gülüşte ben!  
Bana mı diyorsun ben mi neciyim  
İşte sevgi, işte yürek, işte ben!

Hiç fark etmez nerde kabul edersen  
Havada ben, toprakta ben, taşta ben!  
Daha açık konuşayım istersen  
İşte sevgi, işte yürek, işte ben!

Her gece yarısı uykulardayım  
Gördüğün her rüyada ben, düşte ben!  
İnce mince nice duygulardayım  
İşte sevgi, işte yürek, işte ben!

Aşkın namlusunda yağlı kurşunum,  
Bağırda ben, yürekte ben, döşte ben!  
Yüze göze değil öze vurgunum  
İşte sevgi, işte yürek, işte ben!

Benin ile yaşanılır her mevsim  
Baharda ben, hazanda ben, kışta ben!  
Açık seçik besbellidir adresim  
İşte sevgi, işte yürek, işte ben!

Sevmeye ve sevilmeye vekilim  
Zorlanırım bunda başka işte, ben!  
Çok mu önemlidir sence şekilim  
İşte sevgi, işte yürek, İŞTE BEN!...

## YILDIZLAR GÜLÜMSEDİ

Hani, o soğuk kış günü, yollarda  
Çaresiz ve kimsesiz, hep beklerdim.  
Ellerim buz tutsa da,  
Yüreğimde volkan yanardı.  
Sen gelmezsen canım, yokluğuna  
Gökyüzü ağlar, yıldızlar ağlardı.

Sen yıldızlar ağlamaz derdin hep  
Bak, gördün mü?  
Ağlıyor işte.  
Gözyaşları damla damla yanağıma düşüyor,  
Benimle birlikte canım, yıldızlar üşüyor.

Geceyi bekliyorlar, Dünya'ya doğmak için,  
Karanlıklar üstüne, gün gibi yağmak için.  
Halbuki ben,  
Seni bekliyorum yıldızlar gibi.  
Soğuktan ellerim buz tutsa, ayaklarım morarsa,  
Parmaklarım iğne batmışçasına sızlasa da  
Ben, seni bekliyorum.  
Benimle birlikte, sema bekliyor,  
Yıldızlar bekliyor.  
Gecenin sessizliğinde,  
Dondurucu soğuğa inat  
Bekliyoruz.

Gelmediğin zaman ben ağlıyorum,  
Yıldızlar ağlıyor, sema ağlıyor.  
Adetâ çılgına dönen göklerde  
Şimşekler çakıyor öfkeden  
Ama ben, gelir diyorum;  
Bekliyorum.

Geleceksin, biliyorum;  
Bak, Aydede gülümsedi yüzüme,  
Soğuktan moraran parmaklarım ısınmaya başladı.  
Geleceksin, biliyorum;  
Bak, kararan gökler parladı,  
Yıldızlar gülümsedi.

## **ANA DİLİM YARALI**

Doğdun Orta Asya bozkırlarında,  
Binbir umutla.  
Efsâneydin,  
Destandın, kitabeydin,  
“Sav” dın, “sagu” ydun, “koşuk” tun,  
Oğuz Kağan'ın dilinde nutuktun.

Geliyordun yağız doru bir küheylân üstünde;  
Dağlardan, ovalardan koku aldın, renk aldın.  
Mâverâünnehir'de Kurân'a gönül verdin,  
Yepyeni bir âhenk aldın!  
Kaşgarlı'nın Lügat'inde dizildin,  
Bambaşka bir yazı ile yazıldın.

Hoca Ahmed Yesevî'de hikmetlere hüründün,  
Gönülde hurrem oldun.  
Geçtin Anadolu'ya, Yunus diye göründün;  
İlâhî aşkla doldun,  
Sular gibi çağladın,  
Hem güldün, hem ağladın.

Dedem Korkut'un dilinde,  
Hikâyeydin, masaldın;  
Boy boyladın, soy soyladın.  
Karacaoğlan'la gezdin, yayladın,  
Nice dilberinen gönül eğledin.  
Koroğlu'nda isyan ettin, haykırdın  
Gümbür gümbür oldu her yan!

Osmanlı'ydın, üç kıt'aya yayılan,  
Ondan beri İstanbullu sayılan;  
Muhteşem bir lisan oldun,  
Ferman oldun, divân oldun.  
Fuzûlî'ye sendin yanan,  
Âteş-i dilden özge;  
Bâkî'nin heybetinde,  
Nef 'înin haşmetinde  
Sendin nümâyân,  
Safâ bahşettin Nedim'in dil-i nâşâdına

Hâşim'de yaprak oldun, rengârenk, deste deste,  
Yahyâ Kemal elinde kelimelerden beste...  
Akif'te marş olup yetiştin milletin imdâdına!  
Ana dilim, Türkçem!  
Ozandın, âşık oldun, şâir oldun.  
Sevdi herkes seni, hakandan çobana;  
Çünkü her ağızda başka güzeldin,

Çünkü sen ninniydin, mâniydin,  
Türküydün, şarkıydın, gazeldin...  
Ah, ne güzeldin!  
Heybetliydin, çınar misâli;  
Gül gibi nârin...  
Yüreğimden sıcağıydın,  
Pınarlarımdan serin...  
Gürül gürül akacaktın,  
Âh akacaktın!...

Ninemle toprağa gömdüm  
Bin bir gece masallarını;  
Anamın söylediği ninnileri unuttum,  
Bacılarım artık ağıt yakmıyor!  
Ne Yûnus, ne Fuzûlî...  
Hiçbirine kimse dönüp bakmıyor!



O şırıl şırıl akan,  
O sümbül ve gül kokan,  
Bülbül gibi şakıyan,  
İnce ince mânâlar dokuyan,  
Yaşadıkça gencelmiş,  
Söyledikçe incelmış,  
Servi endamlı,  
Gönül dağlarımın şehlâ maralı,  
Şimdi ağır yaralı!...  
Çünkü ihanete uğradı,  
Hâin eller dilimi şahrem şahrem doğradı,  
Âh dilim, ana dilim!...

Gövdene musallat olan o menhus  
Uydurukça, seni içten vuruyor;  
Gâvurca, kapından pencerenden  
Sana tehditler savuruyor!

Korkma, sahipsiz değilsin,  
Ben varım!  
Emrinde hizmetçiyim;  
Kapında nöbetçiyim!  
Dizimdeki dermanla,  
Göğsümdeki îmanla,  
Elimdeki fermanla!  
Üstümdeki bayrak gibi,  
Akımdaki toprak gibi  
Seni savunacağım, koruyacağım!

Madde ile mânâmsın;  
Sen benim öz anamsın!

## ÇOCUKLAR GÜL RENGİNDEDİR

Tüm çocuklar gül rengindedir,  
Ben onları gül renginde severim.

Tüm çocuklar ilkbahar gibidir,  
Suların coşkusu gibi hızlı,  
Yıldızların gülmeleri gibi  
Nazlı olurlar.  
Gül renginde kokarlar hep.

Sevmişim onları.  
Gök çatı gibi sonsuz,  
Engin denizler gibi efsunkarı nakışların,  
O inci bakışların sevdalisiyim.

Tüm çocukları  
Kırmızı gül renginde severim.  
Ağlanacaksa ben ağlarım onların yerine,  
Üzülmesinler kardelenlerim.

Ben öğretmenim,  
Çocuklar kadar başka bir şeyi sevmedim,  
Hiçbir şeye bu kadar gönül vermedim.  
Yok, bu hayalimden başka kurduğum hayal.

Gözlerinizden tutunur gönlüm,  
Yalnız gözleriniz anlar beni.  
Bir çiçeğin boyun büktüğünü görsem,  
Düşerim...

Baharımsınız,  
Yıldızlar kadar yakın,  
Yıldızlar kadar uzak.  
Masum ve günahsız yıldızlar kadar hayalleriniz...

## ŞEHİRİYÂR İSTANBUL

Güneşi sinesine sindirmiş de  
Alıvermiş koynuna taze şafağı  
Mor hâleler düşerken gümüş suya  
Sarıvermiş yine altın mehtâbı

Her güzeli kendine bendetmiş de  
Tarih kokan Rumeli Hisarı  
Karşıda duruyor haşmetli Üsküdar'ı  
Gecesi bir başka, ne tatlı nehârı

Zamanı bir anlık durduruvermiş de  
Yasemin kokulu, mor lâle diyarı  
Kalplere nakşeden efsunlu Emirgân'ı  
Ruhların huzuru, kalplerin çerâğı

Kalem dokundurmadan taşta işlenmiş de  
Sevgi kilimi, gönlün nâzenin nakışı  
Şehriyâr İstanbul, ey güzellikler şâhikası  
Her bucağı, dost ocağı, yâr otağı

## **GÖZLERİM SENDE**

Seni nasıl yalnız bırakabilirim ki gözlerim sende.  
Ben gitsem bakışlarım benle gelir mi?  
Epeyce alıştılar sımsıcak kirpiklerine.  
Bu saatten sonra başka mekan bilir mi?  
Avuçlarım kayboldu, aklım uzaklaştı epeyce.  
Ben hiç alışmam, alışmamam sanki zaman alışır mı?

Ağzından çıkanı kalbin duyuyor mu senin?  
Ne kadar da cesaretli dudakların var.  
Dudakların cesaretli bilirdim, öperken anlardım.  
Pembe pembe gülerdin, gamzelerinden bakardım.  
İçim ürperirdi sen anlardın, en lacivert anımda giderdin.  
Biliyordun, çaresizdim ki gözlerim sende.

Bak yine şikayet ettim en gri buluta.  
Haber vermedi deme, üstüne üstüne yağacak.  
Hiç acımaz, bilirim bol yıldırımlı gelir.  
Etrafını damlacıklarla sardı mı bir,  
Öldürmek için en hassas yerine, sağanak sağanak indirir.  
Biliyorum, çaresizsin ki gözlerim sende.

Kaç bulutla yalnız bırakmıştın, kaçıp gitmiştin, uzaklaşmıştın.  
Bir "aralık" kaybolmuştu, şeb-i yelda olmuştu.  
Dolunaydan kalkanın, yıldızlar yağdırdın üstüme üstüme.  
Ne mehabetli bakmıştın, tutulmuştu kalmıştım.  
Biliyordun, çaresizliğimi ki gözlerim sende.

"Müneccimle, muvakkit" bilmezdi, sen iyi bilirdin.  
Gama müptela kılardın, sonra sessizce çekilirdin.  
Anında yıldırım olurdu, elektriklenirdin.  
Kaç Nedim eskittin bakışlarınla, haddeden geçmiş nezakettin.  
Anında gül olurdu, bülbül öldürürdün, bilirdim.  
Bilirdim, çaresizdim ki gözlerim sende.

## **EFLATUN HÜZÜNLER**

Eflatun hüzünler taşır  
Akşamın tüllenen kederinde  
Karanfil yürekli üveyikler.  
Bir buhurdan sanki  
Mihriban gözlerin  
Gurbetin puslu ufuklarında.  
Vuslata teşne demler  
Kanayan bir âfitap  
Saçlarının akşamında.  
Hicran sarısı yüreğim  
Kederli bir hazan  
Hüznün müşfik kucığında.  
Âsude bir muştı  
Yasemin kokulu hasretler  
Kırılğan mektuplarda.  
Nermin ellerinden düşen  
Esrik bir kebuter  
Akrebin kıskacındaki saatler.

## **ADI SEVGİ SOYADI ÇOCUK**

Günaydın çocuklarım, günaydın...  
Günüm sizlerle güzel,  
Günüm sizinle aydın.  
Kapatın bütün ders kitaplarını  
Hepiniz arkanıza yaslanın  
Bugün bir başka işleyelim dersleri,  
Bugün bambaşka öğrenelim.

Resim defterimizin ilk sayfasına  
Kocaman bir resim çizelim.  
Gökyüzü kadar olsun kağıdımız,  
Öyle ki;  
Bütün güzellikleri içine sığdıralım.  
Gökkuşağının en güzel renkleriyle  
Boyayalım resimlerimizi.  
Ama...  
Kara lekeler olmasın içinde.  
Savaşan büyükler,  
Kavga eden çocuklar yerine,  
Gülen yüzler olsun rengarenk.  
Bir resim çizelim birlikte,  
Dostluk adına, sevgi adına.  
Ne varsa bildiğimiz  
Çocuk yüzleriyle gösterelim,  
Anlatalım dünyaya.

Ellerimizi sımsıkı tutup Matematikte,  
Büyük bir dostluk çemberi oluşturalım.  
Çapı ve yarıçapını ölçmek için dairemizin,  
Dünyanın bütün matematikçileri uğraşsın.  
Ama...  
Ellerimizi çözmesinler sakın,  
Ellerimizi çözemesinler..

Sonra masal defterimizi açıp,  
Birlikte bir masal yazalım.  
Yarım kalmayacak bir masal olsun ki,  
Bizden başkası tamamlayamasın.  
Bir masal yazalım Türkçede  
Bütün acı gözyaşlarını gülücüğe,  
Atom bombalarını sevgiye,  
Kirlenen dünyamızı da,  
Gül bahçesine çevirsin masal perisi.

Bir deney yapalım Fen dersinde,  
Mikroskopu alıp elimize,  
Bütün hayalleri, dilekleri inceleyelim.  
İçinde iyilik yoksa, güzellik yoksa eğer,  
Hepsini elma şekeriyle şekerleyelim.  
Bir deney yapalım Fen dersinde,  
Sevgi ekelim bütün gönüllere  
Sonra çimlenmesini bekleyelim.

Derin bir nefes alalım sonra,  
Bir şarkı söyleyelim müzikte.  
Dostlarımız eskimesin, unutulmasın,  
Buluşacağımız gün,  
"Elbet bir gün" olmasın.  
Bir şarkı besteleyelim birlikte,  
Umut dolsun dinleyen yüreklere,  
"Güz gülleri"ne benzemesin kimse.  
Sizin gibi şen şakrak  
Cıvı cıvı olsun şarkımız,  
Söyleyenler mutlu olsun, huzur bulsun.

Bir şiir yazalım son derste,  
İlhamı masum yüzlerinizden,  
Gülen gözlerinizden alalım.  
Sözlerini ise,  
Yüreğimizden dökelim kağıda.  
Bir şiir yazalım son derste,  
Adını "Sevgi" koyalım,  
Soyadını "Çocuk"  
Bu iki kelime  
Dilimizden hiç düşmesin,  
Zil çalsa da,  
Dersimiz bitmesin.

## **ANNEM**

Ufacık tefecik bir sevgi yumağıydı o.  
Şefkati merhameti bol olan,  
Güldükçe yüzünde güller açan,  
Narin sesiyle gönüllere taht kurandı o.  
O bir elinde bakraç, bir elinde hamur,  
Ekmek aç, çocuklar aç.  
Bir elinde sicim, diğerinde balta  
Odun eyler o.  
Koştur tarlaya, bağa bahçeye,  
Ama hiç birinin sahibi değil o.  
Şefkatle gülen gözleri,  
Çalışırken döktürür maharetleri,  
Bir yandan da boncuk boncuk taneleri.  
Bayramlarda hep kınalardı minik elleri o.  
Sıcacık tutardı bağrında küçük bedenleri.  
Yorgun gönlü aniden, beratta seferi göç eyledi o.



## PANORAMA

Üç kıtanın ortasında,  
Dört mevsimli Anadolu.  
Öncesinde, sonrasında  
Her köşesi tarih dolu.

Truvaıyla, Alisharla,  
Uygarlığın ilkokulu.  
Tuşpa, Foça, Gordiyonla  
İnsanlığın şanlı yolu.

Abidedir Hattuşaşla,  
Demokrasidir Pankuşla,  
Efes, Milet, Kargamışla  
Hem köylüdür, hem de soylu.

Bir rüyadır Çatalhöyük,  
Çorum'da bir başka höyük,  
Seslenir Alacahöyük,  
Sinesinde kuşu, kurdu.

İlk para Lidyalıların,  
Tarım Frigyalıların,  
Bilim İonyalıların,  
Altın armağanı oldu.

Büyük İskender, Dariyus  
Mitridat, Sezar, Pompeyus  
Bazil, Büyük Teodosyus  
Kurban sana Anadolu.

Tuğrul, Çaka Bey, Çağrı Bey  
Alparslan, Tutuş, Mesud Bey  
Gümüştegin, Danişment Bey  
Hayran sana Anadolu.

Derviş Yunus, Hacı Bektaş  
Mevlana ölümsüz yoldaş,  
Ahi Evran yaman kardaş,  
Sar bağına Anadolu.

Meryem, İsa, Noel Baba  
Din adına onca çaba,  
Sultan Mehmet der merhaba,  
Fethederken İstanbul'u.

Lale Devri, Kağıthane  
Belki de bir batakthane,  
Patrona Halil bahane,  
Han-ı yağma Anadolu.

Altı asırlık bir çınar,  
Dünyayı sulayan pınar,  
Üç kıta saygıyla anar,  
Muhteşem Türk Osmanoğlu.

Anıtlarla dolu her yan,  
Cami, mescid, imaret, han  
Mimarbaşı Koca Sinan,  
Anadolu'nun Türk oğlu.

Ermenisi, Rumu, Türkü  
Acemi, Gürcüsü, Kürdü  
Hoyrat, bozlak, şarkı, türkü  
Bir mozaik Anadolu.

Arıburnu, Conkbayırı  
Dumlupınar, Sakarya'yı  
Mustafa Kemal Paşa'yı,  
Al koynuna Anadolu.

Üç kıtanın ortasında,  
Ayyıldızlı Anadolu.  
Öncesinde, sonrasında,  
İlelebet Türkün yurdu...

## VATANIM

Uzak bozkırlardan savrularak,  
Geldim bu kutsal sahile.  
Kuzeyden güneye, doğudan batıya;  
Ben bir kum tanesi, sen kumsal...

Yalnızlığımla bir hiçim, anlamsız!  
Ancak senin serinliğinde varım;  
Senin sürükleyiciliğinde beyhude!  
Ben bir çakıl taşı, sen nehir...

Dünyadaki tek varmışın,  
Ne mülk, ne yar, ne can!  
Uçur beni sevdanın meçhullerine,  
Ben bir kuru yaprak, sen rüzgâr...

Kapsamındayım, sonsuz ve güvenli,  
Enginliğinde hayat ne mavi!  
Bütünleştim seninle, teslimim,  
Ben bir yıldız, sen gökyüzü...

İşgal et benliğimin tüm şehirlerini,  
Esir al kalbimi, fethet vücut ülkemi,  
Hiç durma, her renginle ak ruhum!  
Ben bir tutsak, sen kumandan...

## YELKOVAN

İlık bir yalnızlık mıydı  
Mutlu olmaya koşut  
Bu sabah her zamankinden  
Tenhaydı içimdeki gece  
Ve her yaşanmışlığın.  
Kekremsi tadı vardı dudaklarda...  
Ardından acı, özlem  
Ve muhlis bir gülümseme  
Umutlarım can çekişirken çorak bir hecede...  
Başaramamıştım yine...

Yetim kalmış bir ürpertiydi avuçlarımda,  
Her sabah, mutlu olmak adına biriktirdiğim güneşler  
Soluyordu, yitiyordu bir gündeğdu tarlasında...  
Yoraz dikenler batıyordu, umut yüklü bedeninin her sinir ucuna  
Ve pes etmemek için.  
Bir güneş daha atıyordum, emektar kumbaraya  
Ve uzaklaşan bir siluetin ardında,  
Kalakalmış bir avuç gözyaşına  
Bir güneş daha,  
Doğacak yeni günün hatırına...

Bir yanda telli duvaklı pırıl pırıl kamaşan,  
Alacalı yakamozlar.  
Bir yanda kayıp bir mazinin iz düşümü yaşarken,  
Sen ve ben  
Kaybolmuşuz  
Biz bu iklimin çocuklarıydık,  
Yarınlarıydık, umutlarıydık  
Ağlarken...  
Sıklaşan sancılarımız paramparça,  
Darmadağın kaygılarımız,  
Gün ışığının narin sıcaklığı  
İçimizi yavaş yavaş eritirken,  
Mahsun, bir o kadar da ürkek  
Akşam usul usul sokulmakta  
Kızıl bir gün batımının,  
İhlamur kokulu telaşında  
Anımsamıyor yakamozlar bu ellerde artık hatıraları..  
Anımsamıyor başardıklarını ...yansıttığı ay ışığını yıldızı...  
Gündüz sanıyor  
Işık sanıyor aydınlık diye sarıp sarmalanıyor  
Cılız bir sevdaya  
Yeme koşan kuşlar gibi koşuyorlar  
Yalanlara, kavgalara başıboş kamaşıyorlar ordan oraya..

Yakışmıyor diyor bir ses,  
Yakışmıyor..  
Yaklaşama ikiyüzlülük,  
Geçmiş bölük pörçük,  
Ne de bir ışık varsa sönük  
Yakmak lazım tek tek  
Toplamak lazım  
Tüm güzellikleri..  
Bizi bulma vakti şimdi!  
Biriktirdiğim güneşler hatırına..  
Bu karmaşık, bu bulanık  
Ve bir o kadar da hırpalanmış,  
Ve de tükenmiş bir toplumun  
Güçlü ayak izlerini..  
Tenha köşelerin kuytusuna girmiş  
Öksüz kalmış sesleri..  
Bizi bulma vakti şimdi!  
Rüzgarda..  
Bir başka da esse, bu akşam vakti  
Bulmak lazım yağmuru, bereketi  
Ve bir çocuğun gözlerindeki o suskun sevinci..  
Öğretilmiş beklemler,  
Yerinde sayarken boşa geçen vakitleri  
Tutunmak lazım bir yelkovanın ucuna,  
Ve belki de, bir yelkovan olmak vakti şimdi..  
Yakamozlar hatırına..

## **BEN TÜRKİYEYİM**

Türkiye,  
İçli türkülerin söylendięi ülke.  
Koç yiğit delikanlılar otaęı,  
Gelinlik kızların el değmemiş rüyaları.  
Rüyâsız sevenlerin.  
Yan gözle bakıldı mı  
Kükreyen Mehmetler'in memleketi.  
Gözyaşını çevresine gizleyen anamın,  
Şerefli babaların,  
Edepli kızların, mert delikanlıların memleketi.  
Sende doğdum, sende yaşadığım için  
Ezberden söyledim güzelliğini.

Türkiye,  
Bağrından katmer katmer güller derdiğim ülke.  
Erzurum soęuğunda, karında, ayazında.  
Bir demli çay buęusunda.  
Menekşeler, sümbüller kokusunda.  
Öğrencilerim dudağının arasında,  
Elifler'in çiçek gözlerinde,  
Dünümde, bugünümde, yarınlarda,  
Vakitli vakitsiz göçen güvercin kanadında.  
Baktığım her yerde.  
Türkiye,  
Gözümün gördüğü, gönlümün dilediğı ülke.

Türkiye,  
Dile gelmez, söze dökülmez çileler ülkesi.  
Kapılar yüzüne her kapandığında  
Titreyip kendine dönen,  
Her aradığını özünde bulan ülke.  
Eğilmeyen başımda, tertemiz alınyazımda.  
Fatihler yetiştiren sinemde.  
Türkiye,  
Büyüttüğüm sevdam.  
Ben Türkiye'yim, Türkiye bende.

## SEVGİNİN KOKUSU

Sevinçle  
uyandım  
yine.  
Ders zili  
en güzel namesiyle,  
Haydi derse.  
- Günaydın çocuklarım.  
- Günaydın öğretmenim.  
Çocuklarım ilk dersimiz  
sevgi.  
Sormayın nedenini.  
Her şeyin başı sevgi.  
Sevin çocuklarım sevin,  
Ata'yı, bayrağı  
milleti, vatanı.  
Büyütün  
küçücük kalplerinizi,  
Sığsın içine,  
dünyanın tüm güzellikleri.  
Öğretmenim,  
haydi anlatın bize,  
Erdemin önemini,  
En temel ilkeleri.  
Çocuklarım,  
İlk dersimizde gizli  
Öğrenmek istediklerinizin özü.  
Sizi  
sevgimle  
sulayacağım.  
Bir fidan gibi  
Uzatacaksınız dallarınızı,  
Dünyanın her yerine,  
Avucunuz çiçek dolu,  
Yüreğiniz  
tomurcuk.  
Yayacaksınız  
her köşeye,  
O güzel  
sevgi kokusunu.

## **ŞEHİDİN TÜRKÜSÜ**

*(Muzaffer Çavuş vatan borcunu ödedikten sonra görmediği Hilal'ine, köyüne ve sevdiklerine kavuşmayı dört gözle bekler. Ancak Çanakkale O'nu bırakmaz. O artık şehit olmuştur. O yedi düvele ders vermiş, kendi nesline ise ruh vermiştir. Ruhü Şad Olsun. )*

Hilalin görünmediği bir gecede,  
Yar değil, rüzgar okşar saçlarımı.  
Mevzide ben ağlamam asla! Anam ağlar sılada.  
Kör karanlıkta kör kurşun beklenir, bir de Azrail.  
O beklemez vallahi sabahı.  
Dağlarda çizilen kaderime,  
Ölüm şarkıları yazar mermi vızıltıları.  
Emir bekler elim tetikte, vicdanım ise dinlemez fermanı.  
Çanakkale sırtlarında Malazgirt düşer gönlüme.  
Bizansı dize getiren ecdadım canlanır gözümde.  
Uyku yasak koydu gecelerime.  
Rüyayı bile çok gördü Çanakkale tepeleri,  
Türkülerimi, uykularımı, hayallerimi böldü,  
Ama ben destanımı yazdım o dağlara.  
Ergenekon'u tekrarladım güneş doğarken.  
Senelerce söylenecek ben olmasam da...  
Hesap sordum! Uykumuzu kaçıranlara, töremizi bozanlara.  
Ellerini kırdım! Geleceğime el sürenlerin, vatanıma el uzatanların.



Ölüm uykusu tattırdım! Tarihimi bilmeyenlere...  
... Ve Çanakkale'yi dar ettim, Türk'e kefen biçenlere.  
Hepsini törensiz yolladım Tanrı'nın istediği yere.  
Sonra gül tıkadım ölüm kusan namlularına.  
Namertlere karşı yazılmış destanımda,  
Esaret yok, mertlik var, umut var.  
Lakin vatan borcum teskereyle bitmedi.  
Adressiz kör kurşun aldı, götürdü her şeyi  
Adresi belli olan diyara.  
Emeğimle alın terimle ödeyemedim vatan borcumu,  
Canımla ödedim şahadet çekerek.  
Geride üç yaşında Hilal'im kaldı babasız,  
Ne mutlu ki vatansız değil.  
Huzur içindeyim... ve hala nöbetteyim Çanakkale'de.  
Hem de ebedi nöbette.  
Anamı, yarimi gözü yaşlı, Hilal'i yetim bırakırken bile;  
Tebessümle düştüm toprağa ellerim duada.  
Gül açtı mezarımda, şehit kanıyla açmış bir gül.  
Hayatta veremediğim gülü, mezarım verdi Hilal'ime.  
Hilal'im koklasın diye.  
Çünkü baba kokusu düşmüştü güle.  
Koklamadan, öpmeden bıraktığım Hilal'ime.  
Şerefli bir miras bıraktım: ÇANAKKALE DESTANI,  
Beni anlatacak bir miras: Bir de madalya.  
Evet, bir cana; bir madalya...  
Yüzbinlerce cana; bir vatan...  
Uğrunda milyon kere ölünecek bir VATAN

## **İLK HARF**

*-eşime-*

Seni yakınlarda değil, hep uzaklarda arıyorum  
Bilinmeyen yerlerde, kayıp ülkelerde  
Başka diyarlarda arıyorum

Arasam seni..  
Bulur muyum bilmem, Manas'ın ülkesinde..  
Tonyukuk anıtının ardından çıkar mısın karşıma?  
Bir Türkmen çadırında karşılar mısın beni?

Yakın olsan da sen  
Uzaksın bana uzak  
Çin Seddi'nden ötede,  
Öteler ötesinde,  
Periler ülkesinde...

Ergenekon'dan çıkanlar seni rehber bilsin  
Kutluk Devleti'ne senin adın verilsin

Sonra bir Uygur yazıtında geçsin adın  
Destanların başına, en başına yazılsın adın

Buğra Han'a sorsunlar adını, sultanlık sınavında  
Bilemezse şayet, indirsinler tahtından,  
Utansın bir ömür boyu bahtından,

Bulur muyum seni Tuva'nın soğuk dağlarında  
Hakas'ın serin sularında  
Mavera'nın Yesevi kokan havasında.

Ali Şir Nevâî divanlarında seni ansın,  
Benden habersiz benim için  
Binlerce beytini sana yazsın

Adın yazılsın bir Kazak madenine  
Hazar'da gemilere verilsin ismin  
Ve rotaları sana çevrilsin

Bir Kiril metninde görsem adının baş harfini  
"Senin adın" yazsın katipler sahifenin ilk harfini

Asya'nın her yerinde arasam  
Bir yerinde bulsam seni

Taşkent'te, Buhara'da  
Bir abidenin duvarına çizeyim resmini

Ve şimdi gönül sarayımda bir ömür boyu  
Sultan yapayım seni.

## YİNE SEN VARSIN ÖĞRETMENİM

Sevginin gözyaşıyla,  
Büyüyen bahar çiçeğimde,  
Senle güzel olan,  
Ufkumun penceresini,  
Ülkeme açan güneşte,  
Yine sen!...  
Sen varsın öğretmenim.

Sen!...  
Sen Akdeniz'de, Karadeniz'de,  
Doğu 'da, Ege'de,  
Kısacası senle güzel olan,  
Yürek haritamda,  
Yine sen!...  
Sen varsın öğretmenim.

Sen!...  
Evet sen!...  
Umutta, dostlukta,  
Dünümde, bugünümde, yarınımda,  
Tüm bunların ötesinde,  
Sözü özülle güzel olan,  
Narin ama özel çiçeklerimde,  
Yine sen!...  
Sen varsın öğretmenim.

Sen!...  
Sen olmak vardı hayalimde,  
Birlikte ağlamak, birlikte gülmek,  
Ve yine senle güzel olan,  
Sevda şiirlerinde,  
Seni ben seviyorum,  
Ben özleyeceğim adlı,  
Bitmez türkülerimizin başlangıcında,  
Yine sen!...  
Sen varsın öğretmenim.

Son kez!...  
Durun, gitmeyin diyemedim,  
Size, ayrılığa, slaya...  
Ve de bunlara inat zamana.  
Ne olur! Artık sen benimle kal.  
Ayrılıp gitme ötelere...  
Sen olduğun yerde güzelsin.  
Unutma!  
İlminizin ab-ı hayat bulduğu,  
Öğretmen olmuş,  
Öğrencinizin kalbinde,  
Yine sen!...  
Sen varsın öğretmenim.  
Seni seviyorum.

## **İNSAN DALAR YÜREK DOLAR**

*Sevgili Babamın Anısına...*

Zaman dar gelir bazen küçük sevinçlere  
İnsan dalar, yürek dolar, sel olur  
Hüzün galip gelir kanat çırpın umuda  
İnsan dalar, yürek dolar, sel olur  
Ağlar içimizde çocuk; çocuk düşlerimiz kurur

Ateş yakar, yel götürür ekinlerim yeşermez  
Yorgun adımlar yılgın, sıra bizi beklemez  
Yol uzaktır hedeflere; yel esmez yelkenine  
İnsan dalar, yürek dolar, sel olur  
Söner içimizde umut, düş kırıklıklarımız olur

Akan yaşlar sel olur, hasadımı götürür  
Yapraksız ağaçlarla gelen bahar öldürür  
Göğün ekin harmanları aydınlatın geceleri  
İnsan dalar, yürek dolar, sel olur  
Susar içimizde sözler buğulu gözler konuşur

Babacan duygular eritir taş olsa da bir dağı  
Göz, gönül, dil hep bir; var yok çeker halayı  
Gökten mavi, yerden yeşil, alır atar karanlığı  
İnsan dalar, yürek dolar, sel olur  
Döner içimizde dünya, güneş alır, nur olur

Zaman çare, sabır örtü, zincir vurur kedere  
Umut galip gelir, çekilen her çileye  
Babamın hayali geçer şimdi babamın yerine  
İnsan dalar, yürek dolar, sel olur  
Yaşar içimizde canlar; yarın olur, yâr olur.

## ANADOLUM

Evliyalar yatağı, Koçyiğitler otağım,  
Analar kucağı Ebed müddet ocağım  
İçimdeki ateşim, damarımdaki kanım,  
Bitmeyen yolum, solmayan çiçeğim,  
Gonca gülümsün, güzel yurdum Anadolum...

Sen yoksan ben yokum, sen varsan ben varım,  
Seni sevmek, yeminim olsun, seni yüceltmek muradım...

Sen ey Yusuf yüzlüm, Eyyub sabırlım,  
Gönlü aşkla çarpan taze baharım,  
Ummanım, canım, can pazarım,  
Yanık yanık buğday kokan,  
Keven, kekik, iğde  
Ve buram buram hasret kokan,  
Koklamaya doyulmayan toprağım...

Sen yoksan ben yokum, sen varsan ben varım,  
Seni sevmek, yeminim olsun, seni yüceltmek muradım...

Kınalı türküm, telsiz-duvaksız gelinim,  
Evim barkım, gönül şarkım, dert ortağım,  
Yüreğim lime lime olsada,  
Yine seni, seni dilerim...

Sen yoksan ben yokum, sen varsan ben varım,  
Seni sevmek, yeminim olsun, seni yüceltmek muradım...

Dönüm dönüm sürüp, evlek evlek ektiğim,  
Bazlamamı içimdeki ateşimde pişirip,  
Lokma lokma dost-düşman bölüştüğüm...  
Üzerinde gözlerini açtığım ülkem,  
Taze fidanım,  
Serin gölgem, ulu çınarım...

Sen yoksan ben yokum, sen varsan ben varım,  
Seni sevmek, yeminim olsun, seni yüceltmek muradım...

Kırlarımın hür havasıyla,  
Zemzem sularından kana kana içtiğim,  
Kâh ağlayıp kâh güldüğüm,  
Kutsal emanetim ecdad yadigarım...

Sen yoksan ben yokum, sen varsa ben varım,  
Seni sevmek, yeminim olsun, seni yüceltmek muradım...

İnsanı Yunus'um, Mevlana'm, Hacı Bektaş-ı Veli'm,  
Nağme nağme gönül gözlü Veyselim,  
Yaylada Karacaoğlan'ım, sütunlarda Sinan'ım,  
Camilerin taşında, köy yollarının başında,  
Garip garip akan dertli pınarım...

Sen yoksan ben yokum, sen varsa ben varım.  
Seni sevmek, yeminim olsun, seni yüceltmek muradım...

Antep'te Şahin'im, Maraş'ta Sütçü İmam'ım,  
İzmir'de Hasan Tahsin, Malazgirt'te Alparslan'ım,  
Sakarya'da Mustafa Kemal, Kocatepe'de Başkomutan'ım,  
Çoban çeşmesi gibi kaynayan ulu mabedim,  
Kara Fatma'm, Nene Hatun'um, Anadolu'm.

Sen yoksan ben yokum, sen varsa ben varım,  
Seni sevmek, yeminim olsun, seni yüceltmek muradım...

Gariplerin, mazlumların, bağıranın,  
Kolu-kanadı kırıkların sığmağı,  
Sen yaşanmış romanım,  
Dillerden düşmeyen türküm, vazgeçilmeyen ülküm,  
Sen birliğe-dirliğe açılan kapım,  
Serdengeçtim alperenim,  
Tozunu, toprağını yüzüme gözüme sürer,  
Seni koklar, kucaklar doya doya öperim Anadolu'm...

Sen yoksan ben yokum, sen varsa ben varım,  
Seni sevmek, yeminim olsun, seni yüceltmek muradım...



## **BENİ ÖĞRETMEN YAP ÖĞRETMENİM**

Beni öğretmen yap öğretmenim,  
Tıpkı senin gibi,  
Biz nasıl sevdiyse seni,  
Beni de seven öğrencilerim olsun...  
Beni öğretmen yap öğretmenim,  
Zengin-fakir, güzel-çirkin fark etmez  
Sen nasıl kucakladıysan bizi  
Ben de onlara öyle öğretmenim.  
Paramız yokmuş okumak için,  
Babam öyle söyledi  
Parasız okunmaz mı öğretmenim?  
“Sen istersen her şeyi başarabilirsin” demiştin,  
Ellerini uzat öğretmenim  
Ellerin uzat yol olsun, gözlerin ışık  
Beni öğretmen yap öğretmenim,  
Aklımda yok başka hiçbir şık  
Yeter ki senin gibi bir öğretmen olayım  
Güler yüzlü, sevimli, sıcacık...

## **KIZIMA ...**

*Yarının asil anneleri bütün kızlarımıza*

Küçüktün büyüdün bir genç kız oldun,  
Kalbimde her zaman solmaz bir güldün  
Sonunda rüştünü eline aldın,  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Dertle ızdırapla büyüttük seni  
Bir damla gözyaşın öldürür beni  
Hayat senin için daha çok yeni.  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Önünde çok uzun bir hayatın var,  
Hayatı en güzel yaşamak karar  
Bir kılına gelsin istemem zarar  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Gurursun bana sen, bunu unutma.  
Havai zevklerle gönül avutma.  
Her yüze gülene sevgi dağıtma.  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Çevrende dolanan nice düşman var,  
Bir şey gizli kalmaz, kâinat duyar,  
Asalet güneşi her dem parıldar,  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Kartal olur nice karga yanında ...  
Akbaba masumdur şimdi devranda.  
Nice soysuz dolaşsa da kapında...  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

İstikbâli gurbet elde ararsın,  
Hasretinle gönlümüzü yakarsın,  
Başarıyla göğüsler(i)miz kabarsın.  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Yurdu yükseltmede oldun mücahit,  
Fikrini hür söyle isteme şahit,  
Sana güç vermeli binlerce şehit!  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Zor olmaz okuyup çok şeyi bilmek  
Yolunu şaşırma, gün adam olmak...  
Hedefin olmalı bilgiyle dolmak.  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Büyüdüm diyerek herşeyi bilme,  
Doğruları dinle, alayla gülme  
Hayırlı dua al, beddua alma.  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Özünde sözünde bir ol, şaşırma  
Yersiz inatlarla sabır taşırma,  
Sevgi tut kalbinde, kini pişirme  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Sevgin adın gibi gönülден olsun.  
Hep dostların senden bir ibret alsın.  
Yüzün asılmasın, her zaman gülsün.  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Elin fakir olsa gönlü zengin ol.  
Yalana meyletme gerekirse öl.  
Haram yolda gitme, helâlden al!  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Darda kaldığında Rabbini ara,  
İmanın tam ise, düşmezsin dara.  
Azrail gelince geçmez bir para.  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Pişman olacağın işe bulaşma,  
Hayrı olmayana sakın alışma,  
Her yüze gülenle sırrın bölüşme,  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Tavrında ciddi ol saygı göresin,  
Başarının doruğuna varasın,  
Mutluluğa sonsuzlukça eresin,  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Nerede olursan sılanı özle,  
Unutma ceddini, yolunu izle,  
Fırsatı bulursan git dua sözle,  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Attığın her adım bir iz bırakır..  
Başarın mutlaka çok söz bırakır.  
Unutma, saklanan hep giz bırakır.  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Olma sakın kızım, asla yedilen,  
Hayalimdir seni gıpta edilen,  
Her zaman olası hedef güdülen,  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Dost düşmana beni kara çıkarma!  
Her zorluğa göğüs ger, hiç çökerme!  
Allahsız, kitapsız yakarma!  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Elbet bir gün olur seversin sen de,  
Sevdiğin mutlaka can olur tende,  
Candan çok severek olsan da bende ...  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Zor değil adını çevrene salmak,  
Asıl zorluk kızım, hanımefendi olmak...  
Hedefin olmalı yarınle solmak,  
Alnındaki nuru söndürme kızım

Gelinlik ve kefen giyilir bir kez.  
Bunu iyi belle her hücrene yaz!  
Her zaman dürüst ol namusunla gez.  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Kınanı eline yaktığın günde,  
Seyreyle huzuru o zaman bende...  
Bu hazzı gün gelir anlarsın sen de...  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Düğününde al kuşağı sarayım,  
Salın gez de gurur ile göreyim,  
Huzur ile Hakk huzura varayım...  
Alnındaki nuru söndürme kızım.

Sözüme kızıp da, deme nasihat...  
Nasihat değil ki; sözüm vasiyet!  
Duam sana Hakk'tan nurlu kıyafet...  
Alnındaki nuru söndürme kızım!!!

Şiir 17-20 Ağustos 2002'de yazılmış, son dörtlüğü 2003 Ocak ayı başında eklenerek tamamlanmıştır.

## SENTEZ

Tarihte bir zamandan,  
Çıktık Orta Asya'dan.  
Dođan güneş ile dokuz yoldan,  
Batıya yöneldik doğudan...

Kuşların sesine uyduk,  
Gç gönlümüzde duyduk.  
Hun, Göktürk, Kutluk ile.  
Medeniyeti Türklük'te bulduk.

Bayrak her zaman vardı.  
Dünya bize artık dardı.  
Ergenekon, Dandanakan, Malazgirt ile,  
Yer yanımızı şan şeref sardı.

İman bizimdi, kan bizimdi  
Türk bizdik, İslâm bizimdi.  
Han, Hakan, Kađan ile,  
Yüceldikçe Anadolu bizimdi.

Dünya Türk sesiyle uyandı.  
İslâm-Türk aynı ses oldu.  
Bilginler, Şeyhler, Veliler ile,  
Karabulutlar cihandan dađıldı.

Kahraman olmak duygusu,  
Şehitlik mertebesi bulgusu,  
Gazne, Karahan, Selçuklu ile,  
Yapıldı cehaletin sorgusu.

Adına hutbe okundu Tuđrul Beđ'in.  
Savaş yapılmadan alınan Mekke'nin,  
Malazgirt'te beli kırıldı Bizans'ın.  
Çađ açıldı fethiyle İstanbul'un.

Haçlı ile yok etmek istediler,  
Türk'ü Türk'ten ayırmak istediler.  
Utanmadılar tarihe barbar yazdılar.  
Gzel Anadolu'yu çepeçevre sardılar.

Düşman bitmiyor çoğalıyordu.  
Yurdumuz üzerinde oyun oynanıyordu.  
Mertçe yenemeyenler bizi,  
Masada sırt üstü getiriyordu.

Alnımız açık Plevne ile,  
Coşkumuz var Çanakkale ile,  
Bayrağımız var ay-yıldız ile,  
Tarihte gurur duyduk Osmanlı ile.

Deryalar birbirine karışsa da,  
Düşman hançerini dayasa da,  
Dede Korkut, Akif, Yunus ile,  
Can siper oluruz can çıksa da.

Yeni ufuklara doğru koşmalıyız.  
Atatürk'ten bir nefes almalıyız.  
Dumlupınar, Sakarya, Lozan ile,  
Tarihe nice destanlar yazmalıyız.

Geriye bakıp ibret almak gerek.  
Tutuşsun gönüllerde bu yürek.  
İnkılâplar, demokrasi, Lâiklik ile,  
Türkiye yücelsin hep giderek.

Bizi arkadan vurdular biliyorum.  
Türk'ün dostu yok görüyorum.  
Mehmet, Özlem, Arif, Sevgi ile,  
"Ne Mutlu Türküm Diyene!" diyorum.

Gelin Türkiye'yi yüceltelim.  
Tarihi yeni baştan okuyalım.  
Türklük ülküsüne inanalım.  
Yüz milyon bir gönüle girelim.

Bu can diyar bizimdir,  
Seksen bir ildeki canlar pîrimizdir.  
Yapılan uğraş Türkiye'mizindir.  
Birimiz hep; hepimiz birimizindir.

Gardaş ne diyeyim sana artık.  
Her yüze gülene inanma artık.  
Öğretmen Günozan'ın sesiyle,  
Geçmiş ile geleceği buluştur artık.

## ESKİMEYEN SÖZLER

Biz denizin çocuklarıyız  
Zümrüt gözlerimizin altında  
Komik burunlarımız lal dudaklarımızı esirger  
Biz denizin çocuklarıyız  
Sevmesini iyi biliriz  
Tutar bir de aşık olduk mu  
İskele alabandra, yelkenler fora  
Biz denizin çocuklarıyız  
Ağzımızda hiç sönmeyen sigaramıza dost  
Güneşin altında yüzümüze inat  
Eskimeyen sözlerimiz  
Değişilmez taht-ı revana  
Biz denizin çocuklarıyız  
Bunu hep söyledik  
Söyledik ve şaştık, nasıl da mutlu insanlar  
İzmir'lerin, Antep'lerin kurtuluşları  
Sirtaki ve Legrande valse  
Biz denizin çocuklarıyız  
Atlaslardan çıkmayan mutluluğun  
Hüzünlü miçoları  
Gönlümüz onulmaz yaraların gülistanı  
Ruhumuz durulmayan fırtınaların okyanusuyken  
Vakit bulur da sorarsak eğer  
"Ya bizim kurtuluşumuz nerede" diye  
Yüzyılların bilgeliğiyle  
Gecelerin günahkar iblisleri  
- ki hiçliğin kanıtları -  
Çoğaltırlarken kanlı çarşafların kıvrımlarında  
Eksik zürriyetlerini  
Söylerler  
Apaçık Yunus'tan kalma esvabımızı eskittiğimizi.

Artık dağınık saçlarımız  
Kristal camın arkasındaki  
Flanür yaşamı kucaklamaya hazır

Ve bir çocuk, yalın ayaklı düş  
Babasından önce  
Ölmemeli

## EY YAR

Ah!Etin kemikten sıyrılışıdır  
Elin tenimden çekişindir  
Bir dağın ortadan çatlayışıdır  
Başın omzundan alışın

Bir canın bedenden ayrılışıdır  
Ansız evimden gidişin  
Ömrümün ölüme yakarışıdır  
İnan ömrümden çıkışın

Günahın günahıtan arınışıdır  
Senin elimden tutuşun  
Mecnun'un tarihten silinişidir  
İnan yürekte sevişin



## **İŞTE BU ÇANAKKALE ASLANLARI**

Bu dağlar Mehmetçik fişkırıyor  
Ayak sesleri ufka deęiyor  
Ölürken bile sancak tutuyor.  
Kurşunlar deęil yürekler atıyor.  
İşte bu Çanakkale Aslanlar

Dayan be annem dayan  
Kerevizdere'den akan kan  
Bu topraklar için, her an  
Sana olsun cennet mekân  
İşte bu Çanakkale Aslanlar.

Nehirler kızılmış  
Deryalardan kan akmış  
Kara toprak kan kusmuş  
Adı kanlı dere olmuş  
İşte bu Çanakkale Aslanlar

Ağlayarak deęil  
Gülerek ölmüşler  
Ne mutlu ki bu vatan için yatmışlar.  
Kanlı topraęı seçmişler.  
İşte bu Çanakkale Aslanlar

## **SESSİZ ÇIĞLIK**

Sadece 24 Kasımlarda hatırlansan da sen,  
Bilirim seni öğretmenim.  
En büyük ilan edilirsin bu günlerde  
Bütün çektiklerini unutursun sen..  
"Eli öpülesi öğretmen", "Işık öğretmen",  
"Mum öğretmen"..  
Daha sayayım mı öğretmenim?  
Sen de biliyorsun buların  
Birer makyaj malzemesi olduklarını..  
Boyuyorlar seni, nakış nakış işliyorlar..

Aslında sen  
Bütün bunların düzmece olduğunu  
Bilmene rağmen  
Gerçeklerle yüzleşmez,  
Kulağında yankılanan  
O hamasi sözlerle avutursun kendini.

Kuyruklarda sürünürsün,  
Çocuklarının sayılamayacak kadar talepleri var;  
Ama seni senden daha iyi tanıdıkları için  
Dillendiremezler isteklerini;  
Sadece boş gözlerle bakarlar  
Mahzun mahzun gözlerinize...  
Bu boş gözlerdeki derinlikleri yakalarsın sen  
Öğretmenlik mesleğinin verdiği tecrübeyle;  
Ama çaresizsin;  
Yaptığın ek iş bile  
Çare olmuyor çaresizliğine...  
Bütün bunları bildiğin halde  
Seni yönetenlerin sana verdikleri kıymeti

Çok daha iyi bilmene rağmen  
O, senede bir gün söylenen afaki sözler  
Seni tekrar sınıftaki güzelliklere götürür;  
Götürür ve unutturur sana  
Bütün çıplaklığıyla karşında duran acı gerçekleri...  
Çok büyüksün öğretmenim!  
Büyük olmasına çok büyüksün de  
Bir de haklarını arayabilsen!...  
Dikilebilsen sana söylenen  
O boyalı sözlerin karşısına da  
Diyebilsen:  
Sizin söylediğiniz gibi sözde değil,  
ÖZDE BÜYÜĞÜM BEN!!!  
O zaman ne mutlu sana ÖĞRETMENİM!!!

## **BABAM**

Çocuklarını;  
Helalinden yedirip içirirdin,  
Ayağına çorapsız kara lastik giyer,  
Kışları paltosuz geçirirdin  
Yamalı şalvarı çıkarttırıp,  
Sana pantolon giydirmek  
Kolay mı babam?

Yumurta parasına kalem,  
Yağ parasına defter kitap  
Yavan bulgur pilavına  
Çavdar ekmeğinden lokma  
Sana kaşık sallatmak  
Kolay mı babam?

Alın terinin zerresinde  
İnsan onurunun zirvesinde  
Dimdik ayakta kalan  
Yıkılmayan sen  
Seni yıkıp eylemek talan  
Kolay mı babam?

Senin ellerinde;  
Tırpan bir ahenkli sallanırdı  
Saban yırtsa da karnını toprağın,  
Tarla bir başka nazlanırdı.  
Sen balta salladıkça oduna  
Ellerin çatlar,  
Çatlaklar çam sakızıyla.  
Dolup ballanırdı.  
Senin ellerini öpmek  
Kolay mı babam?

Göğsüne başımı yaslasam,  
Kalbinin atışını dinlerdim.  
Yüreğindeki acıyı hisseder,  
Sessiz ve derinden inlerdim.  
Senin gözlerindeki yaşı,  
Yüreğindeki nakışı görmek  
Kolay mı babam?

Mazluma arka çıkmak,  
Zalime korku salmak.  
Seninle mümkündü,  
Doğruyu haykırmak.  
Ömründe yalan söylemedin.  
Sana yalan söylemek  
Kolay mı babam?

Hey gidi koca topçu  
Mangal gibi yürek,  
Ateş gibi nefes sende.  
Yurt sevgisi senin sinende .  
Birlikteyken korkup kaçmak  
Kolay mı babam?

Her sevgide bütünleşmek  
İyide, doğrudu, güzelde  
Tüm hasretlerde sen.  
Sevgin bir başka yüceydi ezelde  
Şimdi, seni seviyorum demek  
Kolay mı babam?

Köy türkülerinin bestesinde sen,  
Güftesinde sen  
Seni mısralara sığdırmak  
Kolay mı babam?

## ŞİİRİN ŞARKISI

*-Prof. Dr. İsmail Görkem'e -*

Dedim: Daim bana hoş geliyorsun!  
Dedi: Sana daim hoş gelen nemdir?  
Dedim: Heyecan, coşku veriyorsun.  
Dedi: Bunlar hayal, duygu, fikirdir.  
Dedim: Nedir senin özelliklerin?  
Dedi: Ahenk, redif, ölçülü sözdür..  
Dedim: Sadece bu sen misin, adın?  
Dedi: "Şiir" benim güzel adımdır.  
Dedim: Şiiri anlatan bana, nedir?  
Dedi: Az sözle çok şey söylemektir.  
Dedim: Sahibin var mıdır senin?  
Dedi: Sahibim hem vardır hem yoktur.  
Dedim: Sinende, sen neler beslersin ?  
Dedi: Ben beslemem; kaynak insandır!  
Dedim: Bu kaynakta neler bulursun?  
Dedi: En güzel şeyi; adı 'aşk'tır!  
Dedim: Senden, daha başka var mıdır?  
Dedi: Kitaplarda benim gibi çoktur.  
Dedim: Kimdir senin bu ustaların?  
Dedi: Yunus... Akif, Yahya Kemal'dir.  
Dedim: Var mıdır başka ustaların ?  
Dedi: Vardır vardır, daha pek çoktur..  
Dedim: Demek ben de şiir yazarım  
Dedi: Sana söyleyeceğim var.  
Dedim: Bana nasihatlerin nedir?  
Dedi: Yazan herkes şair olamaz  
Dedim: Şairlik ne demektir?  
Dedi: Sözü ustaca kullanmaktır.  
Dedim: Başka diyeceğin var mıdır?  
Dedi: Sesi musikiye dönüştür.  
Dedim: Nasihatın bu kadar mıdır?  
Dedi: Bana daim mana kazandır.  
Dedim: Senin başka ismin var mıdır?  
Dedi: Benim başka türlerim vardır.  
Dedim: Bunları bana söyler misin?  
Dedi: Hiciv, destan, öğreticidir..  
Dedim: En çok sevilen yönün nedir?  
Dedi: Güzellikleri anlatmamdır.  
Dedim: Sen, bu yönünden çok zengin misin?  
Dedi: Söz uzadı beni araştı!

## **TÜRKLÜK ÇINARI**

Bir ulu çınardı Osmanlı; hiçe saydılar.  
Koskoca dallarını bir bir kopardılar.  
Gövdesi Anadolu'ydu; onu da yıkarız sandılar.  
Hep birden yüklendiler; fakat başaramadılar.

Hesaplayamadılar ulu çınarın gücünü.  
Almaya kalktılar Atalarının öcünü.  
Kan bürümüştü düşmanların gözünü.  
Kopardılar dalını; soydular kabuğunu; yıkamadılar özünü.

Anadolu'ydu ulu çınarın gövdesi özü.  
Ayağa kaldırdı bu milleti Atatürk'ün sözü.  
Ya İstiklal! Ya Ölüm! Başka bir şey görmüyordu halkın gözü.  
Cephane taşıdı sırtında ninesi, kağnısında öküzü.

Yıkılmıyordu; sağlamdı ulu çınarın gövdesi.  
Tekrar yeşertmek için tutuşmuştu meşalesi.  
Bu çınarı kurtarmaktı halkın tek meselesi.  
Çınılıyordu kulaklarda "İlk Hedefiniz Akdeniz. İleri!" Sesi.

Özü sağlamdı, kökleri sağlamdı bu ulu çınarın.  
Yenisi yetişmişti adeta koparılan dalların.  
Özü belirsiz, sözü belirsiz, sayısı belirsizdi düşmanların.  
Sökemediler çınarı, anladılar Anadolu Türk oğlu Türk olanların.

O ne büyük ruhmuş, bu vatana canlar feda.  
O ne yüce inançmış, onları korudu Huda.  
Vatanın her yanı şüheda, doldu şüheda.  
Böyle kutsal vatana canımız olsun feda.

Ne büyük komutanmış bu ruhu ayağa kaldıran komutan.  
Kuvay-i Milliye ruhu dendi; bu ruha, onunla kurtuldu vatan.  
Onlardır bu vatan toprağında gururla şerefle yatan.  
Ey Türk oğlu kuru ki bu vatani rahat uyusun Atan.

Anadolu çınarı yeniden yeşerdi.  
Adına Osmanlı değil Türkiye dendi.  
Çünkü bu çınarın uğruna, Türküm diyenler can verdi.  
Bu çınar Türk olmayanların hepsinden darbe yedi.

Ey bu vatan için savaşanların torunları,  
Şimdi de sizi bölmek istiyorlar görün bu oyunları.  
Hepimizin soyu Türklük çınarının kolları.  
Taniyin artık bizi bölmek isteyen bu soysuzları.

Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur biline.  
Dön artık özüne kimliğine benliğine.  
Türklük bir çınardır koyun kendinizi onun dalları yerine.  
Türkü, kürdü, lazı, abazası, çerkezi kardeşir birbirine.  
Birliğini bozma ki zarar gelmesin kardeşliğine.



## **BİLMİYOR MUSUN?**

Bilmiyor musun  
Dağlarda senin ismin yazılı,  
Tepelerde senin ismin.  
Ormanlarının gizeminde Keltepe'nin, Sarıçiçeğin  
Kardelen yaprağında, kekik kokusunda Torosların,  
Doruğu karla kaplı Kaçkarların,  
Yurumdaki bütün dağların  
Zirvesinde senin ismin yazılı

Bilmiyor musun  
Denizlerde senin ismin yazılı,  
Göllerde senin ismin.  
Balıklarının pulunda, hırçın dalgalarında Karadeniz'in  
Yaprağında Abant'taki nilüferlerin, nazlısında Yedigöller'in.  
Altın kumsallarında, mavi sularında Ege'nin, Akdeniz'in.  
Yurumdaki bütün suların  
Derinlerinde senin ismin yazılı.

Bilmiyor musun  
Bitkilerde senin ismin yazılı,  
Çiçeklerde senin ismin.  
Goncasında kırmızı gülün, kokusunda mor sümbülün  
Bütün dikenlerinde çöldeki kaktüsün  
Tarla sarmaşığında, ayırık otunda Anadolu'daki köyümün.  
Yurdumdaki bütün çiçeklerin  
Yaprağında senin ismin yazılı.

Bilmiyor musun  
Doğada senin ismin yazılı,  
Evrende senin ismin.  
Nemrut'ta batan güneşin kızılında,  
İlkbaharın yemyeşil kırlarında, sonbaharın düşen yapraklarında.  
Rüzgarla sürüklenen bulutta, yağmurun her damlasında.  
Kayan yıldızların üstünde geceleyin,  
Ay ışığında senin ismin yazılı.

Bilmiyor musun  
Bende senin ismin yazılı,  
Ruhumda senin ismin.  
Aldığım her nefeste, dilimdeki seste.  
Gecemde gündüzümde, beni saran ateşte.  
Attığım her adımda, uzağı gören bakışta  
Sabaha kadar süren rüyalı yatışta  
Bilmiyor musun  
Damarlarımda dolaşan kanda senin ismin yazılı,  
Kalbimde senin ismin.

## ÖĞRETMENİM

Ben öğretmenim,  
Sevgiyle sarar da bilgi yumağını  
Tezgahtımda ilmek ilmek örerim.  
İpek böceği misali yarınları,  
Gergefimde nakış nakış işlerim.

Ben,  
Şafak sökmeyen karanlıklara güneş  
Cehalete karşı açılmış savaş  
Geleceği düşünen baş  
Uygarlığın sembolü ateş  
Öğretmenim ben.

Kıymetli cevhere değer biçenim  
Atlardan kumaşa şekil verenim  
Boş bir tuale resim çizenim  
Sarrafım, terziyim, ressamım ben.

Ben öğretmenim,  
Matematik olur denklemler çözerim,  
Tarih olur geçmişimde gezerim,  
Coğrafyada ırmak ırmak çoşarım,  
Ağızlarda katkısız öz Türkçeyim  
Dün, bugün, yarınım ben.

Ben öğretmenim,  
Kılıçla kazanılan zaferi  
Kalemle koruyan nefer,  
Atamın kanıyla sulanan bu ülkeyi  
İlimle bekleyen bekçiyim ben.

Ben öğretmenim,  
Atatürk'ün gençliği emanet ettiği  
Fatih'in: Fethin aslanı budur. Dediği,  
Cehaletin kör kurşuna hedef gösterdiği  
Cefakar, fedakara öğretmenim ben.

Ben öğretmenim,  
Sayısız eserin adsız mimarı  
Doktorun şifa veren eli, hakimın adaletiyim.  
Aydınlatmak için çırpınırken karanlıkları  
Bir mum gibi günden güne tükenmekteyim.

Bir gün,  
Yankılanmazsa dağlarda sesim  
Elimde kalmış, yazmıyorsa kalemim  
Bilin ki o zaman sevgi tohumlan ektiğim,  
Binlerce yüreklerdeyim.

## YUNUS OLMALIYIM

Bir şiir olmalıyım,  
Sayfalar, kitaplar dolusu.  
Nakaratları sevgi üstüne kurulmuş,  
Sözcük sözcük gönüllere yazılmalıyım;  
Her mısrası hoşgörü ile yoğrulmuş,  
Elden ele, dilden dile dolaşan,  
Barışı kardeşliği aşılaman,  
Bütün şefkatiyle sevgiyi  
İnsanlığa haykırın;  
Bitmez tükenmez bir ses olmalıyım...

Tatlı esen rüzgar olmalıyım,  
Kötülüğe amansız fırtına,  
Düşmanlığa kasırga, bora...  
Katıp önüme bütün insanlığı,  
Götürmeliyim sevginin sonsuzluğuna;  
Hoşgörü doruklarına uçmalıyım...

Bütün dünyayı dolaşan,  
Bir kuş olmalıyım.  
İnsanlığın üstüne kanat açmalıyım;  
Hep güzellikler taşımalıyım,  
Tabiata, hayvanlara, insanlara...  
Kardeşliği aşılmalıyım  
Bütün cihana.  
İyi, kötü tüm gönüllere,  
Sevgiden yuvalar kurtmalıyım...

Bir öğretmen olmalıyım;  
Bütün derslerim sevgiyi anlatmalı.  
Sevgi çiçekleri ekmeliyim gönüllere,  
Konular güzelliklerden alınmalı...  
Sevgi üstüne kurtmalıyım yarınları,  
El ele, gönül gönüle yaşatmalıyım  
Bütün dünyayı.  
Her düşüncede iyilik, doğruluk  
Her kalpte sevgi, hoşgörü.  
Her bedende bir YUNUS olmalıyım.

## GİDİŞİN BENİ ÇOK ÜZDÜ

Evin her yerini sardı, hülyalı bir akşam üstü,  
Vakit bir hayli geç oldu, kışın ilk kan düştü,  
Üstüne almışsın beyazdan bir örtü,  
Zamansız gidişin beni çok üzdü.

Mat renkli ufuklarda gezgin gül kokulu,  
İçeri girdiğimde her yer sen koktu.  
Bu vakitlerde ışığı kapatmak beni hep korkuttu,  
Gitme, kal! Gidişin beni çok üzdü.

Hiçbir lisanda anlatılmaz bu duygu,  
Gördüğüm kabuslardan uyanamadım bir türlü,  
Giderken unutma, seninle yaşadığım güzel günü,  
Kışın azgın gününde, gidişin beni çok üzdü.

Hazanın sarı rengi sanki üstüme sindi,  
Hatırımda kalacak gözünün bahar rengi,  
Dudaklarım hep anacak senin ismini  
Karanlıklarda bırakıp gidişin beni çok üzdü.

Ayın gümüş rengine benzer teni,  
Güneşin altın sarısına benzer saçının rengi,  
Biçare bırakıp gittin hercai  
Sessiz odalarda bırakıp gidişin beni çok üzdü.  
Beyaz örtünü örtüp gidişin beni çok üzdü.

## **DÜN GİBİ**

Otuz yıl nasıl geçti,  
Sanki hala dün gibi.  
Derse ilk girdiğim gün,  
Mutlu bir düğün gibi.

Sarışın, esmer, kumral,  
Renkli renkli güllerdi.  
Geri gelmez ki artık,  
Unutulmaz günlerdi.

Minik, minik çocuklar,  
Sıcacıktı sözleri.  
Sınıfa girdiğimde,  
Gülerdi hep gözleri.

Serdar şimdi mecliste,  
Burak mühendis oldu.  
Betül çocuk doktoru,  
Sevindim! gözüm doldu.

Senelerce mum gibi,  
Işık verdim, yandım ben.  
Eridim ağır ağır,  
Mutluluğa kandım ben.

Onların ziyareti,  
Benim için bayramdı.  
Hal, hatır sormaları,  
En büyük armağandı.

Mevsimler geldi, geçti,  
Girdim seksen yaşına.  
**ÖĞRETMEN** yazın yeter,  
Mezarımın taşına.

*Yaşar Özkan*  
*Karabük Şubesi*

## **YARIN ÇOK GEÇ!**

Doğrul artık Türk Oğlu,  
Vatan gidiyor elden.  
İhanet koroları,  
Söylüyorlar her telden.

Ben Türk öğretmeniyim,  
Sözüm sanadır gencim.  
Ülkem konu olursa,  
Herkesten daha gencim.

Çok sular aktı gitti,  
Köprülerin altından.  
Haine taç taktılar,  
Pırlantadan, altından.

Şehit Türk askerinin,  
Yaraları kanyor.  
Ermeni masalına,  
Bütün dünya kanyor.

Durmaksızın akıyor,  
Annelerin gözyaşı,  
Adana, Samsun, Bolu,  
Her taraf mezar taşı

Ay yıldızlı bayrağın,  
Kölesiyim, kuluyum.  
Bebek katillerine,  
Kin ve nefret doluyum.

Kalem tutan bu eller,  
Tetik de çeker elbet.  
Vatan haini soysuz,  
Elimden çeker elbet.

Otağ kurulur elbet,  
Köse vurulur elbet.  
Mazluma inen kollar,  
Tezden kırılır elbet.

Cenk günü geldiğinde,  
Şehitler kiskanacak.  
Şimdi yurdum yanıyor,  
O gün hain yanacak.



## **SEN VERİR MİSİN ?**

Vermem asla! Vermem ben,  
Vatanımı vermem ben.  
Parçalara bölünsem,  
Parçasını vermem ben.

Sarayları verseler,  
Kulübemi vermem ben.  
Yaban gülü motifli,  
Kilimleri sermem ben.

Fransa'yı verseler,  
Mahallemi vermem ben.  
Kayısıyı, üzümü,  
El bağından dermem ben.

And Dağı'nı verseler,  
Erciyes'i vermem ben.  
Bunu bilir, söylerim,  
Gayrisini bilmem ben.

Nil nehrini verseler,  
Aras'ımı vermem ben.  
Dünya dönüp dursa da,  
Kararımdan dönmem ben.

Okyanusu verseler,  
Van Gölü'nü vermem ben.  
Amerikan bezini,  
Yelkenlime germem ben.

Hazineler verseler,  
Kerkük'ümü vermem ben.  
Musul sana can feda,  
Hainleri sevmem ben.

Avrupa'yı verseler,  
Telafer'i vermem ben.  
Kıbrıs benim namusum,  
Almayınca ölmem ben.

Kainatı verseler,  
TÜRKİYE'Mİ vermem ben.  
ATATÜRK'ÜM var iken,  
Yabancıyı övmem ben.

## **FİRKAT**

Ađustos bitip eylül gelince,  
Kına kıvamında topraklı  
Tarlalarda kađnı yolları...  
Sınırdan sınıra, kıvrım kıvrım  
Yollar uzar, ben uzarım...  
Harman yerinde gizlenmiş  
Taneler toprađın koynunda,  
Uzun bir uykuya dalar, deliksiz.  
Turnalar göçer ben göçerim...  
Aylarca hasret türküleri  
Söyleyip duran yaprak,  
Kavuşur sevdiđine sessizce!  
Ađaçlar soyunur, ben donarım...  
Veda vaktidir artık;  
Saka kuşu ile kırlangıca  
Serçeler leylekleri uğurlar  
Hüzünlü, göz kırparak, usulca!  
Ocakta çıtırdayan ardıçtır amma,  
Başında Kerem gibi ben yanarım...  
Rüzgar okşar hasret sarısı  
Otların, güzelim saçlarını!  
Taç yaparım diyerek başına,  
Gelincikler topladıđım  
Hayalini düşlerimden sakladıđım  
Sevdalara kavuşmak,  
Yine başka bir bahara kalır...  
Gülsüz gülizarda bülbüller ađlar,  
Kuytu bir köşede ben kanarım!

## **BEKLEYİŞ**

*Doğum gebe ölüme, hayat hasta yatağı  
Esrar iki kelime, lügat cahil konağı...*

Atsa büyük bir el, yüzüme tokat,  
Cehennemde yanmış gibi bağırsam.  
Bitse, sönse ferim, kalmasa takat  
Tabutumu anne diye çağırsam.

Kör olsa gözlerim, dilim bükülse,  
Yüreğimden temiz kanım çekilse  
Derdimin hekimi gelmedi ise,  
Kendi ölümümü kendim doğursam.

Tir tir titrese de bedenim bugün,  
Kelime gelmese, heceyle bugün,  
Çalınsa davullar, başlasa düğün,  
Ecelle kolkola son kez oynasam.

Dürülse defterim, devrilsen boyum.  
Kara kazanlarda ısınsa suyum.  
Çölün ortasında kazılsa kuyum.  
Kendi mezarımı kendim doldursam.

Ne zaman gelirsen, uğra Azrail,  
Şöyle bana doğru hafifçe eğil,  
Sırrımı vereyim ölüme kabil,  
Kimseler duymadan sana duyursam.

## **MED-CEZİR**

Daha anlamadan hayatı  
Zamanıyla mekanıyla  
Dünden kalırsan bugüne  
Ve akşamın kanayan güneşinden  
Sağ çıkabilirsen seherine  
Düşmüşsün demektir can derdine

Bir koşu cümbür cemaat  
Cumhur, kitle, klan, ümmet  
Ay, mevsim; mevsim, yıl  
Yıl asır olmaya namzet  
Asır vurulmuş an derdine

Kara kaşlılara rastık çeker  
Kürek mahkumları dinlenmeden  
Ya da deniz dibinde bir canlı  
Yanar, tutuşur tufan eker  
Göremediği tan derdine

Problem getir çözüm ol  
De ki Hak'tır bu yol  
Kemiyet ol, keyfiyet ol  
Kan dök, gözyaşı dök  
Ama sus! Efsane dilin  
Çare olmaz kan derdine

Ebat büyür, özü küçülür  
Kemiyet keyfiyete müessir  
Bulutla kucaklaşır madde  
Bağırlar taş ya da parıltılı kumaş  
Canlılar arası topyekün savaş  
Görmeyen gözünün yan derdine

Gülerek oku şarkın hikayesini  
Hakim de sensin hekim de sen  
Can ver taşlara cümle kuşlara  
Ne istersen onu yap halifesin ya (!)  
Ve çare sendedir san derdine

Kelimeler Araplaşır Latinleşir  
Ömür iki kelimeyle med-cezir  
Kapa gözlerini kurtul izlerden  
Hayal ol gerçeğe dost  
Yıka ölümü yoksul doğuyla  
Bu ölüm çaredir şan derdine

## ÖĞRETMENİM

Haydi öğretmenim, sıva kolları  
İncitme sakın, nazık dalları  
Konuştur bilgini, güldür onları  
Başarma yollarını, öğret öğretmenim

Gülümseyin öğretmenler, gülsün çocuklar  
Gözlerinden etrafına, yayılsın ışıklar  
Öğrenme arzusunu, içlerinde duysunlar  
Severek okumayı, öğret öğretmenim

İlginç örnekleri, göster kanıtla  
Öğrenme yolunda, uçsunlar kanatla  
Yarınlara baksınlar, binbir umutla  
Umutsuz çaba, olur mu öğretmenim?

Her mevsimin, meyvesi de başkadır  
Öğretmenlik bazılarında bir aşktır  
Sevgine, bilgine herkes muhtaçtır  
Sevgini herkese, göster öğretmenim.

Türk öğretmeni tarihinden al hızı  
Eğit de toplumu, çekmesin sızı  
Eğitimin hem ustası, hem de cambazı  
Marifetini burada göster öğretmenim.

Atatürk'leri Fatih'leri eğittin  
Hepsini de başımızda taç ettin  
İnancımızda yüce Allah'a kul ettin  
Her zaman toplumun, rehberisin öğretmenim.

Çevik der; uzun söyleme sözünü  
İlme, irfana çevir yüzünü  
Eğitimin ışığı ile aydınlat gözünü  
Olmazsa olmazı, öğret öğretmenim

## **YARINLARA**

Yolların üzerinde yalnızım  
Kalabalık yüreğimle beraber  
Gözlerimde gelecek günlerin hayaliyle  
Dalmışım iç dünyamla yarınlara diyerek

Bahar yetişti son nefesli ağaçlara  
Can oldu diken uyandı gülün içinde  
Aklar düştü hayatın çığlık olan sesine  
Fikirler ışık oldu karanlıklar içinde

Adımlar yerini buldu, güzler sahibini  
Tozlu kalpler temizliyor kendini  
Gözyaşları sıkıştı çarpınan gözlerde  
Engel tanınamazlığın kelimeleriyle birlikte

Çelik kanatlı oldu yarınlar kırılmazı tattık,  
Yelpazeler söz aralarında esmiyor artık  
Kaç umut yuttu bu hazin şafak  
Uyandı uyandı yarınlar, yarınları haykırarak.

## DEZENFORMASYON

Yıkık dökük bir köprü üstünde topallayan bir köpek  
Ardında dađlar yarılır fişkirir lavlar  
Korkar insanlar titreyerek.

KurtuluŐa giden yolda  
Aksak adımlarla  
Altında kaynar sular  
Üstünde karanlık bir ayla  
Gözleri hedefinde  
Ardında çıđlıklar  
İnsanlar çoktan uzayda.

KurtuluŐa giden yolda  
Yol var, köprü var, hayat var sonunda  
Korkaklar uzayda, köpekler dünyada.  
Yok öyle dünyanın çivisini çıkarıp kaçmak yok.  
Huzur yok.  
Çiçekleri ezip kaldırımlarda  
Gürültü patırtı ile çekip gitmek yok.

Yok artık ağlatmak babasız bıraktığınız çocukları.  
Gün gelecek susacaktır mekiklerinizin motorları.

Uyanacak elbet yorgun köpekler  
Anlayacaklar lav yok kaynar su yok.  
Aksamak yok dört ayakları yok.  
İnsanlıklarına dönecekler.  
İnsanlık hayatta  
Köpekleri sadece havlamakta.



## **ÇANAKKALEM**

Uzandım, tarihin sayfalarına,  
Baktım, ecdadımın yaptıklarına,  
Özümüzdeki vatan duygusuyla.  
Duramadı Çin ordusu karşımızda.

Hani geçilmezdi Çin seddi,  
Seddi değil Ergenekon'u bile deldi,  
Türk neslinin yürekli evladı,  
Önce can değil vatan derdi.

Ananın ninnide söylediği vatan,  
Bu duygudur yiğidi yerinden ayıran,  
Yiğitlere kılıçları kuşandıran,  
Kanlı gömlekleriyle huzura vardıran.

Kahramanlık vardı kanında,  
Zorlama olmazdı bu uğurda,  
Damarında bir damla kan kalsa,  
Düşünmeden akıttırdı bu yolda.

Gün oldu Anadolu kapılarında,  
Gün oldu İstanbul surlarında,  
Gün oldu Avrupa diyarında,  
Toprağı suladı Türk kanıyla.

Vardı kendini güçlü sananlar,  
Haksızlıkta işbirliği yapanlar,  
Yurduma dört bir yandan saldıranlar,  
Şu gerçeği unutan kalpazanlar.

Bir büyük vardı ölmeyi emreden,  
Buna uydu herkes hiç düşünmeden  
Vatansızlığı ölüme tercih eden,  
Atanın izinde yürüdü her cepheden.

Top gülle neymiş meğer,  
Karşında iman göğüslü nefer,  
Yedi düvelin gücünü defeder,  
Bize Türk oğlu Türk derler.

Ölmek değildi, bunu iyi bilin,  
Hak katında yücedir yerin,  
Anaların gözyaşını silin,  
Vatansız doğmayacak nesillerin.

Çanakkale geçilmedi, geçilmeyecek,  
Şanlı zaferler, sonsuza kadar sürecek,  
Yediden yetmişe, bu yolda yürünecek,  
Bu millet hiçbir zaman zül düşmeyecek.

Önderim bu konuda aciz kalır sözlerin,  
Şehidim hak katında yücedir değerim,  
İmanla, irfanla yetişiyor gençlerin,  
Bu haz gelecek nesline güvenenlerin.

## **MEHMEDİM**

Bu kutsal vatan sana emanet,  
Emanete hıyanet etmez MEHMEDİM!  
Sonsuzdur güveni, inanır millet,  
Vatan için ölmekten korkmaz MEHMEDİM!

Sınır boylarında tutar nöbeti,  
Vatan ve millettir kemiği, eti,  
O'nun için kutsaldır vatan hizmeti,  
Vatan için gözünü kırpmaz MEHMEDİM!

Anadan, babadan ayrı kalsa da,  
Sıla hasretini her an duysa da,  
Geleceğe bakıp hayal kursa da,  
Vatansız bir hayal kurmaz MEHMEDİM!

Vatan, O'nun için ardır, namustur.  
Namert için, Mehmedim büyük kabustur.  
Mazlumun ahı için zalimi susturur.  
Zalimin zulmünden korkmaz MEHMEDİM!

Kurban olur yurdumun toprağına, taşına,  
Vatana göz dikenin emelleri boşuna,  
İhanet edenin bakmaz hiç göz yaşına,  
Hainlere hiç geçit vermez MEHMEDİM!

Vatan uğruna canını verse bile,  
Mutlu olur bu yolda çekse de çile,  
Düşman baş kaldırmak istesin hele,  
Namerde hiç boyun eğmez MEHMEDİM!

İşte Mehmedim'in şanlı öyküsü,  
Cenk ederken söyler zafer türküsü,  
Hak yolunda ölmektir büyük ülküsü,  
Kalbimizde yaşar, ölmez MEHMEDİM!

## **BİRİ VAR**

Biri var düşlerimde,  
Sımsıkı tutmuş ellerimden,  
Sonsuz bilgiye götürüyor beni...  
Bu yol engellerle dolu, zorlu mu zorlu,  
O ise; inatçı, istekli ve kararlı.  
Bilgi çiçeklerinden taçlar örüyor başıma,  
Yaktığı meşale aydınlatıyor geleceđimi; ışıl ışıl  
Onunla ulaşıyorum, aydınlık ufuklara, umutlara, umut dolu yarınlara...  
Biri var düşlerimde,  
Gülen dünyanın mimarı,  
Gönlümdeki sevdam,  
Önderim, rehberim, herşeyim...  
İşte, O benim öğretmenim...

## ÖĞRETMENİME TÜRKÜ

Rüzgâr tene geldi, eli kıskandı,  
Mızrap tele geldi, dili kıskandı,  
Toprak dile geldi, gülü kıskandı,  
Sayende ne dallar, güller yetişti,  
Küçücük eller aya erişti.

Anaya kucağı sen öğretmedin mi?  
Yuvaya sıcağı sen uğratmadın mı?  
Yunus'a duayı sen söyletmedin mi?  
Ne söylüyorsam şimdi, diller senindir.  
Ne yazıyorsam inan, eller senindir.

Demir dağlar Ergenekon'da eriyebildiyse,  
Gemiler karadan yürüyebildiyse,  
Atalar vatani koruyabildiyse,  
Ermişler elinden bâde içenimsin,  
Kara tahta başında yol açanımsın.

Canlar hayatı tende buldu hep,  
Geceler felâhı günde buldu hep,  
Maddeler mânâyı sende buldu hep,  
Karaya beyazı vuran da sensin.  
Aydınlık yarını kuran da sensin.

Gözümü açtım sende, yüzün al aldı.  
Karanlık dünyalar bir bir aydınlandı.  
Doğrular sendeydi, gerisi yalandı.  
Emeğin var alın terimde, yok sayamadım,  
Öğretmenim, baba yarım, seni unutamadım.

## ÇOK ESKİ BİR SEVGİLİYE

Senin, ne kadar güzel simsiyah saçların vardı.  
Omuzlarından aşağıya bir su gibi akardı.

Ben, o saçlara hayran, mest olmuş bakınırdım.  
Ama, ilgisizmişim gibi bir tavır takınırdım.

Herhalde bu çelişki yansırımış ki ruhumdan.  
Kıpkırmızı bir yüzle bahsederdim tohumdan.

Sense sanki şaşkınlığımı anlamaz görünürdün.  
Ciddî bir konu görüşüyormuş tavrına bürünürdün.

Bazen, zekâma hayran olduğunu, açıkça söyledin.  
Belki de böylece saçmalarımın gönül eğledin.

Bilmem, bilir miydin sana körkütük âşık olduğumu?  
Seninle yaşayıp seninle tika basa olduğumu?

Söyleyemeden aşkı çok uzun bir zaman tükendi.  
Neyleyim ki şehir senin şehrin, ülke senin ülkendi.

Ben o diyarlara yabancı, ne yolcu ne de hancı.  
Bir gün mutlaka oralardan ayrılacağım inancı.

Sana açılmak beni inanılmaz bir şekilde korkuttu.  
Bu korku, tahmin edersin ki benim canıma okuttu.

Başı dik ama gönlü kırık dolaştım baştanbaşa Anadolu'yu  
Çalıştım, ne var ki bulamadım sensiz, rahat bir uykuyu.

Bağrım, ateşinle yandı, kor tuttu soğuk yüreğim.  
Olmadı hiçbir zaman dayanacak sağlam direğim.

Şimdi nerdesin, kimlerlesin, ne yersin, ne içersin?  
Kimlerle sohbet eder, kimlerle konup göçersin?

Çağırırsam, sesime ses verir misin, koşar gelir misin?  
Hâlâ o saçlarına hayran olduğumu acaba bilir misin?

Çılgılığım sana ulaşmaz belki, duysun dağlar, taşlar.  
Aşıktım sana, bilsin bütün kardeşler, yoldaşlar...

## **SEVDAM**

Dağların başında dumanlanırsa sevdam  
Ben de alır gönlümü çıkarım gülüm  
Sevdamın ardına  
Umudun  
Mutluluğun  
Özgürlüğün ardına  
Korkmam o zaman  
Yalnızlıktan  
Kimsesizlikten  
Çaresizlikten  
Korkmam o zaman  
Kalbime kelepçe vurup  
Dünyamı karartan  
O uzun  
O kapkara gecelerden  
Korkmam  
Korkmam ben o zaman  
Kulaklarımı sağır edip  
Sensiz geceleri sayan saatlerden  
Korkmam  
Korkmam  
Çünkü  
Bir dağlar  
    bir sen  
        bir de sevdam  
Ne saat ölçer orda zamanı  
Ne yıllar eskitir bâki olan sevdamızı  
Dedim ya gülüm  
Bir dağlar  
    bir sen  
        bir de sevdam

*Adnan Büyükbaş*  
*Kayseri-2 Nolu Şube*

## **SİMURG'UN GÜMÜŞ KANADINDA**

[ Biz otuz kuş idik / On binlerin içinde / Otuz kurşun değdi otuz göğüse/  
Konmadık hiçbir dala/ Yağmur yağdı üşüdük/ Titredik zaman zaman/ Biz  
otuz kuş idik../Durmadık, gittik...]

I.

İnce  
derin  
bir çizgiyle ayrıldı yolumuz  
Uzak  
soğuk  
bir iklime doğru kanat çırttık

Turnalar katarıyla yüce dağlar aştık  
Namlular gördük karanlık  
Mavi örtülerle sardık ölülerimizi  
Serin pınarlara düştü gölgelerimiz  
Kerbela kızılığına gömülen hayallerimizi  
Avuç avuç içirdik..

Dağlardan mı  
ağır ve kirli  
bulutlardan mı geçtik kimse bilemez  
Yalnız damla damla akan kanımız  
O ak göğüsleri kıpkızıl eden kanımız  
Olmasaydı  
kimse bilemeyecekti vurduğumuzu  
Evet, herkes bildi vurduğumuzu  
Ama gören olmadı yorulduğumuzu.

.....  
Kancığ ve merdiyle  
bütün bir toplum  
toplu halde topunu  
Topunu toplu halde  
Bir ipe boncuk dizer gibi dizdiğim  
ve ipini kopardığım tespah gibi  
Darmadağın ettiğim bu toplum  
Derin yararı anlamıyor diye üzülüyorum gayrı

Artık ne yüzüne tükürülecek kadar adi  
Ne eli öpülecek kadar mübarek adamlar var



Her şey  
ince derin bir çizgiyle ayrıldığı günden beri  
Paramparça ettim bildiğim doğruları

Ver elini delilik...  
Ver./...

II.

Düştü karanlığa iki büklüm bir çocuk  
O çocuk bendim ellerim ve dizim yüzülmüştü  
Yağmur da yağıyordu birazcık üşümüştüm  
Uzakta bir çoban ateşi göz kırıyor gibiydi...

Ağladım mı bilmiyorum annemin göğsü yoktu  
Çamurlu saçlarıma uzanan yumuşak bir el yoktu  
Yoktu çekip çıkartacak kalbimdeki paslı çivileri  
Ya ben kimsesizdim ya benim kimsem yoktu...

Uğuldayan, inleyen, haykıran gülen  
Küfreden, sızlayan, sızan, kızan düşünen  
Kaçan, yatan, çağırın, susan, oturan, kalkan  
Adamlar, kadınlar, çocuklar  
Dereler, okyanuslar  
Çakıl taşları, kayalar  
Mumlar, bardaklar  
Kağıtlar, duvarlar  
Atlara, otlar  
Gökkuşağı, yıldızlar  
Ne varsa adı olan  
Hiç oldular  
Koptu içimde bir kasırğa  
ve bir anafor  
Düştü karanlığa iki büklüm bir çocuk  
O çocuk bendim.../...

### III.

Evvel zamanın içinde miydi  
İçinde evvel zaman mı vardı bilmiyorum  
Annemin beni, benim kendimi doğurduğum  
Ve kanla ve gözyaşıyla ve yalnızlıkla  
Ve cesaretle ve yiğitlikle ve sabırla  
Kendi hamurumu yoğurduğum o gün  
Sen ana rahmine düşmüş müydün bilmiyorum..

Göbeğini kendi kesen  
Ve adını kendi koyan nice haldaşım gibi  
Kana batmış elimi yüreğime uzattım  
Ve göğüs kafesimin içinden çıkardığım

O et parçasını  
Asırlardır sönmeyen bir ateşin içine attım  
En usta demirciden gördüğüm talim üzre  
Çıkardım yüreğimi çelik parmaklarımla sıkıp  
Koydum bir örs'e ve vurmaya başladım  
Vurdum ateşe attım vurdum ateşe attım  
Kaç Havva ve kaç Adem yaratıldı  
Ve ben vurdum ateşe attım, vurdum ateşe attım  
Sonra gözlerim, sonra ellerim tattı bu ateşi  
Yüreğim gözlerim ve ellerim dışında  
Yoktu hiçbir şeye ihtiyacım  
Nice ölümlüyü gördüm pazar tezgahlarına abanmış  
Biri alıyor, biri veriyordu  
alıyor veriyorlardı  
kokan ve buruşan şeyleri  
Almadım vermedim  
yani dedim  
Bu elleri ellerime gözleri gözlerime  
Yüreklere yüreğime benzeyen  
Şeyler mi bana benzemeyen

Ve ben bana benzemeyen  
Şeylerin içinden çekip giderken dağlara doğru  
-yani kendime doğru-  
Dikenli tellere takılan saçlarımı  
bıraktım izimi bulsun diye  
Bilmem kaç asır sonra gelecek çocuğuma  
Masallar ilişitirdim ağaç dallarına  
Ve destanlar bıraktım dağ yamaçlarında  
Kendi yüreğini örs'e koyabilecek  
Yiğitler duysun diye.../....

## TÜRKÜN TÜRKÜSÜ

Yıllar önce Türk İli'nde  
Gün karanlık geceliydi.  
Karanlıklar çok karanlık  
Tuzaklıydı, hileliydi.

Ani basıp obamızı  
Yakıp yıkıp yuvamızı  
Öldürdüler, gelin, kızı  
Ağıt, hece heceliydi.

Kaldı iki evlik ocak  
Dolandılar köşe, bucağ.  
Dert çoğaldı; kucak kucak  
Millet çok çok çileliydi.

Bir kurt dedi takip edin  
Tepe aşın, düzden gidin  
Dön taraflı dağa yetin  
Dağlar çamlı, meşeliydi.

Ergenekon oldu bura  
Çoğaldı Türk dura dura.  
Dertler bitti sıra sıra  
Otağ, çadır dөşeliydi.

Yıllar sonra dedi Bozkurt,  
“Dar geliyor bize bu yurt  
Türkođlu řu dađları yırt!”  
Körükler üç köşeliydi.

Yüzbin mızrak olduk, çıktık,  
Baş eğdirdik, dizler yıktık,  
İstiklale ateş yaktık.  
Türk düşmanın eceliydi.

Yıllar geçti, yıllar hızlı  
Ülkemizde kışlı, yazlı  
Şu türküler sözlü, sazlı  
Söylenir, hep neşeliydi..

İşte geldi bak yeni gün  
Tüm canlılar etsin düğün  
Bugün senin, senindi dün

Bahar geldi bayram bugün  
Türk ođlusun sevin, övün

Nevruz derler buna, Nevruz  
Süslenmeli gelin ve kız  
Yurdumuzda yeni bir hız,

Bahar geldi bayram bugün  
Türk ođlusun sevin, övün

Müjdelensin ağaç, çiçek  
Müjdelensin börtü, böcek  
Yaylalarda olsun göcek,

Bahar geldi bayram bugün  
Türk ođlusun sevin, övün

Dağlar deldik, aştık, geldik.  
Bir sel olduk, taşlık geldik.  
Hiç durmadık, koştuk geldik.

Bahar geldi bayram bugün  
Türk oğlusun sevin, övün

Bir bir, tek tek, sayı sayı  
Tanrı Dağı Kurultayı  
Toplanmalı bak Mart Ay'ı,

Bahar geldi bayram bugün  
Türk oğlusun sevin, övün

Diz vurulsun, dokuz kere  
Sallanmalı, şu yerküre  
Şahlanmalı, kutlu töre

Bahar geldi bayram bugün  
Türk oğlusun sevin, övün

Kırgızistan, Kazakistan  
Türkmenistan, Özbekistan  
Kısacası bütün Turan

Bahar geldi bayram bugün  
Türk oğlusun sevin, övün

Bugünlerde, dünümüzde  
Doğu-Batı yönümüzde  
Börü Kağan önümüzde

Bahar geldi bayram bugün  
Türk oğlusun sevin, övün

## ÖĞRETMENİM

Herşeyi sen öğrettin, okumayı, yazmayı  
Geçmişten örnek al, öğren ilim yapmayı,  
Yepyeni buluşlarla, aydınlat tüm dünyayı,  
Tertemiz ellerinden, öpmeli öğretmenim...

Geleceğe ışık tut, hayatı öğrensinler,  
Beyinleri yıkayıp, milleti bölmesinler,  
Korkmadan, çekinmeden, gerçeği söylesinler,  
Karanlık dünyaları, aydınlat öğretmenim...

Anlat da öğrensinler, Kanuni'yi, Fatih'i,  
Nesiller de öğrensin, Mustafa Kemal'ini,  
Tarihlere sığmayan, Türk'ün altın devrini,  
Gözlerindeki perdeyi, yırtmalı öğretmenim...

Türkçeyi güzel kullan, dilimizi böldürme,  
İmkânlar demek varken, sakın "olanak" deme,  
Dede ile torunu, birbirine küstürme,  
Uydurdukça dilleri, atmalı öğretmenim...

Kutsaldır vatanımız, bayrağımız, ne güzel,  
Uzanıp da yıkamaz, hiçbir karanlık emel,  
Vatan namus demektir, öğrensin bunu gençler,  
Bayrak ile vatani, sevmeli öğretmenim...

## **ANAM GİBİ ANALAR**

Hunat Camii'inde ramazan günlerinde,  
Ak sakallı, bilgi yüklü alimler  
Vaaz ederlerdi.  
Vuslat geceleri...  
Nur yüzlü, pamuk eli, ceylan yürekli,  
Anam gibi analar,  
Ellerini açıp havaya,  
Başlarlardı duaya....

Sevgi dilerlerdi,  
Huzur dilerlerdi...  
Başları önlerine eğik,  
Yönleri Kibleye dönük...

Güneşin doğup battığı yer arasındaki  
Dar dünyalarında,  
Erenleri, dervişleri görürlerdi,  
Katıksız süt köpüğü rüyalarında...

Hor görmezlerdi fakir fukaradan,  
Konu komşu çocuklarını.  
Ayırt etmezlerdi kendi evlatlarından,  
Yedirir, içirir, giydirir,  
Yur, yıkar arındırırlardı...  
Her gün mütevazi sofralarında,  
Birkaç yoksulu barındırırlardı...

Mahallede askere gidecek gençlerin harçlıkları,  
Evlenecek kızların çeyizleri,  
Hastaların şifa bulması,  
En büyük kaygılarından...  
Kaynana, kayınbaba yanında,  
Çocuklarını sevemezler,  
Bebelerini doyasıya kucaklayıp,  
Bağrılarına basamazlardı saygılarından...

Lüzum etmedikçe kelam çıkmazdı dillerinden,  
Gizli gizli,  
Yanık yanık,  
Gurbet gurbet...  
“Yarım İstanbul’u mesken mi tuttun?”  
Türküsünü söylerlerdi  
Suskun gönüllerinden...

İlmik ilmik, nakış nakış,  
Çile çile, hasret hasret,  
Kilim dokurlardı.  
Okuma yazma bilmezlerdi ama,  
Yürekleleriyle okurlardı...

Şimdi onların okumuş yazmış,  
Torunları, kızları,  
Işık saçıyorlar etrafa.  
Ülkemizin nadide yıldızları...  
Namuslu, terbiyeli, iffetli.  
Yönetici durumdalar birçok alanda,  
Kararlı, azimli, kuvvetli...



## **DÖNDÜRDÜ KADERİNİ**

Bir zamanlar adı, kağnısıymış Elif'in.  
Kurtuluş Savaşı'nda kaderi memleketin.  
Döndürdü kaderini tekerleri dönerken,  
Bu fukara ve fakir, bu zavallı milletin.

Çıkarılan bir kanun onları hep cepheye,  
Elindeki olanla, birden yardım etmeye.  
Yönlendirdi şehirden, kasabaya ve köye,  
Biz yurdumuzu ancak, böyle koruruz diye.

Çoluk-çocuk, yaşlı-genç, hep seferber oldular  
Vatan kurtulsun diye, namus sözü verdiler.  
Bu güçle bu imanla, düşmanları yendiler,  
Artık hür ve bağımsız bir milletiz dediler.

İlan oldu dünyaya, Türk'ün bağımsızlığı,  
Kokuşmuş batılılar gördü kahramanlığı.  
Yıktın karanlıkları, getirdin aydınlığı,  
Yakıştı Atatürk'e devletin başkanlığı.

*09.02.2005*

## **KIZIL**

Ah Doğu Türkistanlım içimde var sızı  
Dünyaya geldiniz alamadınız hazı  
Kılamadınız, huzur içinde namazı  
Yetmiş sene vah çektiydi hele şu kızıl  
Vallahi Çinli, o kıızıdan daha kızıl

Kürtaj ediyor kadını imansız ayı  
Sokağa atıp, iki olsun diyor sayı  
Artık Türk milleti, yorsun buna kafayı  
Yetmiş sene vah çektiydi hele şu kızıl  
Vallahi Çinli, o kıızıdan daha kızıl

Cesetle doluyor anaların kucağı  
Yaş kalmadı gözünde kurudu ocağı  
Testereyle kestiler, kangrenli bacağı  
Yetmiş sene vah çektiydi hele şu kızıl  
Vallahi Çinli, o kıızıdan daha kızıl

Sert vuruş diyerek piç, burnundan soluyor  
Bu dinsiz, bu fırsatları nerden buluyor  
Ölenleri düşündükçe gözlerim doluyor  
Yetmiş sene vah çektiydi hele şu kızıl  
Vallahi Çinli, o kıızıdan daha kızıl

Dinsize bak, bölgem deyip bomba atıyor  
Her bomba güneş olup burada batıyor  
Ey yüce Mevla, Müslüman hala yatıyor  
Yetmiş sene vah çektiirdi hele şu kızıl  
Vallahi Çinli, o kızıldan daha kızıl

Artırıyor nüfusunu dinsiz gitgide  
Türk'le Türk'ün arasını bozuyor bi de  
Hududuma girip, dikeyor bir abide  
Yetmiş sene vah çektiirdi hele şu kızıl  
Vallahi Çinli, o kızıldan daha kızıl

Yaptığı aşı, yapıyor erkeği kısır  
İşkenceden her bir yanı tutmuştur nasır  
Unutmam ki bunları geçse bin asır  
Yetmiş sene vah çektiirdi hele şu kızıl  
Vallahi Çinli, o kızıldan daha kızıl

Her şey özünde, dönesin hele özüne  
Türk set çektiirmiş görünmüyor mu gözüne?  
Yoksa şiirim aksetmedi mi yüzüne?  
Yetmiş sene vah çektiirdi hele şu kızıl  
Vallahi Çinli, o kızıldan daha kızıl

Turanlı garibim kalmadı bende neşe  
İnsan hakları baksana bir bu gidişe  
İnşallah yokuştan geçeceğiz inişe  
Yetmiş sene vah çektiirdi hele şu kızıl  
Vallahi Çinli, o kızıldan daha kızıl

## GÜÇ BİRLİĞİ

Hey milletim hakta birlik olalım  
Birlikten güç doğar onu biliniz.  
Gücümüzü bir araya koyalım  
Hiçbir zaman ezilmeyiz biliniz.  
Yer altı yer üstü zengin Türk eli  
İnsanları zeki dinamik kolu  
Gençtir nüfusu çalışkan hali  
Birleşince yoksul olmaz biliniz  
Fikirde zikirde aynı olunca  
Sağlam sözün ile hedef seçince  
Türk alemini aynı sözü deyince  
Hiç kimse aksini demez biliniz.  
Ortak bir askeri gücü oluşturun  
Bu ortaklık bir barışa varıştır  
İnsana hizmette olan yarışır  
Sana kimse hain bakmaz biliniz.  
Dağınık durup da yolun şaşırma  
Sana fırsat geldi onu kaçırma  
Nimet elindedir onu düşürme  
Bu fırsat her zaman olmaz biliniz.  
Kardeşimle dostluk kurmaya korkma  
Allah yardım eder hainden ürkme  
O pişmiş aşını sen yere dökme  
Ortamı Allah'tan yardım biliniz.  
Allah'tan çok yardım gördü bu millet  
Pek çok medeniyet kurdu bu millet  
Dünyaya adalet saldı bu millet  
Allah dedik Allah verdi biliniz.  
Allah deyip Allah'ınan olunca  
Allah'ın yolunda daim olunca  
Ona bel bağlayıp yardım umunca  
O, kimseyi mahrum etmez biliniz.

## **CANIM YAVRUM**

Can yavrum, canım yavrum,  
Senin yüzün hep gülsün.  
Kalbin hep şefkat, merhametle olsun.  
Benim gecem, sabahım sensin.  
Çiçeklerin rengi, kokusu sensin.

Savaşların içinde barış simgesi ol.  
İhanetin içinde sadakat timsali ol.  
Vatan sevgisinde askerim ol.  
Umutsuzluklar içinde umut ol.

Hakkı, hak içinde savunan,  
İnsanlara huzur, mutluluk sunan,  
Bilgisini insanlığının yararına kullanan,  
Kalbi atalarının asil kan ile çarpan,  
Hayırlı evlat ol yavrum.

İnsanları hoş görüyle sev,  
İnandıklarından asla taviz verme.  
Ben sana canımdan can sundum.  
Canımda dürüst evlat ol yavrum.

Kin, nefret, kötülükler elinin tersinde olsun.  
Güzellikler, doğruluk rehberin olsun.  
Lisanın hep umut, güzel söz olsun.  
Dilinden emin olayım yavrum.

Dünya insanların acıları acın olsun.  
Dil, din, ırk ayırmadan insanlık kardeşin olsun.  
Paylaşılan acılar hafifler öğrettim.  
Öğrendikleriyle acılara göğüs ger yavrum.

Güneşim, ayım, yıldızım...  
Sana verdiğim emeğim,  
Kalbimdeki insan sevgisi,  
Sen ile yansısın bütün dünyaya.

Ömür denilen çizgim bittiğinde  
Bitmeyecek ömrüm ol yavrum.  
Sevgim, inandıklarım,  
Seninle var olsun anneciğim.

## GERİ DÖNMEYEN ORDU

İhtişamla yöneldin demir yüklü kapılara  
Dört nalaydı atın şahlanıyordu havalara  
Çekildi kılıçlar yağmur gibi gelen oklara  
Hep ileri, geri dönmek gelmedi akıllara

Mağmum yürekler akıtmadı gözünden hüznünü  
Başlar eğik göz puslu, uğurladık hümayunu  
Hercümerç etti bedhahları kırpmadan gözünü  
Sere serpe vücutlarda göstermedi yüzünü

Ölmek alınlara yazılmış kaderdi evvelden  
Ölene kadar da bağlıydı inmedi eyerden  
Varsa ölmek sudbada, gelir mi? Ne gelir elden  
Şehit olmak muştusu da söylenmişti önceden

Tarihe tanıklık eden zindan gözlü kuleler  
Döküldü aşağı kuleden gözyaşlı kelleler  
Durdurdu orduyu yetim yüzlü garip askerler  
Geri dönen de olmadı gidenlerle beraber

## HÂYALİMDEKİ SEN

Yaşıma bakıp da yabana atma  
Sözlerime kulak ver öğretmenim  
Cehalet denilen kör karanlığa  
İlmin perdesini gör öğretmenim

Hakir görüp insanoğlunu seçme  
Merhametli ol, adaletten geçme  
Sanma ki söylediğim sözler saçma  
Yaratan da böyle der öğretmenim

Üşür de soğuktan sızlar kemiği  
Kimi anlamaz, kıt olur dümüğü  
Kiminin akar burnundan sümüğü  
Kokar ise koksun ter öğretmenim

İsmim geçerse yazdığın anıda  
İnşallah hatırla garip beni de  
Rahman'ın verdiği tatlı canı da  
Kara toprak, çıyan ver öğretmenim

Sabrı gönlüne, sitemini yere  
Şikâyet etmeden kazı bin kere  
Hiç bilmediğin kara kaplı deftere  
Yazarlar adını şer öğretmenim

Önünde bir sürü, gezdiği otlak  
Ayakkabı lastik kenarı patlak  
Saçları upuzun elleri çatlak  
İstersen acıma vur öğretmenim

Alimi dost bildim, cahili ırak  
Belki doktor olurum, belki ırac  
Derse alıřmaz isem etme merak  
Bana da bir rızık var ğretmenim

El uzatıp dertlenirdin ilemle  
Yıllar geer gzyařıyla elemle  
Gn gelir resmini kara kalemle  
izerler inan bir bir ğretmenim

Diken koyma saf gnlnn glne  
Kalem tuttur o minicik eline  
Aklar mı dřt salarının teline?  
Dřmeye ne utan ar ğretmenim

Dinle benden ortaokulun nn  
Yama yaptılar ceketimin iini  
Yařadın mı hi bunların kaını?  
Acılar garibe yr ğretmenim

Dillerin tatlı olsun bařın engin  
Gzlerinde hep umut, gnln zengin  
Dnyada eřin yok, bulunmaz dengin  
Sevgi ateři ol kor ğretmenim

Azarlayıp huzurundan kovarsan  
Yazık olur hep parayı seversen  
Hakkım deyip ğrencini dversen  
Mahřerde hesabın zor ğretmenim

zm kul bildim, Allah'ı Gni  
Sen de ben gibi yaratıldın fni  
Adım Abdullah, mahlasım GİRİYANİ  
Bir de beni řimdi gr ğretmenim



## **AH MARMARA AH**

Bir gece arz emre boyun eğince  
Gözden düşen damla sele karışmış  
Dudaklarda bir kıpırtı, bir sükut  
Belki nâra, belki güle karışmış

Allah'tan gayrisi bilmez onları  
Kefensiz gömerler meçhul canları  
Arzın alevi kavurur tenleri  
Savrulur bak şimdi küle karışmış

Hakkın aşkı düşmüş gönül yurduna  
Bir acıyı gömüp gitti ardına  
Çare bulunmaz ki ciğer derdine  
Can özünden feryat yele karışmış

Gözyaşıyla himmet ister niceler  
İki büklüm etti bizi geceler  
Kan kumada toprak, ölüm heceler  
Ayaklar başa, baş kola karışmış

Ne kışı bekler ne bahar, ne yazı  
Ne küçük dinler ne oğlan, ne kızı  
Her biri bir yanda bir körpe kuzu  
Onlar da boyanıp ala karışmış

An evveli kim anardı dostunu  
Hüküm geldi, giydi kader postunu  
Şimdi sorma bana Allah kastını  
Her taraf yetime, dula karışmış

Arzı ağlar gördüm ederken zikir  
İnsanoğlu hikmeti eyler fikir  
Kimi isyan ediyor, kimi şükür  
Bir duâ, bir de âh dile karışmış

## ÖĞRETMENİM

Bozkırın uçsuzunda,  
Hakkari'nin ıssızında,  
Kurşunların ortasında,  
Hep sen varsın öğretmenim.

Denizlerin kıyısında,  
Rüzgarların sesinde,  
Güneşin ortasında,  
Hep sen varsın öğretmenim.

Kuşların ötüşünde,  
Suların akışında,  
Ağaçların yeşilinde,  
Hep sen varsın öğretmenim.

Sevdaların içinde,  
Yıldızların peşinde,  
Tünellerin sonunda,  
Hep sen varsın öğretmenim.

Karların altında,  
Mezarların taşında,  
Şehitlerin naaşında,  
Hep sen varsın öğretmenim.

Bayrağımın renginde,  
Ülkemin kalbinde,  
Atamın izinde,  
Hep sen varsın öğretmenim.

Benliğimin ardında,  
Kimliğimin şanında,  
Gözlerimin nurunda,  
Hep sen varsın öğretmenim.

Hep sen varsın öğretmenim,  
Benim sevdamda,  
Hep ülkem var öğretmenim,  
Benim kavgamda.

## **BU TOPRAKLARDA**

Bu ovada asırlar öncesinden  
Kopup gelen çılgıktı yiğitlerin cenginden  
Öyle bir ruh vardı bakışlarının dehşetinden  
Titretmişti dünyayı bir zamanlar bu topraklarda

Bayrak oğul, vatan oğul, devlet oğul diyen  
Mercidabık'ta 489 sene evvel cenk eden  
Koca Yavuz Sultan Selim Han'a yoldaşım diyen  
Yiğitler vardı bir zamanlar bu topraklarda

Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle uçan  
Ridaniye'de zaferden zafere koşan  
Kutsal emanetlerin kapısına yüz sürmeye çalışan  
Cengaverler vardı bir zamanlar bu topraklarda

Zenginlik diye diye Mercidabık bitti  
Çağdaşlık diye diye Osmanlı gitti  
Fatih, Yavuz ve Abdulhamithan nerdesiniz şimdi?  
Sultanlar vardı bir zamanlar bu topraklarda

Menfaat olmuş hainin dini imanı  
Otuz bin şehidin kalmaz yerde kanı  
Bayrağı, mefkureyi bilmez kanı bozuk vatan haini  
Kalk gör Yavuz Selim Han, kalk da gör milletin halini

Bet yüzlüler, kem gözlüler hor bakmasın diye vatana  
Haykırmıştı her zaman hainlere ve düşmana  
Biz tükenip yok olmadan dokunulamaz vatana  
Korkma ey milletim biz varız hala burada

## ÖZLEDİM

Kardelenin, çiğdemlerin bittiği,  
Çobanların koyunları güttüğü,  
Koroğlu'nun borusunun öttüğü,  
Divriği'nin yaylasını özledim.

Atatürk'ün konuk olup yattığı,  
Bu devletin temelini attığı,  
Yiğidin şanına şöhret kattığı,  
Delikanlı yuvasını özledim.

4 Eylül'de kutlamalar olunca,  
Bütün Sivas stadyuma dolunca,  
Poşaoğlu davuluna vurunca,  
Zurnaların gaydasını özledim.

Şarkışla'nın sümbülünü, gülünü,  
Kangal'ımın köpeğini, gölünü,  
İmranlı'yı, Suşehri'ni, Gürün'ü,  
Sıcak Çermik havasını özledim.

Kızıldağ'ın geçilmez yokuşunu,  
Ayazını, boranını, kışını,  
Madımağı, hele ekmek aşını,  
Meşhur Sivas Kalesi'ni özledim.

İrmak kenarından kumu elerdi,  
Anam beni höllüklere belerdi,  
Elin açar hayır dua dilerdi,  
O mübarek kınasını özledim.

Gardaşımın şivesini, dilini,  
Doğduğum yer şirin Yıldızeli'ni,  
Çok sığır yaydığım Çamlıbel'ini,  
Al ineğin danasını özledim.

## KÖY OKULUNDA

*'Umudu hiç ağılatmayan şehit öğretmenlerin anısına...'*

Hüzün çöker dağların eteklerine,  
Evli evine gider köylü köyüne.  
Bir biz kalırız mahzun bu ellerde,  
Akşamlar buruktur köy okulunda.

Dökülür de dillerden andımız,  
Çalınmaz kapımız ne de sazımız.  
Tüterken bacalar yanmaz sobamız,  
Adına gurbet denen köy okulunda.

Gelir; Ayşeler, Salmanlar, Ökkeşler,  
Titrer öğretmen, korkuyla ders işler,  
Bu akşam baskın olur mu diyen fişler,  
Büyür büyür gözünde köy okulunda.

Ayşe yazamaz bitmiş kalemi,  
Salih'in sınıfta kalmış izleri,  
Kimi yetim, kimi fakir, dertli her biri,  
Zordur öğretmenlik köy okulunda.

Beyaz yaka, mavi önlük,  
Yaşam ne ki burada, bir günlük,  
En büyük korku, kanla beslenen sülük,  
Tarar da kimse duymaz köy okulunda.

Öğrenciler gider kapanır kapılar,  
Dalan gözlere yaşlar dolar,  
Lojmanı sıkı bir sessizlik boğar,  
Geceler geçmez olur köy okulunda.

Feryat sessiz, isyan gizli,  
Tepeler soğuk hep sisli,  
Bir de lamba yakmışız isli,  
Karın kavurduğu köy okulunda.

Defter açılır beyaz bir sayfa,  
Yazmaya kıyamazsın titrersin boydan boya,  
Kırlır gücün takatin, girmezsin yola,  
Umutsuzluk umuttur köy okulunda...

**AŞKTIR ŞİİRİMİN ŞARJÖRÜ - Rumuz: Gümüş**

Aşktır şiirimin şarjörü kavuşmaktır,  
Vurdukça artıyor hasret bu ne menem vuruşmaktır ?

Gri bir sis bulutu ve derinliğinde hançer,  
Dağlar gibi ıssızdır sensiz Kürtün de geceler...

Senden sonra endamınla başbaşayım şimdi,  
Bu yağız yalnızlık senin sırrına erişimdi.

Gizlerime dol ey güllerin gülü dehlizlerime,  
Gel dolaş ruhumda bugün kalbim yerine.

Sensizlik ta şuramda asılı bir yükür,  
Bil ki sevdam; iğne deliğinden geçecek kadar büyüktür !

Hangi yangın yemiş kafiye beni sana götürür?  
Hangi aç bırakılmış mağma bu? İçimde yürür...

Yokluğun bir ürpertinin keskin yanıdır,  
İşbu doğranmış çığlık bir çığ heyecanıdır !

Yollarda çırpınan bir yürek görürsen dönüp bakma;  
Lakin külleri kalsın yadigar, onu yerde bırakma.

Özülkemi haşat eden güç Allah vergisidir,  
Çekeceksin oğlum aşk G-3 mermisidir !!!

## **BİL YUSUF'UM**

Doğruları bükülmez demir sanırdım,  
Ne demirler eğildi, büküldü gördüm.  
Ulaşılmaz zirveler vardı gözümde;  
Varınca alçaldı, küçüldü gördüm.

Her bedene bir ilahi motif işlenmiş,  
Kimi bozulmuş, birçoğu kirlenmiş.  
Karalar yok olmuş aka bezenmiş,  
Hayrete düştüm; özümle gördüm.

Yusufum gör bak bu eserde,  
Dalkavuklar var her perdede.  
Alkışlar merde değil, hep namerde,  
Bilcümle yaşanmış mazimle gördüm.

Düzen için oluşmuş binbir düzenleri,  
Al bayrak altında şerefsizce gezenleri,  
Ulusa mutluluğun resmini çizenleri,  
Kocatepe'den bakan Gazi'mle gördüm;  
Gençliğe seslenen sözümle gördüm.

## **ÇOCUK KOKAN ÇOCUKLAR**

Bir kenar mahalle mektebinde gördüm onları,  
Olanları.  
Ellerinde ekmek arası acı soğan,  
Çocuk kokan çocukları.  
Ellerinden tutmuş anaları,  
Renk renk yaşmaklarıyla,  
Ana kokan anaları.  
Avuçlarında en değerli incileri saklı.  
Çocukları onlar, umutları, hayalleri...  
Güzel düşler kurmak,  
Elbet onların da hakkı.  
Kimi elin evinde çalışmış, kimi tarlasında.  
Defter, kalem parasına.  
Çocuk kokan çocuklar!  
Ben şiirler yazıyorum size,  
Siz destanlar yazın size.



## **BENİM KÜÇÜK DOSTLARIM**

*'Öğrencilerime'*

Küçük bedeninizde ağır yüklerle  
Sabahın kör karanlığında  
Kuşlar bile uyurken  
Okul yollarına düşüp  
Neşeyle bana koştuğunuz için...

Her sabah gülen yüzlerinizle  
Bahçe kapılarında karşılayıp  
"Günaydın Öğretmenim!" diyerek  
Israrla çantamı taşımak isteyip  
Beni onurlandırdığınız için...

Sınıfımın kapısından girince  
Bakıcıya bıraktığım çocuğumu,  
Ödenmesi gereken faturalarımı,  
Hasta annemi, hatta ağrıyan dizlerimi;  
Kısaca tüm sorunlarımı unutturduğunuz için...

Teneffüslerde  
Kıt kanaat harçlıklarla aldığınız  
Şekerlerinizi, gofretlerinizi, simitlerinizi  
Benimle paylaşmak isteyip  
Duygulandırdığınız için...

Oyunlarınızı dahi bensiz oynamayıp  
En güzel anlarınızı paylaştığınız,  
Evinizin başköşesine resmimi koyup,  
Beni ailenizden biri saydığınız,  
Gurbeti bana unutturduğunuz için...

Hasta düştüğümde koşup geldiğiniz,  
En mutsuz, isteksiz anlarımda  
Tükenmek bilmeyen enerjinizle  
Beni neşelendirip  
Güldürebildiğiniz için...

Sizlere hayatı öğreteyim derken  
Sizlerden öğrendiklerim için,  
Verdiğim emeklerin boşa gitmediğini  
Gösterdiğiniz,  
Öğretmeniniz olma onuruna erdiğim için...

Kocaman yürekleriniz, minik ellerinizle  
İçimdeki çocuğu hep canlı tuttuğunuz,  
Hayatımı güzelleştirdiğiniz için  
Sizleri çok seviyorum  
Benim küçük dostlarım! ...

## **ZİNCİRLİ ANILAR**

HıŐımla sarılırız zamanın peçesine  
Görüp de kendimizi buzlu camın ardından  
Elimizdeki kiri atmak istercesine  
Kurtulmak dileriz hep, anıların yadından

Yükleniriz sırtlara en acı elemleri  
Dizler hep titreyerek ve bükerek belleri  
Karanlıđın içine uzatarak elleri  
Sesler dileniriz rüzgarın feryadından

Giderek onlarca yıl yüzlerce yıl geriye  
Zincirli anıları vurarak hep deriye  
Asasıyla denizde yollar açan nebiye  
Yalvarırız günahın dalgaları altından

Çekerek perdeleri ardına saklanmışız  
Bu hayat denizinde bir batmış bir çıkmışız  
Tuzlanan gözümüzle farkına geç varmışız  
Geçen zaman değilmiş, biz geçmişiz zamandan

## **BİR DAMLA TUFAN**

Tufanın gölgesi  
Putperest azınlıklara gebe  
Nuh'un gemisi sızıntılarla örülü  
Seslenicilerden süzülen bir damla kan ellerimizde

Başlayacak birazdan şiddetlisinden  
En şeddeli harflerin sarsıntısı  
Dağlar yüreklerin ardına gizlenecek ya  
Putperest ninniler mırıldanacak anneler

Bir damla kan süzülecek ellerimizden...

Bir damla su coşturacak durgun suları  
Yağmur bulutlarında biriktikçe birikecek  
Putperest ağıtlar ya da bir damla kan  
Süzülecek tepeden tırnağa ellerimizden

Bir damla kan boğacak hepimizi birazdan...

Yer yarıldığında  
Gökyüzü dindirecek ağrılarımızı  
Güzel yüzlü bir çocuk durduracak tufanı  
Bir sure ya da bir tek ayet incek üstümüze

Bir damla kan süzülecek gözlerimizden  
Bir damla tufan...

## UMUDU HİÇ AĞLATMADIK

Gülüm...!  
Biz yüz elli beş can ciğer arkadaşlık  
Tam yüz elli beş can  
Yüz elli beş yürek  
Topladık memleketimizdeki  
Umut kırıntılarını  
Yüreğimizdeki sevgiyi  
Gözlerimizdeki merhameti  
Aldık birer birer yanımıza  
Soğuk, kar, buz demedik  
Geriye taze aşklarımızı  
Kundakta bebelerimizi bırakıp  
Umut olduk Diyarbakır'a  
Kardeşlik olduk Cizre'ye, Tunceli'ye  
Barış olduk Kars'a, Ardahan'a  
Palandöken'e, Allahuekber'e  
Anadolu'nun yaylalarına  
Tane tane serpildik

Serpildik ya serpilmesine  
Gün oldu giydik çizmeleri ayağımıza  
Altı ay, bir güz yürüdük  
Nar çiçeği şafaklarda  
Aç kurtlar saldırdı üzerimize  
Bıyıklarımız buz tuttu  
Ayaklarımız kangren oldu soğuktan  
Kan kustu da ciğerlerimiz ayazdan  
Yüreğimize sardık umudu  
Biz üşüdük de Gülüm  
Umudu hiç üşütmedik

Gün oldu, dört duvar arasına sıkıştık  
Sevgisiz aşksız  
Günlerce beş parasız kaldık  
Aylarca bir sıcak çorba  
Görmedi boğazımız  
Umuda sarıldık, yağmur suları içtik  
Kurtlu, kurtçuklu kuyulardan  
Yılanlar sardı lojmanlarımızı  
Yedi boğum akrepler soktu  
Kalem tutan parmaklarımızı  
Sevgiyi öyle zulalarda sakladık ki  
Zehirleyemediler yüreğimizdeki sevgiyi  
Gülom...!  
Gün oldu korkunun körpe yürekleri  
Esir aldığı gecelerde  
Uzak dağ köylerine  
Mum ışığıyla  
Gaz lambasıyla girdik  
İnsanlık ateşini, bilim aşkını  
Umutsuz yüreklerde tutuşturduk  
Asırlık kan davalarını  
Mezhep kavgalarını  
Matematik problemleri gibi  
Birer birer bitirdik

Gün oldu Lokman Hekim olduk  
Ölüm döşeğindeki hastalara  
Dinmez acılarını sardık  
Boynu bükük yetim çocuklara  
Ana olduk, baba olduk  
Sevgi dağıttık, umut dağıttık  
Solgun yanaklarına  
En güzel buselerimizi kondurduk  
Gözyaşlarını kimseler görmesin diye  
Yüreğimize akıttık  
Biz kana kana ağladık da  
Umudu hiç ağlatmadık

Gülom...!  
Gün oldu ezan sesleriyle  
Uyanan yaralı şafaklarda  
Çılgılık çılgılığa andımızı okuttuk  
Yoklama yaptık  
Aldık beyaz tebeşiri elimize

Geçtik kara tahta başına  
Sevginin resmini çizdik  
Çaresizliği, yoksulluğu yeşile  
Umudu gökyüzüne, denize boyadık  
Barışı ve kardeşliği altın harflerle  
Kara tahtaya, beyaz sözcüklerle  
Nakış nakış işledik  
Biz hedef olduk da  
Hedef yapmadık barışı ve kardeşliği  
Kahpe silahların kurşunlarına

Gülüm...! gün oldu  
Aldık kara kalemleri elimize  
Kalem tutmasını, yazı yazmasını öğrettik  
Açtık defter sayfalarını  
Yaprak yaprak  
Umudu soldurmayacağız...!  
Barışı kurşunlatmayacağız...! diye  
Satır satır yazdırdık  
Çevirdik kitap sayfalarını  
Sıraların üzerine koyduk  
Savaşın ve ihanetin acılarını  
İyi bilsinler diye  
Sözcük sözcük ezberlettik  
Kimseye karalatmadık  
Barışın ve kardeşliğin adını  
Biz bulaştık da  
Savaşa bulaştırmadık çocuklarımızı

Gülüm...! gün oldu  
Mayınlar döşendi yolumuza  
Pusular kuruldu  
Delikanlı çağında umudumuza  
Kurşun yağdı  
Ateş yağdı üzerimizden  
Dar ağacına çekildi  
Gülден, çiçekten genç bedenlerimiz  
Yetmiş yedi yerinden  
Bir adım geri atmadık...bir adım  
Doğru bildiğimiz yoldan  
Yürüdük de savunmasız yürüdük  
Umuda giden yolda

Gülom...! gün oldu  
Silahlardan korkmasın diye  
Geceleri gökyüzü  
Yaylın ateşlerden çıkmış  
Yaralı bir yemen türküsü çığırdık  
Al bayrağı dalgalandırdık  
Kara bulutların arasında  
Al kızıl kanımız göndere bulaştı  
Yüreğimiz vurulup düştü  
Kanadı kırık bir kuş gibi  
Ak pembe çiçeklere  
Çiçekler kana bulandı da  
Umudu kana bulamadık

Gülom...! gün oldu  
Kalleşlik dost kılığına girdi de  
İlaç için vurdu kapımıza  
Bilemedik kalleşliği, puştuğu  
Açtık ardına kadar kapımızı  
Beynimize, yüreğimize kurşun sıkıldı  
Ağıtlar yakıldı  
Gül dalında bedenlerimize  
Al bayraklara sarıldık  
Kimselere küsmedik  
Kimseleri düşman bellemedik  
Kardeşliğimiz yaşasın diye  
Ağlattık anamızı, bacımızı  
Umudu hiç ağlatmadık

Eğitim Şehitleri Anısına  
28-09-1996  
Gebze



## MEVSİM VURGUNU

Gün yalpalarken,  
Güz yapraklarının renginde  
Hani tepemizde mevsim çiselerdi ya  
Gelincik tarlalarının kızıl nefesinde  
Gözlerim yağmur serinliğinde  
Boşluğa bakar dururdum ya penceremde.  
Gün eksilir, gelmezdin ya hani  
Seni sadece seni,  
Bilinmezliğin yarım kalmış sessizliğinde.  
Yağmurlar anlamsız artık, sözsüz ve ritmik  
Tek gerçek var, mevsim vurgunu işte.

Döner başım, yağmur sonrası toprak kokusunda  
Viranşehirliere dönmüş ateş böcekleri sağnağında  
Damarlarımın dehlizleri sensizliğin  
Yarınsız karanlıklarında,  
Ayrık otlarının hiç bitmediği toprakların arasında  
Razıyım çıgıllara, korkulara, yoksulluğa  
Sorgusuz, sualsiz  
Sensizliği kazısam da boş sokaklara  
Adın hâlâ,  
Günlerin, gecelerin, satırların, çaresizliğin arasında  
Seni çizmek durmadan, tırnaklarımla duvarlara, taşlara, uçurumlara.

Sesini ezberletmek nefesimle  
Gülüşünde sürüklenen, deli poyrazlara.  
Kaç kez kaç kez vurgun yemiş, yağmalanmış,  
Yaralanmışım, bilemezsin direnmişim.  
Kaç kez ölmüşüm,  
Cam kırıkları bıraktığında ardında.  
Yasa dışı suç musun, cürmüm müsün belalım?

Kaç kez dayanmışım, kurşun sıyrıklarına,  
Sen bakışlarının rengiyle, boğazımda ilmik  
Yüreğimde, hükümsüz kimlik olmuşsan  
Hesabı sorulmayan günlere sığdıramadığım eyy sen!  
Kaç kez dayanmışım, bilemezsin  
Mevsim vurgunlarına.

İsyanımsın, inadına  
Şubat soğuklarını,  
Zemheri ayazım kızgınlığımsın  
Ateşte narım.  
Direnişimsin, yokluğunun inadına.  
Suskunluğumun bedeli, boğazımda düğümsün  
Kavgamsın, kavgamın inadına.  
Alnıma vurulmuş yazgım  
Mevsim vurgunlarım  
İklimim, yedi mevsimim  
Tufanım, sevdanın suskunluğumun inadınasın.  
Dayanamıyorum, direncimsin.

Yalazlanmış uğultularla beynimde  
Alevin bin rengi gibi gelen, son nefessin.  
Bir gülüşüne dayanamıyorum, sebebimsin,  
Seni sevdanın bütün iklimlerinde  
Kutuplarda, Zemheride, karanlık şehirlerde  
Aradım seni ellerimle aradım.  
Bir cümlede dayanamıyorum, kelimelerimsin.

Darağacında çekilirken ipim, nefesimsin.  
Senin inadına  
Sevdanın en dip kuytularında, kör kuyuların başında  
Köhne limanların, kül grisî karanlığında.  
Sana dayanıyorum, benimsin.  
Nefesim ol, her mevsim çisele  
Sele kapılıp sürüklenmesin yüreğim  
Bir yıldız gibi kayma hayatımdan  
Gün yalpalasın, yaprakların renginde.

Senin inadına  
Sana dayanmaksa  
Karanlık şehirlerin boş sokaklarında  
Seni çizmekse duvarlara  
Hasretin zindanlarında  
Çaresizliğim sana değil.  
MEVSİM VURGUNLARINA..!

## ÖĞRETMEN

Mesleğini sever zevkle çalışır, karanlığa ışık olur öğretmen.  
Cehalete karşı mertçe savaşır, ufuklarda ilim arar öğretmen.

Başarılı olmak bütün dileği, şefkat ile çarpar her an yüreği,  
Hebaya gitmişse bunca emeği, hüsrana boğulur yanar öğretmen.

Gönlünde bir değil bin soru taşır, öğrencinin dertlerini paylaşır.  
Başarı arttıkça menzil yaklaşır, geleceğe ışık olur öğretmen.

Öğrenciyi bilgisiyle eğitir, yanlış zihniyeti siler dağıtır.  
Kelime kelime ve satır satır ilim irfan bilgi verir öğretmen.

Olur, öğrenciye anne ve baba. Fedakârlıkları sığmaz hesaba,  
Demez köy, nahiye, ilçe, kasaba kutsal görevine gider öğretmen.

Kendini adanmış varını saymaz, bilgi pınarıdır akmaya doymaz,  
Çalıştıkça şevki artar yorulmaz, geleceğe ışık tutar öğretmen.

Öğrencilerini her daim arar, hatırdan çıkarmaz her zaman sorar,  
Üzüntülü görse ciğeri yanar, dertlerine çözüm arar öğretmen.

Geçmişini bilir izler yolunu, vatan için verir kafa kolunu,  
Diker ağacını alır barını, insanlığa hizmet sunar öğretmen

Derdini unuttur derse girince, talebesi başarılı olunca,  
İleride bir mevkide görünce, eseriyle gurur duyar öğretmen.

Seni tanıyanlar çok iyi bilir, Yunus Emre gibi hep arar durur,  
Kıymetin bilenler her yerde bulur, kırk yıl bile kölen olur öğretmen.

24 Kasım'dır Öğretmenler Günü, Türk Eğitim sen de anıyor seni,  
Değerini bilen bilmez mi seni, anmalıyız bu günleri öğretmen.

Öğretmen Seyfet der size şiirim, Yahya Kemal Beyatlı'da görevim,  
Maddiyatla ölçülemez değeri, ilim alır ilim satar öğretmen.

## **ADAM**

Adres yok kimlik yok, hafıza kayıp  
Soramaz kimseye, sanıyor ayıp  
Bütün kayıpları birden yok sayıp  
Gülüyor her şeye, kaybolan adam

Bakar ki kendine, şaşkın bir gemi  
Deli denizlerde gezer acemi  
Bilmiyor ne korku ne de elemi  
Nisyan denizinde koy bulan adam

Güneş tepesinde, sabahı arar  
Durmada kendine, kendini sorar  
Tüysüz bir yavrudur, masum bikarar  
Kuşun yuvasında, kaybolan adam

Kendini hiç çekmez artık hesaba  
Ne köy olur artık ne de kasaba  
Düşünceler kalıp, hep kaba saba  
Devletken kendini, kay\* bulan adam.

Gönlünde fırtına dinmez durulmaz  
Temelsiz direksiz çatı vurulmaz  
Kendini bulmadan hülya kurulmaz  
Hersefer kalbinde fay bulan adam

Aslanken kendini hep fare sanır  
Kükremez haykırmaz korkar utanır  
Yedi düvel onu ezelden tanır  
Irmakken kendini çay bulan adam

\* Kay:ana kuşun yavrusuna verdiği beslenmesi için kusmuk

## ANADOLU DESTANI 1

Hizmeti dillerde destanlaşanlar,  
Kalbi inanç gölü insanlar vardı.  
Adanmış ömürlü o kahramanlar.  
Karanlığa güneş gibi doğardı.

Yeni inkılâba vurgundu kalpler.  
«Mimarı olalım arzın» dediler,  
Hepsi hak inanca gönül verdiler.  
Yepyeni bir karar kalpleri sardı.

Tarih gerçeklerin marşını söyler  
Kimisi nam almış gencecik beyler.  
O beldeler, o obalar, o köyler...  
Umudunu istikbale bağladı.

Bir Allah önünde eğildi başlar,  
Nelere şahittir bu dağlar taşlar,  
Şu tepeler cenk özleyen yamaçlar.  
Bir hasretlik yürekleri dağladı.

Çağrı Bey, Sav Tekin... bir bir çağrıldı.  
Sarı Hoca geldi divan kuruldu.  
Cihangir beylerin fikri soruldu.  
Destanlaşan bir karara varıldı.

## ANADOLU DESTANI 2

«Yiğide şan, bize bir meydan gerek,  
Kılnca kın âleme mekan gerek,  
Şu Bizansın varlığına son gerek,  
Paslı zincir zorlanarak kırıldı.

Bu diyara şeref ile girmeli,  
Küfrün kalesini yere sermeli,  
Zafer bize Hak'tan gelir bilmeli,  
İman ordusuna rahmet yağardı.»

Şimdi destanlaştı işte her nefer,  
Ölümsüzleştiler hep birer birer,  
Bu ülkeyi bize mekân ettiler  
Haşmetinden karanlıklar ağardı.

Yalın kılıç tuğ elinde koştular,  
En şerefli bir dâvayı seçtiler,  
Ve sonunda bu âlemden göçtüler,  
Onlar zulmü can evinden boğardı.

Kılınçlar sıyrıldı şevkle bilendi,  
Yüce yaratandan rahmet dilendi,  
Tüm adanmış erler meydana geldi,  
Çağın müzmin bir yarası sarıldı.

## İNSAN HAKLARI 1

10 Aralık 1948 tarihinde yazılan,  
Uygulayanlar tarafından zamanla bozulan,  
Sadece lâfta kalıyor kâğıtta yazılan,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Yaradanım Kur'anında tarif etti insan hakkını,  
Hakka inanmayan tesis edemez insan hakkını,  
Dünya neden görmezlikten geliyor gözyaşı ve kanı?  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Zilhicce dokuz hicri on tarihinde Arafat vadisinde,  
"Küsva" isimli devesinin üzerinde okuduğu veda hutbesinde,  
Buyurmuş olduğu hak ve hukuk konusundaki hadislerinde,  
İşte budur gerçek insan hakları.

Mazlumun hakkını koruyacak yaratan,  
Osmanlım da, Selçuklum da bu vatan;  
Kimseye zülüm ve haksızlık yapmazdı atam,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Kendilerine gelince insan "hakları" diyen,  
Mazlumu ezen, zalimi öven;  
Yeri geldiği zaman insan etini yiyen,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Haklıyı haksızı ayırt etmeyen,  
Doğruları hiçbir zaman kabul etmeyen;  
Bütün insanlığı sömürüp, o da yetmeyen,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Adalet kavramı olmayan bir millette,  
İnsanlığın haklarını koruyamaz elbette,  
Hayat devam ettikçe kalacaktır zillette,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

İnsanlığa kin ve nefret kusanlar,  
Masum insanlar ölürken susanlar,  
Çıkarına gelince nârayı basanlar,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

## İNSAN HAKLARI 2

Otuz-kırk bin masum insan ölürlen görmezlikten gelenler,  
Çıkar ve menfaatin olduğu yeri vatan bilenler;  
Beşikteki günahsız masum yavruyu öldürenler,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

İnsan hakları demogojisi yapanlar,  
Hakkın yerine haksızlığa tapanlar;  
Kan ve gözyaşı üzerine bina yapanlar,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

İnsanlıktan nasibini almayana sözüm yok benim,  
Suçsuz insanları öldürürken hiç mi vicdanın yok senin?  
Yediğin içtiğin başkasının hakkı, karnın tok senin,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Yıllarca kan aktı Kosova'da Bosna Hersek'te,  
Bunların içi dışı dolmuş kin ve nefretle;  
Kan ve gözyaşında insan hakkı olmaz elbette,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Gözyaşı ve kan sel olmuş akıyor,  
Bütün dünya insanları buna bakıyor;  
Mazlumun ezilmesine "insan hakları" diyor,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Özgürlük ve barış adı altında,  
Mazlum ve suçsuz insanların sırtında;  
Çıkarları olmayınca koparıyor fırtına,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Zülüm ve haksızlığın adı "özgürlük" olmuş,  
Mazlum özvatanında yabancı kalmış;  
Hak ve hakikatin yerini haksızlık almış,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Bosna'da, Kosova'da ,Filistin'de, Irak'ta öldürüldü insanlar,  
Yurdundan, yuvasından, vatanından oldu masumlar;  
Taştan daha katıdır bu duruma sızlamayan vicdanlar,  
Hani nerde evrensel insan hakları?



### **İNSAN HAKLARI 3**

Durmadan çağdaşlık edebiyatı yapan,  
Mazluma yabancı olmuş oturduğu öz vatan,  
Haksızlık karşısında susar mıydı ecdadım, atam?  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Yüce mabetleri yakıp yıkanlar,  
Gerçek insan haklarından ne anlar?  
Analar, babalar, çocuklar ağlar,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

Daha ne zamana kadar masum kanı akacak?  
Bunların yaptıkları kara leke olarak tarihe geçecek,  
İrtikâp ettikleri zulmün izi yüzlerinde kalacak,  
Hani nerde evrensel insan hakları?

**KUTLU TAŞ - Rumuz: Yolcu**

Kaşgarlı demiş ne olacağını,  
Türk dilini sevenin kut bulacağını,  
Onun için yıllarca gezmiş Türk bucağını.  
Vermiş şaheserini devrin halifesine,

Uygur hakanı ulu hakanmış,  
Güzel günlerim rahat yaşamış,  
Kutlu kayanın değerini anlayamamış,  
Vermiş öz suyunu devrin ikiyüzlü yABanisine.

Kutlu kaya bir taş parçasıdır, demek  
Daha değerlidir; prenses, para ve ipek  
Bir kayayı ne yaparım diye düşünmek,  
Ne hale koymuş yüce hakanı.

Ve o günden sonra göç olmuş dört bir yana,  
Kimi at sırtında, kimi yaya,  
Yıllarca uğraşmışız bizi biz eden kutu bulmaya.  
Güçte olsa kavuşmuşuz kutlu kayaya.

Ve herkes anlamış ki  
Kutlu kaya "dil" demek.  
Kutlu kaya "töre" demek.  
Kutlu kaya "vatan" demek.  
O yoksa her ses "göç" demek.

Her gün onlarca yabancı kelime giriyor dilimize,  
O bizim "Ses bayrağımızdır." şairce.  
Kamusun namus olduğunu öğretmişlerdi bize,  
Bugün utanıyorum, bu sözü söylemeye.  
Çünkü kamusumuzda yABancılar binlerce.

## YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Adı Birinci Dünya, yenik çıktık savaştan,  
Türkler bitti dediler geçti artık iş işten  
Kuşatmaya alındı Anadolu'm dört baştan  
Çakallar sofrasında memleket dilim dilim  
Her taraf zaptedildi her taraf bölüm bölüm

İngiliz Fransızlar bir yandan da İtalya  
İştahları kabarmış salya akıyor salya  
İstanbul Çanakkale gitmiş Konya Antalya  
Mondros Anlaşması ki zalimden daha zalim  
Bir senaryo yazıldı savaştan daha elim

Ordu terhis edilmiş silah da yok yetesi  
Her şey bunla bitmiyor daha vahim ötesi  
Kurulmaya başladı Ermeni Rum çetesi  
İçerden kemiriyor sinsice milim milim  
Yüzlerce yıl bekledim budur diyor emelim

Yığılmış enkaz gibi kahır üstüne kahır  
Tarifin imkânı yok durum ağır mı ağır  
Yönetici gaflette gözler kör, kulak sağır  
İhanet batağında kaybolmuş akl-ı selim  
Ne akıl sır eriyor ne de pozitif bilim

Amerikan mandası İngiliz himayesi  
Diyen beyinsizlerin yükseldi çatlak sesi  
Ümit kesmek yok bizde vermeden son nefesi  
Bu millet çıkacaktır yarınlara sağ salım  
Bir güneş doğar elbet aydınlanır cemalim

Ve Ondokuz Mayıs'ta Samsun'a çıktı güneş  
Öyle bir güneş ki bu gıptayla baktı güneş  
Kurtuluşa götürün meşale yaktı güneş  
Mustafa Kemal'di bu bayram etti ahalim  
Senaryoda son perde burada koptu fil(i)m

Sevinç gözyaşı oldu kederden akan yaşlar  
Heybetinden dikildi öne eğilen başlar  
Bir aslan kükremesi dedi ki; arkadaşlar:  
Tarih tarih olalı görmedi böyle zulüm  
Türk'e zincir vurulmaz ya istiklal ya ölüm!

## **AŞKIN ATEŞİ YAKTIĞI AN**

Karanlık gönlümde şimşekler çaktı,  
Aşkın alevi yüreğimi sardı,  
Kavruldum, ruhum bedenden ayrıldı,  
Aşkın ateşi yaktığı anda!

Tüm kalbimle sevdim seni,  
Yüreğimde buldum seni,  
Gözlerimle aldım seni,  
Aşkın ateşi yaktığı anda!

Duydum sükut pınarının sesini,  
Gördüm gece vakti doğan güneşi,  
Aradım kış günü yaz alevini,  
Aşkın ateşi yaktığı anda!

Hasret aleviyle yaktın beni,  
Kendi benliğimden aldın beni,  
Issız çöllerde erittin beni,  
Aşkın ateşi yaktığı anda!

Gözlerimde yaş kalmadı,  
Yüreğimden kan damladı!  
Bulutlar bile ağladı,  
Aşkın ateşi yaktığı anda!

Ayrılık acısı düştü gönlüme,  
Göçmen kuşlar gibi gittin, nereye?  
Kül olmuş yürek bıraktın geriye,  
Aşkın ateşi yaktığı anda!

## **VEDA**

Ben; el değmemiş nadide bir filizim,  
İçinde büyüdüğüm toprağım olur musun?  
Susadığımda suyum, açlığında aşım,  
Karanlıkta gözlerim, gökyüzünde kanatlarım,  
Öksüz kalırsam anam, babam, evim ocağım,  
Yolda kalırsam pusulam, elim ayağım,  
Acımasız olursam yüreğim;  
Olur musun? Söyle...Olur musun?  
Olursun biliyorum, gözlerinden okuyorum,  
Senin sesinle uyuyor, seninle uyanıyorum,  
Senin sevginle yaşıyor, seninle soluklanıyorum,  
Senin gözlerinle görüyor,  
Senin ellerinle tutuyorum.  
Biliyorum sende var biliyorum,  
Sevgilerin en incesi en yücesi.  
Sana sığındım çılgın fırtınalarda,  
Sana sığındım acımasız dalgalarda,  
Korursun biliyorum sevgi limanında.  
Seni gördüm, seni sevdim, seninle büyüdüm,  
Bağırsan da kırılmadım, darılmadım,  
Yüzünü asık görsem, kaşlarını çatık,  
Gizli gizli için için ağladım.  
Yüreğimin sesini dinledim.  
Ben öğretmenlerime  
Hiç ama hiç veda etmedim...

## DAĞ ÇİÇEĞİ

İnsan denenlerin sana erişemeyeceğinden mi?  
Yoksa dağları çok sevdiğimden mi?  
Bilmem nedendir ama...  
Adını dağ çiçeği koydum.  
Yoluna güller serdiğim  
Adına türküler yaktığım  
İsmi yüreğime kazdığım  
Sen! Dağ çiçeğimsin...  
Serin yaylalarda serpilen  
Hoyrat rüzgarlarda kırıplan  
Çiçeklerin en güzeline  
En şereflişine  
En namuslusuna  
Selam olsun.  
Adın dağ çiçeği senin  
Nasıl Heredot'u tarihin babası saymışlarsa  
Seni de, dağların çiçeği sayacaklar bundan sonra  
Seni nerde görsem çekilmez oluyorum  
Her hareketini kasten yapıyorsun sanki  
Kıskanç olduğumu bile bile  
Dün rüyamda el eleydin biriyle  
Kalktım bütün gecemi yırttım  
Paçavra ettim  
Senin inadına uyumadım  
Bıktım, yoruldum seni düşünmekten  
Allah aşkına bu diyarları terk et  
Kimsenin göremeyeceği  
Kimsenin koklayamayacağı  
Bir dağın tepesine kaç  
Ne yaşına sınır koyuyorum, ne boyuna  
İstediğince gez, istediğince büyü orada

Sen benim dağ çiçeğimsin  
Seni hiç kimselere yar etmem vallahi  
Dinle beni "dağçiçeğim"  
Çiçekleri dolaştım kırkbir gün kırkbir gece  
Acaba seni satlığımı çıkardılar diye  
Aradım aradım yoktun dağ çiçeği  
Derin bir oh çektim ciğerime  
Öyle bir sevindim ki... tarifsiz  
Sana dokunamadıklarına  
Sana paha biçemediklerine  
Camları taradım tek tek  
Kiminde manalyo yazıyordu  
Kiminde kardelen  
Vuran, kıran, koparan eller bile  
Cesaret bulamamış seni yazmaya  
Ne kalemlere sığmışsın  
Ne sayfalara  
Bir şey olmuşsun  
İnsanların erişemediği, dokunamadığı  
Ve bakıp da göremediği  
Belki... sebep benimdir  
Seni sevenlere beddua okumuştum  
Sevecek olanlara da ...  
Onun için sen;  
Mangalda bir korsun, kimsenin dokunamayacağı  
Denizde bir köpüksün, kimsenin giremeyeceği  
Güneşin bile başı dönmüş güzelliğinden  
Batıdan doğuyor  
Yakılmazı da yakmışsın be! Dağçiçeği  
Liğme liğme eritmişsin her şeyi  
Yemin ederim dağ çiçeğim  
İşim de seni düşünmek, gücüm de...

Sensiz yediğim ekmek zıkkım  
İçtiğim su zehir olsun  
Ben beni unutmuşum, seni taşıyordum  
Kulaklarım çınliyordu sabaha dek  
Oysa; Afrodit sana püskürüyormuş ta... uzaklardan  
Püskürsün, demek ki püsküreceği var  
Püskürsün püsküreceği kadar  
Sen bir başka güzelsin  
Gözün başka  
Dudakların başka  
Ve ellerin başka  
Seni görmeden önce hep büyük konuşuyordum  
Gördüklerimi görürüm  
Duyduklarımı duyarım  
Hissettiklerimi hissederim diyordum  
Artık ne görmesi,  
Ne duyması,  
Ne hissetmesi,  
Bitkisel olmuşum tamamen bitkisel  
Bitkiden de öte bitkisel  
Zaten ölüydüm, ölecektim ve öldüm de senin için  
Ya sen! Hala aylamadın gelemedin değil mi kendine?  
Büyük, çok büyük bir beyin kabızısın  
Düşünemiyorsun !  
Ayrıca kalp yetersizliğin var  
Hissedemiyorsun...!  
Zaten ben hep çirkin şeylere iltifat ederim  
Tıpkı sana yaptığım gibi  
Seni kim alır sanıyorsun,  
Kim koklar,  
Satılmayı bırak kiralanmazsın bile  
Çünkü; pis kokuyorsun  
Çirkin görünüyorsun  
Hem yaprakların da dökülmüş  
Seni büyüttüm büyüttüm  
Dağların çiçeği yaptım  
Oysa sevmekten, sevilmekten bihaber  
Alt tarafı bir ottun...



## HANEMİZE UĞRASAN BİR YOL

Beni reddedişini her şeyin ölçüsü saymıyorum  
Sen, gelip geçen güzel şeylerin acısı  
Dökül başımızdan dökül bol bol  
Çünkü sen daha uslanmamışsın  
Önümde yürüyorsun dolu dolu cevabımı beklemeden  
Ah! Keşke ruhumuz yanlış yapmaz dediğimiz saatlerde olsa  
Dinle beni gayri türbelerin duacısı  
Aşkımın meyvesi, aşkımın meyvesi deyip duruyorsun  
Yeter artık gel de ruhumun meyvesi ol.

Savaş iki tarafta da savaştır  
Yaramı gösterip duran yar  
Yüreğin bende saklıdır onu dinleyip duruyorum  
Nedendir adımları anmıyorsun  
Ben seni isyana mı çağırdım sanki?  
Ey gözyaşı! Cennetten gelen teselli  
Bu ışığın altında sana sesleniyorum  
Uzak durma gözümüzün kıyılarına  
Uzunca dol.

Kabaran ümitsizliğim olan yar  
Bari bunu söyle bu bir sır mı  
Bana ulaşamazsın diyorsun ve her şeye izin veriyorsun  
Ah! Sen benim gibi yanmamışsın.  
Pazar yerlerinde dolaş ve git tapınağın gölgesinde uyu diye  
Sonra da; adil ve sert kanunlarım var diyorsun.  
Güzelim; 'hastaya acırlar, sarhoşu korurlar'  
Sen bunları biliyorsun, ne olur benim için  
Göz kırıp da hanemize uğrasan bir yol.

## SOYLU TARİH

Ey kalem!  
Soylu bir tarih yazdır bana  
İçinde Fatih olsun,  
Bizans'ı dize getiren.  
Bir yürek taşı Yunus'tan.  
Dosdoğru olsun cümlelerin...  
Asi bir ruh ver Koroğlu'na  
Yiğitçe koşsun mor dağlar boyunca.  
Bir parça bırak Mevlana'dan.  
Kıyısında yüzen yunuslar olsun.  
Bilgelikler nakşetsin Yesevi.  
Özler diyarı cennet olsun.  
Yakmasın İbrahim'i ateş.  
Balıklar güle dönüşsün.  
Koca Sinan'la yükselsin umutlar.  
Bir nişan olsun engin maviliklerde.  
Ey kalem!  
Bana Ferhat'ı anlat.  
Yüreğinde küçülsün,  
Mazlum mor dağlar.  
Çöllere düşsün Mecnun.  
Leylalar bırak gözyaşlarına...  
Bir sefer hazırlığında yakala Süleyman'ı  
Kısraklar kıskansın düşlerini.  
Beni Yavuz'un ufuklarında bırak.  
Ey kalem!  
Bir istiklal yazdır bana,  
Akif'in sevdasında.  
Malazgirt'le destanlaşsın Alparslan.  
Ertuğrul Gazi'yle sulansın çınar.  
Bir yurt olsun Anadolu.  
Çocuklar büyüsün çınar boylarında.  
Ey kalem!  
Mavi bir ışık yak,  
Mücadeleden kalan.  
Bir güneş gibi doğsun üstüne.  
Toz gibi dağılmasın umutlarım...  
Ey kalem!  
Bana gülü anlat  
Bülbül-ü şeydanın uçmadığı dünyada  
Gülistanı kabristan olan  
Yaşanan bir günü anlat!...

## ÇOK KONUŞAN SESSİZ İNSAN

Gözlerin buğusunda kaybolan.  
Dumanların arasında boğulan,  
Yangın ortasında tek kalan,  
Biz olduk, bizim için.

Yandı yürekler ağlayamadı gözler.  
Avaz avaz bağırdı boğazlar.  
Çıkamadı yine de o yitik sesler.  
Düğüm oldu kimi zaman hıçkırıklar.  
Veryansın etmedik yinede bizim için.

Şu boğaz mücadelesinde,  
Şu yitik dünyada ezik kaldık.  
Dimdik olduk yine de dağlardan bile mağrur.

Gülenle güldük;  
Ağlayanla ağladık hep bir arada.  
Biz biz idik daima,  
Doğuda da batıda da;  
Aynıydık aslında bütün yurttta.  
Aynı yaklaşımların aynı paylaşımların  
Uygulayıcılarıydık ne de olsa.

O mağrur o güçlü gözüken biz idik.  
Geçmişiyile övünüp gelecekle avunan olduk.  
Bu vatana gazi olduk, şehit olduk.  
Bıkmadık vazgeçmedik mücadelemizden,  
Eğitmek için evlatlarımızı çekmedik elimizi vicdanımızdan.

Çünkü; seviyoruz aşkla vatani.  
Çünkü; inanıyoruz bu milletin oğluna kızına  
Çünkü; eğitim ordusunun askeriyiz.  
Savaşaçağız daha da hep elele sonsuza...

## **SEN ve BEN**

Geceleyin ıssız garip halinde  
Hayal perdesini yırtar aşarım.  
Sonsuz sahraların buruk yelinde  
Yine seni düşler, seni yaşarım.

Bir sükut perdesi dört yanı sarar  
Beyin seni düşünmenin tefekküründe  
Sevginin, sevmenin halini sorar.  
Kalbimin an be an tefekküründe

Bir ben varım bu alemde bir de sen  
Zamanın rakeden yalnızlığında  
Ancak seninle var, sensiz hiçim ben  
Sen de yok olma sarhoşluğunda.

Belki de bitecek bu garip sancı  
Aşkın narına yanıp kavrulabilsem.  
Ruhum hür olarak verecek canı  
Seni sevdiğimi haykırabilsem.

## BİR SEVDA MASALI

Ben yüreğini en yufka tepelere seren  
Kır çiçeklerinin arasında örttüm ar perdem  
Yokluğun tırnaklarıyla parçalarken beynimi  
Bir seni sevdim bir de şiir yapraklarını

Martı kuşun kanatlarına sevdalıydım küçükken  
Sonsuzluğa vurulduğu için  
Bir de leyleğin senfonisine el çırpmayı  
Sonra öğretiler bana  
Ferhat ile Şirin olmanın hikayesini  
Elmanın seni sevmesi şart mı felsefesini

Aç gözlülüğü önce çocukken öğrenmişim  
Komşumuzun zerdali ağaçlarına  
Emperyalist düşlerle bakardım  
Huysuzluk ya;  
Çaldığım kaz yumurtalarına bağırırdı Abbas Amca  
Ve babamın çatık kaşlarıyla irkilirdim yerimden

Sonra bu duygular terk etmedi beni  
Sana aptal bir aşık yüreğiyle bakmayı öğrendim  
Şekilsiz bir öpücük hayaliydin dudaklarımda  
Ve eşliğimdeki ayak iziydi gelişin  
Bazen Monaliza resmiydin  
Bazen Artemis Tapınağı  
Bir dünya aralardım ellerinle kendime  
Parnas Dağları'na çıkardım  
İlham perileriyle buluşmaya  
Şimşeklerin heybetinden ellerine sarılırdım  
Ve aşardık Gargoros Tepeleri'ni

Yokluğun tırnaklarıyla parçalarken beynimi  
Bir seni sevdim, bir de şiir yapraklarını  
Kuşların en merhametsizi  
Kartalı besliyorum yüreğimde  
Pençeleşiyorum her kepezelle  
Bakamıyorum bir başkasına sevgili!  
Gözlerimin arsız duygularda buluşması  
Ağır geliyor sevdama yazdığım  
Limon çiçeklerinin kokusuna

Ne Zeus'un efsanevi tapınağı korkuttu beni  
Ne de Hitler'in kirli ruhu  
Öyle hırçınlaştırdı ki bu sevda  
Kelebekleri kıskanırdım senden  
Bahçemdeki kardelen çiçeklerini  
Zift kara bir öfkeyle parçalardım  
Uzak Felicita ormanlarını anlatırdım seni  
Mutluluğu orada kuralım diye  
Bu sırtlanların iklimi sevgili  
Turnaların kanadına yazdırmazlar saadeti  
Yokluğun tırnaklarıyla parçalarken beynimi  
Bir seni sevdim bir de şiir yapraklarını

Şimdi bir çılgılım uzun uzun haykıran  
Susmuyorum susturmuyorum geceleri  
Öfkemi, sabrımı, sevdami, bağıriyorum  
Munzur Dağlarına...  
Bütün avereliğimle  
Ve ihtiyarlamış yüreğimin  
Bir gelincik saflığıyla  
Önce sevda şiirlerini  
Sonra sensizliğin pahasını yazdım iliklerime  
Yokluğun tırnaklarıyla parçalarken beynimi  
Bir seni sevdim bir de şiir yapraklarını

Zakkumlar kadar güzel ve zehirliydi  
Gözlerini anlatırken ağlayan şarkılar  
Bense akbabaların ciğerini tepelere serdiği  
Dağlarda eşkıya, kaldırım taşlarında meczup  
El değmemiş sevdalar kuyruklu yıldızlarda yaşar  
Ve doruklarda kapar gözlerini hayata  
Yangındın, fırtınaydın, depremdin hep  
Ana fikrini kazıdığım platonikliğin sırtında  
Kırkikindi yağmurları seni getirmiyor artık  
Saf toprağın kokusu buluşturmuyor bizi  
Kenar mahallelerde...  
Lanet bir öfke zinciri ellerimde  
Varlığın anlaşılmaz yokluğun aşılmaz  
Ben yüreğini en yufka tepelere seren  
Kır çiçeklerinin arasında örttüm ar perdemi  
Yokluğun tırnaklarıyla parçalarken beynimi  
Bir seni sevdim bir de şiir yapraklarını...

## HASRETİM

Hasretim arkadaş, yine hasretim.  
Yağmura hasretim, suya hasretim.  
Bana kardeş diye kucak açacak,  
Özü sözü doğru, kula hasretim.

Ben ki, bozkırların hırçın çocuğu,  
Ergenekon derler, yurdun çocuğu,  
Altaylardan kopan Türk'ün çocuğu,  
Siteplerden esen, yele hasretim.

Ergenekon derler, yurdun adına,  
Börteçine derler, kurdun adına.  
Bir zaman gururla Türk'ün adına,  
Övgüler yağdıran, dile hasretim.

Yesevi Çeşmesi, benim kaynağım.  
Yunus Emre benim, sevgi odağım.  
Pirim Hacı Bektaş,Veli Bayramım,  
Muhammed Mustafa, nura hasretim.

Zaman, zaman; şu değişen zamanda.  
Ar, namus çiğnenir ayak altında.  
Bir ah... ile Kerem ile yanmaya,  
Aslı gibi sevgiliye hasretim.

Her köşe başında bir birahane.  
Sevgiyi, saygıyı unuttuk mu ne?  
Yıkılmış gönüller, her yer virane.  
Bülbüle hasretim, güle hasretim.

Bütün değerlerim talan ettiler.  
Şanlı tarihimi yalan ettiler.  
Kardeşi, kardeşe düşman ettiler.  
Mevlana'ya benzer kula hasretim.

Mevlana'yı sevdim, gel dedi diye.  
Hakka tapan kullar, bir dedi diye.  
Şaşkınlım dönmüşüm bir pervaneye.  
Gönlümü verecek, pire hasretim.

Şöyle baktım memleketin düzüne,  
Hüzün çölmüş vatandaşın yüzüne.  
İnanmıyor, hiç kimsenin sözüne.  
Verilecek mertçe söze hasretim.

Bir lider isterim OĞUZ HAN gibi,  
Bir lider ararım YAVUZ HAN gibi,  
Uğrunda ölmeye ALPARSLAN gibi,  
Bir yiğide, bir lidere hasretim.



## **ÇANAKKALE RUHU**

Türbeniz ruhumuzda rahat edin şüheda  
Bedenimiz siperdir ruhumuz Çanakkale  
Beden feda olsa da vatan edilmez feda  
Bedenimiz siperdir ruhumuz Çanakkale  
Ona bir yan bakmayı deneyiniz bir hele!..

Ay batar Güneş doğar devam eder cengimiz  
Vatana muhabbette yoktur bizim dengimiz  
Ayağımız yorulsa kırılrsa da süngümüz  
Bedenimiz siperdir ruhumuz Çanakkale  
Ona bir yan bakmayı deneyiniz bir hele!...

Tarih mi okumazlar ibret almaz ahmaklar  
Mazluma zulmetmeye fırsat kollar korkaklar  
Vatanımız bölünmez duysun hain kulaklar  
Bedenimiz siperdir ruhumuz Çanakkale  
Ona bir yan bakmayı deneyiniz bir hele!...

Şeklimiz değişse de aynı kalır özümüz  
Vatanına âşıktır oğlumuzla kızımız  
Bayrağım türkü okur eşlik eder sazımız  
Bedenimiz siperdir ruhumuz Çanakkale  
Ona bir yan bakmayı deneyiniz bir hele!...

Zafer kazanan ruhtur et kemikse vesile  
Yurduma yan bakanlar tarihte yemiş sille  
Hazır kıta bekleriz koltuğumuzda kelle  
Bedenimiz siperdir ruhumuz Çanakkale  
Ona bir yan bakmayı deneyiniz bir hele!...

Çanakkale tüm vatan vatanımız Türk yurdu  
Bana onu sevmeyi Yüce Rabbim buyurdu  
Ceddim ise kanıyla hamur gibi yoğurdu  
Bedenimiz siperdir ruhumuz Çanakkale  
Ona bir yan bakmayı deneyiniz bir hele!...

Vatana âşık olan namus bilir bayrağı  
Şehitler bayrak için öper kara toprağı  
Haykırır Mehmetçiğim andırır koca dağı  
Bedenimiz siperdir ruhumuz Çanakkale  
Ona bir yan bakmayı deneyiniz bir hele!...

Üstümüzde bayrak var altımızda toprak var  
Vatanımı bahşeden bir Hakim-i Mutlak var  
Uyan ey Türk evladı istiklâle tuzak var  
Bedenimiz siperdir ruhumuz Çanakkale  
Ona bir yan bakmayı deneyiniz bir hele!...

Yıl Bin Dokuz Yüz On Beş aylardan bir Mart ayı  
Dolmuş Çanakkale'ye sırtlan, çakal ve ayı  
Duymuşlar oracıkta hesapsız bir sedayı:  
Bedenimiz siperdir ruhumuz Çanakkale  
Ona bir yan bakmayı deneyiniz bir hele!...

## **EYLÜLDEN SONRA GELECEĞİM**

Bekle beni,  
Eylülden sonra geleceğim.  
Sana en güzel sevgi sözcüklerini fısıldayacağım.  
Hayata küsmek, hayata darılmak yok ha.  
Öyle sessiz sedasız gitmek mi asla.  
Bekle beni,  
Eylülden sonra geleceğim.

Hayat yolunda birçok engelle karşılaştım,  
Azimle, ümitle, yaşama sevinciyle bunları aştım.  
Sana ne oldu da kalakaldın hayatın tam ortasında?  
Yok be sevdiğim, kolayca yıkılmak yok.  
Bekle beni,  
Yeni ümitler aşılacak için,  
Eylülden sonra geleceğim.

Hani bana yaşama sevinci, ümit aşıldın.  
Bak işte, o aşılardan şimdi çoktan tuttu.  
Şimdi güçlüyüm, hayatla daha da barışığım.  
Ya sana ne oldu böyle?  
Perişan, yıkık ve de huzursuzsun?  
Bekle beni sevdiğim,  
Yeni ümitlerle eylülden sonra geleceğim.

Bizim geleceğe dair hayallerimiz vardı,  
Bir sevgi ordusu yetiştirecek,  
Dünyanın sevgi çiçekleriyle bezenmesi için kolları sıvayacaktık.  
Unuttun mu sevdiğim geleceğe dair hayallerimizi?  
Binbir ümitle bekle beni,  
Yeni hayallerle eylülden sonra geleceğim.

Şöyle bir silkinip ayağa kalkıverelim,  
Herkes yıkılır,viran olur,perişan olur.  
Ama herkes yeniden ayağa kalkabilir mi?  
Yok öyle vazgeçmek,  
Yok öyle hayalleri bir çırpıda silip atıvermek,  
Bekle beni, bekle beni  
Hayallerimizi gerçekleştirmek için eylülden sonra geleceğim.

*Sevgi Yücer*  
*Konya-2 Nolu Şube*

## TÜRKÜLERLE ANADOLU GEZİNTİSİ

Sen bizim dağları bilmezsin gülüm;  
Hele boz dumanlar çekilsin de gör!  
Her haftası bayram, her günü düğün,  
Halayları, barı çekilsin de gör!

Bilmezsin hoyratlar nasıldır bizde,  
Baraklar yollarda horonlar dizde,  
Kırıkhanlar damla değil denizde,  
Gel hele gurban gel gakkosu da gör!

Çayeli'nden öteye giderken yalı yalı  
Çarşamba'yı sel alıyor gel de gör!  
Elazığ'da çayda çıra yanarken  
Meram bağı şenleniyor gel de gör!

Yüksek yüksek tepelerden baktın mı?  
Zeybek olup Menteşe'ye çıktın mı?  
Tirit banıp kınasını yaktın mı?  
Silifke'nin yoğurdunu gel de gör!

Erkilet güzeli bağlar bozarken,  
Gözlemeler kalem olmuş yazarken,  
Gurbet elde mezarımız kazarken,  
Onbeşliler gidiyorlar gel de gör!

Karac'oğlan dağlarında gezerken,  
Koroğlu'm yelinden hile sezerken,  
Veysel şirin dile şeker ezerken,  
Dadaloğlu'm obadaymış gel de gör!

Bozkırında kesik çayır biçerken,  
Mevlana'yla hoşgörüyü seçerken,  
Dost kervanı yaylalardan geçerken,  
Kara tren garda imiş gel de gör!

Ya gelinir ya gelinmez diyenler,  
Gurbet elde soğan ekmeğe yiyenler,  
Dağlarında kefenleri giyenler,  
Siperlere sıralanmış gel de gör!

Çırpınırdın, hiç düşmezdin dilimden;  
Ayrı düştüm vatanımdan, ilimden,  
Koklar idik dost bağının gülünden  
Baykuş ötmüş bülbül ağlar gel de gör!

## **ANADOLU'YA GELİŞ**

Kalktık Orta Asya içlerinden, sökün ettik aslanlar gibi geldik Anadolu'ya.  
Kırmızı, beyaz, doru atlarımızla çok yollar katettik kalmadık yaya.

Geride kaldı hep Ergenekon, Tiyen-San, Kadir Gan  
Denizler kurudu ayaklarımızın altında, şehirler aştık durmadan.

Taşkent, Buhara, Semerkant, Kaşgar'dı adları  
Daha sonra nehirlerle, ırmaklara sürdük atları.

Ne memleketler aldık, ne kaleler fethettik, ne şehirler aldık.  
Ne devletler kurduk kara toprak üstünde bize yâr olmadık.

Tutsak kıldık koca bir çağı, çok şey öğrettik Adem oğluna.  
Aşağılamadan, sömürmeden, vurmadan, dokunmadan kılına,

"Anadolu'ya" dedi koca Pîr "Anadolu'ya" haydin alperenler.  
Alparslan'la çıktılar yola bu davaya gönül verenlen.

Günlerden Cuma, aylardan Ağustos, yıl: bin yetmiş bir.  
"Kutlu olsun size Anadolu toprağı" dedi koca Pîr.

Çalakılınç daldık kara ormanlara, yol bulup mızrak ucuyla.  
İz bırakmaz sularını aştık Anadolu'nun îman gücüyle.

Kim olursa olsun yaşlıya, kadına, yetime kalkmadı elimiz.  
"El aman" diyene dokunmadık farklı da olsa dillerimiz,

...

Birleştik dergâhında erenlerin "Hak" için "Birlik" için.  
Kalplere huzur vermek ve gönüllerde dirlik için.

Bir düştük kara topraklara namus için, şeref için, din için, sevda için.  
Düşman ateş olsa, su olur söndürürdük alevleri Mevlâ için.

Unutmadı kara kâfir, Anadolu'dan kaçışını saf imanın önünden.  
Öç almak için zorladı, Anadolu'nun kapılarını her yerinden.

Yek vücut oldu; bir dedi, iki dedi, üç dedi, on üç dedi.  
Saf imanın elinden buyurdu almak çok güç dedi.

Bir bir öldürmeyince nasıl atarlardı bizi buradan.  
Ne kul razı oldu bu zillete, ne de yaradan.

Soylu insan çiğnetir mi üçleri, yedileri, kırkları.  
Ne onlar ayrıldı bu topraklardan, ne toprak bıraktı onları.

Hakk'ın kılıç tutan eli, bükülmez bileği, yorulmaz koluyduk.  
OĞUZ denilen koca çınarın altına sığınılan dalyydık.

Ölmüşsek biz gibi ölmüşüzdür, yaşamışsak gururlu.  
Yürümüşsek daima dik, eğilmeden, bükülmeden, onurlu.

Yaşadık hep ulu bir destan gibi.  
Ve öldüysek de insan gibi.

## **SELÂM SANA ÖĞRETMENİM**

Ey yollarına gül dökülesi insan  
Binlerce kere eli öpülesi insan  
Toroslarda açan kardelenler misali  
Sabrın, azmin, çilenin timsali  
Ey mütevâzi insan  
Selâm sana.

Nakış nakış dokudun benliğimi  
Senden öğrendim sevmeyi, sevlmeyi  
Senden öğrendim ağlamayı, gülmeyi  
Duygularımın bilgilerimin kaynağı oldun  
Aktın kalbime, gönlüme doldun  
Ak köpüklü çağlayanlar gibi.

Ey çağları aşan insan !  
Yunus'un sözünde  
Veysel'in sazında buldum seni

Mehmet'i Fatih yapan Akşemseddin  
Surlarda Ulubatlı Hasan  
Zulme meydan okuyan Koçyiğit Koroğlu  
Mertliğin yıkılmaz kalesi Dadaloğlu  
Bağrı yanık Karac'oğlan  
Selâm sana.

Ey Osman'ın, önünde diz çöktüğü Edebali  
Yavuz'un bir adım ardından yürüdüğü İbn-i Kemal  
Elinde beyaz tebeşir, kara tahta başında  
**NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE** deyip  
Kahramanlığın destanını yazan  
Başöğretmen Mustafa Kemal...  
Selâm sana.

"**Korkma, sönmez bu şafaklarda...** " dediğin zaman  
Sesine ses verdi karlı dağlar..  
En büyük savaşını verdin özgürlüğün  
Antep seninle **GAZİ** oldu  
Maraş **KAHRAMAN**.

Gün geldi anadan, yârdan, serden geçtin  
Gün geldi nice nice badirelerden geçtin

Anadolu'yu bir baştan bir başa koştun  
Hüzünlendin bir Yozgat sürmelisinde  
Bir Karadeniz türküsüyle coştun  
Sivas'ta halaya girdin el tutarak  
Ege'de zeybek oldun yere diz vurarak.

Sen, Rumeli türkülerinin şen şakrak edâsı  
Sen, İstanbul şarkılarının kıvrak havası  
Ankara'da seymen, Erzurum'da dadaş oldun  
Bin bir türlüşünü gördün de ihanetin  
Al bayrağa sarılı tabutlar içinde  
Şehitlere yoldaş oldun.

Ey yoksulluk ve cehâletin yılmaz savaşçısı,  
Ey bir harfine kırk yıl köle olduğum,  
Ey mütevazi insan!  
Bilinmese de bugün kadr-ü kıymetin  
Bilirim ki nâm-ü şan değildir senin emelin.



**"Geceler tultu-ı haşre kadar sürmez"**

Senin ilminle dağılacak tüm karanlıklar  
Senin irfanınla aydınlanacak ufuklar  
Bilgine muhtaç Aşşeler, Mehmetler, Selimler...  
Muhtaç sevgine garipler, öksüzler, yetimler...  
Fırat kıyılarında bekleyenlerin var  
Ağrı eteklerinde özleyenlerin  
**"Öğretmenim nerde?"** diyenlerin var

**Sen olmasan olur mu yakınlar irak !  
Sen olmasan dalgaları mı al bayrak !**

Sensin medeniyet yolunun mihmandarı  
Sensin bilgi çağında bilginin mimarı

Ay gökte parladıkça,  
Yerde sular çağladıkça  
Bâki kalacak "**öğretmen**" adın  
Bâki kalan bu kubbede  
Kulaklarımızda çınlayacak daima sesin  
Sen kalplerde yaşayacak  
Bir sonsuzluk abidesisin.

Sadece 24 Kasımlarda değil  
Minnetle yâd ederim seni her gün  
Binlerce kere ellerinden öperim.  
Selâm sana öğretmenim.  
**Selâm sana öğretmenim.**

.....

Ben Kahverengiyim,  
Sen Mavi  
Ben Toprağım,  
Sen Deniz  
Bak kıyıdaım,  
Bir dalgan yeter  
Çekip alsana beni  
İçinde yaşamak  
Ne güzeldir kim bilir?  
Hadi, bir dalgan yeter,  
Uzaklara götür beni

.....

Yeşili Artvin'le,  
Maviyi seninle sevdim  
Ve sen,  
Maviyle yeşilin buluştuğu yerdeydin  
En sevdiğimi,  
En sevdiğim yerde bırakmıştım  
Bense mavi çiniler diyarında,  
Maviye hasret  
Başka bir memlekette  
Hep sizinleydim...!

## **MARTI**

Seni Seviyorum,  
Martıları sevdiğim gibi  
Yani özgürce, yani sınırsızca...  
Yani,  
Diyorum ya  
Ben seni seviyorum  
Daha ne diyeyim?

Seni Seviyorum,  
Bir annenin, çocuğunu sevdiği gibi  
Yani gerçek, yani yürekten...

Seni Seviyorum,  
Ailemi sevdiğim gibi  
Yani sınırsız, yani ölümüne...

Seni Seviyorum,  
Ayazı sevdiğim gibi  
Yani sertçe, yani yanarcasına...

Seni Seviyorum,  
Atları sevdiğim gibi  
Yani yiğitçe, yani mertçe...

Seni Seviyorum,  
Dağları sevdiğim gibi  
Yani korkusuzca, yani dimdik...

Seni Seviyorum,  
Köknarları sevdiğim gibi  
Yani bir başıma, yani yalnız...

Seni Seviyorum,  
Kar tanelerini sevdiğim gibi  
Yani yumuşakça, yani bembeyaz...

Seni Seviyorum,  
İnsanların yüzündeki tebessümü sevdiğim gibi  
Yani güzelce, yani tatlı tatlı...

Seni Seviyorum,  
Deniz kabuklarını sevdiğim gibi

Yani sessizce, yani usul usul derinden

Martılar tutsaktır denize  
Martılar tutsaktır gökyüzüne  
Yani tutsaktırlar özgürlüğe  
Sana tutsak olmak;  
Özgürlüğe tutsak olmaktı işte

## TÜRK ÇAĞINA MERSİYE

### a) MEYDAN OKUYUŞ

Hey yiğitler kılıçlanın atlanın  
Düşmanı sermenin zamanı şimdi

Daha ötelere Kızılelma'ya  
Hayaller kurmanın zamanı şimdi

Doğuştan geliyor kahramanlığın  
Göğsünü germenin zamanı şimdi

Çekip sadağından onlarca oku  
Gerinip vurmanın zamanı şimdi

Tan yerinde parlar mızrap uçları  
Zafere varmanın zamanı şimdi

Gök gürlemesidir mehterin kösü  
Hesabı sormanın zamanı şimdi

Öçler alınınca göğün altında  
Yetimi sarmanın zamanı şimdi

Yurt uğruna hayat bitse nola ki  
Canları vermenin zamanı şimdi

Eğer dönülmezse cenkten geriye  
Cennete girmenin zamanı şimdi

Zincirden boşanmış yağı önünde  
Yiğitçe durmanın zamanı şimdi

**b) KILIÇ**

Ahmet Yesevi'nin pir ocağından  
Kutlu Türkistan'ın her bucağından  
Mertlik yatağından er bucağından  
Bir güneş misali doğar bu kılıç

Çifte su verilmiş Orhun suyundan  
Devredilir şanlı oğuz soyundan  
Değişmeden gelen galip huyundan  
Düşmanı meydana yığar bu kılıç

Aynı yiğitlikten Zülfikar ile  
Her türlü övgüye değer bu kılıç

Ergenekon demirinden cevheri  
Elde tutulurken dönülmez geri  
Doğudan batıya binlerce çeri  
Muzaffer olanı öğer bu kılıç

Bilge Han'dan Alpaslan'a emanet  
Yeryüzüne gelene dek adalet  
Türk'ün yüreğinde olacak gayret  
Kınına girmese eğer bu kılıç

Çakan şimşegimiz gökte şavklanan  
Zalimler üstüne yağar bu kılıç

Matazgirt'te Alpaslan'ın yoludur  
Delice bir boran Türkmen yetidir  
Nehirlerden taşan coşkun selidir  
Önüne çıkamı boğar bu kılıç

Alperenler aşka gelip coşunca  
Zaferden zafere Hakça koşunca  
Nazlı hilâl yüce dağdan aşınca  
Gökyüzünden yıldız sağar bu kılıç

Miras bırakılır lâyük olana  
Kötünün elinden ağar bu kılıç

**c) YENİ ÇAĞIN HAZIRLIĞI**

Akına koşarlar kızanı eri  
Sesleri inletir gök ile yeri  
Kavrayınca elleri  
Düşmanın süngüsü inecek oğul

Asılacak dağlar en kızgın çöller  
Kahramanlar zulmü yenecek oğul

Tanyeri ağardı şafak söküyor  
Güneş ışığını pul pul döküyor  
Garipler oturmuş boyun büküyor  
Mazlumların ahı dinecek oğul

İnsanlar huzura dirliğe doyup  
Kendini cennette sanacak oğul

Özgür yaşamaktır Türk'ün emeli  
Hakça bölüşmektir hayat temeli  
Canları olsa da birlik temeli  
Münafık fitnessi sönecek oğul

En ıssız yerlerde ücra köşede  
Adalet ışığı yanacak oğul



Atlar şahlanınca volkan misâli  
Düşmanı ürkütür görkemli hâli  
Artırır coşkuyu zafer misâli  
Zalimler nereye sinecek oğul

Kimsesizler sığınacak kubbene  
Dallarına kuşlar konacak oğul

Anaların dua vardır sesinde  
Demirciler kılıç yapar örsünde  
Yaz-bahar ayları hele gelsin de  
Cengaver ata binecek oğul

Yedi iklim yayılacak buyruğu  
Eğriler doğruya dönecek oğul

Yeryüzünde zulüm silinene dek  
Yoksulların hakkı bilinene dek  
Barışa huzura gelinene dek  
Tarih şanımızı anacak oğul

Fıskıracak çiçek ve olgun başak  
Toprak berekete oğul

## **BEN ÖĞRETMENİM**

Ben öğretmenim  
Memleketimin çorak topraklarında  
Yaban gülleri, dağ karanfilleri yetiştiren  
Köy öğretmeniyim.  
Benim sınıfımda  
Klimalar, otomatik parfümler yok.  
Benim sınıfım  
Öğrencilerimin nefesi ile ısınır  
Kokumuz ise terimizdir  
Ben köy öğretmeniyim  
Çocuklarım üşümesin diye  
Kendimi yakarım,  
Ben köy öğretmeniyim  
Bayrağım inmesin diye  
Göndere çekilirim  
Ben öğretmenim  
Hakkari'de, Van'da, Diyarbakır'da  
İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da  
Şehirde, ilçede, köyde  
Ben öğretmenim  
Yazıda, bayırda, dağda,  
Ben öğretmenim  
Çatısız okulda, camsız sınıfta

Ben öğretmenim  
Silah çeken de çiçek vereni de severim.  
Tıpkı vatan toprağı gibi  
Dağına da, bağını da  
Tıpkı bayrağım gibi  
Beyazını da, alını da  
Tıpkı çiçek gibi  
Dikenini de, kokusunu da severim  
Ben öğretmenim  
Almasam da emeğimin karşılığını  
Vermeyenlere inat  
Ben öğretmenim  
Beni,  
Öğretmen, uzman öğretmen baş öğretmen  
Kadrolu, sözleşmeli diye bölenlere inat  
Ben öğretmenim  
Demokrasiyim cumhuriyetim  
Atatürk'ün ilkeleriyim,  
İnkılaplarıyım  
Ben öğretmenim  
Yüzüme baktığında  
Kendini görürsün  
Çünkü ben babayım, anayım  
Ben öğretmenim  
Alnım açık yüzüm ak  
İnanmazsan Atatürk'e bak.

## **AĞLAYABİLSEYDİM ARDINDAN EĞER**

Günümde dört mevsim olmazdı böyle  
Kalbim sıkıntıyla dalmazdı böyle  
Ümitlerim bir bir solmazdı böyle  
Ağlayabilseydi ardından eğer.

Kadehler batmazdı avuçlarıma  
Zehir bulaşmazdı dudaklarıma  
Sesin aksetmezdi kulaklarıma  
Ağlayabilseydim ardından eğer.

Sarsamazdı beni korkak geceler  
Yakmazdı içimi soluk heceler  
Sarmazdı kalbimi boş bilmeceler  
Ağlayabilseydim ardından eğer.

Eriyip yok olmazdım öyle gün gün  
Karanlığa boğmazdı doğan her gün  
Od olup yakmazdı yaşanan her gün  
Ağlayabilseydim ardından eğer.

## YANILSAMALAR

Su birikintileri iinde  
Sürüklenen birkaç sonbahar  
Saman duvarlı evin  
Penceresinden onlara bakan  
Bir çift göz  
Sıcak sadece ieride  
Alnı sođuk cama yaslı  
Gök dumanlı dađlar puslu  
İki söyle bir suslu  
Muhabbetler iindeyim  
Sürüklenen sadece boşluk  
Annem ve hatıralar sadece  
İimde kalan ve susların  
Yađmurlarla ıslandıđı yerde  
Sade iniltileriyle  
Kara saplı bir keman  
İniltiler iinde çocukluđum  
Sıcak soba kör kapılar  
Sođuk balkon  
Őaşı viŐne ađaçları  
Çürük tahtalarıyla bir ahŐap merdiven  
AkŐamları sabırla beklenen  
Bulgur pilavı  
Sabahlan dokuz paraya bölünen  
Bir dilim peynir  
İslatılıp rengi kaana kadar iilen  
Çaylar  
İilmeyen gazozlardan biriken  
Kapaklar

Tahta masa muşamba gerili  
Üçlü ocak dar pencere  
Teldolapta unutulmuş bal kavun  
Kazanda kaynayan bulgur  
Sokağa serilen pestil  
Ak dolaklar  
Sarmaşıklar  
İri direkler  
Güçlü hezanlar  
İki akşam sefası  
Bir mor menekşe  
İçli içli beklenen bir serçe  
Bir kalbur  
Uzunca bir ip  
Küçük bir sopa  
Ve bir avuç ekmek kırıntısı  
Büyük düşler  
Ani susuşlar  
Sıçrayan zaman  
Kaybolan anılar  
Direnen renkler  
Sardunyam  
Ve annem

## SOKAK ÇOCUKLARININ MANZUM HİKAYESİ

Ben bir sokak çocuğuyum  
Bakma bana hanım teyze  
Acıyarak gözlerime  
Bir zamanlar benim de bir annem  
Babam vardı elbette  
Yaşıyor mu şimdi bilmem  
Dört duvar arasında;  
Yahut da benim gibi açıkta  
Kim bilir yorgun kalbi  
Çarpar mı benim için  
Yoksa kara toprakta mı vuku bulmakta...  
Beden yaşıma henüz altı, yedi,  
Arkadaşım Mustafa'nınki ise on beş idi.  
Dün doğum günü partisinde  
Kuru ekmek yerken  
Azrail'e yenik düştü.  
Cesedi ne kadar hafitti  
Ağlayana ise yoktu garibin  
Belki de ilk kez bindi  
Yıllarca peşinden koştuğu o çöp kamyonuna  
Dünyada yoktu yeri... Hep misafirdi:  
Bir şu karşığı parkta bir de köprü altında...  
Şemsiyesi ise yaz, kış  
Hep şu gördüğün ağaçlardı.  
Dinlenmiş midir dersin şimdi şu çilekeş vücudu  
Bizim hayatımız üzücü hanım teyze,  
Hor... yaşlı...  
Elinden tuttuğun şu sarışın kız çocuğu var ya  
O kız çocuğu da belki benim akranımdır,  
Ama alın yazılarımız farklı;  
Kaderlerimiz farklı.  
O, her gün  
Belki de çöp bidonlarından topladığım  
Boş şampuan kutularıyla yıkanmakta;  
Bense bedavacıyım bu konuda  
Rahmet yağmurlarında  
Yağmurdan yağmura, yağmurdan yağmura.  
Bilirim hanım teyze acıdığından  
Belki de Allah rızası için gezinir parmakların,  
Dolaşır saçlarımda;  
Ama biliyorum yüzlercesi gibi  
Sende duracaksın şu karşığı akan suda ve

Sonra yıkayacaksın ellerini ova ova...  
Benim bahtsız kaderime o ihtiyar çeşme  
Çok, çok tanık olmakta  
Ve köşeyi döndüğünde unutacaksın beni  
Benim gibilerini  
Bense...?  
Parmaklarının izleri kalacak  
Kirli saçlarımda  
Gözlerinizdeki o bir anlık sıcak sevgi  
Isıtacak çıplak yüreğimi  
Uçarı kış akşamlarında  
Hiç, hiç düşünür müsün hanım teyze  
Aklından geçer mi nasıl geçiririm geceleri?  
Çoğu zaman önünde karşılaştığımız  
Bu ekmek fırınında  
Pişen ekmek kokularının  
Sıcaklığında uyuduğumu...  
Aklına gelir mi hiç açık vücudumu,  
Çıplak ayaklarımı  
Ancak rüyalarımıdaki yorganlarla ısıttığımı  
Dudaklarımdaki yaraları  
Ve gözlerimdeki çapakları  
Sineklerin temizlediğini  
Ve en önemlisi de...  
Yüreğimin ise hep boş, hep sevgisiz kaldığını  
Ayaklarımın çıplak yürümekten  
Nasırlaşmış olduğunu...  
Boş ver be hanım teyze  
Uzun sürer benim hikayem, uzun...  
Sende zaman yok bilirim  
Bende ise ölüme hasretlik, ölüme koşuş.  
Belki beni de yakalar ecel bir gün.  
Bir köprü altında ya da bir yol kavşağında  
Kim bilir...  
Belki de bir doğum günü partisinde  
Kuru ekmek yerken arkadaşım Mustafa gibi:  
On beşinde...  
Tazecikken.  
Düşerim toprağın sinesine  
Sessizce...  
İssizce...



## **OLUR MUSUN?**

Dudağında tebessüm, gözümde yaşım.  
İçimdeki kor tüm sıcaklığım;  
Yıllarca benim hep can arkadaşım,  
Benliğim, benliğim ol desem,  
BENLİĞİNİM OLUR MUSUN?

İçimdeki sevgin sonsuz bir deniz.  
Hayatım inan ki anlamsız sensiz  
Karanlık geceler sensiz çok sessiz;  
Geceme mehtabım ol desem  
MEHTABIM OLUR MUSUN?

Gurbet ilde garip kalmışken şimdi,  
Yalnızlık çekilmez eleme döndü;  
Habersiz, mektupsuz bugün de öldü,  
Bugün de hasretim desem  
HASRETİM OLUR MUSUN?

Kurumuş ağacım sanki dallarım kırık,  
Dökülmüş yaprağım boynum da buruk;  
Yaşıyorum belki belki de bir korkuluk.  
Tutunacak dalım ol desem...  
TUTUNACAK DALIM OLUR MUSUN?

Ömrümün gülleri solmuşlar sanki  
Kimi lale, sümbül, kimi karanfil;  
Çiğdem boynun bükmüş ağılıyor sanki  
Kokladığım gülüm ol desem...  
KOKLADIĞIM GÜLÜM OLUR MUSUN?

Benliğim, hasretim mehtabım dalım, gülüm  
Sadece her şeyim ol desem...  
HERŞEYİM OLUR MUSUN?

## **AĞLADIM**

Karanlığa boğuldu bu gece odam,  
Başımı yastığa gömdüm gömdüm ağladım;  
İstedim dünyadan almayı ahım,  
Geçen yıllara sordum, sordum ağladım.

Hiç kimse yok imiş, bir ben varmışım,  
Beyaz bulutlarda bir masalmışım  
Güle hasret bülbül gibi kalmışım,  
Bülbül gibi yandım, yandım ağladım.

Yarınlara umut, sevda bağladım  
Çaresi yok imiş boş söze kandım,  
Bu yalan dünyada kalmasın adım;  
Dertli başım taşlara vurdum, vurdum ağladım.

Biçare AHMET'im konar göçerim,  
Bu yalancı handan ben de geçerim  
Yad olsun dostlara ben bir naçarım.  
Yurdunuza selam saldım, saldım ağladım.

## **BEN PAKİSTAN'DAYIM**

Bir gece vakti yerle bir olan,  
Dehşetli hareketi, hareketsiz bir karede duran  
Koskoca dünyada yapayalnız kalan  
Kimse yok mudur derin yarımı saran,  
Ben Pakistan'ım  
Dram üstüne dram yaşanır bu topraklarda  
Bir damla yaşla hayata merhaba der benim tayım  
Gözlerinizi kapatsanız, kulaklarınızı tıkasanız da  
Buradayım, yıkılmadım, dimdik ayaktaayım  
Ben Pakistanlıyım  
Sanmayın ki ayırırım çıplak ayaklı insanlardan  
Kalbim bir, ruhum bir; üşürüm, umut ederim onlarla birlikte  
Benim bedenim de en fazla bir çadıra ayak basanlardan  
On yedi ağustosu yâd ederim, yardım yarışı seferberlikte  
Ben Pakistan'danım.  
Sınırlar ötesi Türkiye kadar uzak,  
Elini uzatan Türkiye kadar yakın  
Aynı türküyü mırıldanan milyonlarca dudak  
Görmediniz, duymadınız diye kayıp sanmayın sakın  
Ben Pakistan'dayım.

**(-DAN GELİR REDİFLİ GAZEL)**

Aşğa davet ol meh-i didârdan gelir.  
Bir tatlı tebessüm şâh-ı dildârdan gelir.

Salınır gezer asaletiyle her demde,  
Gönlümü çelen ol güzel, bazârdan gelir.

Güzeller resmî geçidi sanki ol şölen,  
Öyle güzel ki bir başka diyardan gelir.

Hoş kokulu letâfet-simâ meh-rû güzel,  
Misk-i anber acep hangi gülzardan gelir.

Serde var bir ağırlık, çaresiz dolanır.  
Mecnûn olmuş âşık gibi kühsardan gelir.

Felek aldı sanma ol rû-yı gül cemâli,  
Bilinmez ol sinsi kemlik, ağıyardan gelir.

Adam gibi yaşarsan bu devr-i âlemde,  
İnsana kadr-i kıymet, itibârdan gelir.

En değerli hazine, insanlık duygusu,  
ATALAY'ın bu sözleri, kantardan gelir.

## **YORULDUK ATAM**

Hani “Kurtaracak tüm milletleri  
Ancak o ülkenin öğretmenleri!..”  
Diyordun ya, işte o günden beri  
Dağları, taşları yol ettik ATAM!

Baktık ki bu millet kan ağlıyor kan  
Cehalet bir yandan, yokluk bir yandan  
Ayrıldık, sıladan, anadan, yârdan  
Vatanı hepsinden yeğ tuttuk ATAM!

Işık yakmak için karanlıklara  
Bir valiz, bir ceket düştük yollara  
Ne makam düşündük, ne de mal, ne para  
Kendimizi bile unuttuk ATAM!

Tohumu eken biz, bağı diken biz  
Bazen doktor olduk, bazen mühendis  
Demedik "bize ne, biz öğretmeniz"  
Çünkü biz biricik umuttuk ATAM!

Ve çocuklar... Mahzun, biçare yetim  
Bağrında sararmış solmuş zulmetin  
Can verip onlara bu memleketin  
Dört yanında açan gül olduk ATAM!

İlme, uygarlığa, medeniyete  
Emanet ettiğın Cumhuriyet'e  
Dil uzatan, söven kör zihniyete  
Adetâ balyozdan yumruktuk ATAM!

Bu yolda ne yıldık, ne de yorulduk  
Ömürler harcadık, kafalar yorduk  
"Çok şükür geceler bitti" diyorduk  
Tam şafak sökerken vurulduk ATAM!

Madem ki aydınız, hem öğretmeniz  
Elbette bu yolda can vereceğiz  
Razıydık bu olsa bütün derdimiz  
Ne arandık, ne de sorulduk ATAM!

Oysa vatan, millet, devlet diyerek  
Ne çileler çektik, çekemez her yürek  
Yalan vaadlere kandık bilerek  
"Ya sabır" diyerek avunduk ATAM!

Yetmedi sabrımız bazen yıllara  
"Hak kutsaldır" diye düştük yollara  
Tekmenin, tokadın bini bin para  
İtildik, kakıldık, kovulduk ATAM!

Demem o ki; bu sevdanın yoluna  
Baş koyduk koyalı gülmedik hala  
Yılmadık, yılmadık, yılmadık ama...  
Ne olur bağışla, YORULDUK ATAM!

## **HÜSN-Ü TALİL**

Taşdığıın değerden bihaber,  
Arşınıyorsun her sabah  
Asude tavırlarla,  
İçimdeki yolları.

Bilmem bahar seni mi çizdi  
Tabiata desen desen, renk renk  
Bilmem sen mi taşıdın eteklerinde,  
Buralara bahan.

Doğrudur aşkına tutduğum,  
Umutlarımı bağladığım saçlarına.  
Bedenimi sarsan hicabımla  
Yöneliyorum kapına.

Sana vurgundur zamanın anları.  
Kara sevda secdesinde  
Tüm enstantaneler.  
Suzidil makamına uyarladım  
Olanca deyişleri,  
Topyekün şarkıları.

En kavi bakışıyla suretleniyor şimdi Leyla  
Tereddütsüz bir Mecnun'u  
İçimde büyütüyor zaman.  
Gözlerindir katıksız,  
Gözlerindir yüreğime dokunan.

Nihavent bir bakışın  
Hüzzam bir duruşun var.  
Sen yürürsün  
İçimde ne kıyametler kopar.

Ne zaman gözlerinin atmosferine girsem  
Şehnaz tebessümler sarıyor her yanı.  
Ne zaman uzaklaşsam gözlerinin renginden  
Tutukluyum, umarsızım, naçarım.  
Çıkılmaz türbülanslara düşüyor yüreğim  
Bir acı yokluğa çarpıyor başım.

Gözlerim görseydi  
Aşkın kanunlarını yazardı Hammurabi.  
Arzı sallayan bir hissiyatla  
Suretine tapınırdı meczuplar  
Bastığın yerleri tavaf ederdi.

Bütün hücrelerime  
Seni taşıyor alyuvarlarım.  
Bigane duruşuna inat  
Kalbim var gücüyle  
Seni pompalıyor damarlarıma.  
O gülüşün, o bakışın var ya.  
Korkuyorum,  
Korkuyorum zarar verecek aklıma.

Nihavent bir bakışın  
Hüzzam bir duruşun var.  
Sen yürürsün  
İçimde ne kıyametler kopar.



## **ARAMIZDA BİR DUVAR!**

Aramızda bir duvar var  
Bir tarafta onlar, bir tarafta biz  
Öte yüzde onlar, beri yüzde biz  
Aramızda bir duvar var...

Ne kadar ıssız...  
Gecenin karanlığında büyük şehir mezarlığı  
Aramızda bir duvar var  
O tarafta onlar, bu tarafta biz.

Bir zamanlar ben de vardım sen gibi  
Gün gelir sen de olursun ben gibi  
Diye sesleniyor mezar taşının biri  
Kim bilir ki kimler ölüdür, kimler diri?

Bu kadar yakinken birbirimize  
Yakıştıramadık ölümü hiç kendimize  
Aramızda bir duvar var iken böylesine  
Heyhat çok geç anladık çok geç  
Aramızda bir duvar var!  
Bir tarafta onlar bir tarafta biz.

Sıra sıra geçiyor çamlar, selviler  
Ne kadar da büyük, büyük şehir mezarlığı  
Uçsuz bucaksız  
Bu kadar mı yakınız birbirimize?  
Bir tarafta ölüler, bir tarafta biz yaşayan ölüler...

## AYDINLIĞI SENİNLE BULDUM

Geldim gaipten sonsuz bir boşluğa.  
Kurtlar, kuşlar ağzını açmış bekliyordu yolumu.  
Küçüktüm, henüz göremiyordum sonumu.  
O an, sen belirdin ufkumda.  
Kucak açtın, koştun çılgıma.  
Sildin göz yaşlarımı,  
Okşadın saçlarımı,  
Verdin tüm sevgini bana.  
Sen... Öğretmenim. Sen... Öğretmenim.

Doyasıya içtim suyundan,  
Donattın kişiliğimi huyundan.  
Öyle doğdun ki ufkumdan,  
Parçaladın önümdeki karanlık geceleri.  
Büyütüp, yeşerttin beynimdeki fideleri.  
Aşıladın bana tüm sevgileri.  
Sen... Öğretmenim. Sen... Öğretmenim.

Usanmadın, bıkmadın, yorulmadın.  
Benim için harcadın gençliğini.  
"Vatan sevgisi, yurt sevgisi, özgürlük...  
İnsanları sevmek, dünyayı sevmek, barış... "  
"Sevmek" dedin tek kelimeyle.  
Ve, bir sevgi kalesi kurdun kalbime.  
Sen... Öğretmenim. Sen... Öğretmenim.

"Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet" dedin.  
"Araştırıp, çalışıp, öğrenmek" dedin.  
"Yükselmek, çağdaş uygarlık düzeyine.  
Hatta çok, çok ileriye... İleriye!"  
Ve, gösterdin yolumu  
Böylece hazırladın umudumu.  
Sen... Öğretmenim. Sen... Öğretmenim.

## OLAMADIM

Bilmem ki ben niye geldim dünyaya  
Hükmüm geçmez ne güneşe ne aya  
Esirgeyen, bağışlayan mevlaya  
Bir kul bile olamadım.

Bir ilahi sır olmalı erilen  
Henüz tomurcuk iken derilen  
Bayramlarda sevgiliye verilen  
Bir gül bile olamadım.

Bir pınarın soğuk suyu içilen  
Ufuk gibi dört bir yana açılan  
Salınarak üzerinden geçilen  
Bir yol bile olamadım.

Derelerde çağıl çağıl akışan  
Arı gibi bal yapmaya çalışan  
Kartpostala mektuplara yapışan  
Bir pul bile olamadım.

Kavuşturmak için denize koşan  
Kabına sığmayıp ovaya taşan  
Yağmurlar yağınca kükreyip coşan  
Bir sel bile olamadım.

Kara yazı yazmış sevgili Zişan  
Elimde değil ki vermedi nişan  
Zerre zerre gökyüzünde uçuşan  
Bir kül bile olamadım.

## ANADOLU

Anadolu, Anadolu!  
Gönlünce yaşamadın, dolu dolu  
Güldürmedi talih seni.  
Akıttın göz yaşı dolu dolu...

Bin yıldır söylenir bu destan.  
Aldığın yaralar düşmandan, dosttan.  
Eksilmedi dumanın başında,  
Lokman Hekim bekliyor hastan...

Sen oldun, medeniyetlere beşik.  
Karanlıkta yürüyen tarihe ışık.  
Senin Mesut yatar koynunda,  
Sana sevdalı binlerce aşık.

Hâla ekmeğim, aşımsın.  
Ektiğim toprağım, duvarımda taşımsın.  
Ben, yolunda yürüyen bir ayak,  
Sen, dik tuttuğum başımsın.

## RÜZGARIN VE ATIN DANSI

Savrulmuřtu umutlarımız  
Toprak karnından  
Nehirler yatađından  
Cořarak ayrılmıřız bir kere  
Hazar Gölü'nden Baykal'dan,  
Sıcaklıđında demir,  
İnadında bulutlar,  
Bozkırlara bahar getirdi.  
Geceler gebe kaldı gündüzlere.  
Bebeler řafak vaktinde,  
Ađlamaklı dođmadı obalara.

Cengiz'di, Atilla'ydı, Alpaslan'dı...  
Ve hepsi bizdendi.  
Çiđdem düşünde yapraklar.  
Boyun eđdi menevşeye, kırların çiçekleri.  
Omuz verdiler Asya'nın yiđitlerine.

Bu topraklar!  
Namertlere hiçbir zaman yenilmedi.  
Sesleri sesimiz oldu,  
Güçleri geleceđimiz.  
Danslarıydı atların nal ritimleri  
En güzel türküleri yaktık  
Yađız delikanlılara  
Ama, hiçbirimiz ađlamadık,  
Yařlı gözlere nem vermedik,  
İliřmedi gamzemize umutsuzluđun rüzgarı.  
Bu tarih, senin yazgına bekaret  
Güneřler üřüyecek üstüne  
Yıldızlar parlaklıđına sabahlayacak seni  
Türkiye'm, gözbebeđim!...

## **KUTLU DUA**

Bir masal dinleyerek uyumak istiyorum,  
Geceleri Uluğ Türk Dedem Korkut'tan anne.  
Gerçekler efsane efsane tütsün istiyorum,  
Oba oba, ocak ocak bütün Türk illerinden anne.

Rüyalarımı süslesin istiyorum Mevlana 'nın semaları.  
Bir güneş doğmalı sabahları kızıl ufuklardan.  
Nurlanmalı Ortadoğu,Türkistan,Kafkas semaları.  
Binlerce Davudi ezanların yakıcı kudretinden ,  
Erisin, erisin artık emperyalizmin zincirleri anne.

Yok! Yok,hayır! Ben uyanmak istiyorum.  
Yunusça bir ilahi, bir kutlu dilek sunmak istiyorum.  
Ben aslıma dönmek istiyorum anne.  
Bu eller bizim eller değil,  
Zincirlerimi kırmak istiyorum anne.  
Aldığım nefes, ıtır kokan güller değil.

Ben kalbimin attığı yerde ölmek istiyorum anne.  
Soğuk paletler, sıcak roketlerle değil.  
Ben hilale vurulmuş bir al istiyorum,  
Ben bir gül istiyorum,  
Yok! Yok karanfil değil...Hiç değil.

Ben uğrunda ölünecek bir dava,  
Ben bir bayrak istiyorum.  
Bir mehter, bir kutlu dua,  
Ben kulun kula yazdığı kaderi bozmak,  
Ben kalbimin attığı yerde ölmek istiyorum anne...

## **SENİ**

Nimet, gaflet verir, keser kısmeti.  
Tac etme başına, gel, bu illeti.  
Gözünü doyurur, şükür nimeti,  
Gönül sarayına, bey yapar, seni...

Rahmetini Canan, vermekte cana,  
Can, şükretmeli yüce canana.  
Ararsın, düşünce canı zindana,  
Oyarda içini, ney yapar seni...

Kuralına göre, oyna oyunu.  
Maksadını aşma, deęiş huyunu,  
Çiğner, çıkarırlar, acı suyunu,  
Kaynatır kazanda, mey yapar seni...

## **ESKİSİ GİBİ DEĞİL**

Eskisi gibi değil bu dağların çiçekleri  
Hazan mevsimi yaklaştı  
İnişleri bir bir bitirdik  
Sıra yokuşlarda  
Dağların ardı görünmeye başladı  
Yok o kızılık güneşin feri bile solmuş.  
Mihrican vurmuş ağustosta  
Selviler de yapraklarını erken döküyor  
Eskisi gibi tütmüyor bacalar  
Oduğun bile yanışı başka, dumanı isi farklı  
Şarkılar bile eskisi gibi değil  
Yapmacık şiirler, basit besteler  
Güller kokusuz, renkleri güzel  
Isparta'nın gülleri gibi kokmuyor artık  
Artık dereler kırağı tutmuyor  
Taş kaydıramıyorum üstünde  
Yıldız sayardım çocukken  
Yok artık Samanyolu  
Gökyüzünü ısıtmıyor ay  
Yağmur yağmıyor eskisi gibi  
Verimli değil topraklar.  
Ya insanlar  
Aldığını vermez oldu  
Yar uğruna ölmez oldu  
Vatanını sevmez oldu  
Dedemi babamı arıyorum  
Eskilere gidip ta eskilerden  
Öğrenmek, öğretmek, sunmak istiyorum günümüze  
Ya sevgiler,  
Sevgi mi var şimdi?  
Biz Leyla'yı, Mecnun'u,  
Biz Kerem'i, Aslı'yı,  
Biz Senem'i, Garib'i,  
Duyarak büyüdük,



O eskidendi,  
Şimdi Leyla kendini  
Beşle çarpıp, beşe katlıyor,  
Sonra  
Bende diyor  
Neyi varsa,  
Neyi uyarsa eskiye.  
Mihrican vurdu gönül bağımı,  
Ne ekecek tohum, ne sürececek tarla kaldı.  
Dalyanlar balık vermiyor  
Ya bir, ya iki,  
Kadınlar çocuk doğurmuyor artık  
O eskidendi  
Gökteki yıldızları saymak,  
Ata binmek, cirit oynamak,  
Şalvar giymek, güreş tutmak,  
Düğünlerde yemek vermek,  
O eskidendi  
Senet yoktu, hırsız yoktu,  
Banka vardı, borsa yoktu,  
Kollarımda altın çoktu,  
Hepsinde yeller esti.  
O eskidendi  
Yemin yoktu, yalan yoktu,  
Sadakatle bağlı çoktu,  
Senet yoktu, sepet yoktu.  
O eskidendi  
Sütler kaymak tutardı,  
Su katılmazdı eskiden,  
Hile yoktu, hurda yoktu,  
İlaç bilmezdi insan.  
Kalp yoktu, kanser yoktu,  
Zatürreden ölen çoktu  
Hepatiti, lösemiye bilen yoktu  
Sağlamdı insanlar o eskidendi.

## **HAZAN YAPRAKLARI KAR TANELERİ**

Şarkı şarkı dillere düşen.  
Perde perde tellere düşen.  
Sılaya giden yollara düşen.  
Hazan yaprakları, kar taneleri.

İkinizin de yükü hüzün.  
Düşersiniz hep üzgün üzgün.  
Acep farkınız ne ki sizin?  
Hazan yaprakları, kar taneleri.

Mutluluk mu, keder mi, yas mı?  
Sessizliğiniz size has mı?  
Ölümden önce son nefes mi?  
Hazan yaprakları, kar taneleri.

Hülyalara salan oldunuz.  
Sevdalardan kalan oldunuz.  
Yaz gelince yalan oldunuz.  
Hazan yaprakları, kar taneleri.

Hazanda bülbül öter mi ki?  
Kış gününde gül biter mi ki?  
İki mevsim size yeter mi ki?  
Hazan yaprakları, kar taneleri.

Arzın üstünde yığın yığın,  
Arşın üstünde darmadağın.  
Düşün, düşün sonsuza değin.  
Hazan yaprakları, kar taneleri.

## GÜL

Açar gönül bahçesinde.  
Yardır aşkın meclisinde.  
Dünyanın her lehçesinde,  
Bir şarkıdır, şiiirdir gül.

Sevgi kokar, sevda kokar.  
Tende renktir, canda bahar.  
Sevgidir ruhumuzu yıkar.  
Bir asude sihirdir gül.

Sevdamıza verir filiz,  
Gözde dildir, yürekte iz.  
Maveraya götüren giz,  
İçimizde zikirdir gül.

Güle bakar gözlerimiz.  
Gül dostuyuz her birimiz.  
Güller açar düşüncemiz,  
Dost ilinde fikirdir gül.

Bir şarkıdır, şiiirdir gül,  
Bir asude şiiirdir gül.  
İçimizde zikirdir gül.  
Dost ilinde fikirdir gül.

## **BENİM SUÇUM NE?**

Ha Fatma olmuş, ha Ali Mehmet,  
Onun suçu ne, neresinde bu ismin,  
Ha tarih olmuş, ha bu ülkede coğrafya,  
Kimin suçu ki göçemediyse.  
Ha doğuda doğmuş ha batıda,  
Ha adına Türk demişler, ha da Kürt  
Yetiştiremedinse onun suçu ne.  
Çin'de doğmuşsa Budist olmuşsa,  
Çölde doğmuşsa İslam olmuşsa,  
Allah'ı bırakıp puta tapmışsa,  
Yetiştiremedinse onun suçu ne.  
Ha yaprağa yeşil demiş, ha kuruya gazel,  
Yapmacık boyalarla olmuşsa güzel,  
Sanattan, tarihten yoksunsa eğer,  
Kendini bilmezse onun suçu ne.

Bosna'yı, Karadağ'ı, Kerkük'ü bilmezse,  
Kıbrıs'ı, Rodos'u, Girit'i görmezse,  
Bayrağı kutsal bilip uğruna ölmezse,  
Çanakkale Çanakkale dedesini görmezse,  
Gözleri kör ise onun suçu ne.

Barbaros'u, Andre'yi tanımaz,  
Ulubatlı surlarım tanımaz,  
Fatihini, Alpaslanı tanımaz,  
Kılıçarslan, haçlıları tanımaz,  
Kulağı duymazsa onun suçu ne.

Berdelle bedeli karıştırırsa,  
Namusu edepten ayırıştırırsa,  
Türklüğü bırakıp batılılaşırsa,  
Duymadan bilmeden ruhsuzlaşırsa,  
Görmezse bilmezse onun suçu ne.

O halde öğret ki Türklük bitmesin,  
Şahadeti öğret ki savaşa gitsin,  
Anam desin, vatan desin dik dursun,  
Ha uğruna ekmek desin, ha kurşun desin,  
Sorumlusu sensin bunu bilesin.

Pişmeyen topraktan kiremit olmaz,  
Cahil olan kafadan dert eksiz kalmaz,  
Girmediğin gönül senin sayılmaz,  
Gir gönüle pişir ocak toprağın,  
Yıkılmaz surlara taş duvar olsun.

Son ümit, son kale, son ocak sensin,  
Sahip ol gençliğe bu baca tütsün,  
Anlat Türklüğünü kendini bilsin,  
Ey ocak kutsal ocak görevli sensin.

## SEVDA MUHTIRASI

Umudum,  
Yokluğun kadar avuçlarında  
Bir hazin çizgi, bir hüznü düş.  
En olmadık saatleri gecenin,  
Seni düşünüyorum.  
Bir acı tebessüm oluyorsun dudaklarımda.  
Bir acı gülüş,  
Yavaşça eriyorum.  
Söylenmemiş sevgi sözcüklerini,  
Dikte ediyorum yüreğime.  
Bir sevda muhtırasıdır  
Gözlerindeki tehevür,  
Seziyorum.  
Yorgun saat başları  
Çınıyor yüreğimde.  
Tıkandı zamanın damarları,  
Terkedilmiş sevdalılar,  
Akıyor sokaklara.  
Mevsimler kurumuş yüzlerinde.  
Bir satır üstüne çizgi çeker gibi,  
Çiğneyip geçiyorlar gülleri.  
Hayatta hangi acıyı  
Rötuşlar bir ressam?  
Geç kalmış bir sevdayı  
Nasıl anlatır şair?  
Söylenmemiş sözlerin pişmanlığını duymayan  
Var mı içimizde?  
Kim teselli edecek  
Sessizce ağlayanları?  
Vuslat, sabahsız akşamların  
Şarkısıdır dilimizde.  
İğreti bakış açıları çiziyor hayatı artık.  
Geometrik aşıklar,  
Çarpık bir sevdanın iskeletine  
Elbiseler kesip biçiyorlar.  
Ruhsuz makaslar ellerinde.  
Ölüm bir şey ifade etmiyor,  
Hayat bitirmiş dünyayı.  
Şimdi yüreklerimiz  
Uzak mı uzak,  
Kavuşmaz mesafelerde.

## ÖMRÜMDEN SIZARKEN SABAHLAR

Ebrimden sağdıđım mayasız yağmurlar  
Zihnime üşüşürken ıslanan kuraklık  
Ađlarırna takılır yaraladıđım taze lazanyalar  
Sabırırna örtüşürken mâhirâne, çıraklık

Taba rengi düşler, gerçeđimi yağmular  
Kifayetsiz sürtüşürken benle, sana kaplanmışlık  
Masamda gümüşi şamdana takılı beyaz mumlar  
Yine zatırna sunulan günlerce bakıştıđım yalnızlık

Etekleri uçuşurken martıların, yıkanır yarınlar  
Payırna düşer bugünler, hazmedebildiđim kadarlık  
Bandırır sendeki hürriyetirne kadife sarımlar  
Ötelerden beridir, susadıđım garip sırdaşlık

Bilinirliđi kanıtlarır ömrümden sızarken sabahlar  
İremler dolandırır ,tercih ettiđim sana yaşamışlık  
Gamzelerirne alkışlanırken yakınsak rüyalar  
Cennetler akıtır, dönüşteki saf meylirne eder yârânlık.

## **MÜHÜRLÜ KALPLER**

Fırtınalı arzular,  
Dindi gözlerimizde.  
Ezilmişliği teneffüs  
Etmiyor akciğerlerimiz.  
Kalbimiz mühürlü.  
Bereket yörüngemizden uzak,  
İklimleri bile değiştirdik,  
Yürekllerimiz sönük birer,  
Volkan şimdi.  
Dağları erittik,  
Denizleri aştık,  
Unuttuk damarlarımızdaki,  
Çeliğin gücünü.  
Yüreklermize prangalar vurdurduk.  
Geçmiş ufkumuzda,  
Silinmiş birer mazi şimdi.  
Yad ediyoruz ara sıra;  
İçli bir ah çekerek,  
Dedem Korkut'u.  
Dilimizde soysuz müzikler,  
Türkülerimizi, destanlarımızı unuttuk,  
Kopuzlarımız bile yaşlı şimdi.



## HEYECANSIZ YAŞAM SUNDU BANA HAYAT

Heyecansız bir yaşam sundu bana hayat.  
Ne ümitsizlik denizinde boğuldum,  
Ne intihara sürüklendim,  
Kader de ağlarını hiçbir zaman öremedi,  
Kara sevdanın haykırılarıyla kavrulmadım.  
Çoluğumdan çocuğumdan ayrı kalmadım.  
Anamdan babamdan uzaklarda,  
Sokaklarda titreyerek sabahlamadım.  
Günlerim güneşle aydınlandı,  
Karanlıkları yaşamadım.  
Zil zurna sarhoş olup dağıtmadım.  
Oynamadım düğünlerde, cenazelerde ağlamadım.  
Borcum da yok, icram da... alacağım da yok.  
Yüzümde endişe ve kederden iz yok.  
Kurşunların sıcak gölgesinde terlemedim.  
Mitinglerde acımasızca coplanmadım.  
Ceza evinin ranzaları nasıl kokar bilmem.  
Karakollar da bana uzak, mahkemeler de.  
Milli maçlarda hiç coşmadım.  
Açlığı, parasızlığı rüyamda bile görmedim.  
Depremlere, trafik kazalarına,  
Amansız hastalıklara yakalanmadım.  
Böyle yaşayıp ölmek arzumdu,  
Bitki olarak yaşadım ve öldüm.  
Hâlâ farkında değilim.

## İNSAN ARANIYOR

İnsan araniyor  
Çağın en ileri teknolojileri ile  
Dünya'da  
Ve Ay'da  
Ve Merkür'de  
Ve Venüs'te  
Ve diğer bütün gezegenlerde  
Ve hatta bilinen bütün âlemlerde  
Yedi kat derinliklerden  
Yedi kat yüksekliklere kadar  
İnsan araniyor  
İnsan olmanın  
İnsan yaşamanın  
İnsan kalmanın  
Bütün özelliklerine sahip  
İnsanlığını  
Gözünde, sözünde, özünde  
Gönül gergefinin motifleriyle  
Dokuyan, dokutan  
Yaşayan, yaşatan  
İnsan araniyor  
Bir an;  
İşte demek geliyor içimden  
Lakin yıkılıyor, tükeniyor, yok oluyorum  
Her seferinde ümitlenmekten  
Gözlerim mi yanıltıyor beni?  
Yoksa, yoksa aklım mı diyorum?  
Şüphesiz, gördüklerim basbayağı insan  
Benzemekten de öte;  
Kaş, gözü,  
Ağız, burnu, kulağı,  
Eli, kolu, ayağı,  
Hepsi yerli yerinde  
İş manaya gelince  
Ruh terazisinin ibresi  
Sıfırın altına düşüyor  
Yani, insan olarak iflastalar  
Ciddiyetsiz, cibilliyetsiz  
Saygısız, sevgisiz, sorumsuz  
Laubali, lakayt, nemelazımcı, bananeci..  
Adeta bir insanlık harabesi..  
Kimliksizlik kişiliksizlik çukurundalar

Mahlûklaşmışlar...  
Yok, hiçbir şey yok,  
Sevgi yok, saygı yok,  
Kişilik yok, güzellik yok, öz yok...  
İçi boş çuvalı andırıyor iskelet  
Çöktü, çökecek  
Serap değil bunlar  
Maalesef gerçek  
Bilinen, bilinmeyen  
Görünen, görünmeyen  
Bütün âlemlerde  
Her zaman ve her yerde  
İçi, dışı bir  
Olduğu gibi görünen  
Ve görüldüğü gibi olan  
Yaratana ve yaratılanı seven  
Tok gözlü  
Hoş sözlü  
Ak yüzlü  
İnsan arıyor...  
İnsan görünüşündeki bu insanlarda  
Doğuştan mevcut değil miydi bunlar?  
Her nedense  
Bu engin sermayeyi kullanamadılar  
Battılar, batırdılar  
Allah'ın verdiği  
Bu kişilik sarayının  
En kıymetli mücevherlerini  
Attılar, attırdılar  
Sattılar, sattırdılar  
İşte; bu ahval ve şartta  
Az da olsa adam gibi adam var elbette  
Lakin yeter mi?  
Bir değil  
Üç değil  
Beş değil  
On, yüz, bin değil  
Milyonlarca...  
Daha da fazla...  
Sevdiğini Allah için seven  
Övdüğünü Allah için öven  
Yerdiğini Allah için yeren  
Hak için kılı kırk yaran  
Hakk'ın ve hakikatin kölesi

Dönekliđi ar edinen  
Dođruluđu yar edinen  
Sevgiyi bir kâr edinen  
Toprak kadar cömert  
Su kadar hayat dolu ve azimli  
Bataklığı kurutan okalıptüs kadar fedakâr  
İnsan aranyor...  
Görünen o ki;  
Gönül iklimlerinde boran var  
Yüreklerde kuraklık  
Vicdanlarda hüsrân var  
Bu hal bütün kâinatı bođar  
Dedim ya;  
İnsan aranyor...  
Yaradılış gayesine uygun  
Şerefli yaratılmanın şerefine layık  
Ve bu âlemede;  
Benlikten, bencillikten uzak  
Nefis savaşını kazanmış  
İdeal insan olarak  
Bir kuyumcu terazisi kadar hassas  
Gönül musikisine vurgun  
İki dinleyip bir söyleyen  
Ve mazlumun dostu  
Zalimin korkulu rüyası  
Olumsuzlukların panzehiri  
Bütün kötülüklerden arınmış  
Kâinatı Hakk'ın emaneti bilen  
Gümüş söze rağbet etmeyip  
Altın sükûtu tercih eden  
Ciddi, kişilikli, sözünün eri  
İnsan aranyor...  
Çağının ileri teknolojileri ile  
Dünya'da  
Ve Ay'da  
Ve Merkür'de  
Ve Venüs'te  
Ve diđer bütün gezegenlerde  
Ve hatta bilinen bütün âlemlerde  
Yedi kat derinliklerden  
Yedi kat yüksekliklere kadar  
İNSAN ARANIYOR...

## **ÖĞRETMEN TAŞLAMASI**

Her “Yirmidört Kasım” ağzın sulanmasın,  
Yem borusu dinle, aç öğretmenim.  
Vaadler, taltifler havada kalsın,  
Üstüne bir tas su iç öğretmenim.

Sen gönül dostusun, ülke kalkınsın,  
Karşılıksız çalış, ülke kalkınsın.  
Petek petek bal yap, say ki arısın  
Bölge bölge dolaş, uç öğretmenim.

Şevkle işe başla sınırda, uçta  
Aydınlık Türkiye hayalde, düşte  
Terör belasına gencecik yaşta,  
Aman kurban gitme koç öğretmenim.

Rotasyonla yurdu “beş bölge” dolaş,  
-İsteğin de olur, etme hiç telaş-  
Mezarlara yetiş, köylere ulaş  
Şehirden şehire göç öğretmenim.

Ekonomik yönden ters düştün çağa,  
Anlatamazsın ki çoluk çocuğa,  
Mahcup oldun aileye, ocağa  
Görünme dostlara, kaç öğretmenim.

Para verme gazeteye, dergiye  
Sakın gitme gösteriye, sergiye  
Kitap-mitap okuyasın ne diye?  
Dokunma onlara, suç öğretmenim.

Maaşın yetişmez, bul yedek iş  
Hiç de iyi değil bu “hal ve gidiş”  
Dersten çıkar çıkmaz pazara yetiş  
Tezgâhı kur, işin güç öğretmenim.

İster şöförlük yap, ister garsonluk  
İster çatıya çık, giy de önlük  
Ne yaparsan yap, al da bir günlük  
Mercimek yol, ekin biç öğretmenim.

Sıkıntı ve stres sana musallat  
Bu kafayla gel de hadi ders anlat  
Zamane çocuğu, çekilmez velet  
Tahammül edilmez hiç öğretmenim.

Sene seksen sekiz, sinirin gergin  
Ağzın bıçak açmaz, üzgün ve kırgın  
İnşallah değerini bilir bir gün  
Olursun başlara taç öğretmenim.

## **BAHÇIVAN**

Durmadan alıřır Ömer'in enesi,  
Kızların aşkı, yakıřıklı Rıdvan'ım,  
Baba Recep, sınıfın gülü; neřesi,  
Onlar ieklerim; ben bir bahivanım.

Okula yakalı gelmiřse Feyzullah,  
Hayra alamet deđil, eyvah ki eyvah,  
"Yaka tak!" demekten bıksam da her sabah,  
Onlar ieklerim; ben bir bahivanım.

Ayře'nin gözleri fırl fırl döner,  
Gönül sustu mu, gözbebekleri donar,  
Çocukların azmi her güçlüđü yener,  
Onlar ieklerim; ben bir bahivanım.

Sessiz durduđuna bakmayın Eser'in,  
Onun yarısı da altındadır yerin,  
Bařımın bir bařka belası da Nesrin,  
Onlar ieklerim; ben bir bahivanım.

Fatma Varol, sınıfın sessiz kuzusu,  
İnci gibi, küçük Leman'ın yazısı,  
Hi bitmez ,Ebru'nun ađrısı, sızısı,  
Onlar ieklerim; ben bir bahivanım.

Her gün şişer Saime'nin azı dişi,  
Temizlik tam da Fatma Korkut'un işi,  
Delikanlı Yunus'u, İlyas tombişi,  
Onlar çiçeklerim; ben bir bahçivanım.

Uğur sınıfımın sessiz canavarı,  
Nazlı Varol, kızların çelik duvarı,  
Sevgim hepsinin kalp anahtarı,  
Onlar çiçeklerim; ben bir bahçivanım.

İlyas'ın haylazlığı canıma yetti,  
Şu çocuğu adam edemedim gitti,  
O bıkmasa da, benim sabrım bitti,  
Onlar çiçeklerim; ben bir bahçivanım.

Küçük Leman, büyük Leman'ın yarısı,  
Öksüz Ahmet, erkeklerin en sarısı,  
Çiğdem vızır vızır, sanki bal ansı,  
Onlar çiçeklerim; ben bir bahçivanım.

Hüseyin, derse küs, kendiyle barışık,  
Ferhat'ın kafası her zaman karışık,  
Umut veriyor gözlerindeki ışık,  
Onlar çiçeklerim; ben bir bahçivanım.

Küçük bir futbol devi, minik Orhan'ım,  
Ödev yapmazsa susar, Habibe hanım,  
Onlar ki her şeyim, onlar benim canım,  
Onlar çiçeklerim; ben bir bahçivanım.



## **DUYAN OLMADI**

Ne hal hatır sorma.  
Ne de "Bugün okulda ne yaptınız?"  
Çocuk ilgiye muhtaç, öfkeye gebe,  
Anne baba ekranda saklı.  
Duvarlara sinmiş bir öğretmen sesi:  
---Anlayış vermeye geldim!  
(Duyan olmadı.)

"Güven" dışında her şey sokakta.  
Sokaklar kalabalık,  
Caddeler kirlî.  
Güzellikler vitrinlerde saklı  
Cama sinmiş bir öğretmen sesi:  
---Güzellikler vermeye geldim!  
(Duyan olmadı.)

Bir yanda trafik, bir yanda gürültü.  
Anlayış aranmaz olmuş.  
Kapakça sürüklenen umutlar.  
Vicdan cüzdanda saklı.  
Ruhlarda unutulmuş bir öğretmen sesi:  
---Dürüstlük vermeye geldim!  
(Duyan olmadı.)

Kolay kazan, kolay harca.  
Alın teri nedir ki?  
Döndükçe dönen hayaller,  
Gelecek şans toplarında saklı.  
Kuponlara sinmiş bir öğretmen sesi:  
---Yarınlar kurmaya geldim  
(Duyan olmadı.)

Hayaller renk renk,  
Allı pullu ekranlar.  
Çeşit çeşit haplar.  
Yitip giden yapraklar gibi mutluluk şıngılda saklı.  
Hayata direnmiş bir öğretmen sesi:  
---Mutluluklar vermeye geldim  
(Duyan olmadı)

Dışarısı karışık, dışarısı zor  
Ölçemedik belki yürekleri, saç sakal ölçmekten.  
Şeytan ayrıntıda saklı.  
Huzur ararcasına  
Okullara koşup gelen öğrenciler.  
Bu masum yüzleri görünce,  
Onlara "yarın" giydiren öğretmenleri,  
Yüreklere çaresizlik batar.  
Anlar ki en sonunda insan  
Sevgi yürekte saklı.  
Ve sonra sınıflarda  
Gürül gürül bir öğretmen sesi:  
---Her şeye rağmen sevmeye geldim!  
(Duydu bütün öğrencileri!)

## SEVDİM

İnsanlarda güzel huyu, kilimlerde deseni,  
Hayatımda bir mesleğimi, bir de seni,  
Kötüye rağbetin arttığı şu dünyada,  
İyiliğe rüzgâr olup eseni sevdim.

Yazın kavurucu sıcağında kışı,  
Sevginin ifadesi güler yüzlü bakışı,  
Sevgi ile şiddetin karıştığı günümüzde,  
Rakibi kutlayan centilmen alkışı sevdim.

İnsanlık için faydalı olan ilimi,  
Yıllardır üzerinde yürüdüğüm kilimi,  
Yalanın itibar gördüğü durumlarda  
Doğruları söyleyen, keskin dilimi sevdim.

Işıl ışıl parıldayan mavi gözü,  
Her şeye rağmen kaybedilmeyen özü,  
Şiddeti karizma sayanların karşısında,  
Sevgi denilen, o sihirli sözü sevdim.

Dertler birikir, azdırır yarayı,  
İnsanın gözü görmez, evi sarayı;  
Zenginlerin yastık yapıp kokladığı,  
Benimse paylaşıp dağıttığım parayı sevdim.

İlmik ilmik kalbime dokudum adını,  
Hücrelerime kazıdım lezzetini, tadını.  
Vurup kırmayı marifet bilenlere inat,  
Uğruna, ömrümü verdiğim kadını sevdim.

Açlığımı gidermek için içtiğim paçayı,  
Günün sonunda yudumladığım çayı,  
Haksız kazancın hak sayıldığı anlarda,  
Hisseme düşen, hakkım olan payı sevdim.

Burcu burcu ülkemin her karışı,  
Seher vaktinde yapılan yakarışı,  
Savaşlar kavgalar bitsin artık;  
Huzuru müjdeleyen barışı sevdim.

## **HASRET**

Güller açmıyor  
Açanlar da soluyor artık  
Hayat, zehirli dikenlere esir olmuş gülistanda  
Bülbüller, meçhul bir göçe zorlanıyor  
Güller rengine, gülistan güle hasret

Rahmet, ziyaretlerini kesmiş artık  
Ovalar, vadiler çatlak çatlak  
Uçuşuyor her yana zamansız inen yapraklar  
Toprak rahmete, rahmet emrine hasret

Karanlıklar imparatorluğu hükmediyor artık  
Fikirler siyah, fiiller siyah, su siyah  
İnsafsız silahlar yöneliyor mazlumlara  
Beden ruha, ruh iman ışığına hasret

Umutlar birer güldür, gülistansa vatanım  
Bülbüllere aksedecek, susmayacak feryadım  
Renkler ise fark edilen farksızlığım  
Hayaller gerçeğe, gerçekler yaşamaya hasret

Usandık artık dört yanı saran dikenlerden  
Acımız arşa tırmandı yılanların zehrinden  
Kurtulamaz olduk çilenin esaretinden  
Sevgiler sevgiliye, ümitler yeşermeye hasret

Hasret ki özlemlerin ötesinde  
Hasret ki hasretlerin zirvesinde  
Hasret ki fezaya yükselircesine  
Hasretle bekleyen sevgiliye hasret.

## UNUTTUK ÖĞRETMENİM

Seninle hayat bulur bütün renkler.  
Mor dağlar, masmavi gökyüzü.  
Sevgi dolar yüreğim seninle,  
Seninle umutlanırım.  
Kaf Dağı'na kanatlanırım seninle;  
Ergenekon'a, Malazgirt' e.  
Döner bir destan olurum;  
Gelibolu'da, Alçıtepe'de.  
Bakmadan ardıma, koşarak giderim ;  
Savaşmaya değil ölüme.  
Bilirim ki; "Şehitler Ölmez!"  
Söylettim yedi düvele;  
Çanakkale Geçilmez!  
Yudum yudum Dumlupınarım,  
Ayağa kalkan Sakarya.  
Sönmeyen şafaklarda; al bayrak,  
Şehit düşer vatan olurum.  
Seninle can bulur harfler,  
Annemin sütü olur ağzımda Türkçem.  
Onunla anlatırım sevdaları,  
Onunla yazarım ucu yanık mektupları,  
Gururla her an okuduğum;  
İstiklal Marşımı.  
Ninnim olur dolar yüreğime,  
Destanlarımda boz yeleli Börteçine.  
Ağıt olur al bayraklara sarılı,  
Kırk yiğide.  
Seninle olurum Alparslan, Fatih,  
En büyük Türk, Atatürk.  
Kara tahta başında tanıdım seni öğretmenim.  
Aydınlatırken yurdumu, tebeşir elinde.  
Haykırdığım ses oldun tüm dünyaya;  
"Ne mutlu Türküm diyene"  
Ama unuttuk seni öğretmenim, unuttuk.  
O kara tahta başında,  
Yılda bir an anmak için,  
Unuttuk unuttuk seni öğretmenim.

## **MUHÂBBET OCAKTA SEVGİ KAYNIYOR**

Muhâbbet ocakta sevgi kaynıyor  
Pişen aşımızda söz dilimizde  
Yanmaksa muradın ey dil hânemde  
Muhâbbet ocakta sevgi kaynıyor

Kimseler gözlemez sâdık yar gözler  
Candan yürektense bizi dost özler  
Kavrulur hasretin ciğerim közler  
Muhâbbet ocakta sevgi kaynıyor

Çilemiz sevmek mi? Yandım nârına  
Perişan halim çıkar mı yarına  
Bu aşk çeker beni vuslat dârına  
Muhâbbet ocakta sevgi kaynıyor

Bildim efendim yapma bu cefâyı  
Sensiz dünyada sürmedim sefâyı  
Senden özge bulmadım ki vefâyı  
Muhâbbet ocakta sevgi kaynıyor

Halimi arz ettim yüce hünkâra  
Sorulur mu bilmem ârif olana  
Kalsın mı böyle nârına  
Muhâbbet ocakta sevgi kaynıyor

## İSMİHAN'A MEKTUPLAR

### *I. Mektup*

Zulüm dolaşiyor memleketimin dağlarında.

Ve ben

Baharlara küsmüşüm İsmihan,

Sırt dönmüşüm o sevdiğim dağlara.

Gözlerimde isyanlar büyüyor...

Yüreğim kuduruyor

Sakladığım sadakta.

Gözlerimle soluyorum

Zulmün karşısında...

Hani Zümrüd-ü Ankâ'lara güvenmiştik,

Hicret yorgunuyduk hani?

Ruh kafesini yutmayacaktı

Özlenen güneşler doğana kadar

Şafak vakti verdiğimiz kavle kadar

Yürekllerimiz susmayacaktı

Ve beden

Ölmeyecekti İsmihan!..

Bu güzel rüyâmızı

Kâbuslar bölmeyecekti İsmihan!..

Ne oldu,

Kimler doldu meydanlara,

Dağlarımızda kimler geziyor?

-Kimler soktu akvaryumlara yüreklerimizi

Sadaklardan çıkarıp?-

Bu Kirli Eller Kimin

Kimin Gözleri Bu Kinle Bakan Gözler

Bu Vicdan Fakiri Yüreklere

Kimin İsmihan?..

## II. Mektup

Farzet ki dağlar ardındasın,  
Say ki bulamamışsın yolunu...  
Mevlâ'm elbet gönderir,  
Azatlık kılavuzunu...

Düşün ki, yelkovandır zaman  
Zulüm; ağır aksak yürüyen akrep...  
Ben boşalmaya hazır zemberek...  
Anla beni İsmihan;  
Zembereğe zulüm gerek....

## III. Mektup

Huzuru arıyorum İsmihan;  
Babamın kâğıttan yaptığı  
Şeytan uçurtmalarının kuyruğunda.  
Huzuru arıyorum İsmihan;  
Yürek yorgunluğunda...

Kavgam büyüyor gözlerimde  
İsyanım pompalıyor damarlarıma kanı  
Rüyâlarımı kuşatıyor  
Zulmün hafakanı...

Elimde Zülfikâr  
Bedenimde Oğuzca bir yürek...  
Bekle beni İsmihan  
Seher vakti varsam gerek...

Güneş bizi görececek doğduğunda  
Ve biz karanlığın boğulduğunu göreceğiz.  
Dik başımızla, açık alınımızla  
Yakında güleceğiz...  
Yarınlara yürüyorum İsmihan;  
O en güzel çağrının huzuruna eriyorum:  
"Es-Salât'ü Hayrû'n Mine'n-Nevm'

Uyandım İsmihan,  
Uyandım....  
Geliyorum...



## ŞEHİDİMİZİN SÖZLERİ

Dün gece rüyama girdi bir şehidimiz  
Ağlıyordu. Dedi: sızlıyor kemiklerimiz  
Bizler, bu nesil için mi olduk şehit?  
Kurtardığımız vatanda, ecnebilere benzemiş gençlik

Düşman saldırmış, vatan tehlikede dediler  
Namus borcuydu, çıktık yola bekarlar, evliler  
Savaş meydanlarında parçalandı vücutlar, koptu kelleler  
Kovarken düşmanı, yardımcıydı bize kırklar, yediler

Allah'ın vaadettiği şehitlik rütbesine  
Kavuşmak dileğiyle koştuk, vatanın cephesine  
Çoğumuz can verip ulaşırken şehadete  
Girdirmedik düşmanı bu memlekete

Doğruyduk, dokunmazdık kimsenin canına, malına  
Bağlardan geçerken, üzümün asardık parasını dalına  
Allah korkusuyla, kimsenin hakkını bırakmazdık yarına  
Savaş meydanlarını dar ederdik düşmana

Dedi. Aslınıza dönünüz, sahip çıkınız vatana  
Küfretmeyiniz neslimize, güç gelir Allah'a  
Özünü unutanlar, çekerler çeşitli sıkıntıları  
Çiğnetirseniz memleketi düşmana, ağır olur vebali.

## **TEHDİT!!!**

Haktır yolum  
Paye vermem eğilmem kahrına  
Aldırmam  
Alışmışım yüreğimdiki ızdıraba  
Değişmez özüm yanılma

Aymazlığın yıldırılmaz  
Tehditlerin caydırılmaz  
Sürgünü, vurgunu evvelde yaşamışım ben  
Aldanıyorsun  
Korkuturum sanma

Neyine rağbet ederim sanıyorsun  
Ve sen  
Bana nasıl hükmetmeye çalışıyorsun  
Elinden dilinden gelecek belaya  
Hazır değil miyim sanıyorsun  
Ürkütemezsin beni ukela

Makamın değil, mülkün değil  
Feriştah olsan  
Minnetle yemem ekmeğimi asla  
Vazgeçemez sanma sakın  
Himmetini istediğim lokma varsa  
Çiğnemem tükürürüm  
Hem de senin suratına

## **EFENDİM**

"Sinimin sindaşı, hâlimin hâldaşı"sın efendim!  
Başımın ser-tâcı, bahtımın yıldızısın efendim!

Vecdimin şevkî, heyecânımın hızısın efendim!  
Sûretim sîreti, rûhumun şemsîsin efendim!

Derdimin dermânı, kalbimin ilâcısın efendim!  
Vaslımın misâli, visâlimin tahtısın efendim!

Sırrımın sırrı, derûnumun şifresisin efendim!  
Kışımın baharı, baharımın gülşenisin efendim!

Gözümün pür-nûru, aşkımin şeydasısın efendim!  
Canımın cânânı, gönülümün sultanısın efendim!

(2005)

## İHÂNET

Bir od yakar beni, Mecnûn misâli,  
Sanmayın Leylâ'dır, kahr-ı hiddet bu.  
Beynim mi durmuş ne, elim mî kırık?  
Yoksa kalemimden ihânet mi bu?

Her yerde saldırır, çakal Ermeni,  
Etrafımı sarmış, ateş çemberi,  
Bir ses gelir "işgâl yok devrim" gibi,  
Asimile olmuş, mankurt ağzı bu.

Silkin, ey muhteşem, şanlı milletim!  
Silkin, kalk ayağa, ey can devletim!  
Artık emperyalizme dur diyeyim.  
Türk'ün çakala esâfetidir bu."

Yanarım, kadere, bu sessizliğe,  
Derdi anlatmayan, yazar çizere.  
Yanarım, yanarım, Türk milletine,  
Ey Türk! Aydınından ihânettir bu.

Lütfen duyarlı, üç-beş kalem yazın.  
Yanan bağrıma, serin sular salın.  
Bu hazin ihânete ortak olmayın.  
Yazın, yazın, durmak günü değil bu.

*Eylül 1991*

## **VATANIM**

Vatan senden ne beklemekte...  
Çalış ki hakkın olsun bu memlekette.  
Çalış ecdadın gibi, su iç Baykal'dan, Tuna'dan;  
Ecdadın hiç korkmadı fırtınadan, boradan!

Türk bu. Barut demek, kan demek...  
Her Türk bir parça Mustafa Kemal demek..  
İstersen İskender'e, Haçlılara sor onu;  
Yemen Çölü Kafkasya iyi tanır onu...

Türk bu, barutun önünde süngü bıçak...  
Vatan için ölmeyen; namussuz, hain, alçak. !...  
Nal seslen geliyor, derinden ta derinden!...  
Atam bekliyor bizi, tan yerinden!

Emir ver, hedef göster:İleri!..  
Dönersem namerdim bu yoldan bir an geri,  
Akacaktır son damlasına kadar kanım;  
Tek kişi kalsa da var olacak VATANIM. !

## **YETMEDİ Mİ?**

Kalk ayağa koçum, kalk artık bacım,  
Yerlerde süründüğün yetmedi mi?  
Uykudan uyan biraz düşün beyim,  
Boş işlerle uğraşman yetmedi mi?

Ermeni Azeri'yi, Sırp Boşnak'ı,  
Durmadan katleder Saddam Türkmen'i,  
Bilmek için dost bulunmadığını,  
Bunca Müslüman katli yetmedi mi?

Sanatçı diye üç ârsız ortada,  
Minicik etek giydi oldu moda.  
Ne edep kaldı, ne âr, ne de hayâ,  
Bunca pislîği görmen yetmedi mi?

Kızlı-erkekli disko partileri,  
Viski, bira, eroin âlemleri,  
Birçok pislik nikâhsız yaşam gibi,  
Bunca yabancılaşmak yetmedi mi?

Hani Müslümanlık, kardeşlik rûhu?  
Hani Türklük-İslâmiyet şuûru?  
Hani nerde komşu hakkı hukuku?  
Bu nemelâzımcılık yetmedi mi?

Anlayan içindir sivrisinek saz,  
Anlamayanlara davul zurna az.  
Deminden beri ettiğim onca söz,  
Paslanmış beyinlere yetmedi mi?

## SUS

Sus!  
Uyuyor insanlar...  
Çağların sabahında,  
Kanmadığımız rüyalardayız daha.  
Uyanmasınlar! yatakları soğumasın  
Gürültü yapma,  
Konuşma...

Görme!  
Kumların örttüğü tebessümü...  
Kervanlar gelsin, kervanlar geçsin  
Sen gözlerini kapa  
Yeter ki bebecikler kaçmasın gözlerine...

Sorma!  
Göğsünü siper eden baba ne oldu?...  
Ya çocuğu?  
Bedenleri çürümüş müdür acaba  
Ve oğlu vurulduğunda  
Önce babası mı ölmüştür?

Ve anlama!  
Önce neden babaların öldüğünü...  
Yalnız topraklar üzerinde, Irak'ta  
Akbabaların gagalarında  
Kanatsız meleklerin solduğunu.

Ve sen anlama  
Neden eller sıkılı, gözler kuru  
Işığa koşuyor bütün kelebekler  
Bil bakalım orada bizi kim bekler?

## UÇURTMAMI ÇALDILAR

Uçurtmamı çaldılar  
İçimin aydınlığından:  
Yelkenlerim suda kaldı,  
Gemilerim Kafdağı'nda...  
Ninemin masalları üstüne  
Bombardıman  
    kan  
    gözyaşı  
    kimsesizlik...

Uçurtmamı çaldılar  
Gönlümün engininden:  
    düşlerimin mavisinden  
Güvercinim tutuklu kaldı  
Güdümlü füze vicdanlarında  
Kur çekildi gönderlere  
Törenlerden yürek çekildi  
Topacım kayıp  
    başayak...

Uçurtmamı çaldılar  
Çocuk şarkılarımın içinden:  
İnternette söndü fenerim  
Kulaksız masallarım  
Dilsiz ninnilerim...  
Ya büyüklerim?  
    kahraman büyüklerim(?)  
Kalabalıklar önünde yürüdüler  
Gölgesi üstüne düşüp  
    "haktan" gölündüler!

Uçurtmamı çaldılar  
Dedemin yâdigârı iklimimden:  
Dilimin döndüğü  
    gözümün aydınlığı  
    gönül erleri kozası...  
İpinden beyaz çamaşırlar  
Serbest bölge çarşılarında  
Masumca  
    çocukça  
    suskunluğumuz!



## **YOL YORGUNUYUM**

Yol yorgunuyum dostum...  
Cismim çağlayandır Anadolu'ya;  
Yollar yordu canımı.  
Ömrüm yollara adanmış,  
Yol yorgunuyum.

İlk kıtlığı Turan'da görmüşüm;  
Yola vurmuşum çaresizliğimi...  
Ergenekon'da demir dağları eritip,  
Tanrı Dağı'nda çeliğe su vermişim:  
Ha babam ha yürümüşüm.

Poturumu Talas'ta çıkarıp,  
Bin yıldır tuttuğum  
İlk abdesti Horasan'da almışım  
Gönlümü pişirdiğim Horasan'da...  
Sonra vurmuşum yollara,  
Serhatlarda yürümüşüm.

Kelimetullah düşmemiş dilimden,  
Gönüllerde taht kurmuş...  
Salah bulmuş kaynayan eski dünya.  
Sonra mavi Nil, yeşil Tuna,  
Fırat, Dicle,  
Kızılırmak, Sakarya;  
Deryalara taşımış kanımı,  
Vura vura taşlara!

Süveys'in yeli yetmemiş yelkenime;  
Cebelitarık'ta, Hint Denizi'nde  
Piri Reis'in atlasım giymişim.  
Volga'nın suyunu Don'a vurup,  
Yürek yangınımı  
Kutuplarda söndürmeyi düşlemişim:  
Başımın sevdası köstek olmuş ayaklarıma.  
Ben yollarda kalmışım.

Anadolu'da dirilttiğim canımı  
Viyana'da, Kanije'de, Plevne'de bırakmışım!  
Yemen'de, Trablus'ta cismimi yakmışım!  
Dökülmüşüm Palandöken'de,  
Eksile eksile yürümüşüm...

Hele ilk kurşunu Köroğlu'yla yemişim:  
Mertlik bozulmuş ocaklarda...  
Mora'da, Galıçya'da, Filistin'de,  
Hiç uğruna tükenmişim!  
Dikilmişim Çanakkale'de;  
Ölüme paha biçmişim!

"Hasta Adam" için ölmek ne kelime!  
Ölümden can diriltmişim!  
Kocatepe'de, Sakarya'da, Afyon'da;  
Yiğitçe öldüğüme sevinmişim!  
Can atarak koşmuşum!  
Anadolu'ya sevdandan,  
Unutmuşum tüm sevdalan!

Ben hala yürüyorum:  
Türküler ayak bağı olmuş sevdama...  
Maniler dağ dağ kahır!  
Yol yorgunuyum:  
Vurgunu yemişim baştan!  
Beş bin yıllık savaştan,  
Bir o kadar uğraştan,  
Baharda hazan vurmuş bağlarıma,  
Bir başka bahara?  
Sonraki baharlara?  
Dedim ya: Yorgunum!

Kulađım kahramanlık destanlarında,  
Bir soluk alımı yorgunluđumda,  
Murat renginde canan;  
Bir can içinde cihan,  
Cihana hükümdar can... !

Ođuz Kađan'a yol gösteren Bozkurt,  
Ođuz Kađan'dan buyruk alan yurt,  
Altay Dađları'nda yitik at,  
Tien-Şan'da, Kadırgan'da, Ötüken'de,  
Bilge Kađan'dan Bengi Taş...  
Miskinliđimi, yorgunluđumu;  
Benden alsın Börteçine'nin ak sütü!

Tümen yiđit Kıpçak'tan, Kölemen'den, Karluk'tan...  
Tümen yiđit isterim Ergenekon'dan;  
Tümen demirci körüğü...  
Bedenimi çıkarmak için  
Miskinlik kuşatmasından!...

Sonra ruhumu tepelerden aşırarak  
On beş tümen "levent" Haliç kıyısına...  
Arzın merkezinden içmeye  
Can diriltecek suyu... !  
Ya Dede Korkut'u ya Yunus'u,  
Çađıralım gönül denizimize.  
Dađlar eğilsin ruhumuzun titreyişinden;  
Yer titresin!

Sancađımızı evrenin ucuna,  
Bilginin uçsuzluđuna,  
Yengilerin sonsuzluđuna taşıyalım!  
Kıblemiz Kâbe'ye dönsün,  
Gönlümüz Tevhid'e!...  
Ant içelim:  
Aynı ölkü gönüllerde,  
Her gönül Türk'e aydınlık!  
Türk, Türk'e eş,  
Her Türk bir güneş!  
Dünya, ancak barışır  
Biz Türk kaldıkça,  
Türk gibi yaşadıkça!...

## **KİMİM BEN?**

Fikir deryasının ıpsız bir çölüyüm,  
Bütün adımlarım düğümleir niçin'de..  
Yaşayan bir ölüyüm  
Bir kefen bir post içinde...

Çıkılmaz sokaklarda adımlım  
Meçhul! Ne yakında, ne Çin'de..  
Ben bir yalnız adamım  
Bunca can dost içinde...

Dolar da boşalır, dinmez gözyaşım,  
Ne acıdır anlarsınız, bir damlacık için'de..  
Uslanmaz asi değilim ben,  
Bütün gerçek benliğimin hiç'inde..

1992

## HOYRAT ÇİÇEKLERİM

Hoyrat açar, benim çiçeklerim  
Yüzleri yağızdır,  
Nasırlıdır elleri,  
Ama umut doludur  
Çakmak çakmak gözleri...  
Ne soğuk, ne kar, ne boranmış,  
Karşığı köyleri deki; çığ almış.  
Okul ana kucağı,  
Sıcak yuvaymış.  
Dizilir yollarına,  
Gelir çiçeklerim.

Bir serçe gibi ürkek bakışlı,  
Ellerinde kınası, çorapları nakışlı  
Yüreğinde aydın olma ülküsü,  
Bilgiye, dostluğa, sevgiye susuz,  
Dillerinde bir çoban türküsü,  
Kimbilir hangi davarın peşinde  
Şimdi hangi tepede,  
Açar burcu burcu, kar çiçeklerim.

Memleketimin hangi ücra elinde  
Hangi pınar başında,  
Hangi damın üstünde,  
Ellerinde defter, kalem,  
Atatürk yazar  
Hem okur, hem yazar  
Benim, elvan kokuşlu  
Dağ çiçeklerim...

## OĞUL

*Oğlunu Kurtuluş Savaşına Gönderen Bir Türk Anasının Ağzıyla Yazılmıştır*

Sen evimin direği, gözlerimin nurusun,  
Rabbim milletimi esaretten korusun.  
Gitmem gerekiyorsa bırak, ben ağlayayım.  
Bırak hatıralarla gönlümü dağlayayım.  
Sen ki; Türk olu Türk'sün dünya titrer adından,  
Yürümeye devam et Kemal'imim ardından.  
Bugün gerekiyorsa bu vatana her yiğit,  
Yüreğim kan ağlasa da tereddüt etmeden git.  
Git!  
Ki ezanlar susmasın yurdumun kubbesinde,  
Özgürlüğü tadayım ezanların sesinde ,  
Son yaşımda esaret tattırma yüreğime ,  
Yüce Rabbim güç versin gönlüne bileğine,  
Git, düşünme; kara gözlü, selvi boylu yâr neyler?  
Git, dert etme: "Garip anam şimdi kime oğlum der?"  
Sen Fatih'in torunu çiğnetme mahremini.  
Hak Teâla hazırlar ahirette yerini,  
Borcun böyle ödenir şehit düşen atana,  
Benim sütüm sana helâl senin kanın VATANA  
Yüreğin sızlamadan, ardına bakmadan git.  
Sakın dönme geriye "ya gazi ol, ya ŞEHİT"  
Gazi olur dönersen, gururumla yaşarım,  
Eğer şehit olursan, bağırma taş basarım.  
En yüce makam o ki; Şehitlik mertebesi,  
Yatarsın nur içinde, mezarın gül bahçesi  
Ben bir oğul vermişim çok mu koca devlete?  
Kolay mı kavuşulur sanırsın hürriyete?  
Esir yaşamaktansa kucağım sensiz kalsın,  
Ye terki Türk Devleti ilelebet yaşasın.

## **BEN BİR ÖĞRETMENİM**

Ufkum geniş, alnım açık,  
Yeşersin istiyorum,  
Sararmış yapraklar,  
Çölleşmiş topraklar,  
Ve buruklaşmış yürekler.  
Evet, ben bir öğretmenim.  
Bilgisizlik, cahillik uğruna,  
Vermiş olduğum bu savaşta,  
Silahım kalem,  
Çaresizliğimin çaresi ümit,  
Mücadelemin kaynağı yürek,  
Duygularım ise benliğimdir.  
Ana-baba ocağından,  
Anadolu'nun en ücra köşelerini,  
'Vatan bütündür' diyerek,  
Susayan dudakları ıslatmak,  
Körpe fidanlara can vermek,  
Gönülleri hoş etmek için,  
Karış karış dolaşırım.  
Öylesine anlar olur ki,  
Yüreğimde hissettiğim acılar yaşarım.  
Şehitler veririm bu uğurda.  
Onlar ki;  
Mehmetçiklerin eğitim şehitleridir.  
Gonca gül gibi koklayıp yetiştirdikleri,  
Ufacık yüreklerdeki sevgi seli,  
Dudaklarındaki tebessüm hiç kaybolmayacak.  
Bu dava, bu inanç, bu yürek,  
Dünyayı da üstüne koysalar,  
Asla ne bitecek, ne susacak...  
Evet, bu bayrak asla inmeyecek.

## **EĐİTİM ORDULARI**

Cehalet karanlıđını toplumdan silmektir amaçları,  
Bilgidir, kalemdir, kitaptır, defterdir araçları,  
Kutsaldır meslekleri, paha biçilmez sanatları,  
Neferleri öğretmendir, eğitim orduları.

Çin'de de olsa görevimiz öğrenmek ise ilimi,  
Öğretene köle olmakla bütünleştiriliyorsa bir harfin değeri,  
İlim binadır; yapı taşı harf ise, mimarı olan öğretmenleri  
Her toplumun vazgeçilmezidir, eğitim orduları,

Eseri olacaktır yeni nesiller kalkındırır milleti yük omuzunda,  
Bilgileri dile gelir kara tahtada tebeşirin tozunda,  
İyi bir mevkide görürse öğrencisini, haklıdır gururunda,  
Fedakarlık timsalidir, eğitim orduları.



## İSİMSİZ ŞİİR

'Yaşamak değil beni bu telaş öldürecek' dediği gibi şairin;  
Ha; bir de umursamaz memurlarla, siyaset var.  
İşte bu telaşlarla, bırakın, sendika mücadelesi yolunda  
İlık rüzgârlara taratmayı saçlarımızı.  
Çoluk çocuğumuzla doyasya sohbet etmeyi özledik.  
Gözümüz saatte söyleştik biz  
Koşuşur gibi uğraştık, yarışır gibi çalıştık  
Ama nafiye umursamaz bizi bu kafiye.  
Uysa da uymasa da devam etmeli mücadele  
Bu uğurda hep yetişilecek bir yerler  
Aranacak adamlar, yapılacak işler vardı ve  
Bir sonraki günün telaşı  
Bir öncekinin terine bulaştı.  
Başkalarının hayatı bizimkini çoktan aştı dostum  
Kör karanlıkta çalar saat sesi yerine,  
Kuşluk vakti, kızarmış ekmeğin kokusu  
Veya yavuklu busesiyle  
Uyanma düşlerini ha babam erteledik  
Kızılây da sırtımızda ki jop'larla yetindik  
Son kuruşumuzla aldığımız Ankara simidiyle  
Aç midelerimizi sevindirdik  
20'li yaşlardayken 30'lara kurduk saatin alarmını,  
30'larmızda kırklara, belki sonra 50'lere  
Lakin öyle yanlış kurgulanmış ki hayat  
Ama durun başlayalı ne oldu ki?  
Topu topu sekiz yıl bundan öncekiler utansın diye  
Ha bugün ha yarın bekledik ve şairimin dediği gibi  
'Doğacak vaat ettiği günler hakkın  
Belki yarın belki yarından da yakın'  
Umudunu hep sandıktakilerden bekledik  
Kendimizi sorgulamadı. ve yargılamadık  
Umut gerçekleşip kuşlukta uyanma fırsatı sunduğunda bize  
Sevinçten uyku girmez olur gözlerimize  
Ama doyasya yaşamak için  
Kaygısız telaşsız sendikalı yaşama kavuştuğumuzda  
Yaşayacak zamanımız kalır mı ki?  
Kalmasa da ne fark eder kardeşim  
En azından suçlanmayız gelecek nesiller tarafından  
Ne duruyoruz o zaman ne duruyorsun  
Korkuyor musun mücadeleden?  
Ama eğer korkuyorsan dostum  
Sen az yaşayacaksın  
Çünkü bu dünyada  
"Mücadelen kadar yaşarsın"

## SEVDİĞİM

Öyle bir söyle ki sevdiğini  
Eriyeyim, akayım liğme liğme.  
Sevdamız hasılı alemde gelsin dile.

Oysa:

'Kılgı, edim, imge" dedin ilk önce  
Do Rock, mat Rock...  
Ekledin peşine  
Ceddimim lafzı az mı geldi ne,  
Sözleri karaladın aşkımın üstüne.

Çok eskiden de girişilmişti bu işe  
Bunlar yine yapıldı.  
Nerededir çare?  
Buna son verecek  
Sözün Doğrusu'nu sunan  
Ak saçlı dedem nerde?  
Banarlı Hocamın, Hacıeminoğlu Hocamın  
Kemikleri sızlıyor yattığı yerde  
Bense kaldım bin pâre.

Hayaller, hayal oldu  
İmge başa kuruldu.  
Türklüğün hayalleri kurmacaya dönüştü.  
Medet ey şanlı Türkçem!  
Gel dolaş Türk ilinde  
Sevdamız dile gelsin.  
Gül kokulu kelimeler,  
Yemden dudaklardan dökülsün.

## **18 MART**

Birleřtiler yürüdüler gemilerle denizden,  
Kolay zannettiler tez geçeriz boğazdan,  
Zafer naraları attılar planlarını yaparken,  
Unuttular yazdıkları tarihi Mehmedim,

Toprak kanla yoğruldu kızıl yerde,  
Yerde arama yerde, Al Bayrak gökte,  
Bayraklaştın tabutla yürürsün önde,  
Gülerek ölüme gidersin Mehmedim,

Genç ihtiyar kazma kürekle yürüdü,  
Türkün elindeki sopa düşmana silah göründü,  
Bozguna uğradı denizin dibine gömüldü,  
Tarihte sen varsın tarih seninle Mehmedim,

Tarihi yazanlar seninle yazmış,  
Bazıları yanında tarihteki yerini bulmuş,  
Ölümü hak bilenler vatan kurtarmış,  
Zaferden zafere destansın Mehmedim.

Gazi komutan önde hedefi görmüş,  
Top seslerinden ödlere kopmuş,  
Şehit olanlar cennette yerini almış,  
Ölüleri bize komşu oldu Mehmedim.

Azmin zaferi ilmin mayası,  
Genç yaşlı şehit oldu nedir gayesi,  
Vatan savunması millet yarası,  
Tarih kokan Çanakkale can verir Mehmedim.

## **YEŞİL NEDİR ?**

"Yeşil nedir ?" anne !  
Diyen sesini duyuyorum.  
Kulaklarımı tıkıyorum.  
Bilmezden geliyorum.  
Tekrar tekrar kulaklarımda çınlıyor sesin.  
"Yeşil nedir?" anne !  
Dayanamıyorum...  
Yeşil çayırın, çimenin rengi.  
Yosunun kurbağanın rengi.  
Yaprakların rengi çocuğum.  
Yeşil doğadır.  
Yeşil doğaldır.  
Nafile!...  
Anlayamazsın çocuğum.  
Ne yeşil bıraktık ne de mavi.  
Sen sormayasın diye.  
Sen bilmeyesin diye.  
Her yerden kaldırdık.  
Boyalardan bile.  
Hoyratça harcadık,  
Kestik keстик doymadık.  
Atıkları boşalttık.  
Kendi kendini temizler sandık.  
Ne sana ne senden sonraya bıraktık.  
Utandık sıkıldık.  
Ve çareyi yasaklamakta bulduk.  
Senin sorman yasak, benimse anlatmam.  
İyi de çocuğum "sen nerden duydun yeşili?".  
Nasıl anlatayım görmediğin şeyi?  
Çırpınıyorum....  
Nerden başlasam, ne desem.  
Nasıl anlatsam sana bu rengi.  
Nasıl anlatsam sana bu yeşili.  
Dağ, tepe desem....  
Vadinin rengi desem....  
Ova orman desem....  
Olmamış başakların rengi desem....  
Bunların hiçbiri....  
Değil mi?....  
Ne olur boş gözlerle bakma çocuğum!  
Yeşil senin anlayacağın dilden,  
Sadece dolar rengi....  
Sadece petrol rengi....

## **İLİM PINARININ GÖZÜ BENDEDİR**

Mavi gezegenin kalbidir ülkem  
İlahi sevdanın özü bendedir:  
İnsana hizmettir en büyük ilkem.  
Evrendeki aşkın yüzü bendedir..

Adalet uğruna kılıç çekmişim,  
Huzur diye yardan-serden geçmişim,  
Aşk için ecel şerbetleri içmişim  
Onu yaşatmanın sözü bendedir.

Alemde bütün canlar için yanarım,  
Nerde kan dökülse ben de kanarım.  
Kore'de Bosna'da bu yüzden varım.  
Mazlum toplumların izi bendedir.

Bensiz Avrupa olmaz Asya olmaz,  
Ben olmazsam bilki Avrasya olmaz,  
İlimden almayan ilim tam olmaz,  
İlim pınarının gözü bendedir.

İstanbul hangi sevdalıya yetmez?  
Mevlanâm hangi beyni eğitmez?  
Yüreksiz beyinler bir adım gitmez,  
Bütün yokuşların düzü bendedir,

Karanlık zamanda parlar yıldızım.  
Bire tamamlanmak içindir sızım,  
Yüzyıllarca çetin yazılmış yazım  
Ümitli ocağın közü bendedir.

27-10-2005

## TUĞRALI KAPILAR

Orhun kıyılarından, Sakarya'ya akış var,  
Söğüt'ten fıskıran boy, ruhunda "O Nakış" var...

Mihrabların önünde, diz çökmüş birileri...  
"Altın Oğuz Nesli'nin, Türkistan Çerileri..."

Özge destanlar için, ellerimizde kopuz;  
Mehteran! çal!, mu-tan-tan!.. tuğlarımız var, dokuz..

Var olma aşkı ile, Tekbir'le vedâlaştık...  
Nizam-ı Âlem için, kefenlerle dolaştık...

Kızıl Elma'ya doğru, atların yeleleri...  
Yedi iklim, dört bucak., kuşatır kaleleri...

Nur topu nîzâm düştü, kâinatın rengine,  
Mest oldu insanoğlu, Osmanlı âhengine...

Su, ağaç, mermer ve taş; mülkünde hep şaheser,  
Medeniyet cihâna, bu coğrafyadan eser...

Dehâ mimarın gönlü, aksederken vatana;  
Feth-î Mübin müjdesi, ulaşıyor Hakan'a

Türk'ün revnaklı aşkı, cihanda hilâl hilâl...  
Kalem, kitap ve kılıç, devrinde buldu kemâl...

Tuğlarda kaldı aşkı, bir sipahi erinin,  
Hâtırası dün gibi, Viyana Seferi'nin...

Çağlara git, çağlara; çağlara gel, çağlara...  
Aşk'ın medeniyeti, hep o aynı manzara...

Tuğralı kapılardan, birer birer geçelim,  
Müslüman Türk asrının, Türk Hâkanı'nı seçelim...

## GECEYE DAİR

*Üze kök tengri asira yağız yer kılındıkta  
İkin ara kişi oğlı kılınmış.  
Kişi oğlında kin ve nifak,  
kişi oğlında nefis kılınmış*

Sevda ibrişim kuşaktı, alnında şavkı mazinin  
Dokundukça izi kalırdı saf ipeğin.  
Her nakış hayal dolu geleceğe,  
Yeni köprüler kurmada coğrafya.  
Ve her yeni köprüde selam durulacak sancağa.  
Türküler, destanlarla buluşurken  
Şimdi yaşananlar not düşülüyor alacağa .

Doğuda bir gece vakti.  
Apansız çaldılar huzuru  
Bir mavzer doğrultulurken bayrağa  
Hınçla, öfkeyle doğrultulurken bir mavzer aya, yıldıza  
Silah sesleri böldü geceyi  
Doğuda bir gece vakti.

Sevdanın sabra dönüştüğü demler  
Meyvenin güneşe direnmesi değil  
Toprağı inançla yoğuran geçmişin  
Yalnızca tortusu kalmadı elbet  
Doğu yalnızca sabrın değil  
Direncin de sınanması elbet.

Ayaz bir sonbahar,  
İlikleri donduran soğuk, kışın habercisi  
Damlarda buz ince ince  
Sinsi bir emel karanlık ve yalnız gecede  
Sokuldu şehrin yakınına  
Doğuda bir gece vakti.

Almı secdeden kalkarken abdestli kolları,  
Yunmuş arınmış, alnına doğru  
Uzanırken şefkatli eller,  
Silah yerine hala duada bulurken çareyi  
Kahretme ama ıslah et, ıslah et,  
Diye inleyen sesleri  
Doğuda bir gece vakti,  
İçimizde bir gece vakti  
İçimizde her gece vakti.

Adam yatamadı, uyuyamadı.  
Bebeğin karyolası iki duvar arasında,  
Büyüğün gözleri yumru yumru can evine ateş,  
Küçüğü bihaber merak dolu,  
Doğuda bir gece vakti.  
Artık ahenk koptu ...  
Öyle ya ovuşturuyor elini birileri.  
Birisi saçını yolarken, öbürü dövüyor dizini.  
Binlerce yıllık birliğin denenecek,  
Bakalım gelecek mi sonu.  
Heyhat! gönlün galebe çalma sırası,  
Doğuda bir gece vakti.

Kardeştik hepimiz.  
Adam böyle biliyordu.  
Bir yudum su kaderimiz,  
Bir avuç aşı bileniyordu  
Yoksuldu, çaresizdi belki insanlar  
Adam bunu da görüyordu,  
Doğuda bir gece vakti.

.....  
Sabah oldu...  
Elleri kınalı kızlar geldi,  
Kundakta kurşunlanmış  
Oğlanlar bıyıkları yeni terlemiş,  
Kadınlar, dedeler geldi  
Bedenler birbirinden ayrılmış.  
Bütün suçları insan olmak,  
Ve ihanet etmemek tasındaki çorbaya...  
Sabaha kan karıştı...  
Aydınlığa kötü zan karıştı...  
Doğuda bir gece vakti

Adam seviyordu,  
Adam sayıyordu, yaratandan dolayı  
Adam belki de sayıklıyordu,  
"Milletimde ihtilaf-ü tefrika endişesi  
Kuşe-i kabrimde hatta bikarar eyler beni"  
Sesler farklı, sesler karışık, biliyordu,  
Doğuda bir gece vakti.



Alnı secdeden kalkarken abdestli kolları,  
Yunmuş arınmış alnına doğru  
Uzanırken şefkatli eller,  
Silah yerine hala duada bulurken çareyi  
Kahretme ama ıslah et! Islah et!  
Diye inleyen sesleri,  
Doğuda bir gece vakti,  
Doğuda her gece vakti,  
İçimizde bir gece vakti  
İçimizde her gece vakti.

Sevda ibrişim kuşaktı, alnında şavkı mazinin,  
Dokundukça izi kalırdı saf ipeğin.  
Her nakış hayal dolu geleceğe  
Çaymadıkça varılmadı diye uzak ülkülere,  
İhsan edilenlerle yetinmedikçe  
Toprağa düşen teri yediveren,  
Balıklara boş vermedikçe  
Yeni köprüler nasıl kurulur geleceğe.?  
Kavuşması belki yoktur hayale  
Yol bezdirir; yel savurur diye;  
Doğu, önce içimizde yaşıyor göz göre göre  
Ahdi kalmasın yabanın , hıncını çıkarsın tez elden.  
Umudun tarafları ayak diredikçe  
Şimdi yaşananlar not düşülüyor alacağa.

Alnı secdeden kalkarken abdestli kolları  
Yunmuş arınmış alnına doğru ,  
Uzanırken şefkatli eller,  
Silah yerine hala duada bulurken çareyi  
Kahretme ama ıslah et, ıslah et,  
Diyen bütün sesler yüreğimizde.  
Doğuda bir gece vakti,  
Doğuda her gece vakti,  
İçimizde bir gece vakti,  
İçimizde her gece vakti.

## **SENSİZ**

Tabiat silkinip giyse de yeşiller  
Açılrsa da goncalar, laleler, güller,  
Bağırmda aşüftelenüp ötse de bülbüller,  
Lakin sensiz baharın, yoktur hiçbir manası.

Bak yine açtı, mor menekşe, sümbüller,  
Büründü güzelliğe, kırlar ile bahçeler,  
Cıvıldaşan kuşlar, mis kokulu amberler..  
Lâkin sensiz baharın, yoktur hiçbir manası.

Ela gözlüm, siyah saçım, esmerim,  
Sensiz şu ömrümü söyle neylerim.  
İnan ki her lâhza yollarını gözlerim,  
Sensiz geçen ömrümün, inan yoktur manası

Bu ayrılık yeter, gel artık kavuşalım,  
Gel de bir ömrü beraber paylaşalım.  
Sil gözümde yaşları, mutluğuşu tadalım,  
Sensiz günler çiledir, inan yoktur manası.

## **OKULA HASRET**

Daha yaşıım ne ki çekip aldınız,  
Baba, beni okuluma gönderin.  
En bahtiyar yıllarımı çaldınız,  
Baba, beni okuluma gönderin.

Kalem tutsun o minicik ellerim,  
Şarkılarla şakımalı dillerim,  
Koparmayın, kurumasın güllerim,  
Baba, beni okuluma gönderin.

Okumasam, nasıl adam olurum,  
Eğriyi, doğruyu nasıl bulurum,  
Kalemim, defterim benim gururum,  
Baba, beni okuluma gönderin.

Tamirhane benim dünyam değil ki,  
Cahillik, kurduğum hülyam değil ki,  
Ekmek bulmak, benim kavgam değil ki,  
Baba, beni okuluma gönderin.

Ben razıyım, yırtık olsun pabucum,  
Harçlığı, yılda bir görsün avucum,  
Okul niye yasak, nedir ki suçum,  
Baba, beni okuluma gönderin.

Vatana, millete borcum olmalı,  
Devlet binasında harcim olmalı,  
Kutlu gelecekte gücüm olmalı,  
Baba, beni okuluma gönderin.

Kaderini, bana kader eyleme,  
"Göndermem" deyip de, acı söyleme,  
Okuyayım, faydam olsun ülkeme,  
Baba, beni okuluma gönderin...

## **MELEKLER KENTİ**

Bu kere de melekler uğrasın kentimize...  
Nurdan bir buse sunsun, her yanımıza  
Kamaşsın gözlerimiz, içimizde huzur rüzgarları!  
Essin,tüm vakitlere esmelerimiz...

Bu kere de melekler uğrasın kentimize...  
Yanar sayrılığım, tutuşur da ayrılıklarından  
Alevden bir yalnızlık sunar susuzluğuma  
Ve yolculuklar başlar, yorgunluklar kadar...  
Düş mevsimine?..  
Güllerin hiçe gömüldüğü vakitlerde,  
Goncalar, göz yaşlarım olsun ...  
Üşüyorum gülsene gözlerinle...

Bu kere de melekler uğrasın kentimize...  
Kandilleri sönmessin, yorgun umutların.  
Dökmesin ıstıraplar, tohumlarını, buselerimize  
Kırpiklerimde parlayan güneşler olsun...  
Can olsun, yürek olsun, sende defasında  
Yücelten, saran, diriltten bir can olsun...

Bu kere de melekler uğrasın kentimize...  
Artarak arzularımda  
Renk renk içinde tek renk gözlerin  
Güneşlere kadar uzatsın sıcaklığını bulutlarımın!  
Martı çığlıkları,  
Sesinin sadasını haykırır deryalara!  
Dalgalar kıyılara adını yazar, kıskançlıklarından

Bu kere de melekler uğrasın kentimize...  
Kıyılmaz ya, güllerin dikenine bile  
Bile bile yandım, kıvılcımında  
Gözyaşlarımda hasret türküleri okunur..  
Sevdana, sevdam...

Bu kere de melekler uğrasın kentimize...  
Adını andıkça zaman gayrını unuttur fikrin  
Demlerim, hasretin yağmurunu biriktirir avuçlarımda  
Habercisidir, bil.  
Bu gonca,  
Göz yaşlarımla yeşerip,  
Gül olacaktır.  
Sunulmak için yare.

Bu kere de melekler uğrasın kentimize...  
Sevgim, bir dağ kenarında üşüsün,  
Düşsün, gözyaşlarımdan bir bir  
Sonra büyüsün bereketinden.  
Goncalar büyütsün, bakışlarım  
Sürsün haşre dek!  
Süregelecekler  
Yüreğimin en saf, en temiz  
Ve en sen yerine.  
Açsın tabiatın benzersiz çiçeği...  
Sevgi(m)...

## **ERBİL'DE AĞLAYAN TÜRKMEN**

Çağların toplamı çektiğim cefa.  
Diledim ölümü bin defa, binlerce defa.  
İhanet kokuyor bu dünya, ihanet!  
Ediyorum doğrusu her şeye lanet.

İnanmışında bile bir sarhoşluk, bir başboşluk...  
Kıtalar sömürüye peşkeş çekilen boşluk.  
Bilmem niçin köleyiz? Çıkara, çıkarıcıya!..  
Öz vatanımızda alçaklaşarak döndük yabancıya.  
Tarihinin neresinde görüldü böyle bir lanet.  
Utanılsa denecek en büyük kahramanlık ihanet!

Hey çıkar dünyası! Hey kahpe insanlık!  
Sen geniş getir,dünya nasılsa samanlık...  
İsyana verirsin işi,isyancıya kaynar aş.  
Alınır mazlumlardan can ve baş.  
Hey uyuyan insaf! Uyanacak mısın?  
Mazlum çaresiz Türkmen'e yanacak mısın?  
Oynanan oyunlara hâlâ kanarak,  
Yoksa yok mu olacaksın, aynı ateşle yanarak.

Tüter mi bilmem Erbil'de Türkmence artık bacalar.  
Üstümüze yorgan oldu, zehirle katmerlenmiş geceler.  
Korktu analar sabiler sabaha çıkar mı diye?  
Çıkmasından da çıkmamasından kaçarak bilmem niye?

Zulümle beslendi, yaşlarla yıkandı.  
Bebesiyile mezarına analar kapandı.  
Suladım gözyaşlarımla bir ömrü yedim.  
Acılarla sevgileri sonsuzluklara düğümledim.

Bu kalp ana kalbi, bu da baba...  
Bir ekmek oldu elimizdeki son soba.  
Söyle, bu zulme dayanabilir mi ata?  
Nerede o insanlığın hakim olduğu üç kıta?

Gözü yaşlım, yaşlı gözlüm!  
Nur yüzlüm, nurlu yüzlüm!  
Mahzun bakışlım, kimsesiz yavrum!  
Türkmen'im, Bosnalı'm, Çeçen'im,Azeri'm Musullu'm...

Biliyorum çaresiz gözler yollarda...  
Yollarda gözlerin çaresiz...  
Ne namertten, ne de mertten fayda.  
Mertlik dünyadan çok uzak. Belki de uzayda...  
İnancımız mahkum oldu.  
Ruhlar ve ufuklar HAÇ'la doldu.  
Çıkar Batı'nın, çıkar Ermeni'nin.  
Acı senin... Acı benim...

Ey uyuşmuş kuklalar!  
Ey kör gözlü, sahipsiz kafalar!...  
Kırıldı kentin başında tarihteki kolların.  
Kesildi Kafkaslardan Balkanlara uzanan yolların.

Erbil sokaklarında boynu bükük yavrum!  
Sen açlıktan çok, buna yanıyorsun.  
Ben nankörlükler içinde erirken,  
Sen yokluklar içinde bitiyorsun.  
Eğer hâlâ yaşıyorsan,  
Sana ihanetler içinde acizce,  
Utanç dolu selâmlar ediyorum...

## **EN SEVGİLİYE**

Ben senin için her zaman bir yaşındaydım.  
O çaresiz...O küçük..  
Boyum uzadı işte. Hatta,  
Hatta saçlarım bile dökülmeye başladı.  
Bana ömrümün sonbaharını hatırlatan  
Akları saymaktayım saçlarımın arasından.  
Ama sana anlatamadım derdimi.  
Anlatsam da dinlemezsin.  
Yine bana inanmazsın. Susturursun.  
Çünkü senin için ben,  
Hala bir yaşındayım.  
O düşecekmiş gibi duran,  
Ayakları üzerinde yalpalanan  
Hep bir yerlere tutunan küçük delikanlıyım.  
Ama sen benim için her zaman  
Yorgun gözlerinle,  
Çalışmaktan öğreti duran örtünle, değerliydin.  
Her şeyden daha değerli..  
Ve secde edilmesi emredilseydi insanın insana,  
Sadece senin önünde eğilirdim.

Söz biter anne, kelimeler biter.  
Anlatılmak istenen yarım kalır.  
Sana anlatamıyorum sevgimi.  
Dillerim prangalanmış,  
Kelimeler beynimin kıvrımlarına takılıyor,  
Haykırmak istesem de dilim tutuluyor.  
Ama bakışım, dokunuşum, susuşum,  
Sana olan sevgimi anlatsın isterim



Büyüdüm işte, bak kendi yemeklerimi bile  
Sen olmadan pişiriyorum.  
Leğenin önünde eğilip tıpkı senin gibi  
Saatlerce çamaşır yıkıyorum.  
Aklının ucundan geçmeyen gurbette okuyorum.  
Geceleri gözlerim kapanıyor rüyaya.  
Biliyorum olsaydın,  
Evimde ayak sesin yankılansaydı  
Bir melek şefkati gibi gererdin kanatlarımı üstüme.  
Sonra alınımdaki teri siler,  
Arada bir gelir bakardın bana.  
Çünkü ben senin için  
Emekleyen küçük bir bebektim hala.

Bu çılgın genç yaşlanınca da  
Mezarında kalkarak geceleri  
Yine gelir misin yanıma?  
Yine okşar mısın saçlarımı?  
Yine içten gelen bir ah gibi  
Oğlum der misin bana?  
Ellerimi tutar mısın?  
Küçük sitemlerle bana kızar mısın?

Ben senin için bir yaşındayım biliyorum.  
Ama sen benim için bütün yaşlardasın.  
Bazen bir çocuk, bazen bir ihtiyar,  
Bazen saatlerce konuşacağım bir yetişkinsin.  
Ben hala büyümedi senin yanında.  
Eğer haylazlıklarım, çılgınlıklarım,  
Çıvgınlıklarım, sözlerimin acı yanları  
Bir ok gibi saplandıysa kalbine  
Geçmişin karanlığına gömerek bütün bunları,  
Tekrar küçük olmak isterim yanında.  
Tekrar emeklemek, dillenmemek isterim.  
Seni çok seviyorum...  
Ellerinden öperim benim sevgili Azizem.

## GÖNÜL ERLERİ

Şaha kalkmış, benim ülkemin erleri,  
Hizmet için gezmiş, en uzak yerleri,  
Kırılmış, milletime vurulan, cahillik zincirleri,  
Haydi öğretmenim, çok uzun seferin,  
Dört gözle seni bekliyor, kır çiçeklerin.

Bilgi nehrin aksın, cimrilik yapma!  
Aç sineni yavrulara, ağırdan satma!  
Bu dediklerimi, hiç yabana atma!  
Haydi öğretmenim, çok uzun seferin,  
Dört gözle seni bekliyor, kar çiçeklerin.

Biz kanımızla, canımızla vatan yaparız.  
En ücra köşelere, sancak asarız.  
Görev verilirse, hemen koşarız.  
Haydi öğretmenim, çok uzun seferin,  
Dört gözle seni bekliyor, kardelenlerin.

Niğbolu'da, Kosova'da kahraman sensin,  
Kaleleri, gönülleri fetheden sensin,  
Fatih ve Yavuz'lar çıkaran sensin,  
Haydi öğretmenim, çok uzun seferin,  
Dört gözle seni bekliyor, cengaverlerin.

Kendi kültürümüzü anlatmalısın,  
Türklüğün gücüne güç katmalısın,  
Titreterek dünyayı, nam salmalısın,  
Haydi öğretmenim, çok uzun seferin,  
Dört gözle seni bekliyor, alperenlerin.

Bu yolda sana, bir çok engel olacak,  
İçerden ve dışardan namertler çıkacak,  
Dost görünüp de seni, arkandan vuracak,  
Haydi öğretmenim, çok uzun seferin,  
Dört gözle seni bekliyor, güzel güllerin.

Sana engel çıkaranlara, sakın takılma,  
Yoğurduğun cevher, çok narin unutma,  
İçine aydınlık kat, karanlık katma,  
Haydi öğretmenim, çok uzun seferin,  
Dört gözle seni bekliyor, gönül erlerin.

## **YAŞIYORUZ İŞTE ADI YAŞAMAKSA !**

Prangaya mahkum olmuş güzelim sevdalar,  
Çileler, ıstıraplar alınyazımız,  
Gülmeyi unutmuş yaşlı gözlerimiz,  
Yaşıyoruz işte adı yaşamaksa.

Ümitler kırılmış, hiç beklenti yok,  
Bir ışık arıyor, gönlümüz; apaydınlık,  
Sevgiler çok uzakta , nasırlaşmış duygular,  
Yaşıyoruz işte adı yaşamaksa.

Mutluluklar bize sanki bir serap,  
Uzanyor, bir türlü tutamıyor ellerimiz.  
Ruhumuz biçare, yüreğimiz yaralı,  
Yaşıyoruz işte adı yaşamaksa.

## **SİGARA**

İçme arkadaşım şu sigarayı,  
Yazıktır verme ona parayı,  
Gün olur açarsın dostla arayı,  
Bütün hayallerin tarumar olur,

Ağzın kokar, arkadaşın incinir,  
Sigara kokusunu herkes tanır,  
Bu kokudan bütün herkes tiksindir,  
Utanırsın sonra yüzün kızarır,

Sigara denilen bir kuru duman,  
Zehirler insanı hiç vermez aman,  
Müptelalarının hali çok yaman,  
Bütün servetleri bir duman olur,

Belki sende olmuşsundur müptela,  
Bilki gelir bundan başına bela,  
Okunur camilerde bir gün sela,  
O güzel gençliğine yazık olur.

## SON SINIFLAR İÇİN

Vedalaşmayı sevmem gülüm!..  
Ayrılıklar birer parça götürür  
Gidenlerin ardısıra benden.  
Bir hü zün bürür gözlerimi,  
Bakamam uzaklaşan izlere.  
Vedalaşmadan git gittiğin yere,  
Ayrılık hü zün kokar her nefesinde.

Acılar, sevinçler harman olur zamanla...  
Birer hikâyede hatırası çınlar  
Emeklerin, alın terinin.  
»Şu bahçenin, duvarların,  
Merdivenlerin, şu sıraların bir yerinde  
Hatıralar çınlar taptaze.  
Her zil çalışında Murat olur,  
Hasan, Cengiz, Ayşe, Gül olur adımlar...  
Muratlar, Hasanlar..Güller adımlarda kaybolur.  
Vedalaşmadan git gülüm; döneceksin diye  
Taze umutlar taşıyayım seneye.

Ayrılık hü zün kokar her nefesinde;  
Vedalaşmadan git ki gülüm,  
Yine bir Murat, bir Hasan,  
Bir başka Cengiz, Ayşe, Gül olup bu bahçeye,  
Yeniden gelesin seneye.

Ayrılıklar birer parça götürür  
Gidenlerin ardı sıra benden.  
Her hatırası capcanlı yaşayacaksa  
Alın terimin, emeklerimin  
Git, yolun açık olsun...  
Git, gittiğin yerde daha dik durmak için.  
Git, git!.. Vedalaşmadan git gülüm,  
Vedalaşmak ayrılık getirir, bilesin...  
Vedalaşmadan git ki gülüm, yine gelesin.

## **DESTANLAŞAN ÇANAKKALE**

Alparslan'la açılan kapıdan  
Atmak için dışarı,  
Kılıçarslanlardan, Fatihlerden intikam  
Hayaliyle çıktılar yola.  
Kin ve kuvvetin azgınlığıyla  
Sevgiyi sakladılar arzularının boşluğuna,  
Sonra saldırdılar, Çanakkale'den yurduma.  
Bir tufan koşturdu açıklardan  
Gökler devrildi atılan toplardan  
Pompei'nin lavları döküldü semalardan  
Zeus'un emreden bakışlarıyla.  
Aralarında viking baltaları uçtu  
Gurka tantamları duyuldu sonra.  
"Anadolu Türk'ün değıldir!"  
Ulumaları karıştı, dehşet nidalarına  
Çanakkale'yi alev alev yaktılar Nerocasına.  
Boğazlanırken insanlık,  
Saklandı "dünya perde arkasına.

"Herkes kör, herkes sağır adeta!"  
Mehmetçik şaşkın bu olan bitenden  
Bakışlarıyla gökyüzüne yöneldi dua gibi  
"Nedendir bu kadar, bana olan öfke?" diye...  
Karanlıkların ötesinden bir ses  
Cenneti müjdeledi asil yüreğine.  
Sonra Mustafa Kemal'i gördü  
Gözbebeğinin ucunda.  
Dünyayı omuzlarcasına kalktı ayağa,  
İnsan aklının girdabında geçti hücumu  
Oğuz'un kılıcı oldu Çanakkale rüzgarında  
Düşmanı ürküten bir korku yüreklerde...  
Boğaz ve toprak sarmaş dolaş  
Şehitlere örtü olmuş kutsarcasına.  
Aldırmıyor Mehmet; ölüyor, ölüyordu  
Ölenler yeniden imdada geliyordu!  
İman aleviyle yanan çelik gemiler.  
Vahşi arzularıyla eridiler!  
Nurun aydınlığı görüldü sonra  
Karanlıklara akseden...  
Sabahın müjdesi geldi, bir dalga gibi ötelere  
Zafer, bir güneş gibi doğdu ufuktan  
Çekildi düşman, cennet Anadolu'dan  
Dünya bir daha diz çöktü  
Alkısladı istemeyerek,  
Ayaktaki ve yerdeki neferleri.  
Ve Atatürk'ü tanıdı  
Çanakkale destanında, destanlaşan Çanakkale'de...

## **BEN BİR ÖĞRETMENİM**

"Bize renkleri tanıtan -al gibisin öğretmenim  
Ağızları tatlandıran -bal gibisin öğretmenim  
İnsanlara destek olan -bel gibisin öğretmenim  
Sorulara cevap veren -bil gibisin öğretmenim  
Anlattıkça anlatırsın -bol gibisin öğretmenim  
Artı eksi çarpı eşit -böl gibisin öğretmenim  
Arananı cana sunan -bul gibisin öğretmenim  
Merhem olup yaralara -çal gibisin öğretmenim  
Cehaleti önlüyorsun -çel gibisin öğretmenim  
Sarı sarı altın lira -çil gibisin öğretmenim  
Üşüyünce bizi örten -çul gibisin öğretmenim  
Eğitimde parıldayan -dal gibisin öğretmenim  
Aşılmayan dağı aşan -del gibisin öğretmenim  
Şu canları anlaştıran -dil gibisin öğretmenim  
İstedikçe bize veren -dol gibisin öğretmenim  
Bereketli tohumun var -döl gibisin öğretmenim  
Sevgi ile okşuyorsun -el gibisin öğretmenim  
Şansımıza şans katarsın -fal gibisin öğretmenim  
Öğrenciler emrinizde -ful gibisin öğretmenim  
Anlatmaya hazırsınız -gel gibisin öğretmenim  
Penaltıyı kaçırmazsın -gol gibisin öğretmenim  
Tabiatın bir harika -göl gibisin öğretmenim  
Baharlarda koku salan -gül gibisin öğretmenim  
Fikirlerin çağı aşar -hâl gibisin öğretmenim  
Düşer isek uzanırsın -kol gibisin öğretmenim  
Çağrılınca yanımızda -ol gibisin öğretmenim  
Sesin yüksek çınlatırsın -pil gibisin Öğretmenim  
Önemlisin değerlisin -pul gibisin öğretmenim  
Tiyatroyu oynattıran -rol gibisin öğretmenim  
Karşı tarafa taşıyan -sal gibisin öğretmenim  
Enerjiniz hiç eksilmez -sel gibisin öğretmenim  
Çamurları yıkattıran -sil gibisin öğretmenim  
Notalara şekil veren -sol gibisin öğretmenim  
Soğuklarda sarılırsın -şal gibisin öğretmenim  
Düğüm atar sarmalarsın -tel gibisin öğretmenim  
Tenin beyaz ılıtırsın -tül gibisin öğretmenim

Konuşur da hiç susmazsın -zil gibisin öğretmenim..."  
"Mısralarını aciz kalır -hayatımda sizsiniz tek  
Okutarak öğretirsin -bal olursun petek petek  
Saygı sevgi azdır size -çağa doğru koşarsınız  
Sıkıntıda kalsanız da -zorlukları aşarsınız..."



## **BEN**

Bir pınarım;  
ölde kalmıřlara, alıřıp tarlasında susamıřlara...  
İene řifayım; derman arayan umarsızlara...  
Önüne ıkamı sürüp götüren bir sel ASLA!..

Bir yağmurum;  
atlamıř topraklara, kuruyup "su" diye el aan dallara,  
Boynu bükük, solgun yapraklara.  
Varlıđı sonlandıran bir tufan ASLA!..

Bir gölgeyim;  
alıřıp didinen, gün altında kavru lan insana,  
Uzun yolların yolcusuna bir gölgeyim.  
Aydınlıklar yok eden, bitiren bir zulmet ASLA!..

Bir Mevlâna'yım;  
"Gel!.. Kim olursan ol gel!" diyen,  
Döne döne semaya yükselen.  
Dođrudan, haktan dönen ASLA!..

Bir anneyim;  
Dünyanın tüm çocuklarını kendi çocukları bilen,

Bir öđretmenim;  
Dünyanın tüm ieklerini kucaklayan, kokularında hayat bulan,

Ve ben bir İNSANIM; insanlıđını bilen, bilenlerle bir olan,  
İnsanlıđını unutan, insanlıđından utanan ASLA!

## **BİRE BİNLERCE**

Beyaz bir yüreğın yönettiğı  
Beyaz bir el.  
Beyaz tebeşirle  
Kara tahtada,  
Kara tahtayı beyazlattı  
Doğrularla.

.....  
Kurşunları kurşunlayacak  
Kurşun kalemi tutturdu  
Mini mini ellere  
Ve ektirdi kalemi  
Bembeyaz defterlere.

.....  
Renkli resimli  
Kitaplar verdi  
Kitaplar,  
Bir çocuk  
Bin çiçek  
Bahçesiydi

.....  
Tahta sıralardan tahtlar  
Ve o tahtlarda  
Kalpleri padişah  
Çocuklar üretti.

.....  
Tanışmayı öğretti  
Tanışırken  
"Merhaba sevgi"  
Dedirtti.

.....  
İhsan ile sevgiyi topladı.  
Toplam;  
Toplumdu.

.....  
Toplumdan ayrılıkları çıkardı.  
Kalan;  
İnsandı.

.....  
O,  
Okul tarlasında,  
Kitap tohumlarıyla,  
Küçük beyinlere büyük bilgiler,  
Küçük kalplere büyük sevgiler  
Ekti.  
Ekilenler filizlendi.  
Artık gidebilirdi.  
Ve,  
Bir "O" gitti

Çünkü yerine  
Binlerce,  
Onun gibiler  
Gelecekti.

## **YAŞAMAK**

Tan yeri ağarırken ufuktaki kızılık aydınlığa dönüştü.  
Ötüşen serçeler yeni bir güne merhaba dedi.  
Martılar çığlıklar atarak dalgalarla oynaştı.  
Yeni doğmuş kınalı bir kuzu annesinin peşi sıra hopladı.  
Baharı müjdeleyen beyaz papatyalar kırları süsledi.  
Ağaçlar pembe, beyaz örtülere büründü.  
Gonca kırmızı bir güle dönüştü.  
Dalgalar kayalıkları dövdü.  
Dereler çağlayarak denizlerle kucaklaştı.  
Hayırlı oğul yatalak babasına şefkatle koştı.  
Balıkçılar azgın sulara yelken açtı.  
Yaşlı bir dede ağustos güneşinde tarlada ekin biçti.  
Köşedeki demirci kızgın demiri dövdü.  
Gençler, köy düğününde çağları delip gelen horona eşlik etti.  
Atalarım, kanlarını vererek Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu.  
Şanlı Türk Bayrağı sonsuza dek semalarda dalgalandı.

## **TÜRK EĞİTİM-SEN**

Örgütlü toplumun örneğisin sen.  
Binlerce öğretmenin yüreğisin sen.  
Amacı, davası, direğisin sen.  
Can yuvam, sendikam Türk Eğitim-Sen.  
Yüzbinler içinde bir ferdimim ben.

Övücüm, direncim, yarınım sensin.  
Sevincim, sevdalım, kararım sensin.  
Tuttuğun o bayrak göklere değsin.  
Şen yuvam, sendikam Türk Eğitim-Sen.  
Yüzbinler içinde bir ferdimim ben.

İşte güvence ve emeğe saygı.  
Sen varken içimde yoktur bir kaygı.  
Sayende devirdim yılları, ayı.  
Can yuvam , sendikam Türk Eğitim-Sen.  
Yüzbinler içinde bir ferdimim ben.

Sen bensin, ben benim beraber vücut.  
Aradığım huzur hep sende mevcut.  
Kitlelere güneş, yarına umut.  
Şen yuvam, sendikam Türk Eğitim-Sen.  
Yüzbinler içinde bir ferdimim ben.

## **KIBRIS'A**

Sen ezelden beri Türk'ünsün Türk'sün,  
Akdeniz içinde açan bir gülsün,  
Kahpeler istediği kadar ürsün,  
Güzel Kıbrıs sen bizimsin bizimsin.

Bir zamanlar bir talihsizlik çöktü,  
Düşmanlar seni bağrımızdan söktü,  
Atalarım yoluna çok kan döktü,  
Güzel Kıbrıs sen bizimsin bizimsin.

Almak ister seni bir avuç Yunan,  
Daha geçenlerde kölemiz olan,  
Dünkü darbemizi bugün unutan,  
Güzel Kıbrıs sen bizimsin bizimsin.

Ey Yunan: Gözünü aç da iyi bak,  
Türk Milleti sen gibi değil korkak,  
Kıbrıs'ın adını dilinden bırak,  
Kıbrıs Türk'tür, yine Türk'ün olacak.

Dumlupınar'ı ve Sakarya'yı,  
Türkler hayran bırakmıştır dünyayı,  
Eğer unuttuysan ulu Ata'yı,  
Biz de varıp alırız Atina'yı.

Doğanay der ki dünya durdukça,  
Bu göğsümde benim kalbim vurdukça,  
Anadolu'da tek ocak tüttükçe,  
Güzel Kıbrıs sen bizimsin bizimsin.

## **ANAMA ÖZLEM**

Ben de çocuktum bir zamanlar.  
Benim de benden bebeğim,  
Tahtadan beşiğim vardı...  
Umutlarım çayırlara baktıkça artardı.  
Çamurlarla haşır neşirdim...  
Dere kenarlarında mutlu yaşardım.  
Özgürdüm...Kırlar boyunca özgür...  
Önüm, arkam, sağım, solum aydınlık!

Kar yağınca rüya alemlerime;  
Kızaklara bindirir, sıkı sıkı sararlardı gövdemi.  
Üşümesin diye, tutarlardı ellerimi...  
Özgürdüm; yaylalardan yüceydi özgürlüğüm...  
Sonra... vah! İlk hayallerim!  
Kır çiçeklerinin büyüleyen,  
Sevgi dolu kokusu...  
Kına taşlarına tükürüp yaktığım kınalar!  
Ellerimi güneşe tutarak kuruturdum....  
Sular...  
Topraklar...  
Çiçekler...  
Kelebekler....  
Oyuncağımdı hepsi de benim....  
Hiç yerimde duramazdım;  
Oğlan çocuğu gibiydi hallerim...

Traktör römorku olunca  
Küçük ağabeyimin arkasına;  
Yetişemedim onun ansızın fırlamasına.  
Ağlardım olduğum yerde...  
Şekilsiz, taş gibi sakızı, ablam;  
Bölerdi bıçakla kardeş payı....

En çok sarı pilaçlarımı (\*lastik ayakkabı)  
Dört tekerlekli ördeğimi, tahta topacımı  
İkinci vakti, yaz günü bahçemizde yediğimiz  
Gimişkayı (\*ayçiçeği) severdim...

Babamın bacağına tutunup harman vakti,  
Dögene binmek ne heyecandı ama!  
Kağnımızın tahta tekerlekleri...  
Pilekide pişen sıcak köy ekmekleri...  
(\*pileki; arasında ekmek pişirilen iki taş.)

Aah! Hele yaz günü bir kaş buğday verip  
Bir tas kızılçık almak!  
Diyarbakır karpuzuna bölüşmek harmanda!  
İri siyah çekirdekleri göz kırpardı  
Çocukluğumun sebepsiz sevincine....

Baba evi ne sıcaktı, baba evi ne iyi....  
Bayram günleri arkadaşlarla  
Toplayıp yediğimiz kam petler! (\*misafir şekeri)  
Bana heyecan veren ağzı bir kızılçık dolu  
Sepetler....

Anam ölür ölmez, baba evi dağıldı....  
Anladım.... Meğer anaymış evi ev yapan....  
Anladım, çil yavrusu gibi dağılıverince birden...  
Dünyanın neresinde olursa olsun; ana evi!  
Yalandır: “Baba evi” dedikleri!

Ben de çocuktum bir zamanlar....  
Yaban hurmasının tadı dilimde...  
Bir saltanatım vardı beş yaşıma kadar....  
Şimdiyse içimde anamın özlemi var!



## **BEKLEYİŞ.....**

Bu kentin sonbahar kokan,  
Bu solgun gecelerinde, ben en çok seni özledim  
Ve bu solgun gecelerde, en çok ben ağladım  
Bu vakitler yıldızlar ve dostlar yoktur  
Bu vakitler, ihanet kirli bedenleriyle sokaklardadır  
Ve korkular akıl almazdır  
Çıkar sokaklara gözlerini örterim  
Sonra deli bir dalga gelir vurur sahilime alır başımı giderim kimseler duymaz  
Bu vakitler sevgililer yorgundur ve sonsuz beklentileriyle boğuşurlar  
O büyük heyecan bitmiştir artık  
Seninse şimdi ellerin buğuludur  
Ve en az yüreğin kadar durgundur  
Senin gelmemiştir beklediğin zaman bir kabustur sanki  
Ve bu suskun sokaklarda solgun bir sonbahardır gözlerin  
Gözlerini acılarımda saklarım kimseler anlamaz  
Bu vakitler gece bir hüzün pınarı gibidir, ağırdır  
Ve her insan kendi yalnızlığındadır.  
Bu vakitler geceyi dinlerim hep  
Gecenin içindeki insan seslerini duyarım diye  
Ne insanlar bilir beni, ne de bu kent  
Dilim susar, gözlerim ağlar kimseler duymaz  
Sonra bir dalga vurur sahilime alır başımı giderim kimseler görmez.

## ÖĞRETMENİMİN TÜRKÜSÜ

Kutsal vatan toprağından bestesi,  
Hilalimin kıvrımında güftesi,  
"İkra!" ile verilmiştir müjdesi,

Bu müjdeye yazılmıştır ülkümüz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz.

Gönüle çalınmış aşkın mayası,  
Osman Bey'de Edebalı hayası,  
Fatih Han'dan gelir hürmetin hası,

Nice başa taç olmuştur sözümüz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz..

Ferman olur Hacı Bayram Veli'yle,  
Kâh Pir Sultan ile kâh Yesevi'yle,  
Mevlana'da aşka dönen haliyle

Sema eder yücelere gönlümüz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz..

Mazlumlara Yunus ile söylenen,  
Zalimlere Yavuz olup görünen,  
Çelebiyle adım adım yürünen

Edirne'den Kars'a kadar öykümüz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz..

Toroslara sıralanır yüreğı,  
Uçan kuştan haber alır ırağı,  
İlim kalesinin bayrak direğı,

Göndere çekilir her gün tertemiz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz..

Sevgi, saygı, sabır, sıhhat sıralı,  
Sebat ile samimiyet kuralı,  
Bazen hasret ezgisiyle yaralı,

Özlem ile bulutlanır gözümüz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz..

Sabreder, şükreder, bekler de yılmaz,  
Her çocuk bir âlem kenara atmaz,  
Daim ümit vardır, ümitsiz olmaz

Bu ümitle tazelenir ömrümüz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz..

Her çocuğun gözlerinde görülen,  
Nakiş nakiş ilmek ilmek örülen,  
Deste deste, çiçek çiçek derilen,

Ati bahçesinde açar gülümüz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz..

Tahtanın başında ömrü solsa da,  
Bir senede bir tek günü olsa da,  
Çileyle hasretle gözü dolsa da,

Çizgi çizgi umut taşır yüzümüz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz..

Başöğretmen Atatürk'ün izinde,  
Her birimiz derman bulur dizinde,  
Yeni nesil eseriniz sözünde,

Gündüz hayalimiz gece düşümüz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz..

Beşikten mezara bitmiyor işte,  
Atsam da başımdan gitmiyor işte,  
Yirmi dokuz harf de yetmiyor işte

Kimi donar kimi yanar özümüz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz..

Âşık Aslan kalem olup yazdıran,  
Ferhat gibi nice dağlar kazdıran,  
Leyla olup peşisıra gezdiren,

Ölünesi sevdalara yönümüz  
Türkiye'dir yürekteki türkümüz..

## SEVGİ MİMARİ

Ey kömürden ruhları elmaslara çeviren!  
Birbirine bağlayıp gönülleri eğiren!  
Ey gönül ikliminden derleyen sevgileri!  
Işık yolcularının yol göstersen rehberi!  
Söyle, hangi cepheden dönüyorsun zafere?  
Gel bize ötelere edebi sözler derle!  
Anlat bize güneşin batmadığı çağları.  
Göster Kehkeşanlara nur saçan çırağları  
Kana kana içelim, aksın irfan oluğun.  
Bizi bize getirsin diriltici soluğun.  
Çıkar kalemi kından, selam dursun mızraklar.  
Özgürlük şarkısını bestelesin yapraklar.  
Bu şarkıyla kazalım asırlara barışı.  
Aydınlatın bu vatanın her karışı.  
Fârâbî'den kanunu, İtrî'den naat'ı al.  
Derinden bir ezgiyi seslendiresin bir kaval.  
Ses versin yaylalardan bu sese Anadolu.  
Kubbeler bu sedayla çınlasın dolu dolu.  
Hâle hâle yayılsın gönüllere bu sükûn.  
Rihle-i tedrisinde diz çökelim top yekûn.

Ey sevgisi kalpleri çepeçevre kuşatan!  
Ey kanından kan verip ay yıldızı yaşatan!  
Bitmez mi sendeki bu ölümsüzlük sevdası,  
Miras mı kaldı sana bir peygamber asası?  
Kâh güneşin doğduğu yere döner parmağın.  
Kâh cihangir Fatih'le yan yanadır otağın.  
Bir an Mevlana olur, gönülleri okursun.  
Kâh Yunusça düşünür tel tel sevgi dokursun.  
Manadan derya olur senin dilinde elif,  
Asırlık bilmeceler, çözüdür sende lif lif.

Dağların almadığı mukaddes emaneti,  
Sen varsın diye Allah insanlığa devretti.  
Kültürü sen yoğurdun, edep, ilim, irfanla.  
Sen varsın diye kalpler çarpıyor heyecanla.  
Yolar muamma gibi çökerken üstümüze.  
Lütfedip doğrusunu sen gösterirsin bize.  
Müjdeli rüzgârları hız verirken nefesin,  
En kurak iklimlere yağmur olup inlersin.  
Bu yağmurla tohumlar yeşerir fidan olur.  
Zaferler, bu yağmurlar yazılır destan olur.  
Bu yağmurla yetişen güller dökülmez kışta.  
Sevgi, saygıyı kazar bu yağmur her nakışta.

Ey ulu dağlar gibi başı dumanlı insan!  
Ey bizi kundak gibi sıcak göğsüne basan!  
Ey varlıkta yok olup, sonsuzu bulan yokta!  
Kirlerden arındıran ruhları nokta nokta!  
Ey varlığın manası, insanoğlunun piri,  
Sun bize sonsuzluğu kazandıran iksiri.  
Bu iksirle bizlere, pörsümez bir can gelsin.  
Yitik ecdadı mirası ulvi heyecan gelsin.  
Gönül ufkundan kopan her sözün bir vecize!  
Medeniyet yolunda hedef gösterin bize.  
Bir yed-i beyza gibi kandilleri yakalım.  
Gökten hilali alıp al bayrağa takalım.  
Yeniden yorumlansın firuze asrı kalem.  
Bir zamanlar neymişiz, öğrensın bütün âlem.  
Ah, bir çıra getirsen ecdadın ocağından,  
Bak, nasıl millet ruhu, toprağın kucaklığında.  
Fışkırıp şahlanacak, selam duracak sana.  
Artık ne bekliyorsun? Kalemi kuşansana.

## **ANADOLU AKŞAMLARI**

Anadolu yaylasında geçen ömrümün on beş yaşını,  
Bir görünen, bir kaybolan uğurlu dağın sisli başını,  
Kim bilir şimdi bile dönüp duran o değirmen taşını,  
Unutamadım, masal gibi Anadolu akşamlarını.

Unutamadım kor kırmızı yanan tezekli sobasını,  
Her köşesine hasret sinmiş kireç kokulu odasını,  
Bin bir renkli çiçeğiyle dalgalanan yeşil ovasını,  
Unutamadım, masal gibi Anadolu akşamlarını.

Davul zurna sesiyle oynanan, düğününü toylarını,  
Çile yüklü kadınının güneş kokan yanık kollarını,  
Her kaval sesiyle yeniden çınlayan yayla yollarını,  
Unutamadım, masal gibi Anadolu akşamlarını.

Akşam çökünce, umutsuz dertlerine dert kattıklarını,  
Bazen de boşverip, dünyayı on paraya sattıklarını,  
Kavuşamadan biten her sevdaya türkü yaktıklarını,  
Unutamadım, masal gibi Anadolu akşamlarını.

Dualarla serpilen, sevgiyle yeşeren tohumlarını,  
Kimi zaman da göz yaşlı yapılan nice umutlarını  
Altında, hasretle ısladığımız kara bulutlarını,  
Unutamadım, masal gibi Anadolu akşamlarını.

Anadolu'nun al bayrağını gerdanına takışını,  
Çağlayanlarının sonsuzluğa deli gibi akışını,  
Kartal heybetiyle, Ardahan'dan Edirne'ye bakışını.  
Unutamadım, masal gibi Anadolu akşamlarını.

Ey Anadolu'm! Susma artık, haykır tarihini şanını,  
Şehit kanıyla örtülmüş toprağa koy yine, ak alnını,  
Gözlerim yaş dolar, dudaklarım titrer, andıkça adını,  
Unutamadım, masal gibi Anadolu akşamlarını.

## **KARADENİZ VADİLERİ**

Denizden yükselir yeşil vadiler  
Yemyeşil yamaçlar, köyler, camiler  
Bülbül nağmeleri dinler faniler  
Yeşil mavi karışımı bir cennet.

Sabah vakti tan yerleri ağarır,  
Guguk kuşu Salman diye çağırır,  
Bülbül okur, kara tavuk bağırır.  
Yeşil mavi karışımı bir cennet.

İki vadi birbirine bakıyor.  
Deresinde soğuk sular akıyor,  
Derin ormanlarda bülbül şakıyor,  
Yeşil mavi karışımı bir cennet.

Koylarında çay, fındık bahçeleri  
Toplanırken çalar kemençeleri,  
Eğlenceli olur imeceleri  
Yeşil mavi karışımı bir cennet.

Vadiler yükselir, çıkar yaylaya  
Şehitler yalvarır ulu Mevlaya,  
Söyleşir ozanlar Mecnun Leyla'ya  
Yeşil mavi karışımı bir cennet.

Bahar gelir kuşlar sevinçten ağlar,  
Yeşil vadilerde dereler çağlar  
Sürüler meleşir, yüreğim dağlar,  
Yeşil mavi karışımı bir cennet

## **ELLERİNİ YÜREĞİM ÖPECEK ÖĞRETMENİM**

Okşarken saçlarımda sıcaklığı kalbinin,  
Yanağımda tebeşir tozusun öğretmenim.  
Biliyorum tadısın, tuzusun sen beynimin,  
Medeni dünyamızın yolusun öğretmenim.

Sen damıttın beynime bilimin kudretini,  
Vatanım sende kutsal, bu toprak senle güzel.  
Sen verdin Yunus'uma sevginin servetini,  
Törem sende doğdu, bayrağım senle özel.

Senin azmin yarattı Mustafa Kemalleri,  
Cumhuriyetim senin kitabından nişane.  
Sen dirilttin kurumuş albeyazı gülleri,  
Barış sende salim, savaş sensiz divane.

Kiminizin saçında Şemsettin'in ak rengi,  
Tarihim sende vakur, adalet senle ezel.  
Kiminiz deryadır san Farabi'min ahengi,  
Dedem Korkut'sunuz hep kuşaklar boyu güzel.

Yurdum senle serpilip gülecek öğretmenim,  
Ellerini yüreğim öpecek öğretmenim.



## ÇOCUK YÜREĞİM

Kırk sekiz yaşında bir çocuğum şimdi,  
Sekiz yaşındadır yüreğim.  
Bir çocuktum tepelerde dolaşan  
Hani o bildik çoban  
Başında şapkası, elinde sopası.  
Bir türkü vardı dilimde  
"Babam gitti Yemen'e"  
Bekledim, bekledim gelmedi.  
Hasretin her bıçağında  
Acıyla koşardım anama:  
"Ne zaman gelir babam?"  
Susar, başını çevirir, ağlardı.  
Tutamazdım inci tanelerini  
Yerlere dökülür, dağılırdı.

Cepheden gelenlere en çok ben koşardım.  
Sorardım babamı, iyiydi, savaşıyordu.  
Lakin bilinmiyordu ne zaman gelir.  
Birileri acıyla ağlatıyordu bu vatana,  
Toprak acıyla ufalanıyordu.  
Gök yırtılıyordu, ben ağlıyordum.

On sekizinde bir tazeydi Hatice  
Anadolu'nun bir köyünde.  
Bir gün usulca bıraktı bedenini  
Kör kuyuyu mezar etti kendine.  
Ellerini kirlittiler,  
Gün görmemiş saflığını.  
Yazmasını bıraktı kuyu kenarına,  
Oyasına acıyı işlediği.  
Bir veda olsun istedi kalınlara.  
Ablamdı benim Hatice.

Çocuk yüreğimle babamı beklerdim hep.  
Arardım, özlerdim, beklerdim.  
Akşam olunca korku çökerdi üstümüze,  
Ancak umutsuzluk yoktu.  
Bilmezdik ki öyle bir kelime.  
Çalışmamız bir, yüreğimiz tekti.  
Açtık belki, açtık.  
Ama daima verecek bir şey vardı elimizde.

Sekiz yaşında bir çocuktum,  
Acıyla kavruldu çocukluğum.  
Şimdi karanlıkta ürkekliğim,  
Açlıkta suskunluğum,  
Hiç bitmeyen umudum bundandır.  
Kırk sekiz yaşındayım ben.  
Sekiz yaşındadır yüreğim  
Taşır mı bu acıyı yürek?  
Taşdı ve taşıyor.

## **ŞEHİTSİN SEN...**

Şehitsin sen; Mevlana'ya han gibi,  
Arş üstünde Muhammed'e yar gibi,  
Allah hizmet için melekler verdi,  
Hatasız, kusursuz, yeşil NUR GİBİ...

Sığamazsın bir gülistan kabire,  
Vuruyor bak hain itler habire,  
Kanlar gördük bozkırlarda sel olmuş,  
Bayrak seni sarmış inan YAR GİBİ...

Şehitsin sen; yüzünde nur ay sanki,  
Bilek çelik, kolun çelik yay sanki,  
Allah diyor: Ölmez asla şehitler,  
Açın, görün, yürek hala SAĞ GİBİ...

Şehitsin sen; güneş divan durur, özenir,  
İrem renk renk açar, sana süslenir,  
Yolun kutlu, sonun mutlu şehidim,  
Melekler Kevser'dir suyun DER GİBİ...

Şehitsin sen unutmayız; gidişleri dün gibi,  
Olanları yazıyoruz, inan şimdi gün gibi,  
Gün bekleriz, yakındır gün olsun antlar Hüda'ya,  
Genç ihtiyar bir ağızdan; “geldi o gün” DER GİBİ...

Şehitsin sen; gidişine feryat figan edemem,  
Çıktık yaydan Kırmızı Hat, Gabar, Cudi dinlemem,  
Sözümüz bir, ülkümüz bir, son sözümüz bu bizim,  
Birinize elli-yüzün hesabı da AZ GİBİ...

Şehitsin sen; anan baban, kızın bize emanet,  
Bizim yoktur, diliyoruz, sen hakkını helâl et,  
Oğlun Bamsı Beyrek, minik kızın Gökçe Kız  
Bize de o İrem'de bir yer DER GİBİ...

Levent olmuş yeğenlerin, duruşlar şanlı,  
Yürüyüşler çakı gibi, bakışlar canlı,  
Esen yelden hile sezer Türkün töresi,  
Ağlasa da, sağ kalan yüzler NUR GİBİ...

Şehitsin sen; suyun Kevser, İrem senin vatanın,  
Binlerce kefensiz yatan olsun Dua tutanın,  
Biz de o yoldayız, sana varmak isteriz,  
Rabbim nasip etsin, en kısıdan YOL GİBİ...

## BE GÜLÜM

Bakma öyle mahzun mahzun be gülüm  
Senin, sevdanın, o öksüz bakışların  
Masalıdır bu...  
Önce ıslıl ıslıl parlayan küçücük gözlerde  
Ana şefkatine yakın ılık bir heyecan  
Sonra ilk delikanlılık günlerimde  
Özlemlerimi özleyişim, hasretim, sevdam...  
Kara sevdam...  
Saçlarıma ilk akı düşüren ilk ayrılık acısı  
Hem de visale ermeden hiç  
Geceye inat parlayan gözlerini  
Öpemedem Rahman'ın izniyle  
Ayrıldık be gülüm...  
Sonra yolu yarıldık be gülüm  
Umutla amma sevdasız  
Parmaklarının yüzük ölçüsünü  
Alamadan bir helâllinin  
Gene mahkûm oldum ayrılığa  
Olsun! Bana yalnızlık yeter.  
Olsun! Bana umut yâr olsun  
Olsun be gülüm!  
Sonu ayrılık olsun...  
Herşeye rağmen kıskanmayacağım  
Narin elleri tutan yabancıyı  
Ve de hor görmeyeceğim  
Kalbimdeki küçük sancıyı  
Zoruma da gitmeyecek  
Ferhat'ın Şirin'i  
Ben de sevdim be gülüm  
Ferhat'a dağ deldiren yüreği  
Dağlar kadar...  
Gençliğimi aradım sonra  
Bulamadım be gülüm!  
Taşımaz artık bu acı hatırayı  
Titrek, yorgun yüreğim,  
Delmez gönlümün temreni  
O yıkılmaz, taş bağırlı dağları  
Saldım sevdamızı, azat eyledim...  
Sonra unutulduk...  
Unutulduk be gülüm!  
Seni alamadan gözlerimin içine  
Öldüm galiba gülüm  
Sensiz ne acı, ne yavan ölüm  
Ölüm yavan be gülüm...

## VATAN İÇİN

Demek, biz bu vatani birinden satın aldık,  
Demek ki istesenez şimdi size satarız,  
Hayali kurulmasın, bu çirkin hesapların,  
Taşıyor bak sabrımız size fena çatarız.

İhanet çemberiniz zorluyor sınırları,  
Çıkarsa kılıç kından kırılır kollarınız,  
Bölücülük sizlere asla yarar sağlamaz,  
Biriniz yurt bulamaz ayrılrsa yollarımız.

Herkes iyi biliyor, tekerrürü var bunun,  
Tarihler bunla dolu, bu misalden korkarız,  
Bilinsin çapulcuya edilemez itibar,  
Bir kalkarsak ayağa yeri-göğü yıkarız.

Vatan; taş, toprak değil; vatan bize anadır.  
Hüda böyle istiyor, biz Hüda'ya taparız,  
Olmaz olmaz diyorsak, son sözümüz bu bizim,  
Kan döktük bu vatana; gerekirse dökeriz.

Vatan bize emanet Kanuni'den Yavuz'dan  
Atam kurtardı yurdu yedi çeşit gavurdan  
Cudi'de ine sinmiş domuzdan dost olur mu?  
Safari çok yapmışız, gerekirse yaparız.

Gömdükse silahları çürüttük bilinmesin  
Üç beş dişi çakalın hakkı var diyilmesin,  
Hakkı yok diyenlere hor gözle bakılmasın,  
Bu da böyle biline hor gözleri oyarız.

Erivan beslemesi, Şam'ın kudurmuş iti,  
Şimdi de İmralı'da biraz gevşekmiş ipi,  
Sıran gelecek senin, gelmez mi sanıyorsun?  
Tufan olur coşar da seni orda boğarız.

Bu vatana kan döktük, bayrağa baksana,  
O çirkin fikirleri tez kafandan atsana,  
Bu vatan bölünemez, kendine dön it soyu,  
Vatan namus demektir, vatan için ölürüz.

Bu yurt Fatih'in yurdu, hiç kalır mı sizlere,  
Alparslan kefen giydi öyle kaldı bizlere,  
Yol yakınken dönün de sizi edelim kardeş,  
Aş iş bölüşürüz de inan çıkmaz sesimiz,  
Vatanı böldürmeyiz, VATAN İÇİN ÖLÜRÜZ.

## **PAŞAM**

Ey Paşam, duy beni şikayetim var?  
Neden gazi oldun, niçin yoruldun?  
Bir dahi idin sen, anlamalıydın.  
Tarihinle, kimliğinle soyuldun,

Rahmet-i Rahman'a kavuştuğun gün,  
Mirasını yıkıp talan ettiler.  
Paradan resmini, kalpten cismini,  
Cumhuriyetini de yalan ettiler.

Atam şimdi sana ağlayayım mı?  
Vatanım ağlıyor, toprak ağlıyor.  
Tarihim, kimliğim, şanım, şerefim;  
Gaziler, şehitler, bayrak ağlıyor.

Gazi Paşam, duy milletin sesini.  
Minarede ezan susar, çan gelir.  
Bayrağı gönderden indirmek kaldı;  
Gafleti görmezler hepsi yan gelir.

Ama Paşam, rahat uyu üzülme,  
Titreyip kendine döner bu vatan.  
Türkü millet yapan o taze ruhla,  
Batıyı tarihe gömer bu vatan.



## **ÖĞRETMENİM**

İlme giden yollar seninle başlar  
Seninle yaz olur en kara kışlar  
Sanadır kalplerde bütün alkışlar  
Seni nasıl anlatsam canım öğretmenim

Ummana dökülse sığmaz taşarsın  
Gönüllerde çiçek çiçek açarsın  
Öyle yücesin ki ufku aşarsın  
Seni nasıl anlatsam canım öğretmenim

Cehalete meydan okuyan sensin  
Bu yurdun üstünde gerçek düzensin  
Düşmanın gözüne batan dikensin  
Seni nasıl anlatsam canım öğretmenim

Emanetisin sen aziz Atanın  
Bilgi pınarısın ulu vatanın  
Gururusun eli kalem tutanın  
Seni nasıl anlatsam canım öğretmenim.

## **RÜYAMDAKİ BAYRAK**

Ayyıldızlı, şanlı al bayrağım!  
Ulubey'in, Saka mezarı'nda,  
Mehtaplı bir yaz akşamında;  
Işıldıyordu, nur saçan Hilal'in.  
Parlıyordu, geceleyn al al renkler  
Şehidimin ruhları üzerinde,  
İndi, gökkuşağı gibi ak hilalin yere,  
Öpüverdi, Mehmed'im in al yanağımı .

Semalara saçılmış bulutlar pak,  
Her yer rengarenk kırmızı ve ak.  
Sanki gelincik tarlası, her yer bayrak.  
Sevin Mehmedim, budur zaferlere tak.  
Gençlik! Ertuğrul'un sancağı bu; bir bak.

Damla iken aşkın ile, derya eden sensin beni.  
Gurbet diyarında hasretinle,gıryan eden sensin beni.  
Al al kınalı yarin yanağında; kor alev gibi yakan,  
Ayyıldızlı, anlı şanlı bayrağım, sensin beni.

Ayyıldızlı, anlı şanlı bayrağım,  
Bulamadım kelimelerde, seni anlatacak heceyi,  
Fezadaki yıldızlar kışkandı, bu mehtaplı geceyi,  
Dün düşümde gördüm bu unutulmaz rüyayı

## **OSMANLI !..**

Hey hey! Osmanlı, Osmanlı.  
Tarihin ne de anlı şanlı.  
Osman Gazi attı temelini,  
Ulu Çınarsın imanlı, Kur'an'lı.

Sendeymiş adalet, fazilet ,hürriyet.  
Şeyh Edebali'den aldın pak zürriyet  
Üç kıta'da ettin, cihana mülkiyet.  
Tarihte eşi yok, böyle Al-i devlet.

Ne güzel adın Al-i Osman.  
İstanbul'un fethini müyesser kıldı Yezdan.  
Sancak-ı şerifi burca dikti, Ulubatlı Hasan.  
Fethi mübinle, çağ açtı, Mehmet Fatih Sultan.

Bağrında yatan manevi önder Eyüp Sultan.  
Sendedir güzellik, tarih, Eminönü, Topkapı,  
Hem de Beykoz, Sarıyer, Çamlıca,  
Her semtinde çil çil kubbeler, susmaz ezanlar,

Tarihim yatar Eyüp'te, Karacaahmet'te.  
İki kıta'ya altın boynuz masmavi Boğaziçi'n  
Muhammed yazılı ne görkemli Hisar'ın,  
Tarihimde san bıraktı, alsancaklı akıncıların,

Sende yaşanmış gerçek masallar, ferman,  
Şimdi yedi tepende kuruldu yetmiş iki düzen,  
Ah Osmanlı! Maziyi hatırladıkça gönlümü budur üzen.

## **BİR GARİP MESLEK**

13 yıl okudum öğretmen oldum.  
İlk görev yerimde bir köyde kaldım.  
İşte bu okulun, bu da öğrenciler,  
Bana vedalaşıp çekip gittiler.

Okulda ne hademe, ne saat, ne zil,  
Etraf darmadağın, ortalık rezil.  
Aldım süpürgeyi hadi Bismillah,  
Kolay gelsin öğretmenim hadi ya Allah.

Ortalık temizlendi sıralar kuruldu.  
1,2,3,4,5. sınıflar ayrı ayrı otururdu.  
Açtım İlkokul Programını hemen.  
Başlamak lazımdı derse bir yerden.

Kafayı çalıştırdım, birlerden girdim.  
Diğer sınıfları ödevlendirdim.  
"Ali ata bak" derken zaman ilerledi.  
Öğretmenim soğuk soğuk terledi.

Diğer ders ikiler, üçler, dörtler, beşler,  
Başladı okulda artık yoğun işler.  
Baktım yapacak iş o kadar çok ki,  
Tuvalet yok, su yok, odun yok, kömür de yok ki.

Çağurdım muhtarı hele baba gel.  
Şu işleri yapalım birlikte el el.  
Öğrenci başı bir yük odun getirelim,  
Tuvalet, su işini birlikte bitirelim.

Yaptık muşambadan derme çatma tuvalet.  
Oğlum etrafa yapma, onun içine et.  
Yavaş yavaş bizim düzen oturdu.  
Veliler öğrenci başı odun getirdi.

Bir ben değildim aynı işle uğraşan,  
Diğer köylerde de vardı çalışın.  
Hepimiz buralara tayin olmuştuk  
Etraftaki yakın köylere dağılmıştık.

Kimi 4 km giderdi kimimiz altı,  
Aklımıza gelmezdi ne çay ne de kahvaltı.  
Bismillah deyip yola koyulurduk,  
Okula varıncaya dek zaten yorulurduk

Varır varmaz yakar idik sobayı,  
Düzenlerdik sınıf ile sırayı.  
Zil çaldı çocuklar hadi sınıfa şak şak!  
Daha ders verecek bu mazlum uşak.

Ali, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin,  
Hadi oğlum ders yapalım, nerde defterin?  
Yarın merkezdekilerle yarışacaksın,  
Onun için on kat fazla çalışacaksın.

Ansiklopedi, sözlük, dergi hepsi ben idim,  
Şehirden kalem, silgi, defter getirirdim.  
Onlar suya hasret kuru bir ağaç,  
Besliyorduk çocukları yarı tok, yarı aç.

Mehmet çalışacak kafa var ama;  
Baba bekler, çıkmış evin damına.  
Oğlum eve gelme yukardan dolaş,  
Koyunlar ekine girdi, hele çabuk ulaş.

Diyemezdi “banane koyunla kuzunuzdan,  
Okuyamayacağım ben sizin yüzünüzden.”  
İstemez mi okuyup da memur olmayı,  
Memleketin uzak köylerinde görev almayı.

Kazımıştı Mehmet bunu beynine,  
Az kalmıştı kendisinin tayinine.  
Sevinçliydi günlerini sayarken,  
Kireç ile sınıfını boyarken.

Alkış ile girip çıktık derslere,  
Daha fazla yüklenirdik birlere.  
Saat 3 oldumu dersler biterdi.  
Öğretmenim hadi top oynayalım derlerdi.

Dalardık öğrencilerle oyuna bir kere,  
Daha yol gidecektim 4 kilometre.  
Bilirdim ki varınca yorgunluk bitecek  
Can gardaşlar köylerinden gelecek

Toplanırdık YİBO'da tüm arkadaşlar,  
Gelirlerdi köylerden bütün gardaşlar.  
Bir muhabbet başlardı ki sormayın gitsin,  
İstemezdik bu günler burada bitsin.

Ayrılık zamanı geldi de çattı,  
Tepeye varınca döndü, şöyle bir baktı.  
Köylüler buruktu, çocuklar üzgün,  
Görevliydi başka yerde, geliyor gezgin.

Derken kovaladı günler ayları,  
Böyle olur öğretmenlerin ilk halayları.  
Öğrendim öğretmenlik böyle bir işmiş,  
Böyle başladı bizde resmîyete geçiş.

## YİTİK YAĞMURLAR

Pencereden kar geliyor  
İçimde türbe yalnızlığı  
Leylak karanlığına ekmişim  
Kar beyazı umutlarımı.  
Gözlerim yanıyor, içimde sızı  
Yetim yüzlü Anadolu'm  
Türkü ülkesi Türkiye'm  
Ve türkülerim...

Huma Kuşu döner durur başımda  
Sabahtan akşama  
Tasalarım sessiz çılgılık  
Kırpıklarında donmuş kırağı  
Gönlümün ocağında  
Yürek yangınım yorgun, sarı  
Ve içinde türkülerim  
Ah titriyor gönül tellerim

Oysa duydum kaç kere  
Feryadını türkülerimin  
Yorgun dumanında  
Gurbete giden kara trenin  
Pamuk tarlasında kozalarda  
Dicle'nin akışında  
Dosta selam götüren  
Turna kanatlarında  
Dağ mavisinde mor bulutlarda  
Uzak köylerin sabah ezanlarında

İlgazlar'ın yücelerinde  
Sancısı tutardı  
Nemrut'un kızıl şafağında  
Yağmurlarla doğardı  
Benim türkülerim  
Aladağlar'da bir akşam vakti  
Yörüklerin yasında gün batarken  
Karacaoğlan'ı dinledim  
Bin yıldan beri  
Hala sevdalı hala dertli  
Dev bir divan sazıydı  
Anadolum köy köy perdeleri  
Çalar dururdu aşıkları, pirleri  
Türkülerden taç yapardı kardeşliğe  
Yurdumun Türkü, Türkmeni, Çerkezleri...

Kopuzun tellerinde kısrak sesiydi  
Bozasında acı kederleri  
Ta Sümerlerden nefes alırdı  
Şimdi Orta Asya'dır yad elleri  
Kalbi Anadolu'da çarpısa da  
Bazen Yemen, gidip de gelmeyen  
Vah Kırım diye inlerdi dilleri  
Mohaç gazileri fethin şehitleri  
Türkülerde çiçek açardı  
Gün olur top sesi, kılıç sesi duyardın  
Gün olur kan kokardı nilüferleri.

Zeybekler diz vururdu Ege'nin toprağına  
Çökertmede efeler divan kurardı.  
EğİN'de başlardı gurbetin acısı  
Taze gönüllerde türkü sancısı.  
Ezo Gelin ağlarken çeşme başında  
Çimenler üstünde gözyaşıydı.  
Semahlarda post saygısı,  
Duman olmuş Kerkük'te  
Kara haberdi, hoyrattı  
Çoban ateşinde uzun hava,  
Arda boylarında yitik vatan  
Drama köprüsünden Mostar'a  
Türkün alın yazısıydı.



Güneş karası köy delikanlıları  
Bahar yaşmaklı solgun yanaklı  
Anadolu kızları  
Sevdiler mi ölümüne severlerdi  
Aşkları pınar suları kadar berrak  
Alın yazısı kadar gizemliydi  
Sazın tellerinden inceydi  
O içten o asil şikayetleri  
Gece gündüz durmadan  
Kalplerindeilmekilmek  
Sevda türküleri örerlerdi

Taşra! yaşlı gövdesi bozkırın...  
Sonbaharı yaşıyor asırlardır  
Sapsarı kederleri her bir yaprakta  
Ne değerler yitirdi, ne analar ağladı  
Ecdad yadigarı şu kutsal toprakta  
Türküler en son yitiği yazgının  
Son nefesini veriyor uzakta.

Yurdumun yarını koç yiğitler!  
Ben Türküm, türkü söylerim  
Yavuklum da yemin gibi  
Türküleri sayısın isterim.  
Gelinlik çağına ermiş can kızlar  
Saçlarınızda açsın menekşeler  
Dilleriniz türkülerle  
Tadlansın isterim.

Atanın çocukları!  
Samsun'da ağaran ufuklar gibi  
Güneş ol yurdumun karanlıklarına  
Çağın zirvelerine yükselt emanetini  
Mayıs yağmuruyla, türkü coşkusuyla.  
Duyun beni, bu ses türkü sesidir  
Duyun beni, bu ses Türk'ün sesidir.

## ÇİÇEKLER AÇSIN ARTIK

Güneşin kederinden  
Battığı akşamdı.  
Yalnızlığımın mızrabında  
Hasret kokan bir sızı  
Bir Yemen türküsü vardı.  
Masmavi duygularla kanatlandım  
Maziye daldım.  
Tarihim buram buram  
Gözlerimde canlandı.  
Bozbulanıktı hayallerim  
Gönlüm, hüzün çisentsisiyle ıslandı.

Sisler dumanlar içinde  
Uzak ufuklarda duran  
Heybetli asırlardı.  
Yorgundu yıllar  
Kabuk bağlamıştı yaralar  
İstiklalin türbesi üstünde  
Gözyaşıyla ıslanmış bir gövde  
Ve dallar  
Ki bir zamanlar göğüne  
Çisil çisil kırlangıç yağmurları yağardı.

Orta Asya'nın sancılı kuraklığında  
Toz bulutları arasında  
Kaybetmişti küheylanlarını.  
Rüzgar uğultusu, nal sesleriydi  
Aklında kalanları.  
Göç başladı kan sıcağında  
Yol göründü dağlar ötesi umutlara  
Gümüşten ırmaklar gibi  
Çağlayıp da akmıştı kervanları.

Çatal şimşekler çaktı da  
İniverdi yurduna.  
Kavuşmuştu umuduna.  
Akdenizin yeşil kolyesi  
Pek yakışmıştı  
Fidan boynuna.

Dal budak salmıştı uruklar boyunca  
Gölgesinde kıtalar serinlerdi  
Çok ceylanlar su içmişti pınarlarından  
Nice azgın devler yuvarlandı  
Kül renkli yamaçlarından.

Mehtap giyerdi her gece  
İpekten  
Yağmur içerdi, bulutları  
Cebrail'den melekten  
Ve inadına bahardı.

Osman'ın rüyasında yeşermişti  
Dualarla  
Hilali doğudan batıya  
Tam gökkuşağı kadardı  
Bir bakıma Yavuz, bir bakıma Süleyman'dı  
Evlad-ı Fatihan  
Kardelenler gibi fışkırırken  
Kıtaların özünden  
Başları gölgeleyen daldı

Nefesi saba rüzgarıydı, peygamber kokulu  
Göklerde dolaşırdı besteleri duygulu  
Ruhlar raks ederken post üstünde  
Nağmelerde İtri, gönüllerde Pir Sultan'di  
Kılıçların şavkında gümüş tarakla  
Buğday benizli, turna bakışlı güzelleri  
Zülüflerin tarardı

Uç dalların kırdılar ya bir zaman  
Asırlarca besleyip büyüttükleri  
Kızanlık ovasında kan gülleri  
Arıyor eski günleri  
Karacaları sinsi tuzaklarda  
İnci inci ağlarken Tuna boylarında  
Çanakkale'nin feryadı çınlarken kulaklarda  
İlk kıyamet koptuğunda Sakarya'da  
Bir şehid yere düşerken Dumlupınar'da  
Bir bakıma Mustafa Kemal'di  
Kara bahtına doğan bir güneş  
Muştusunda zaferler vardı

Şimdi dalların birbiriyle kavgada  
Yaprakların dalına küskün  
Cebren ve hile ile çakallar  
Ve kasırgalar  
Uluyor dört bir tarafta  
Gazilerin üzgün  
Şehitlerin yasta  
Kara toprakta

Gücünü şanlı maziden al da  
Çoşuver bir daha  
Çiçekler açsın artık bahtında

Dön de bir bak o eski ihtişama  
Yumruk yumruk titre  
Volkan gibi silkin  
Unutma! Sen, düşmanların gözünde  
Korkulacak kadar büyüksün  
Hala o eski  
Cihana bedel Türksün

Uyan artık uykundan, vakit geçmeden  
Nerde kaldı o gayret ki asırlardır beklenen  
Bir daha övün, çalış ve güven  
Sevgi yaprağın, kardeşlik dalın, cesaret gövden  
Sen Anadolu'ma kara sevdalı yar'sın  
Milletimin simgesi Ulu Çınarsın.

## **EZAN**

Leyla'sız Mecnun'lara başka teselli olmaz.  
Ruhumun Leylası'dır onsuz teselli bulmaz.

Bir hakikat haykırır minarenden müezzin.  
O ilahi seda ki, miftahıdır salatın.

Ol mübarek kelimeler doğdu rüyayı sadıktan.  
Seyyid'ül müezzin Bilal Habeşi ilk okuyan.

O ilahi terennüm duyulmalı her dem fezadan.  
Gökteki yıldızlar inlemeli nağme-i sedadan.

Keremsiz Aslı'lara başka neş'e olmaz,  
Ruhumun Aslı'sıdır onsuz neş'e bulmaz.

### **NA'T-I HABİBULLAH (s.a.v.)**

Ey sabah rüzgarı, bir gün uğrarsan Mekke, Medine toprağına,  
Ne olur selamını götür sevgili peygamberimizin ravzasazına (1)  
Yüz sürersen kainatın gül yüzlüsünün bahçesinin toprağına,  
Cennet toprağı olan O' nün zülfünün kokusu miski anberi getir.

Senin sakal-ı şerifine yüz sürse bu fakir,  
Bir cemali rüyetin bin cennet değer.  
Hakkın divanında bu fakire şefaaf kıl.  
Dertli asıkların tabibi Hakk'ın habibisin bil.

Aşkın bahçesine uğrarsan güllerin efendisine var.  
Gönüller tabibi ol gülü Lokman'a var.  
Aşk elinden çektiğimi arz ile ol Sultan'a var.  
Ayrılık ateşinden sönül yakarak niyazı arz et.

Medet kıl, aşıkların aşığına ya Habib.  
Şefaafın ihata evle bende-i uşak'a.  
Seher yeli ol gülü handana var,  
Kıl dua niyaz ol rahmet-i Rahman'a var.

Alemlerin efendisi ümmi, ama tüm ilimler kendindedir.  
Zahir batın ilimlerin cümlesi kaydındadır.  
Her sıfatı sureti nurun tecelli etmede,  
Cümle ümmete şefaaf etmenin derdindedir.

Yaratılmışların en güzelisin ey "hulk-ı azim."  
Ev alemlere rahmet "Leylake leylak"sın sen.  
Günahkarların şefaathçisi Muhammed Mustafa'sın sen  
Acil artık ev gonce-i gül dilde bağ olsun.  
Ey sabah rüzgarı gülşen-i yardan mı gelirsin.

Gönlümün bahçesinde askın açmamış bir soncadır.  
Aşkların gülşeni, aşkın ile ah ü zar eyler,  
Leylasız Mecnunlar başka teselli neyler.  
Handan olur, Ravzana yüz süren kamu güller.

Efendim güzelliğinin nuru ilkbaharımdır benim,  
İki cihanda beratım şefaatin olsun benim  
Aşkın sırrına açtı ağzımı kalemim  
Ya Habib! Ümidim şefaath talebim.

Sonsuz selat-u selam olsun su garipten.  
On sekizbin alemin hidayet nurusun sen.  
Gülistanı askına düşmüşlere güneşsin sen.  
Firkat ateşinle yansın bu gönül, ah eylesin.

Vahdet çarşısının sülüsün ya Habib-i Huda.  
İki cihanda hakikat bülbülüsün ya Mualla.  
Ne zaman selse meclise gonce-i gülüm.  
Hasta ruhlara şifa olur tebessümün.

(1) "İn nilte ya riha's-saba yevmen ila arzı'l-Harem Belliğ selami ravzaten fihe'n-Nebiyil'- muhterem.  
"Eski bir doğu şirinden olup Uşak Ulucamiinin sağ arka tarafta fil ayağının üzerinde yazılıdır. Nisan-  
2005./UŞAK

## **BİZ ÖĞRETMENİZ**

Biz öğretmeniz.

Bize; mum gibi eriyip, etrafımıza ışık saçmak düştü.

Gül yetiştirmek kaderimiz oldu.

Üç günlük dünyada bize, bahçevan olmak düştü.

Çocuklarla çocuk olduk fakat küçülmedik hiç.

El açmadık, minnet etmedik hayata.

Bize; el açanlara bakmak, darda kalanların yardımına koşmak düştü.

Lûgatımızda durmak yoktu,

Bize; koşmak, üveyik olup uçmak düştü.

Dünyaya tebessüm etmedik,

Bize hiç gülmedi dünya.

Saraylar, yalılar, katlar, yatlar görmedik.

Hep gurur soluklayanlar sığmazlarken âleme,

Kaderin taksiminde bize, küçük bir dünya düştü.

Onda da tahta kulübecikler misali birer köy okulu düştü.

Çığırtnkanlar davullarla cihanı verirken velveleye,

Bize bir kırk mızrap düştü.

Tahakkümler, tahkirler, tezyifler, sürgünler gördük.

Yine de bize; çiçek yetiştirmek ve yılmamak düştü.

Gönüllerin birliğini, kardeşliği, hoş görmeyi öğrettik hep,

Devleti, milleti, insanlığı yüceltmeyi hiç eksik etmedik kalbimizde,

Kaderimize; insafsızlardan, vicdansızlardan düşmanlık düştü.

Her davranışında mürailik soluklayanlardan entrikalar düştü.

Anlaşılmamak bizim de kaderimizde varmış her ulu gibi.

Bizi anlamayanlara da vefasızlık düştü.

Ne var ki biraz da pişmanlık düştü.

Şairin dediği gibi;

"Bize bir muazzam nehir gibi cûş etmek,

Fakat çorak yerde akıp gitmek" düştü.

Bahçıvan olmak, güller yetiştirmek, gözyaşlarıyla güller sulamak,

Gülleri çalılardan korumak düştü.

Bize; su olmak, her bahçeyi gülzar yapmak düştü.

Yorulan, kırılan, darılan olmadık hiç.

Eskimek, pörsümek, yaşlanmak semtimize uğramadı,

Bize; küheylan olmak düştü.

Ummanlar gibi bir sinemiz oldu hep.

Hiç kapanmadı gönül penceremiz.

Bize; affetmek düştü, hoşgörmek düştü.

Dedim ya, hiç eskimedik.

Bize terütaze ve hep genç kalmak düştü.

Şimdilerde bahtımıza biraz da gurbet düştü.

Varsın olsun...



Gözyaşlarımızla büyüttüğümüz güllerimizin,  
Âleme güzel kokularını neşretmelerinden duyduğumuz saadeti,  
Hangi söz anlatabilir?  
Ve hangi kalem yazabilir?  
İmanımızla, ümidimizle duyduğumuz huzuru,  
Ve o manevi huzurumuzla rengârenk ve efsun dünyamızı  
Hangi ressam çizebilir?  
Sanatkârane ellerimizle yoğurarak şekillendirdiğimiz çiçekleri  
Hangi heykeltıraş yapabilir?  
Varsın anlamayanlar anlamasınlar!...  
Bize; kaderi kederle yazılmışların en mesudu ve en bahtiyari düştü.  
Hep yokluklarla, sıkıntılarla karşılaştık.  
Yoksulluk kaderimiz sanki adeta.  
Maddiyatla ölçülemeyen değerimizin;  
Bütün değerlerin parayla ölçüldüğü bir mekanda  
Bize; pul olmak düştü.  
Olsun!...  
Toprak içinde altını seçemeyenler öyle bilsinler bizi  
Bize; sevmek ve sevilme düştü.  
Bize; Sultan'dan gelen hediyelerin en güzeli,  
Taze çiçekleri yetiştirmek düştü.  
Ağlamasını dindirdiğimiz yavruların dudaklarında  
Semalara yükselen dua cümleleri,  
Ve göğşe açılmış minnacık elleri arasından  
Bize de bir damlacık dua düştü.  
İlahi taksimde bize ne güzel şeyler düştü...  
Nadanlar gayzlarından çatlarken zamanın her anında,  
Bize iç huzuru, saadet ve ebedi sürur düştü.  
Çöllerde serap görmeye devam etsinler onlar,  
Bize; yeşeren düşünceler düştü.  
Savaş gözyaşlarının,feryatlarının alabildiğince yükseldiği dünyamızda  
Bize:gül olmak, gül dermek, gül almak, gül satmak düştü.  
Bize; taht ile taç talep etmek değil,  
Yıkık bir okul için ah etmek düştü.  
Yare çok süzişler eylemek istedi gönül.  
Ne var ki hengâmı fırsatta zebana lâl olmak düştü.  
Aslında bülbül olmak vardı kaderimizde.  
Bizi bilmeyenler varsın bilmesinler.  
Bizi bilenler bilir.  
Biz biliriz bizi.  
Çünkü  
Biz öğretmeniz.

## **BAYRAKSIZ BIRAKMA YA'RAB!**

Bayrak bizimdir haşa yere düşürmem.  
Düşüreni parçalarım, bir an bile düşünmem,  
Örtülürse üzerime zemheride üşümem,  
Bebeği Anasız, bizi Bayraksız bırakma YA'RAB!  
Gökleri Ezansız, bizi Bayraksız bırakma YA'RAB!

Bayrağını üzerine Fatihalar okunur.  
Okunurda motif olur gönüllerde dokunur,  
Hilalinde, yıldızında Tevhid Nuru bulunur  
Bebeği Anasız, bizi Bayraksız bırakma YA'RAB!  
Gökleri Ezansız, bizi Bayraksız bırakma YA'RAB!

Şehidim verdi ona tertemiz kanını,  
Feda etti Bayrağına bedenini, canını,  
Bayrağım uğruna nasipse, al benim de canımı,  
Bebeği Anasız, bizi Bayraksız bırakma YA'RAB!  
Gökleri Ezansız, bizi Bayraksız bırakma YA'RAB!

YA'RAB! Duy bu mazlum milletin sesini.  
Bayraksızların, hainlerin ne olur kes sesini,  
Dualarımızdır sana, kabul et, duyuyorsun sesimi,  
Bebeği Anasız, bizi Bayraksız bırakma YA'RAB!  
Gökleri Ezansız, bizi Bayraksız bırakma YA'RAB!

## MEKTUBUNU DİNLİYORUM ANACIĞIM

Yüreğim kalem, kanım mürekkep yazıyorum  
Yüzünü görmesem de, sesini duymasam da  
Gönlümün sevgisine, dilimin duasına  
Arkadaş ettiğim çok sevgili biricik yavrum.

Yıllar nasıl da geçti anlayamadım  
Bir de baktım ki kocaman delikanlı olmuşsun  
Anlayamadım nasıl da uçtu gitti o güzel yıllar  
Elinde çanta okulla ev arasında

Ve bir gün baktım ki yavrum sana  
Yüksek tahsil için evden ayrılmışsın  
Bu ayrılığımı sevinmekle ağlamak arasında yaşadım  
Ayrılığın gerçek yüzünü seninle anladım

Rahat olduğunu bildiğim halde  
Elimde değil yüreğim hep seni arıyor  
Üzgün müsün, sevinçli misin, yoksa hasta mı?  
Elimde değil analık işte

Allah'a emanet ediyorum yavrum  
Başarılar diliyorum sana ve arkadaşlarına  
Faydalı insanlar olun bu güzel vatanıma  
İşte o zaman sütüm helal, emeklerim azdır sana

## **MEMET**

Memet adım.  
Sađu sađan kadınlara,  
Yoldařım asırlardır.  
Güneř ısıtmaz iliklerimi.  
Adım Memet!  
Künyem yazgımda saklı.

Gün gelir, gece erir,  
Yıldızlar uyur kucađında göđün.  
Bu geçmez Memet!  
Bütün öđütler  
Usluca kurulur dudaklara.  
Emanet gibi bana sığınır,  
Sabrı zorlayan işkence.  
Bilirim ki.  
Kâr etmez bu yazgı.

Ellerim buruk kelimeler taşır,  
Yüređimde ađı çiçekleri.  
Benden ayrı kaç asırdır,  
Yurdundan göçtüđüm sevgili.  
Ve bu kekre yalnızlıđım.  
Bin, on bin, yüz bin...  
Ađıt kaldırır bađrımdan.

-Ben Memed'im!  
Tenim kavruktur,  
Bildim bileli.  
Ve ayrılık,  
Bahtımda kapkara bir çizgidir.  
Onun için en içli  
Türküleri söyler dilim.

## **BİR ŞEHİT MEKTUBU**

Bir dünyaydı sanki!  
Buruşmuş bir kâğıdın yazıları.  
Ağır gelmişti, rüzgar taşıyamıyordu.  
Anlaşılması zor bir anlam içeriyordu.  
Aldım elime, bir an bakmak için.  
Dağılmış mürekkebi, gözyaşı gibiydi.  
Burkuldu yüreğim, kaynadı kanım.  
Bir asker mektubuydu, bir annenin elinden düşen;  
Belli ki sonu acıydı, burkulması da ondan  
Bir an takılıverdim ve okudum satırları.  
Gözüme yaş doldu, yüreğime sancı.  
Bir askerin yarası, annesinin feryadı  
Bayrak diyordu, bayrak yazıyordu,  
On satırı bayraktı.  
Anlatıyordu; ayrı ayrı kırmızı beyazı  
Uğrunda yapılanları, ayı, yıldızı  
Bayrağın altında geçen her anı.  
Belli ki kendisiydi o bayrağın rengi  
Kendisi olmuştu bir an, o bayrağın direği,  
Kırılan kolu, vurulan ayağı hissettirmemişti sızıyı,  
Yine de anlatmıştı bayrağı.  
Bir tarih gibi, bir tarihin sırrı gibi,  
Yoktu artık kendisi, titremişti anasının eli,  
Bir arkadaşının yazdıklarıydı, onun dili,  
Bir an düşürmüştü anası kağıdı,  
Bir ses, bir şehit annesi özür diledi,  
Ve ağlayarak aldı kağıdı.

## **SEVDA DAMLASI**

Düşmeye görsün yüređine,  
Yüređinde ateş pınarları akarken,  
Sevda damlası, on sekizinde.

Çađlayıp giden cehennem alevleri arasında,  
Bir yer buluyor,  
Yüređinin derinliklerinde,  
Sevda damlası, on sekizinde.

Çađlayanlar, fırtınalar,  
Kıyametler kopuyor yüređinde,  
Dađlar denizlere koşuyor,  
Okyanuslar ateşe,  
Sen daha on sekizinde.

Ama o saf, temiz  
Kendinden emin,  
Kendine yer buluyor,  
Yüređinin bir köşesinde.

Akıp gidenin ömrün olduđunu anlıyorsun,  
Yıllar, yıllar sonra,  
Yüređinde ne ateş pınarları kalmıő,  
Ne fırtınalar.  
Ama biraz daha dinlersen,  
O yine taptaze, canlı, masum,  
O yine, on sekizinde,  
İlk günkü gibi duruyor,  
Yüređinin derinliklerinde.

Artık özlemini dindirecek,  
Sana on sekizini yaşatacak,  
Bir tek o kalmış yanında,  
Seni hiç bir gün yalnız bırakmayan,  
Sevda damlası.

Bir an düşünürsün on sekizinde,  
Bu damlayı yüreğine bırakan,  
Gönlünün sultanını,  
Şimdi ellerin kadını.

Bir an gözlerini kapatırsın,  
Karşılaşmak istersin, yıllar sonra.  
Yüreğinde bir sarsıntı hissedersin  
Karşı koyar tüm gücüyle,  
Bu buluşmaya, sevda damlası.

Çünkü o hala,  
Gönlüne düştüğü gün gibi,  
Berrak, taptaze.  
Karşılaşırsan korkar,  
Söküp atılmaktan yüreğinden.

Sen yine de, seni yıllarca terk etmeyen,  
Yüreğindeki dinle.

Bırak seni yıllar önce bırakıp giden,  
Bu damlaların sahibini ölmüş bil,  
Sen gönlündeki,  
Sevda damlasına,  
Sahip çık yeter.

## **EY FİKRİM**

Kırılmaz dalların,  
Sararmaz yaprakların,  
Kapanmaz yolların,  
Sen bende üçüncü kolsun.

Ey fikrim,  
Su gibi akıp gidiyorsun!

Kötülüğe iyilik,  
Kavgaya yok diyorsun.  
Her dönüşte Mevlana,  
Yunusu düşünüyorsun.

Ey fikrim,  
Su gibi akıp gidiyorsun!

Çölde kum, denizde su  
Gökte yağmur bulutu,  
Ateşleyip barutu,  
Kalbimi yokluyorsun.

Ey fikrim,  
Su gibi akıp gidiyorsun!



## ZAMANI SÜZÜYORUM

Zamanı süzüyorum;  
Baş kaldırıp dağlara.  
Adaleti dillere,  
Kıtalara götüren  
Rüzgarlar biliyorum.

Zamanı süzüyorum;  
Aynı topraktan çıkmış,  
Karış karış yol almış,  
Molasında kamp kurmuş,  
Kurduğu yerde kalmış,  
Oğuzlar biliyorum.

Zamanı süzüyorum;  
Kılıcının kan olduğu,  
Kabzasının gül koktuğu,  
Rüzgarların yol verdiği  
Yiğitler biliyorum.

Zamanı süzüyorum;  
Altın sözler duyuyorum,  
Ak sakallı hocalardan,  
Savaş gönüllerin fethi,  
Hizmet için insana,  
Hakkın dergahına can,  
Ne yunuslar biliyorum.

Zamanı süzüyorum;  
Allah'ın sözü de  
Kelamı da insana,  
Azığında bir Kur'an var  
Bir seccade, bir bayrak,  
Dağ dağ gezen dervişler,  
Sevgiyle beslenir,  
Biliyorum .....  
Zamanı süzüyorum;  
Süzülen zaman ile  
Özüme yürüyorum.

## ÖZE DÖNÜŞ

İnsanlar şeytanlaşmış, bozkurtlar mankurtlaşmış,  
Ülkemi bölmek için tüm şer güçler anlaşmış.  
TÜPRAŞ, TELEKOM derken kaynaklarım satılmış.  
Bu zavallı halimize hep ceddimiz ağlamış.

Laiklik din sayılmış, milliyet ırk sayılmış.  
Grup karan diye diye liderler ilahlaşmış.  
Millet dalmış iddiaya, diziye ve müziğe,  
Doğruyu söyleyenler ekranlardan kovulmuş

Dost bizim şanlı tarihimizdir.  
Musiki ritminde şen dilimizdir.  
Akla pek uygun hak dinimizdir.  
Dost Doğudadır, Batı düşmandır.

Emanet bize bu Cennet vatan.  
Yol gösterir sana Ahi Evran  
Pusulana Kuran, hedefin Turan  
Sana güç verecek yüreğindeki iman

## A'DAN B'YE

Önce başladı dilimizden,  
Dini aldılar elimizden,  
Kopardılar geçmişimizden,  
Uyan ey gardaşım uyan!

Bu sağcı bu da solcu diye,  
Bunca gencimiz öldü diye,  
Sermaye yüklendi kediye,  
Uyan ey gardaşım uyan!

Dönüyor hep aynı dolaplar,  
Hâlâ kokmadı mı çoraplar?  
Şimdi de Türk, Kürt çıkarttılar,  
Uyan ey gardaşım uyan!

Şimdilerde moda kriterler,  
Acep peşinde daha neler,  
Uslu ol da alalım derler,  
Uyan ey gardaşım uyan!

İpin ucu geçmiş eline,  
Bağlamış ucunu beline,  
Ulaşmak üzere emeline,  
Uyan ey gardaşım uyan!

Canavardı döndü kediye,  
Yem olmak üzere fareye,  
Gelemez isen sen kendine,  
Uyan ey gardaşım uyan!

Şener der ki dertler çok büyük,  
Yapıştı damarına sülük,  
İyileşemez mi bu körlük?  
Uyan ey gardaşım uyan!

*Erol Yetiştiren  
Zonguldak Şubesi*

## ON DÖRT YIL SONRA

On dört yıl sonraydı, geçen gün  
Sizi gördüm öğretmenim  
Seneler çok şeyler götürmüş  
Yüzünüzdeki çizgilerden belliydi  
Değişmeyen tek ışıltı kalmıştı  
O da gözlerinizdeydi...

Yağmurlu bir gündü karşılaştığımız  
Zorlandık tanırken birbirimizi  
Hele siz...  
Ancak hatırladınız, söyleyince ismimi  
Ama sonra konuştuk, konuştuk  
Yaşadık tekrar o eski günleri

On dört yıl sonraydı, geçen gün  
Tersine dönmüş zamanın sarkacındaydım  
Çin Seddi'nden Viyana'ya kadar  
Eski bir dost gibi baktığımızı hatırladım

Yağmur damlalarından oluşan bir ekranda  
Siyah-beyaz yıllara döndüm  
En kötü günlerde bile  
Bize verdiğiniz emekleri  
Ve ümitleri düşündüm

Siz bir aydınlık, şavktınız  
Okulsuz köyler yüzünden  
Kara kara bulutların  
Her bir yanı sardığı yerlerde  
Ve bir rüzgardınız  
Dağıtmak için onların peşinde

On dört yıl sonraydı, geçen gün  
Tersine dönmüş zamanın sarkacındaydım  
Topkapı'da atın üzerinde  
Şehrin anahtarını aldığımızı hatırladım

Siz bir barıştınız, sevgiydiniz  
Kulun kadere küstüğü  
Dağbaşlarında  
Ve pörsümüş gönüllerin  
Tükenmiş hayallerin yanibaşında

Bir dere de, akarsuda  
Can veren, kan veren su gibiydiniz  
Tersine döndürmek için  
Kurak beyinlerde  
Susamış gönüllerdeydiniz

On dört yıl sonraydı, geçen gün  
Tersine dönmüş zamanın sarkacındaydım  
Krala ve krallara karşı direndiğimiz  
Fransa'daki ihtilali hatırladım

İçinizde doğruluğunuzdan başka  
Bir hazineniz yoktu  
Bu öyle bir kıymet  
Öyle bir ziynetti ki  
Elmasta daha, değeri çoktu

Bir abide gibiydiniz  
Yazı tahtasının önünde  
Duruşunuzu aynen hatırlıyorum  
Çünkü çok benziyordu  
Resimdeki başöğretmene

On dört yıl sonraydı, geçen gün  
Tersine dönmüş zamanın sarkacındaydım  
Alçaltılmak istenen bir milleti  
Mustafa Kemal'le yükselttiğimizi hatırladım

Bir alemdardınız ve...  
Göklerden indirip hilalle yıldızı  
Yüreğimizdeki kan kırmızısı beze  
Nakşettiğinizi  
Hatırlamak ne demek?  
Bir an olsun unutmadık ki...

On dört yıl sonraydı, geçen gün  
Tersine dönmüş zamanın sarkacındaydım  
Çanakkale'de Galiçya'da savaştığımız  
Kafkasya'da donduğumuzu hatırladım

Fakat... Şakaklarımda yük var öğretmenim  
Ölçüsü imkansız  
Bu yükte koca koca dert var öğretmenim  
Tarifi imkansız

Dünyada kan var öğretmenim  
Geçmiş yüzyıllardan kalma  
Kurusun diye hep uğraştınız...  
Boşa gitmeyecek elbette  
Karıncı misali  
Bu uğurdaki çabanız

On dört yıl sonraydı, geçen gün  
Tersine dönmüş zamanın sarkacındaydım  
"Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ün  
Yüreğimizin başköşesindeki yerini hatırladım

Siz bizi hep uzak tuttunuz  
Düşüncede bile  
Çatışmalardan, kavgalardan  
Ve hep zaferle çıkmamızı istediniz  
Cehaletle olan savaşımızdan

Velhasıl öğretmenim, geçen gün  
Tersine dönmüş ve geleceğe uzanan  
Zamanın sarkacındaydım  
Gelecek yüzyıllara bu halkı  
Yakıştırdığımızı hatırladım  
Her şey bir yana bizlere  
İnsan olmayı öğrettiğinizi hatırladım...  
Adam olmayı öğrettiğinizi hatırladım...

## **BEN SENİ HİÇ TANIMADIM BABA**

Ben seni hiç tanımadım ki baba.  
Gözlerin gözlerime bakmadı.  
Ellerin ellerimi tutmadı.  
Ama yüreğim yüreğinde  
Hep attı durdu baba.

Ben seni  
Bir kağıt parçası olan resminden  
Annemin saçlarını okşarken anlattığı masallardan  
Bazen, kan-ter içinde uyandığım rüyalarından  
Ve sana dair kurduğum hayallerden  
Hatırlıyorum baba.

Ne bir kez, masal anlatabildin  
Ne bir şarkı söyleyebildin  
Ne de bir şiir fısıldayabildin kulaklarıma  
Bir kez okşayamadın saçlarımı.  
Ama ben  
Okşanmış gibi hep dağınık bıraktım onları baba.

Mahalle aralarında top oynarken  
Düştüğümde hep seni arardım.  
Sen yanımda olsaydın,  
Hiç bileğim bükülür müydü?  
Ya da hiç dayak yer miydim baba?

Ve akşam olurdu.  
Herkesin babası gelirdi.  
Bir sen gelmezdin.  
Ama ben  
Hep seni beklerdim.  
Ellerinde balonlar,  
Oyuncaklar,  
Ya da gofretlerle,  
Benim de babam bir gün gelecek derdim.

Nerden bilebilirdim ki baba.  
Ölümün ayrılık olduğunu,  
Gidip de gelmemek olduğunu,  
Sensizlik olduğunu,  
Nerden bilebilirdim ki, nerden, nerden?

Kış günleri şimşekler çakardı,  
Cereyanlar kesilirdi.  
Annemin göğsüne yaslardım başımı.  
Ah! Bir de sen olsaydın baba.  
Korkar mıydım hiç karanlıklardan?  
Korkar mıydım yalnızlıklardan?

Telden arabalar,  
Çamurdan evler,  
Kargıdan uçurtma yapardım.  
Yüreğimi uçurtmanın kuyruklarına bağlar.  
Sana selam gönderirdim baba.  
El ele tutuşan,  
Bir çocuk görsem babasıyla.  
Boğazım düğümlenir, içim titrerdi.  
Ellerim, ellerinin sıcaklığını arar.  
Damarlarında dolaşan kanı hissedirdi.  
Ve sonra  
Bardaktan boşanırcasına ağlardım baba.

Önümde bir gölge,  
Arkamda ayak sesleri,  
Ya da çalan bir araba kornası,  
Uçan kuşların kanadında.  
Seni hissedirdim.  
Seni duyardım.  
Seni görürdüm baba.

Ve yıllar geçti baba.  
Büyüdüm artık.  
Biliyorum artık gelemeyeceksin.  
Tutamayacaksın ellerimden  
Okşayamayacaksın saçlarımı.  
İçimde bir yara olarak kalacak yokluğun.

Ama ben,  
Seni yüreğimin derinliklerinde sakladım.  
Her an çıkıverip.  
Geleceksin diye.  
Hep özledim.  
Hep bekledim.  
BEKLEYECEĞİM BABA.



[www.turkegitimsen.org.tr](http://www.turkegitimsen.org.tr)

**Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi**

Bayındır2 Sokak No:46 Kızılay/ANKARA  
Tel:0.312.424 09 60(8 Hat) Faks:0.312.424 09 68